

Πανηγύρι Υπαπαντής – Σχολή ΣΑΧΕΤΙ

Γράφει ο εκπ/κός - μουσικός του Σχολείου, κ. Δημοσθένης Αρχοντούλης



Πανηγύρι. Μια γιορτή με μουσική, χορό και ποτό που γινόταν είτε για θρησκευτικούς είτε για εμπορικούς σκοπούς (εμποροπανήγυρις). Ήθη και έθιμα της πατρίδας μας που κρατάνε αιώνες. Ήθη και έθιμα που η ελληνική ψυχή δεν ξεχνάει ποτέ, ήθη και έθιμα που αναβιώνουν όπου υπάρχει Έλληνας.

Στις 2 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Υπαπαντής Του Κυρίου, η Ελληνική Ομογένεια του Γιοχάνεσμπουργκ γιόρτασε την Υπαπαντή σε ένα πανηγύρι που διοργάνωσε η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής Του Κυρίου ο οποίος βρίσκεται στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ και στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αξώμης κ.κ. Πέτρος. Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε, μετά τη Θεία Λειτουργία οδηγήθηκε στη μεγάλη αυλή της Σχολής ΣΑΧΕΤΙ για να παρακολουθήσει τη γιορτή που είχαν ετοιμάσει μαθητές και εκπαιδευτικοί της Σχολής ΣΑΧΕΤΙ.

Το τραπέζι πλούσιο. Κοντοσούβλια με αρνί, μοσχάρι και χοιρινό κρέας, πατάτες φούρνου, παστίτσιο, χωριάτικες σαλάτες και ,φυσικά, φρέσκοι λουκουμάδες.



Σούβλες και φρέσκοι λαχταριστοί λουκουμάδες



Ο χώρος της εκδήλωσης

Μαθητές, καθηγητές, γονείς και κηδεμόνες, άξιοι οικοδεσπότες, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να μείνουν οι **2.000 περίπου καλεσμένοι** ικανοποιημένοι. Τα μπουζούκια του ΣΑΧΕΤΙ, το χορευτικό τμήμα Δημοτικού και Γυμνασίου, οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Τμήματος, για άλλη μια φορά εξέπληξαν τους παραβρισκόμενους με το ταλέντο τους, την εμφάνισή τους και πάνω απ' όλα με την ευγένεια και το ήθος που διακατέχει τα μέλη της οικογένειας του ΣΑΧΕΤΙ.



Μια ομάδα από τα Μπουζούκια της Σχολής ΣΑΧΕΤΙ



Εκπαιδευτικοί του Μουσικού Τμήματος της Σχολής ΣΑΧΕΤΙ



Μητέρες από το σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων & Εκπαιδευτικών της σχολής ΣΑΧΕΤΙ επί το έργον.



Χορευτές του Γυμνασίου



Χορευτές του Δημοτικού

Δεν είχε να ζηλέψει τίποτα το Πανηγύρι από αυτά της Ελλάδας. Και δεν είναι το μοναδικό. Πανηγύρια γίνονται συνέχεια από όλες τις ελληνικές κοινότητες του Γιοχάνεσμπουργκ. **Η ελληνική ψυχή δεν ξεχνάει τα ήθη και τα έθιμα. Ξέρει να τιμάει τους Αγίους, τις γιορτές και τις επετείους. Ξέρει να κρατάει ζωντανή την κληρονομιά μας.** Ευχόμαστε σε όλους «Χρόνια Πολλά» και του χρόνου να είμαστε γεροί να γιορτάσουμε και πάλι.

***Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο:**

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1099566695515147&set=pcb.1099571445514672>