

## Εορταστικές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι της Α. Δ. του Κονγκό.

*Γράφει ο κ. Σακελλάρης Κωνσταντίνος, καθηγητής κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), με την επιμέλεια του Διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου, κ. Ζηλίδη Εμμανουήλ.*



Τα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι τίμησαν την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2025, με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων και δράσεων, την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

**Αρχικά, το Νηπιαγωγείο** τίμησε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο την εορτή της Ελληνικής Γλώσσας. Μέσα από ένα διαφορετικό δρόμο προσέγγισης της ποίησης, παρουσίασε με μουσικοκινητικό τρόπο το μελοποιημένο ποίημα «Αν όλα τα παιδιά της Γης» του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Στη συνέχεια, τα νήπια απάντησαν, καθένα με τον δικό του τρόπο, στην ερώτηση: «Γιατί θέλω να μάθω ελληνικά;» και τέλος, ύψωσαν πανό με τις απαντήσεις τους, αναφωνώντας: «ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΜΙΛΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

**Στη συνέχεια, το Δημοτικό Σχολείο** παρουσίασε τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η «Ξανθούλα» του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού είναι ποίημα το οποίο





με τη μορφή του τραγουδιού διένυσε μία διαδρομή δύο ολόκληρων αιώνων. Αν σκεφτούμε το ταξίδι στο χρόνο που έχει κάνει το τραγούδι αυτό, θα κατανοήσουμε την αξία και το μεγαλείο του. Με αφορμή το ποίημα αυτό οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης παρουσίασαν τα εικονογραφημένα έργα τους εμπνευσμένα από το μεγάλο μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό και απήγγειλαν

τους στίχους με χαρά και ενθουσιασμό. Επίσης, οι μαθητές παρουσίασαν εικονογραφημένο τον «**Ύμνο εις την Ελευθερία**» που έψαλαν στο πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων μαζί με όλους τους παρευρισκόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες, των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι. Έπειτα οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού παρουσίασαν το παραμύθι «**Ο ραφτάκος των λέξεων**». Είναι ένα παραμύθι που τονίζει τη σημασία των λέξεων στη ζωή μας και τη δύναμή τους να μας ζεσταίνουν ψυχικά. Στη συνέχεια μίλησαν για τη σημασία της ελληνικής γλώσσας, τη σύνδεσή της με την αρχαιότητα και τη σημαντικότητα των λέξεων. Στο τέλος παρουσίασαν εργασία που έκαναν στην τάξη μελετώντας ένα αρχαίο κείμενο. Ακολούθως, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού απήγγειλαν το ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου «**Ο Αγρός των Λέξεων**» και το εικονογράφησαν. Οι μαθητές μέσα από τους στίχους του ποιήματος ανέδειξαν τον ιστορικό και πολιτισμικό πλούτο της γλώσσας μας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού συνεργάστηκαν και έφτιαξαν ένα βιβλίο με αρχαίες εκφράσεις, οι οποίες προέρχονται από την αρχαία ελληνική, αλλά τις χρησιμοποιούμε αυτούσιες μέχρι και σήμερα.





**Τέλος, το Γυμνάσιο –Λυκείο, μετά από μια σύντομη αναφορά, εισαγωγικά, στο ποιητικό έργο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, παρουσίασε με θεματικό άξονα την αγάπη μια σειρά επιλεγμένων κειμένων της ελληνικής γραμματείας που απαγγέθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου –**

Λυκείου, ξεκινώντας από την ραψωδία ψ της Οδύσσειας του Ομήρου και φτάνοντας έως τη σύγχρονη ποιητική δημιουργία του Οδυσσέα Ελύτη και του Γεωργίου Σεφέρη. Με ενδιαμέσους σταθμούς το τρίτο στάσιμο της Αντιγόνης του Σοφοκλή, το Συμπόσιο του Πλάτωνα, τον Ύμνο της Αγάπης του αποστόλου Παύλου και τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου - Λυκείου τόνισαν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από την εποχή των ομηρικών επών έως τις μέρες μας, εξετάζοντας διαχρονικά την πραγμάτευση του θέματος της αγάπης στα Ελληνικά Γράμματα.



**Επιλογικά, προβλήθηκε ένα ολιγόλεπτο βίντεο, όπου οι ενήλικες μαθητές και μαθήτριες της ελληνικής γλώσσας στο Λουμπουμπάσι εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους μαθαίνουν τα ελληνικά, απαντώντας στο καίριο ερώτημα: «ποια είναι η θέση και η αξία της ελληνικής γλώσσας στο σημερινό κόσμο;». Στο κλείσιμο της εορταστικής εκδήλωσης του Γυμνασίου – Λυκείου όλοι οι παρευρισκόμενοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές/ μαθήτριες, τραγούδησαν μαζί το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη» του Διονύση Σαββόπουλου. Στιγμιότυπα των εορταστικών εκδηλώσεων μπορείτε να παρακολουθήσετε πατώντας στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:**

[ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΥΜΠΟΥΜΠΑΣΙ](#)  
[Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ - Δημιουργήθηκε με το Clipchamp.mp4](#)