

## Ο Εορτασμός της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ

*Γράφει η εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος, κα Λαμπρινή Κολαΐτη Ατζουλέτ*



**28<sup>η</sup> Οκτωβρίου.** Η μέρα του **ΟΧΙ**, η μέρα της Αντίστασης ενός μικρού αλλά ισχυρού λαού ενάντια στο ναζισμό και τον φασισμό. Η πρώτη πράξη αντίστασης του **Έπους του 1940**. Μια ακόμη ένδοξη σελίδα στη ιστορία της πατρίδας μας, που μας γεμίζει υπερηφάνεια. Με αυτή την περηφάνεια γιορτάζουν οι

Έλληνες σήμερα σε όλο τον κόσμο και διοργανώνουν εκδηλώσεις- μηνύματα ειρήνης και αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στις 28 Οκτωβρίου, στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Σχολή **ΣΑΧΕΤΙ** πραγματοποιήθηκε λαμπρή εκδήλωση.

Στο χώρο της Σχολής συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Θρησκευτικές, Διπλωματικές και Ομογενειακές αρχές του Ελληνισμού της Νότιας Αφρικής.

Η εκδήλωση άρχισε με προσευχή από τον **Αρχιεπίσκοπο Αξώμης κ. Πέτρο**

Στη συνέχεια οι μαθητές έψαλλαν τους **Εθνικούς Ύμνους** της Ελλάδας και της Νότιας Αφρικής. Κατόπιν η Γενική Διευθύντρια του σχολείου, η **κα Rees** καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους.



Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γιοχάνεσμπουργκ κ. Γεώργιος Βλάχος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας και μίλησε για το μήνυμα γενναιότητας, θάρρους και αυτοθυσίας που έδωσαν στον κόσμο οι Έλληνες αγωνιστές, που έμειναν αθάνατα σύμβολα ηρωισμού και πρότυπα για τις επερχόμενες γενιές.

Ακολούθησε ομιλία από τους Επικεφαλείς Επιμελητές Χ. Γεωργίου και Ο. Khumalo και ομιλία από την απόφοιτο της Σχολής κ.Φωτάκη- Muller.



Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου άρχισαν τη γιορτή με την εκπληκτική δραματοποίηση «Ωδή στην Ειρήνη». Ένα μήνυμα Ειρήνης από τους μικρούς μαθητές.

Δύο θεατρικά ζωντάνεψαν την ιστορία.

«Μια φορά και έναν καιρό, ένας πόλεμος» από τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και

της Α΄ Γυμνασίου, και

«Υπάρχουν ακόμα ήρωες ανάμεσά μας» από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Ακούστηκαν από τις όμορφες φωνές των μαθητών τα τραγούδια

«Αντώνης» του Μ. Θεοδωράκη και

«Ας κρατήσουν οι χοροί» του Δ. Σαββόπουλου, από τους μαθητές Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ και την ομάδα μπουζουκιών.



Μικροί και μεγάλοι μαθητές ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, όπως πάντα χόρεψαν με εξαιρετική χάρη τους χορούς «Γιατρός», Α΄ και Β΄ Δημοτικού, «Χασάπικος», Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου,

«Ένα καράβι από τη Χιο», Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού



**«Ζωναράδικος», ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου και  
«Τσιριγώτικος» Α΄ και Β΄ Λυκείου.**

Η εκδήλωση έκλεισε με την δραματοποίηση από την Ομάδα Κλασικού Χορού του Δημοτικού «Ένα δώρο για τους ανθρώπους». Το δώρο είναι η ελιά που χάρισε η θεά Αθηνά στην Αθήνα. **Σύμβολο της Ειρήνης.**

**Οι μαθητές με την καθοδήγηση των δασκάλων τους έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.** Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές, αλλά και στους εκπαιδευτικούς τους.

Ακολούθησε δεξίωση στο Πουρούλειο.

