

Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου- Εορτασμός στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ

Γράφει η εκπαιδευτικός του Ελληνικού Τμήματος, κα Λαμπρινή Κολαΐτη Ατζουλέτ



Στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ κυματίζουν η Ελληνική και η Κυπριακή Σημαία. Πατρίδα Ελλάδα, Πατρίδα Κύπρος.

Εδώ τιμούμε και γιορτάζουμε την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το ΣΑΧΕΤΙ σήμερα 1^η Οκτωβρίου τιμά την Κύπρο και το δικαίωμα της στην Ανεξαρτησία και την Ειρήνη.

Η 1^η Οκτωβρίου έχει οριστεί επίσημα ως **Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου**.

Η Κύπρος μετά από σκληρούς αγώνες, απελευθερώθηκε από τους Βρετανούς και στις **16 Αυγούστου 1960**, υπογράφηκαν τα κείμενα για την ανεξαρτησία της και στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η έπαρση της Κυπριακής Σημαίας.

Ιούλιος 1974. Αρχίζουν να γράφονται σκοτεινές σελίδες στην ιστορία της Κύπρου με την εισβολή των Τούρκων. Πέρασαν 50 χρόνια και η Κύπρος είναι ακόμη ματωμένη, διχοτομημένη. Χιλιάδες οι νεκροί, χιλιάδες Κύπριοι βίαια εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, πολλοί αγνοούμενοι. Ο αγώνας για την ανεξαρτησία συνεχίζεται. Οι Κύπριοι απανταχού της Γης μεταδίδουν στις νεότερες γενιές τη φλόγα για την ελευθερία και την επανάκτηση των χαμένων εδαφών. **ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ.**

Στο πλαίσιο της ελπίδας για ειρήνη και ελευθερία και της αγάπης για την πατρίδα πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση σήμερα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι επίσημες Εκκλησιαστικές, Διπλωματικές και Εκπαιδευτικές Αρχές του Ελληνισμού της Νοτίου Αφρικής.

Η εκδήλωση άρχισε με την προσέλευση των σημαιών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Νοτίου Αφρικής.

Κατόπιν έγινε η προσευχή από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αζώμης κ. Πέτρο.



Ο Εξοχότατος Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας **κ. Α. Μανδρίτης** χαιρέτισε την εκδήλωση και έκλεισε την ομιλία με τους στίχους:

«Κουράγιο, μικροκόρη μας, που μας εγίνεις μάνα,
ύμνος και θρήνος της ζωής κι ανάστασης
καμπάνα», από το ποίημα «Ύμνος και Θρήνος
για την Κύπρο» του Γιάννη Ρίτσου, που θα
ακουστεί αργότερα από τους μαθητές της Γ'
Δημοτικού.

Στη συνέχεια μίλησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Αδελφότητας Νοτίου Αφρικής **κ. Κ. Τσουρούλης**.

Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. του σχολείου, **κ. Κ. Ταπούς**.

Η εκδήλωση περιείχε ποιήματα, τραγούδια και χορούς.

«Κυπριακή Συμφωνία» του Θ. Πιερίδη από τους μαθητές της Α' Γυμνασίου,
«Καρτερούμε» του Δ. Λάγιου από την Β' Λυκείου.
«Ποθητές Πατρίδες» του Ν. Βραχίμη από την Ε' Δημοτικού,
«Είμαι Έλληνας, είμαι Κύπριος» από την Β' Λυκείου,
«Χρυσοπράσινο φύλλο» του Μ. Θεοδωράκη από την Ε' Δημοτικού με τη
συνοδεία μουσικής ομάδας,
«Να μνημονεύονται» Κ. Πλήση, από την Α' Γυμνασίου.



Την εκδήλωση πλαισίωσαν οι χοροί **Σούστα Κύπρου** και **Συρτός Κύπρου**, που χόρεψαν εξαιρετικά οι μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου. Οι μαθητές, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.



Ακολουθεί η ομιλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής SAHETI, κ. Κυριάκου Ταππούς:

Today, we gather to celebrate a very special occasion—Cyprus Independence Day. This is a day that commemorates freedom and resilience,

not just for the people of Cyprus, but for all of us who share this proud heritage. Whether you're Greek with ancestors from Greece or ancestors from Cyprus or part of our philhellene family, this is a day for all of us to reflect on what it means to honour our roots, our history, and our culture.

Σήμερα, συγκεντρωνόμαστε για να γιορτάσουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση – την Ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Αυτή είναι μια ημέρα που τιμά την



ελευθερία και την ανθεκτικότητα, όχι μόνο για τον λαό της Κύπρου, αλλά για όλους εμάς που μοιραζόμαστε αυτή την περήφανη κληρονομιά. Είτε είστε Έλληνας με προγόνους από την Ελλάδα είτε πρόγονοι από την Κύπρο είτε μέλος της φιλελληνικής μας οικογένειας, αυτή είναι μια μέρα για όλους μας να αναλογιστούμε τι σημαίνει να τιμούμε τις ρίζες μας, την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.

Maybe it's no coincidence that Cyprus Independence Day falls so close to South Africa's Heritage Day. Both of these celebrations remind us of the importance of culture, freedom, and identity. Just as South Africans take pride in their heritage, you—Greek and Cypriot children—must take pride in your own, because it's our history and culture that we celebrate today.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να διαβάστε ολόκληρη την ομιλία.

<https://blogs.sch.gr/gsejohann/files/2024/10/SAHETI-School-address-Cyprus-Independence-Day—30-September-2024.pdf>