

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ

Γράφει η εκπαιδευτικός και Δ/ντρια του Δημοτικού σχολείου Λουμπουμπάσι Α. Δ. του Κογκό, κα Παναγιώτα Κουμπαρούδη

Την πρώτη μέρα του Μάρτη τα παιδιά της Γ΄ και Δ΄ τάξης με τη δασκάλα τους υποδέχτηκαν την Άνοιξη αναβιώνοντας το έθιμο της Χελιδόνας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με πολύ κέφι όπως κάθε χρόνο, στόλισαν το καλάθι της χελιδόνας με λουλούδια, χελιδόνια Μάρτες ή Μαρτιές (βραχιολάκια) και γλυκίσματα. Τα παλαιότερα χρόνια τα παιδιά τραγουδούσαν τα χελιδονίσματα όπως και τα κάλαντα. Σήμερα σε πολλά μέρη της Ελλάδας, πρώτη του Μάρτη, τα παιδιά βγαίνουν και τραγουδούν τα γνωστά «χελιδονίσματα» που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα και επιβιώνουν μέχρι και τις μέρες μας.



Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τα παιδιά να καλωσορίζουν την άνοιξη τραγουδώντας τα κάλαντα των Σερρών.

[📄 Χελιδονίσματα.mp4](#)

Κάλαντα Σερρών:

Χελιδόνα έρχεται από Μαύρη θάλασσα

Θάλασσα μας πέρασε, έκατσε και
λάλησε

Λάλησε τα γράμματα που μαθαίνουν τα
παιδιά,

τα παιδιά του δάσκαλου.

Δάσκαλος μας έστειλε, να μας δος, τι
πέντε αυγά

κίαν δεν έχτι πέντε αυγά δος, τι μας την
κλωσσαριά.

Να γεννά και να κλωσσά και να σέρνει
τα πουλιά

Μάρτης μας ήλθε, καλώς μας ήρθε.

Έξω ψύλλοι και κοργιοί , μέσα υγεία και χαρά

Και μεθαύριο Πασχαλιά, με τα κόκκινα τα αυγά

Τσάκατα και μάκατα (σπάστε τα και φάτε τα)

Έθιμο της Χελιδόνας



Οι «χελιδονιστές» οι οποίοι ήταν κυρίως παιδιά περνούσαν από σπίτι σε σπίτι με ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού και καλαθάκια στολισμένα με λουλούδια. Τραγουδούσαν και οι νοικοκυρές τους έδιναν λάδι, κρασί, αλεύρι, σιτάρι και αυγά, μιας και ο ερχομός του Μάρτη και των χελιδονιών πέφτει μέσα στην περίοδο της Σαρακοστής. Τα αυγά τα φυλούσαν στο κελάρι για να τα βάψουν κόκκινα το Πάσχα.

Εκτός από τα διάφορα καλούδια όμως, οι νοικοκυρές έδιναν στα παιδιά και «σχοινιά πεντηκοστά», βραχιολάκια από κόκκινα και άσπρα νήματα για να “δέσουνε” τον Μάρτη. Το έθιμο αυτό υπάρχει μέχρι τις μέρες μας: Μικροί και μεγάλοι φοράμε τους “Μάρτες” για να μην καούμε από τον ήλιο. Στις 20 ή 21 Μαρτίου έχουμε την εαρινή ισημερία και πλησιάζουμε προς το θερινό ηλιοστάσιο, πράγμα που σημαίνει πως φεύγουμε σιγά-σιγά από τις χειμωνιάτικες μέρες και, πλησιάζοντας το καλοκαίρι, ο ήλιος γίνεται όλο και πιο ζεστός.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί

Σας εύχονται ο ερχομός της Άνοιξης

να μας φέρει υγεία και χαρά.