



Γιοχάνεσμπουργκ : 19 - 10-2021

Αρ. Πρωτ. : Φ. ΣΕΑ/413

**ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

Θέμα: «Μήνυμα του Συντονιστή Εκπαίδευσης, κ. Γεωργίου Βλάχου, για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.»

Ο Νομπελίστας ποιητής μας, Οδυσσέας Ελύτης στο βιβλίο του «Αυτοπροσωπογραφία σε λόγο προφορικό», μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Η Αλβανία, για τη σωματική μου υπόσταση ήταν μια περιπέτεια αβάσταχτη, αλλά για την ψυχική μου όμως ιστορία, μια τομή βαθιά. (...) έγινε αιτία ο πόλεμος να συνειδητοποιήσω τι είναι ο αγώνας, ο ομαδικός πλέον και όχι ο προσωπικός. Θέλω να πω τι σημαίνει να μάχεσαι ενταγμένος σε μια ομάδα, που έχει ορισμένα ιδανικά, και να μάχεσαι κι εσύ γι' αυτά. Χωρίς την εμπειρία αυτή, πιστεύω ότι δεν θα μου είχε ανοιχτεί ο δρόμος για το Άξιον Εστί».

Μέσα από τις λέξεις αυτές, ο ποιητής αποτυπώνει τη βαθιά τομή που χάραξε το έπος της Αλβανίας σε ολόκληρο τον Ελληνισμό, μια τομή που έγινε η αιτία για τον ίδιο αλλά και για τους περισσότερους Έλληνες να κατανοήσουν το νόημα της συλλογικής δράσης, του κοινού αγώνα για αξίες και ιδανικά.

Για αυτές τις διαχρονικές μας αξίες και τα ιδανικά ο Ελληνικός λαός είπε το μεγάλο OXI στους εκβιασμούς της μουσολινικής Ιταλίας παίρνοντας αμέσως τα άρματα για να υπερασπίσει την ελευθερία του.

Ο ελληνικός στρατός πολεμώντας στο αλβανικό μέτωπο έδειξε ηρωισμό, ακαταμάχητη δύναμη, θάρρος και αποφασιστικότητα, προκαλώντας το θαυμασμό και τον έπαινο όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ακολούθησε η γερμανική επίθεση και η επιβολή της ζοφερής τριπλής κατοχής. Ωστόσο, το μαζικό κίνημα της Αντίστασης, ο πατριωτικός αγώνας των Ελλήνων για

ελευθερία, ειρήνη και δημοκρατία, έστελνε ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στον φασισμό - ναζισμό που καταπατούσε τις ανθρωπιστικές αξίες της Ευρώπης.

Η επέτειος που τιμούμε κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου, είναι ημέρα γιορτής και εθνικής υπερηφάνειας για την πατρίδα μας, αφού οι Έλληνες του 1940 έμειναν αθάνατα σύμβολα ηρωισμού, φιλοπατρίας και φιλελευθερίας, πρότυπα για τις επερχόμενες ελληνικές γενιές και τις γενιές όλων των λαών.

Το παράδειγμα εκείνων των αγωνιστών, πρέπει να είναι για εμάς μια συνεχής υπενθύμιση για το πόσα πολλά τους οφείλουμε.

Ας κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους, ας μεταδώσουμε στα παιδιά μας την αγάπη για ελευθερία και ειρήνη, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας γίνει η θυσία τους για εμάς χρέος ενότητας και προσήλωσης στα ιδανικά της ελευθερίας και της Δημοκρατίας.

Καλούμαστε, λοιπόν, να ξεπεράσουμε ενωμένοι και αλληλέγγυοι τις κάθε είδους δυσκολίες και τα προβλήματα, που δυστυχώς αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης μας. Να αγωνιστούμε με ισχυρή βούληση και με πείσμα για ένα καλύτερο μέλλον, για μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, ισότητας και αξιοκρατίας, όπου οι πολίτες θα νιώθουν περήφανοι γι' αυτή.

Αν. Συντονιστής Εκπαιδευσης

