

## “She's got your eyes”

Το βίντεο θέλει στην αρχή θέλει να μας δείξει την καθημερινότητα κάθε σύγχρονου νέου. Μας εξηγεί τον τρόπο που βλέπει ένας νέος τον κόσμο γύρω του και για αυτό και λέγεται “She's got your eyes”. Θέλει να δείξει τις ανησυχίες που έχει ο καθένας μας κάθε μέρα. Σε κάθε μία από τις τρεις εικόνες μας παρουσιάζει την ρουτίνα της τωρινής ζωής. Όλοι έχουμε τόσες ασχολίες που μας προκαλούν άγχος, στρες, και μας δημιουργούν καθημερινά μικρά προβλήματα. Για αυτούς τους λόγους ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να βρει μία δραστηριότητα ώστε να μπορεί να ξεφύγει από την στερεοτυπία της μέρας ή της εβδομάδας αυτής.

Στο βίντεο ο άνθρωπος βρίσκει ως απόδραση την μουσική. Εμπνέεται και αποτυπώνει τα συναισθήματα του μέσα από αυτή, εκτονώνεται και λύνει όλα τα προβλήματα. Αντίστοιχα και οι Χριστιανοί έχουν ως απόδραση την εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία τιμούν τον Θεό που λατρεύουν, προσεύχονται για τους ανθρώπους και ζητούν βοήθεια, συγχώρεση και προστασία. Όταν πηγαίνουν στην εκκλησία χαλαρώνουν και ξεχνάνε ο,τι σκοτούρες υπάρχουν στο μυαλό τους. Αποσυγκεντρώνονται και απλώς ευχαριστούν τον Θεό που τους δίνει όλα αυτά τα πνευματικά και υλικά αγαθά. Ακόμα και αν είναι εκνευρισμένοι ή θυμωμένοι όταν πηγαίνουν στην εκκλησία ηρεμούν ψυχικά και σωματικά.

Πολλοί Χριστιανοί βρίσκουν την γαλήνη και σε άλλες ασχολίες, όπως για παράδειγμα τα παιδιά, οι έφηβοι, και οι νέοι στον αθλητισμό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως αμελούν την εκκλησία, διότι ακόμα και να μην την επισκέπτονται κάθε εβδομάδα, έχουν στο κέντρο της ζωής τους τον Χριστό. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που αποκαλούνται Χριστιανοί και συχνά αδιαφορούν για το λόγο του Χριστού μέσα από τις πράξεις τους. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, αλλά όποτε θελήσουν ο Θεός θα είναι κοντά τους και θα τους προστατεύει.

Όλοι οι Χριστιανοί έχουν και κάποια άλλη ασχολία εκτός από την δουλειά και την εκκλησία. Για αυτόν τον λόγο και πηγαίνουν στην εκκλησία ώστε να ηρεμήσουν και να χαλαρώσουν ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν και με άλλες δραστηριότητες.

Όλοι οι άνθρωποι βρίσκουν ένα τρόπο να ξεχαστούν. Οτιδήποτε και να κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο, και μας αρέσει, μας βοηθάει να ξεχαστούμε και απλώς να διασκεδάσουμε. Δεν έχει σημασία τι είναι αυτό που κάνουμε, γιατί σε κάποιους αρέσει να παίζουν μουσική, σε άλλους να πηγαίνουν εκκλησία και σε άλλους να αθλούνται. Για αυτόν το λόγο υπάρχει μια ποικιλία ασχολιών που μπορούμε να διαλέξουμε. Αυτό είναι το κυρίως θέμα του βίντεο.