

Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

Θεσσαλονίκη

- οικονομικό και πνευματικό κέντρο
- σταυροδρόμι εμπορικών δρόμων
- στόχος κατακτητών
(Σαρακηνοί 904, Νορμανδοί 1185)



Η Θεσσαλονίκη στα βυζαντινά χρόνια

στην εποχή παρακμής της βυζαντινής αυτοκρατορίας (13^{ος} - 14^{ος} αιώνας)

- έχει το προνόμιο να είναι αυτοδιοικούμενη
- αυξάνεται η πνευματική και εμπορική δραστηριότητα
- κίνημα των Ζηλωτών

Ζηλωτές



- ήταν ένα είδος πολιτικού κόμματος
(υπερασπιζόταν τους φτωχούς απέναντι στους πλούσιους)
- ανέλαβαν μετά από συγκρούσεις τη διακυβέρνηση της πόλης
- η «δημοκρατική διακυβέρνηση» κράτησε 7 χρόνια
- οι πλούσιοι με τη βοήθεια του αυτοκράτορα ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της πόλης
- το κίνημα έμεινε στην ιστορία ως παράδειγμα αγώνα απελευθέρωσης από το ζυγό και την εκμετάλλευση των πλουσίων

Περίληψη μαθήματος

Η Θεσσαλονίκη από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, είναι η δεύτερη σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας. Αναπτύσσει σπουδαία εμπορική, πνευματική και πολιτική κίνηση, την οποία διατηρεί ακόμη και στα χρόνια της παρακμής.

Ερωτήσεις

- Γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν τόσο σημαντική πόλη για τη βυζαντινή αυτοκρατορία;
- Γιατί σήμερα αποκαλούμε τη Θεσσαλονίκη «συμπρωτεύουσα», «νύφη του Θερμαϊκού» και «πόλη του Άη-Δημήτρη»;
- Τι ήταν το κίνημα των Ζηλωτών;
- Γιατί ο αυτοκράτορας πήρε το μέρος των πλουσίων και τους βοήθησε να ανακτήσουν τον έλεγχο της Θεσσαλονίκης;
- Πώς νομίζεις ότι ένιωθαν οι αδύνατοι και φτωχοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης την περίοδο της «δημοκρατικής κυβέρνησης» και πώς όταν επανήλθαν οι «δυνατοί» στη πόλη;
- Πώς θα ένιωσαν οι «δυνατοί» όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη το 1342 εξαιτίας των Ζηλωτών;



Το κίνημα των Ζηλωτών