

Ο Πανελληνίος Χριστιανικός Όμιλος Ορθόδοξου Ιεραποστολής είναι ιδιωτικός φορέας ποιωτικής φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έργο των ελληνοσυνδηλωτικής βοήθειας σε μητροπόλεις του εξωτερικού.

Σήμερα η Ορθόδοξη εκκλησία όλων των Πατριαρχείων κάνει αγώνα να γνωστοποιήσει η ορθόδοξη πίστη μας, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, ιδιαίτερα της Αφρικής.

Μαζί λοιπόν με τον λόγο ενώνει και σιωπάει τον λόγο και την αγασία των λαών αυτών. Αγκαθίζει καρδιά, εσπείρει, ανοίγει πτυχάρια για πόσιμο νερό, προσφέρει πατριμή βοήθεια.

Πέραν των ιεραποστόλων - Ελλήνων κυρίως - προσφέρουν την βοήθειά τους και' όλο τον χρόνο, γιατροί, καθηγητές, μηχανικοί, δάσκαλοι, μαθητές οι οποίοι κυρίως εσπείρουν και εσπείρει με παιδιά και παιδιά. Επειδή όλη αυτή η προσπάθεια προέρχεται κυρίως από την Ελλάδα, οι κοφιλώμετοι αυτοί αδελφοί μας, όπου υπάρχει σχολείο, μαζί με την κοπιώδη εργασία τους αναρτίζουν και την Ελληνική.

Το παράρτημα λοιπόν του ελληλόλογου μας, τα τελευταία χρόνια, έχει την παρά να κατανοώμενη ερία-έκθερα πρόσωπα και περιοχής μας όπως πόρους αυτούς που εργάζονται οι ιεραποστολές. Έως κάποια φορά αξίζει τον κόπο να γνωρίζουν και οι μαθητές των σχολείων μας με κάποια ομιλία και έσοδο

φωτογραφιστοί υλίκου "εί βροχίται ένα κερίδισο και ένα μολύβι  
για να μάθει ένα παιδί λίγα γράμματα.

Με την πάυση των σχολείων (ως διακοπές τους), οι εκπαι-  
δευτικοί αυτοί - γνωστοί σας ίσως ήδη, αν επιτρέψει ο θεός εδριμά-  
ζονται για την εξόρμηση αυτή. Δεν φέρουμε πως θα έρδουν και  
πράγματα, μπορεί να προστεθούν με άλλοι (γιατροί, μηχανικοί...)

Σκεφτήκαμε λοιπόν να απευθυνθούμε σε σας και στα παιδιά  
τηνώρα και πολύ μωρό και απλό: ένα μολύβι, μωό μολύβι,  
μια χαρτοδέσκα, ένα μαρμαρόρο, μια ζύβρα, κάποια πράγματα  
που με την νέα σχολική χρονιά θα αναλωθούν. Όπως επίσης  
μεταπεριεχόμενα παιχνίδια μωρά κατά προτίμηση σε όχμο.

Τα παιδιά μας ε'συνά τα δέματα είναι - και πρέπει να  
γίνουν ευαίδητα, γιατί είναι αχτα.

Ζητάμε ουσιαστικά να δώσετε είναι ελαφρά και να έχετε  
άτομο μπορεί να έχει μέχρι και είκοσι μελά μαζί του σε  
αιεροπλάνο.

Τα πρόσωπα που γίνονται υπεργού των ιεραποστολών,  
πηγαίνουν με δικιά τους έξοδα στους πόρους αυτούς και  
αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους. Η προσφορά τους  
επιμένει γρηλά του πόνου και της πίσσης μας και της  
πατρίδος μας.

Για το παράθεμα



ο πρόεδρος  
Ζωτήριος Ζανίδας