

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ας δούμε την φρίκη του πολέμου!!!

ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΟΣ Γ1

2018

Το Πρόσωπο του Πολέμου -Salvador Dali 1941



2 / 10

*Μ. Μπρεχτ – Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου
(απόσπασμα)*

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΨΗΛΑ

θεωρούνε ταπεινό να μιλάς για το φαί.

Ο λόγος;

Έχουνε κι όλας φάει...



«Το αλβανικό» Θωμάς Γκόρπας

- ...- Ποιοι ήταν πατέρα οι νικηταί και ποιοι οι ηττημένοι;
- Στον πόλεμο, παιδί μου, υπάρχουν μόνο σκοτωμένοι...



ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΣΟΥΧΕΪΡ ΧΑΜΑΝΤ

...Δε θα μισήσω για σας, ούτε θα σας μισήσω.

Δε θα σκοτώσω για σας...



ΤΡΑΓΟΥΔΙ Ναζίμ Χικμέτ
(απόδοση Γιάννη Ρίτσου)

**...Εδώ και δέκα χρόνια εδώ καθόμουν
στη Χιροσίμα ο θάνατος με βρήκε
κι είμαι παιδί, τα εφτά δεν τα καλόκλεισα,
μα τα νεκρά παιδιά δε μεγαλώνουν...**



«Ο στρατιώτης»

Του 'παν θα βάλεις το χακί
θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή
θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή
και ήρωας θα γίνεις...



Τάσος Λειβαδίτης, «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος»

Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια
αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα
που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες
για μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα
αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του
πολέμου

έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη
κάτω απ' τις οβίδες.



Γιάννη Οικονομίδα Από τη συλλογή *Όλεθροι* (1927), σ. 20-21.

...Τα ερείπια σου καπνίζουνε στο χώμα
σωροί απ' την ομορφιά σου τη χαμένη·
δεν τάσβυσε η βροχή κι αχνίζει ακόμα
στους δρόμους η ζωή σου συντριμμένη...



Γιάννη Οικονομίδη Από τη συλλογή *Όλεθροι* (1927), σ. 44-45.

Θυμάται... Κι ήταν νύχτα δίχως άστρα'
μπροστά του τα βαριά μαυρίζαν κάστρα
και βρόνταε το κανόνι το τραχύ,
κι απόσωνε η τρομάρα την ψυχή.



Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Δια την των χρημάτων κτήσιν πάντες οι πόλεμοι γίνονται.

μετάφραση: «όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών»

WAR

GOOD
FOR
FEW



BAD
FOR
MOST



[Έρασμος, 1469-1536, Ολλανδός ουμανιστής](#)

Dulce bellum inexperitis.

μετάφραση: γλυκός φαίνεται ο πόλεμος σ' αυτούς
που δεν έχουν πείρα (από πόλεμο)

(πρόκειται για μετάφραση στίχου του Πίνδαρου)



Μαχάτμα Γκάντι, 1869-1948, Ινδός ηγέτης

Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη.

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΟΛΕΜΟ

**Ο πόλεμος αρχίζει όταν θέλεις,
αλλά δεν τελειώνει όταν θέλεις.**

[Νικολό Μακιαβέλι, 1469-1527, Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος](#)



[Τζων Κέννεντυ, 1917-1963, Αμερικανός πρόεδρος 1961-1963](#)

Είτε η ανθρωπότητα θα τελειώσει τους πολέμους είτε
οι πόλεμοι θα αποτελειώσουν την ανθρωπότητα.



Ακούει όμως κανείς τον Ευριπίδη σήμερα;

“Αχ δύστυχοι θνητοί! Τι παίρνετε τα όπλα κι ο ένας τον άλλο σφάζετε; Για πάψτε και βάλτε πια ένα τέλος στους πολέμους, τις χώρες σας κρατάτε σε ησυχία και αφήστε και τους άλλους να ησυχάσουν. Γοργά η ζωή κυλάει. Ας την περνούμε με όση μπορούμε ειρήνη κι ηρεμία.”

*Τα παιδιά και οι νέοι
δεν αγαπούν τον πόλεμο*



ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ του ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

...Βαριές οπού 'ναι οι δάφνες οι σκληρές

στο μέτωπό του γύρω, σαν αγκάθια!...



Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

δεν είν' ο πρώτος. Πριν απ' αυτόν
γίνανε κι άλλοι πόλεμοι.

Όταν ετέλειωσε ο τελευταίος,
υπήρχαν νικητές και νικημένοι.
Στους νικημένους, ο φτωχός λαός
πέθαινε από την πείνα. Στους νικητές
ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο.

Μπέρτολτ Μπρεχτ, (Ποιήματα του Σβέντμποργκ, 1939)



«Ματίας ο Πρώτος».

**“Ποτέ στον κόσμο δεν ξανάγινε κυβέρνηση παιδιών!
Ποτέ άλλη φορά τα παιδιά δεν απόκτησαν ίδια
δικαιώματα με τους μεγάλους. Ποτέ δεν ξανάγιναν
νόμοι απ’τα παιδιά για τα παιδιά!
Ας κυβερνήσουν τα παιδιά λοιπόν!”**



Γιάννης Ρίτσος – «Γράμματα άπ' τὸ μέτωπο»

Ἡ κάθε μου ἵνα τὴ χαρὰ φωνάζει,
μὰ ὁ πόλεμος, τὴ νιότη μου σκεπάζει
καὶ μὲ ἀτσάλι ἀναμμένο μὲ κεντᾶ
ὅμως, μέσα μου ἡ καρδιά μου δὲ λυγίζει.
Μητέρα, ἐδῶ, στὸ θάνατο κοντά,
πρωτόμαθα τὸ πόσο ἡ ζωὴ ἀξίζει.

Imagine John Lennon



Sharing for the world ...

You may say I'm a
dreamer but I'm not
the only one

I hope someday you 'll
join us ...

And the world will live
as one ...

...

.



Αν όλα τα παιδιά της γης

Στίχοι: Γ. Ρίτσος

Μουσική: Α. Καψάσκη

**Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια
κορίτσια αγόρια στη σειρά και στήνανε χορό
ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος
κι ολόκληρη τη γη μας θ' αγκάλιαζε θαρρώ...**

**...Αν όλα τα παιδιά της γης φώναζαν τους μεγάλους
κι αφήναν τα γραφεία τους και μπαίναν στο χορό
ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος
και τρεις φορές τη γη μας θ' αγκάλιαζε θαρρώ.**