

Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι καλικάντζαροι

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Νηπίων 2012



Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης

Δημοτικό - Νηπιαγωγείο - Παιδικός Σταθμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ

◆ Συμμετέχουν : 1^ο τμήμα Νηπίων

◆ Τα παιδιά τραγουδούν : «Κάλαντα Χριστουγέννων»
«Κάλαντα Πρωτοχρονιάς»
«Christmas songs»

◆ Καλωσόρισμα :

Εμμανουέλα Καλέμου

Αφροδίτη Κανίδου

Μαρίνα Πατητάρου

◆ Θεατρική παράσταση : «Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι», μια διασκευή του ομότιτλου παραμυθιού των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Μέρη της αφήγησης καθώς και τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από το CD που συνοδεύει το παραμύθι.

◆ Υποδοχή Αϊ Βασίλη, μοίρασμα δώρων και κοπή βασιλόπιτας

Σκηνή 1^η : Μια φορά και έναν καιρό...

Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε μια πολιτεία, απ' όλες ξεχώριζε σ' ολόκληρη τη χώρα. Μια πολιτεία όμορφη μα πάντα λυπημένη, οι άνθρωποι αγέλαστοι κακοί και μωτρωμένοι, δεν ξέρανε χαμόγελο και αγάπη τι σημαίνει.



Καθένας τους κοιτάζε μονάχα τη δουλίτσα του, η καλημέρα ακριβή σα να 'τανε χρυσάφι. Ποτέ δεν πήγαν τα παιδιά στους δρόμους στην πλατεία, ποτέ δεν έγινε γιορτή, χορός και φασαρία. Της βγήκε και το όνομα: ΑΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Σκηνή 2^η : Κόβε πριονάκι μου

Σ' αυτή την πολιτεία ήρθαν οι καλικάντζαροι και έφεραν τα πάνω κάτω. Ξέρετε την ιστορία τους, αιώνες τώρα πελεκάνε το δέντρο που στηρίζει τον επάνω κόσμο για να το ρίξουν κάτω. Όταν όμως έρθουν τα Χριστούγεννα, αφήνουν τα πριόνια τους, ανεβαίνουν πάνω στη γη και δημιουργούν έκρυθμες καταστάσεις...

Καλικάντζαροι :

Γιώργος Αντωνιάδης
Βασίλης Κετσενεβλής
Νικόλας Κορρέας
Δημήτρης Παναγιωτίδης
Γιώργος Σκαπέρδας
Στέφανος Τσότσος



Σκηνή 3^η : Ο χορός των Χηνών

Την παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων, πέταξαν τα πριόνια, καβάλησαν τις άσπρες χήνες τους και προσγειώθηκαν σε μια χιονισμένη πλαγιά. Οι χήνες άνοιξαν ξανά τα ολόλευκα φτερά τους και πέταξαν ψηλά, κάνανε κύκλους πάνω από την Αγέλαστη Πολιτεία που κοιμόταν βαθιά. Τι όμορφα που πετούσαν!

Χήνες :

Εμμανουέλα Καλέμου
Αφροδίτη Κανίδου
Μαγδαλένα Παπανικολάου
Μαρίνα Πατητάρου
Μαρία Σαχπεκίδου
Χρυσούλα Τσιάλη



Σκηνή 4^η : Καραμελοβροχή

Στη χιονισμένη πλαγιά όλα ήταν έτοιμα για το μεγάλο γλέντι. Ο αρχηγός των καλικάντζαρων, ο Μανδρακούλος, περιμένει την άφιξη του κόσμου για να αρχίσει ο χορός.

Κάτοικοι της Αγέλαστης Πολιτείας :

Μάριος Καραβασίλης
Πάρις Καραγιάννης
Αθηνά Κουμιώτη
Γιώργος Μαντής
Πάνος Νικολαΐδης
Νίκος Παλούκης



Σκηνή 5^η : Το πνεύμα της παπαρούνας

Το τσουκάλι συνέχιζε να βράζει μουρμουριστά. Σε μια στιγμή η φωτιά μεγάλωσε και το ξέφωτο άστραψε σαν χρυσάφι κι εκεί μέσα από τη λάμψη ξεπρόβαλαν μικρά κοριτσάκια ντυμένα στα κόκκινα. «Ήρθε το πνεύμα της παπαρούνας» που χαρίζει ευχές σε όλο τον κόσμο.

Παπαρούνες :

Κατερίνα Αλεξανδρίδου
Θωμά Μαυρίδου
Ελευθερία Ταμπουρή
Νίκη Τσαχπίνη
Μυρτώ Τσεκίνη



Σκηνή 6^η : Οι αγέλαστοι χορεύουν

Από τα χείλη του καζανιού άρχισε να βγαίνει ένας λεπτός καπνός που μεγάλωνε, μεγάλωνε, και έγινε ένα ροζ σύννεφο το οποίο πήγε και στάθηκε πάνω από την πόλη. Ξημέρωσε Χριστούγεννα και το μαγικό αυτό σύννεφο έγινε βροχή και όλοι οι άνθρωποι οι σκυθρωποί έγιναν χαμογελαστοί. Βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να μοιράζουν **ευχές...**

Καλές Γιορτές

Καλά Χριστούγεννα

Χρόνια Πολλά

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς των παιδιών για τη συνεργασία τους, τις συναδέλφους νηπιαγωγούς, καθώς και όλο το προσωπικό του σχολείου, εκπαιδευτικό και βοηθητικό, που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της χριστουγεννιάτικης γιορτής. Πάνω απ' όλα όμως συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για την υπομονή και τη συνεργασία, τους μικρούς μας μαθητές.

Οι νηπιαγωγοί του 1^{ου} τμήματος νηπίων :

Κατερίνα Κετεντζόγλου Γεωργία Βαραδά

Καλές γιορτές

