

«Η φιλία των ανθρώπων από το παρελθόν στο παρόν»



Λίγα λόγια για τη φιλία

Οι φιλίες αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ζωής. Είναι όμως γεγονός ότι η φιλία δεν είναι μια εύκολη ή απλή υπόθεση.

Για πολλούς ανθρώπους το να κάνουν ή να διατηρούν φίλους είναι δύσκολο. Διάφορες συνθήκες της ζωής όπως οι μετακομίσεις, η αλλαγή εργασίας μπορούν να μας απομακρύνουν από φίλους που είχαμε και να καταστήσουν επιτακτική την ανάγκη για νέες φιλίες.

Επιπρόσθετα υπάρχουν καταστάσεις όπου οι φτωχές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ή ακόμη η ντροπαλότητα κάποιου ατόμου, το εμποδίζουν από το να κάνει τα πρώτα του βήματα για να δημιουργήσει σχέσεις και νέες φιλίες.

Η κοινωνική σημασία μιας φιλίας είναι πολύ μεγάλη και πολυδιάστατη. Είναι λοιπόν απαραίτητο κάποιος να καταλάβει καλά τη δυναμική που υπάρχει στις φιλίες για να μπορέσει να επεκτείνει τον κοινωνικό του κύκλο, αλλά παράλληλα να βελτιώσει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις που ήδη έχει.

Τέλος μην ξεχνάτε ότι η φιλία για να επιβιώσει χρειάζεται αγάπη, χρόνο, προσοχή και εμπιστοσύνη. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό εφόδιο και υποστήριξη στις πολλαπλές δυσκολίες της καθημερινής ζωής.

Η φιλία στην αρχαιότητα

φίλος: στα αρχαία ελληνικά είναι ο αγαπημένος, αυτός δηλαδή που βρίσκεται πολύ κοντά στην ψυχή μας.

φιλότης : φιλία, αγάπη, στοργή

Από τον Όμηρο εγκωμιάζεται η αξία της φιλίας στη σχέση Αχιλλέα και Πάτροκλου, του Οδυσσέα και του Μέντη. Και ας προσθέσουμε από τους τραγικούς τη σχέση του Ορέστη με τον Πυλάδη. Η αρχαιοελληνική αντίληψη για τη φιλία την τοποθετεί σε υψηλό επίπεδο: ο φιλόσοφος Ζήνων την ορίζει κορυφαία λειτουργία επικοινωνίας, ο Αριστοτέλης τη θεωρεί ιδεώδη σχέση αρετής και ο Πλάτων προτρέπει να διαφυλάσσουμε την αγάπη για τους φίλους ως το πολυτιμότερο πράγμα. Από την αρχαιότητα μας έρχονται ο Δάμων και ο Φιντίας, οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι με την αθάνατη φιλία τους, αλλά και ο Περικλής με το Φειδία και ο Επταμεινώνδας με τον Πελοπίδα.

Η φιλία στις μέρες μας

Λένε οι περισσότεροι: «Άραγε στις μέρες μας ξέρει κανείς τι σημαίνει φιλία;» Οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών έχουν παγωσει. Κάνουν φίλιες χωρίς να ξέρουν το γιατί. Χωρίς να έχουν πρώτα επιλέξει τα άτομα με τα οποία θέλουν να αναπτύξουν μία πιο στενή σχέση που λέγεται φιλία. Αντίθετα, διαλέγουν την εμφάνιση, γιατί έτσι νομίζουν, πως αν διαλέξουν μία όμορφη φίλη θα μπορούν να είναι πιο δημοφιλείς. Δεν τους ενδιαφέρει ο ψυχικός κόσμος του άλλου. Δεν υπάρχουν πλέον παντοτινές φίλιες. Απλώς κοινωνικές σχέσεις ανάγκης που είναι απρόσωπες σχέσεις στις οποίες τα άτομα απλώς θέλουν να περνούν καλά και δεν συμπαραστέκονται στις δύσκολες στιγμές ο ένας στον άλλον, ενώ στις χαρές του άλλου είναι πρώτοι στη διασκέδαση.

Στη σημερινή εποχή είναι κάτι σπάνιο η γνήσια και ειλικρινής φιλία. Όλα γίνονται με σκοπιμότητα. Πίσω από τη φιλία κρύβεται ως επί το πλείστον, το άμεσο ή το απώτερο συμφέρον, «το κέρδος». Ο άνθρωπος των ημερών μας, αδυνάτισε ψυχικά, έχασε το συναίσθημα της κοινότητας. Αν και ζει μέσα στο πλήθος, στις μεγάλες πόλεις, αισθάνεται τον εαυτό του έρημο. Έχασε τις δυνατότητες της πίστης και βαθιάς φιλίας. Έγινε πιο επιφανειακός, αγνοεί το βάθος, κι όλες οι σχέσεις υπαγορεύονται από τη σκοπιμότητα που σκοτώνει κάθε ψυχική ομορφιά. Η εποχή μας αντιμάχεται τη φιλία, στην πραγματικής της έννοια. Κι όμως, οι άνθρωποι στα χρόνια που ζούμε έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη από την ψυχική αυτή επαφή, όσο σε καμία άλλη περίοδο.

Κάναμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τη γνώμη των σημερινών εφήβων για τη φιλία. Αυτές είναι οι απαντήσεις τους:

ΘΕΤΙΚΕΣ

- Είναι ένας από τους κρίκους της ζωής.
- Όταν είναι δυνατή δεν μπορεί να τη διαλύσει κανείς.
- Αν την βρεις μη φοβάσαι τίποτα.
- Είναι σαν το λουλούδι, αν τη φροντίζεις σωστά ανθίζει.
- Κανείς δεν μπορεί να ζήσει ευτυχισμένος χωρίς φίλους.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

- Είναι κάτι που σπανίζει στις μέρες μας.
- Η πιο μεγάλη αυταπάτη του ανθρώπου μετά την αγάπη.
- Συνήθως βασίζεται σε συμφέροντα.
- Είναι πάντα προσωρινή.



Ο πραγματικός φίλος

Φίλος είναι αυτός που έρχεται όταν όλος ο κόσμος έχει φύγει.

Είναι αυτός που νοιάζεται για σένα, που ενδιαφέρεται για το καλό σου, που σε προστατεύει από καθετί κακό που πάει να σε πληγώσει. Είναι αυτός που σε επέλεξε ανάμεσα σε τόσα άλλα άτομα μόνο και μόνο επειδή ενδιαφέρθηκε για σένα και τον ψυχικό σου κόσμο. Φίλος είναι εκείνος

που θα άφηνε τα πάντα μόνο και μόνο για να σου συμπαρασταθεί στη λύπη. Είναι αυτός που κάνει μαζί σου όνειρα για το μέλλον, που χαίρεται μαζί σου στις χαρές και λυπάται στις λύπες.

Οι πραγματικά ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν φίλους. Είναι αυτοί που μπορούν να πουν ότι μέσα από το φίλο τους βρήκαν το δεύτερο εαυτό τους. Ο φίλος του καθενός είναι ο καθρέφτης της προσωπικότητάς του γιατί κάποιος λένε «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Αν είστε δυστυχισμένοι, ίσως είναι επειδή δεν έχετε κάποιο φίλο να σας παρηγορήσει.

Γι' αυτό κάντε φίλους.