

**Μικρή Ιστορία
της
Δωδεκανήσου**



50 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Δωδεκάνησος αποτελείται από ...15 νησιά και πλήθος άλλα μικρότερα νησάκια, νησίδες και θαλασσοβραχους.

Τα 15 μεγαλύτερα είναι:

- η Κως
- η Κάλυμνος
- η Πάτμος
- η Κάρπαθος
- η Ρόδος
- η Κάσος
- η Σύμη
- η Χάλκη
- η Τήλος
- η Νίσυρος
- η Αστυπάλαια
- το Καστελλόριζο
- η Λέρος
- το Αγαθονήσι
- και οι Λειψοί



Η Πρώτη Εποχή και οι Πρώτοι Πολιτισμοί



Τα νησιά στο Αιγαίο είναι σπαρμένα το ένα κοντά στο άλλο, σύμμετρα, και σε αποστάσεις βατές, στο μέτρο των πρώτων θαλασσούρων, που έγιναν θαλασσοπόροι ακριβώς γιατί κατάλαβαν ότι μπορούσαν να ταξιδέψουν απ' το ένα νησί στο άλλο εύκολα και με σχετική ασφάλεια, αν πρόσεχαν και μάθαιναν.



Μινωίτης πολεμιστής, οπλισμένος με λαφυριά ασπίδα, κράνος από δόντια αγριογούρουνου, δόρυ και κοντό σπαθί...

Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι αυτά τα σπαρμένα (Σποράδες), ενίστε γεωμετρικά (Κυκλαδες) νησιά έδωσαν ένα αίσθημα «μέτρου» στους πρώτους κατοίκους του ελληνικού χώρου, το περίφημο «μέτρο» που διαπερνάει τη σκέψη κι εν πολλοίς την πράξη και την πρακτική όλης της αρχαιότητας.

Στα Δωδεκάνησα, λοιπόν, ο χρόνος αρχίζει να μετράει απ' τη νεολιθική εποχή και ίχνη του βρίσκουμε στην Κάλυμνο, την Κω και την Τήλο.

Αρχίζει όμως να τρέχει, όταν στη **Ρόδο**, την **Κάσο** και την **Τήλο** φθάνουν, γύρω στα 1700-1600 π.Χ., οι **Τελχίνες**, Μινωίτες από την Κρήτη, οι οποίοι μένουν στη μνήμη των κατοίκων της περιοχής ως όντα **θαυμαστά, δαιμονικά!** Μάγοι, καλλιτέχνες και μυστήριοι κατασκευαστές αγαλμάτων που περπατούν. Την ίδια εποχή **Κάρες** απ' τη Μικρά Ασία (που έφθασαν ως την Πελοποννησο) κατοικούν στην **Κω**, τη **Νίσυρο** και την **Κάλυμνο**, ενώ στη **Σύμη** κατοικούν **Πελασγοί**.

Η ειρήνη, που έχουν επιβάλει οι Μινωίτες στο Αιγαίο, επιτρέπει στους λαούς και τους πληθυσμούς της περιοχής να ζουν ήσυχα, κάνοντας μεταξύ τους ανταλλαγές και εμπόριο, χωρίς να χρειάζονται οχυρά, τείχη και κάστρα στους οικισμούς τους. *Οι πολιτισμοί ανακατεύονται και συνεπάς προοδεύουν.*

Όσουπο γύρω στο 1500 π.Χ. φθάνουν οι πρώτοι Μυκηναίοι.

ως το 1500 π.Χ.



Οι Μυκηναίοι

Οι Μυκηναίοι, Αχαιοί και αργότερα Δωριείς, σποιχεῖσα ανήσυχα και πολεμικά, στην αρχή εγκαθίστανται ειρηνικά και συνοικούν με τους παλιότερους κατοίκους. Μετά αρχίζουν να τους κατακτούν να πολεμούν εναντίον τους, αλλά και μεταξύ τους.

Έτοι, εμφανίζονται οι πρώτες οχυρώσεις, τείχη και ακροπόλεις. Άλλωστε, η ζωή των Μυκηναίων περιστρέφόταν γύρω από το παλάτι του άρχοντά τους, το μέγαρο, οχυρωμένο, συνήθως, στην ακρόπολη του οικισμού.

Τριγύρω του κατοικούσαν οι αξιωματούχοι του ενώ υπήρχαν χώροι για τον στρατό και αποθήκες για τα προϊόντα που συνέλεγαν από τους κατοίκους. Μια γραφειοκρατία, γραμματείς και λογιστές -για τις συδειές και τα πλούτη- και μια στρατιωτική αριστοκρατία απλόνονταν στην επικράτεια του κάθε Μυκηναίου βασιλιά, ως τους τοπικούς άρχοντες και υποτακτικούς του.

(Παρόμοια κοινωνική οργάνωση συναντάμε και στον Δυτικό Μεσαίωνα, 2.500 χρόνια μετά).



1300 π.Χ.
1100 π.Χ.
900 π.Χ.

Ο Όμηρος μας περιγράφει τους αγέρωχον Αχαιούς βασιλιάδες να οδηγούν το στρατό τους στην Τροία. Τον ήρωα **Τληπόλεμο** απ' τη Ρόδο, τον Νηρέα της Σύμης, τον Άντιφο και τον Φεδωπό από την Κω. **Ακριβώς** εκείνη την εποχή, την εποχή του Ομήρου (ο οποίος περιγράφει ιστορίες και κατορθώματα σπουδαίων ανδρών, των «ηρώων», που έζησαν 3-4 αιώνες πριν από τον ίδιο), διαμορφώνεται (αρχαϊκά χρόνια) το τοπίο της Αρχαίας Ελλάδας, έτοι όπως θα το γνωρίσουμε στη συνέχεια.

Ο τόπος του μοναχικού ήρωα χάνεται σιγά-σιγά μαζί με τους Μυκηναίους βασιλιάδες, και στη θέση του εμφανίζεται ο τόπος του «πολίτη» και η γέννηση των πόλεων. **Των πόλεων-κρατών!** Τώρα τα κατορθώματα και τα σπουδαία έργα δεν θα

Η Μετάβαση στην Πόλη



είναι αποτέλεσμα της έμπνευσης των θεών και της αναζήτησης των ηρώων, αλλά θα γίνονται χάριν της κοινότητας - πόλης και των θεών - θεορών.

Των Νόμων...



Η Πόλης, η πεζη-κράτος, είναι το κορυφαίο και αρχικό πολιτικό και πολιτιστικό επίτευγμα του Αρχαίου Κόσμου.

Αν θέλει να προοδιορίσει κάποιος τα χρονικά όρια (και το περιεχόμενο) του Αρχαίου Κόσμου, θα δει ότι γεννιέται με τη γέννηση της πόλης-κράτους και πεθαίνει με τον θάνατό της!

Οι πόλεις εμφανίζονται όταν οι αγρότες, αρχικά οργανωμένοι κατά φυλές, συνενώνουν τους οικισμούς (οινοικισμός) και συνασπίζονται (η λέξη δεν είναι τυχαία) σε πόλεις και δήμους. Δημιουργούνται έτοι οι πολίτες (που κατοικούν στις πόλεις) και είναι ταυτοχρόνως **οπλίτες**, που συν-ασπίζονται ο ένας δίπλα στην ασπίδα του άλλου για να τις υπερασπισθούν. Οπλίτης είναι ο πολίτης που φέρει το «**όπλον**», τη βαριά ασπίδα δηλαδή και, μαζί με τους άλλους πολίτες-οπλίτες, γεωργούς και ναυτικούς κατά βάση, υπερασπίζεται την πόλη. Έχει δηλαδή λόγο για την τύχη της.





Βαριά οπλισμένος οπλίτης. Φέρει το «όπλον» - κυρτή μεγάλη ασπίδα, με την οποία σχηματίζει φάλαγγα όταν συμπαρατάσσεται με τους συμπολίτες του σε τάξη (μάχη). Η φάλαγγα εκνεύτει με ρυθμό (τον Παιάνα) και απόλυτη πειθαρχία, μετατρέποντας τον εαυτόν της σ' ένα κινούμενο χαλίβδινο τείχος. Ακαταμάχητο έως την εμφάνιση της Μακεδονικής Φάλαγγας ...



Έτοι γεννήθηκε η Δημοκρατία της κάθε πόλης, δηλαδή το κράτος (η δύναμη) του Δήμου. Του λαού...

Στην αρχή «όπλον» έφεραν οι πλούσιοι γαιοκτήμονες που μπορούσαν να πληρώσουν για τον εξ-οπλισμό τους, κατόπιν οι υπόλοιποι γεωργοί και όλοι οι πολίτες και το πολίτευμα έτσι γινόταν δημοκρατικό ή δημοκρατικότερο.

Οργανωμένες οι πόλεις γύρω απ' το αρχικό τους ιερό, δημιουργούσαν σιγά-σιγά θεομούς (και θεούς θεομούς) που διευκόλυναν και κανόνιζαν τη συνοίκηση ανθρώπων διαφορετικών τάξεων.

Ο διάλογος μεταξύ τους, οι νόμοι που προέκυπταν (ειρηνικά ή με εμφύλιους πολέμους) καθόριζαν το πολίτευμα, την πολιτική και τον πολιτισμό.

Σ' όλη τη διάρκεια της Αρχαιότητας, οι πολιτικοί αγώνες υπήρξαν έντονοι, η εναλλαγή των πολιτευμάτων απ' την Ολιγαρχία στη Δημοκρατία (και το αντίστροφο) διαρκής, καθώς και η παρέκβαση στην τυραννίδα (στην κατάργηση δηλαδή των νόμων της πόλης)...

Η ελευθερία όμως των πολιτών, η αναζήτηση του άριστου πολιτεύματος, η ελευθερία του Λόγου, το μέτρο της συνοίκησης και συνύπαρξης ήταν αυτά που οδήγησαν τον Αρχαίο Κόσμο στο μεγαλείο της Ποίησης, της Φιλοσοφίας, της Τέχνης και της Πολιτικής.

Στη Δωδεκάνη-

οο, λοιπόν, οι πρώτες πόλεις - κράτη (Λίνδος, Κάμπρος, Ιαλυσός) εκεί κοντά στον 9^ο αιώνα συνασπίζονται σ' ένα είδος ομοσπονδίας και στρατιωτικής συμμαχίας, με κέντρο το ιερό του Απόλλωνα, θεού του φωτός (καθόλου τυχαίο στο πάμφυλο Αιγαίο, όπως και καθόλου τυχαίο ότι το πρώτο όνομα της Ρόδου ήταν Ήλιούσα, ενώ το ρόδο από το οποίο τελικώς ονομάστηκε ήταν το ιερό φυτό του θεού).

Αυτές οι τρεις πόλεις, μαζί με την Κω την Κνίδο και την Αλικαρνασσό απέναντι στη Μικρασία, σχηματίζουν τη «Δωρική Εξάπολη». Αντίστοιχη συμμαχία είχαν αναπτύξει βορειότερα οι Ίωνες με κέντρο τη Μυκάλη.

Αρχίζει η

λαμπρή εποχή! Η Δωδεκάνησος και κυρίως η Ρόδος βρίσκεται σε νευραλγική θέση στον εμπορικό δρόμο Ανατολής-Δύσης. Οι αρχικοί γεωργοί μετα-

Η Πόλη, οι πρώτες πόλεις και η Δωρική Εξάπολις

Πλάφη πολεμικής
τριπόρους.

Διακρίνονται οι τρεις
σειρές των κωνηλα-
τών (κάτω δεξιά) και
οι οπλίτες (πάνω
αριστερά), που
επάνδρωναν το
σκάφος. Επίσης, το
«έμβαλο» για τη
διάτροχη εχθρικών
πλοίων και το
ζωγραφισμένο μάτι,
που ξόρκιζε το κακό.



τρέπονται σε ναυτικούς κι
εμπόρους. Εμπορεύονται
δικά τους προϊόντα (γεωρ-
γικά στην αρχή) αλλά και
ξένα. Οι αρχικοί θαλασσο-
πόροι, που λέγαμε, μετα-
τρέπονται σε **θαλασσο-
κράτορες**. Πλούτη αρχί-
ζουν να εισέρεουν στα
νησιά και τέχνες αρχίζουν

ν' αναπτύσσονται. Εργα-
στήρια μεταλλοτεχνίας,
αγγειοπλαστικής, γλυπτικής,
αγγειογραφίας, ακμάζουν
και παράγουν εμπορεύμα-
τα για πούλημα στην άκρη
της οικουμένης.

**Οι πρώην θαλασσο-
πόροι μας και νυν θαλασσο-**

κράτορες γίνονται ποντοπό-
ροι. Η Λίνδος ήδη απ' τον
8^ο αιώνα πρωτοστατεί
στον αποικισμό. Ο Δήμος
της δημιουργεί τη Γέλα
στη Σικελία, στην Παρ-
φυλία τη Φάσηλι και
φθάνει έως την Ισπανία
και τις Βαλεαρίδες
νήσους (Γυμνήσιες)...



Η οικονομική ακμή οδηγεί στην κοπή νομισμάτων αποδεκτών πανελλήνιως και η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στους *Αποικιούμενούς* και στη δημιουργία νέων πόλεων. Οι επιστήμες αναπτύσσονται και η πρώτη μεγάλη μορφή της περιοχής, **ο Ιπποκράτης**, τον όρκο του οποίου δίνουν και σήμερα οι γιατροί όλου του κόσμου, κάνει την εμφάνισή του. Το *Ασκληπιείο* και η *Ιατρική Σχολή στην Κω* γίνονται ξακουστά σ' όλον τον κόσμο. Για χιλιάδες χρόνια ο Ιπποκράτης είναι η απαρχή της Ιατρικής και σήμερα ακόμα θεωρείται και είναι η αρχή της Φιλοσοφίας της Ιατρικής και ο *Ηθικός* της *Κώδικας*.



Ο πατέρας της Ιατρικής
Ιπποκράτης



Η Ρόδος, εξάλλου, αναδεικνύει έναν από τους «Επτά Σοφούς» της Αρχαίας Ελλάδας, τον **Κλεόβουλο** τον Λίνδιο, στον οποίον μάλιστα αποδίδεται και το περίφημο: «μέτρον ἀριστον». Το «μέτρο» που λέγαμε στην αρχή του βιβλίου μας...



Αρχαία νομίσματα
της Ρόδου:
Διαύβολο Ιαλυσού,
στατήρας της
Λίνδου και
στατήρας της
Ρόδου με το
έμβλημά της,
ένα ρόδο

Η Κλασική Εποχή



Μετά το τέλος των Μηδικών πολέμων, η Δωδεκανήσος προσχώρει στην *Αθηναϊκή Συμμαχία*. Παρότι Δωριείς, οι κάτοικοι βρίσκουν πιο κοντά στα συμφέροντά τους, ως έμποροι, τους δαιμόνιους *Αθηναίους* παρά τους εωστρεφείς και συντηρητικούς Λάκωνες.

Όμως, οι *Αθηναίοι* επιβάλλουν εισφορές υπέρ της Συμμαχίας, φόρους δηλαδή, αρκετά υψηλούς, προκαλώντας εξεγέρσεις, τις οποίες στη συνέχεια καταστέλλουν με αγριότητα. Έτοι, λοιπόν, όταν ο αθηναϊκός στόλος και στρατός καταστράψηκαν στη Σικελική Εκστρατεία (413π.Χ.) και η Αθήνα κλονίσθηκε, οι Δωδεκανήσιοι βρήκαν την ευκαιρία κι αποχώρησαν απ' τη Συμμαχία.

Λέγεται δε, ότι τότε ακριβώς ο *Δωριέας*, γιος του ξακουστού Διαγόρα, πήρε την πρωτοβουλία να ενωθούν οι τρεις πόλεις - κράτη της Ρόδου σε μία, τον «*Δάρπο (Δῆμο) των Ροδίων*», μια μεγάλη πόλη με μία *Βουλή* κι ενιαίο πολίτευμα. **Ο συνοικισμός** πραγματοποιήθηκε το 408 π.Χ. και η νέα πόλη ρυμοτομήθηκε με το πλέον σύγχρονο πολεοδομικό σχέδιο απ' τον Μιλήσιο αρχιτέκτονα *Ιππόδαμο*



Ο Διαγόρας ο Ρόδιος υπήρξε ένας από τους εντυχόστερους πολίτες. Ολυμπιονίκης ο ίδιος το 464π.Χ. εντύχησε να δει Ολυμπιονίκες και τους γιους του Δαμάγητο και Ακονσίαλο το 448π.Χ..

Μάλιστα, όταν οι δύο γιοι σήκωσαν στους ώμους των πατέρων (για να δείξουν ότι σ' απόν χρωστούν τις νίκες τους) και έκαναν μαζί του το γύρο των θρύαμβον στο στάδιο της Ολυμπίας, λέγεται ότι ένας Σπαρτιάτης θεατής δεν κρατήθηκε και φώναξε: «Κάτιθανε Διαγόρα, ουκ εις τον Όλυμπον αναβήσεις» Δηλαδή «πέθανε Διαγόρα, δεν θ' ανέβεις δα και στον Όλυμπο!» Πέθανε τύρα που είσαι τόσο ευνυχισμένος!

Κι όμως ο Διαγόρας, που στο μεταξύ είχε νηνίσει ο Πίνδαρος κάνοντας το γένος του σεβαστό στο πανελλήνιο, ευτύχησε να δει και τον τρίτο του γιο, Δωρέα, Ολυμπιονίκη! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά σπουδαίο πολιτικό και στρατηγό, να ενορχάνει δηλαδή το ιδανικό των αρχαίων, του ολοκληρωμένου και πολυσύνθετου πολίτη...



- το περίφημο σύστημα του οποίου, το *Ιπποδάμειο σύστημα*, χρησιμοποίησε αργότερα ο Μέγας Αλέξανδρος για να χτίσει την *Αλεξανδρεία* στην Αίγυπτο, κι όλες τις Αλεξανδρείες που έχτισε...

Hρόδος τώρα πλέον διαθέτει **πέντε λιμάνια** και ακαταμάχητο πολεμικό ναυτικό. **Ναυτικό**, που οι ευέλικτοι και έμπειροι Ρόδιοι κινούν αναλόγως μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών, παρακολουθώντας όσο γίνεται αυγαλέσπεροι τις τύχες του πολέμου και των αντιθέσεων, που σπαράσσουν την Ελλάδα εκείνον τον καιρό και έως τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξανδρου... **Παράλληλα**, τις ίδιες τύχες παρακολουθεί και το πολίτευμα στο εσωτερικό της Ρόδου, όπου οι **αριστοκρατικοί** εναλλάσσονται στην εξουσία με τους **δημοκρατικούς**, αναλόγως των εξελίξεων και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Δωριείς, όμως, οι Δωδεκανήσιοι και οι απέναντι τους Μικρασιάτες του Νότου, δημιουργούν τα χρόνια εκείνα **έξοχη πολεμική παράδοση**, χερσαία και ναυτική! Περιζήτητοι ως μισθοφόροι οπλίτες και σφενδονίτες, ακαταμάχητοι ως ναυτικοί με πλοία πο γρίγορα κι από τις τριήρεις! Αναδεικνύουν **μεγάλους στρατηγούς** και **πολεμάρχους**, δύο δε εξ αυτών, ο **Μέντωρ** και ο **Μέμνων**, έφεραν δυσκολίες, όπως θα δούμε παρακάτω, στον ίδιον τον Μέγαν Αλέξανδρο!





Στα Χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Την ίδια περίοδο αναπτύσσεται σε σπουδαία πόλη και η Κως. Οι Κύροι ασχολούνται με εξαγωγές γεωργικών και κτηνοτροφικών ειδών και την επεξεργασία της πορφύρας για τη βαφή υφαντικών ινών.

Βρισκόμαστε πλέον στην εποχή του **Αλεξάνδρου του Μακεδόνα**. Απέναντι του βρίσκεται, υπηρετώντας τον τελευταίο Βασιλέα των Περσών Δαρείο, ο περίφημος στρατηγός **Μέρνων ο Ρόδιος**. Στη μάχη του Γρανικού, ο Μέρνων, βλέποντας το αήιττο της Μακεδονικής Φάλαγγας, πρότεινε στους σατράπες του Δαρείουν απαγκιστρωση, υποχώρηση σε βάθος, και καταστροφή της γης, ώστε να μην μπορεί ο Αλέξανδρος να εφοδιάζεται. Οι Πέρσες δεν τον άκουσαν, άκουσαν τη στρατιωτική τους υπερηφάνεια και συνετρίβησαν.



Στη συνέχεια, ο Μέμνων προσπάθησε να κάνει αντιπερισπασμό και να μεταφέρει τον πόλεμο στην κυρίως Ελλάδα, υπολογίζοντας στην εξέγερση κάποιων από τις ανήσυχες νοτιοελληνικές πόλεις, που αφορμή έφαχναν ν' αποστατήσουν από την Πανελλήνια -πλην Λακεδαιμονίων-, Συμμαχία που είχε δημιουργήσει ο Μέγας Αλέξανδρος της Μακεδονίας! Πλην όμως, ο Μέμνων πέθανε, ενώ ήταν έτοιμος να διαπλεύσει το Βόρειο Αιγαίο και ο Αλέξανδρος συνέχισε ανενόχλητος την πορεία του προς το Νότο της Μικρασίας. Εννοείται ότι η Ρόδος τάχθηκε αμέσως σύμμαχος στο πλευρό του, βλέποντας τις νίκες του και διατηρώντας έτοι την πολιτική της αυτονομία, σε καθεστώς συμμαχίας. Αυτονομία που διατήρησε και στα χρόνια των Επιγόνων, αναπτύσσοντας διαρκώς το εμπορικό και το ακαταμάχητο, όπως των Αθηναίων παλαιότερα, πολεμικό ναυτικό της.



Ανάγλυφη πρύμνη αρχαίου καραβιού, σκαλισμένη στο βράχο, στην Ακρόπολη της Λίνδου.
Πρόγραμμα που δείχνει πόσο μεγάλη αξία για τη ζωή των κατοίκων είχε η ναυοπλοΐα!

Η Μεγάλη Ακμή (και η Μεγάλη Πολιορκία της Ρόδου)



Και να που οι πολίτες της Δωδεκανήσου γίνονται κοσμοπολίτες. Στο **νέο θαυμαστό κόσμο** που έφτιαξε ο Μεγαλέξανδρος κι επρόκειτο να κρατήσει 1.500 χρόνια, τα στενά όρια της πόλης-κράτους διευρύνονται σε πόλεις μέσα σε μια ενιαία επικράτεια, ανοιχτή στο εμπόριο και τον πολιτισμό, έως τα μακρινά της ούνορα.

Ακόμα και τα διαφορετικά κράτη αυτής της επικράτειας είναι μεταξό τους όμοια (Αίγυπτος, Μακεδονία, Συρία κ.ά.) στη δομή και στο πολιτικό σύστημα. Ενότητα που τρεις αιώνες αργότερα θα τονίσει, θα σπαθεροποιήσει και θα θεωροποιήσει η Ρώμη, έως την ύστερη μεσοβυζαντινή εποχή (12^{ος} αιώνας)!

Στα χρόνια, λοιπόν, μετά τον Αλέξανδρο, η πανίσχυρη Ρόδος γίνεται το μήλον της έριδος μεταξύ των Διαδόχων. Αυτή όμως υπερασπίζεται με προσοχή την πολύτιμη και κερδοφόρο ανεξαρτησία της.



Ο τρομερός Δημάρτιος ο Πολιορκητής



Γράφημα της πολιορκίας της Ρόδου.

Διακρίνεται η εξαίρετη οχύρωση της πόλης, το οχυρωμένο στρατόπεδο των Δημητρίου, η διάταξη των πολιορκητικών μηχανών του και το πλήθος των στόλων του.

Έποι, όταν το 305-304 π.Χ., ο τρομερός Δημήτριος ο Πολιορκητής, γιος του φοβερού Αντίγονου του Μονόγθαλου, ζητά τη βοήθεια των Ροδίων για να πολεμήσει κατά του Πτολεμαίου της Αιγύπτου, εισπράττει την άρνησή τους. Πολιορκεί, λοιπόν, τη Ρόδο με 400 πλοία, 40.000 ιππείς, πλήθος πεζικού και πρωτόγνωρες πολιορκητικές μηχανές, για ένα χρόνο. Χωρίς αποτέλεσμα. Όταν μάλιστα ο Δημήτριος αποσύρθηκε, οι Ροδίτες πούλησαν τις θηριώδεις





Η Ελένολις.
Τεράστιος πύργος που κατασκεύασε για τον Δημήτριο ο αρχιτέκτονας Επίμαχος. Επενδυμένη με σίδηρο, η Ελένολη εκπεινό προς το αντίαλο τείχος και τανιοχρήνως εκαφενδόντες βλήματα απ' τους καταπέλτες που διέθετε σπους 5 απ' τους 9 ορόφους της.

Πιο κάτω βλέπουμε μία κριοφόρο χελώνα, έργο των μηχανικού Hγήτορος, να προσπαθεί να διατρίψει το τείχος των Ροδίων, οι οποίοι αμένονται από γηρλούς πολυύρροφους πύργους γεμάτους καταπέλτες.



πολιορκητικές μηχανές του και με το αστρονομικό ποσόν των 300 ταλάντων που εισέπραξαν, ανέθεσαν στον γλύπτη Χάρη τον Λίνδιο να κατασκευάσει ένα κολοσσιαίο χάλκινο άγαλμα του θεού Ήλιου (304 π.Χ.) τον περίφημο Κολοσσό της Ρόδου.

Η Ρόδος βγαίνει δοξαομένη απ' αυτόν τον πόλεμο και, μαζί με τα γνώρια νησιά, γνωρίζει μεγάλη ακμή που κρατάει τρεις ολόκληρους αιώνες! Η ροδιακή παρονοία είναι εμφανής σ' όλον τον αρχαίο κόσμο! Δημιουργούνται ισχυρές Τράπεζες και οργανώνεται τέλεια η ναυτική οικονομία, τόσο που ο Ροδιακός Ναυτικός Κώδικας γίνεται αποδεκτός και υιοθετείται απ' όλα τα αρχαία κράτη, τους Ρωμαίους στη συνέχεια, και τους Βυζαντινούς.



Συνήθως έτοι παριστάνεται ο Κολοσσός της Ρόδου, όμως μάλλον δεν ήταν έτοι. Για λόγους στατικής και ευπάθειας θα ήταν δύσκολο έως αδύνατο να σταθεί ένα άγαλμα 31-32 μέτρων ύψους με ανοιχτά τα πόδια και χωρίς άλλη στήριξη. Άλλωστε, ο Κολοσσός μάλλον δεν στήθηκε στο λιμάνι, αλλά σε άλλο σημείο της πόλης. Ήταν όμως τόσο θαυμαστό το άγαλμα, ώστε στη μνήμη κι ύστερα στη φαντασία των ανθρώπων πήρε διαστάσεις ακόμα μεγαλύτερες απ' αυτές που είχε, μυθικές!

Ο Κολοσσός έπεισε από σεισμό. Έμεινε όρθιος 66 χρόνια και σωριασμένος 9 αιώνες. Χαρακτηρίστηκε ως ένα απ' τα «Επτά Θαύματα» του Αρχαίου Κόσμου. Ο θαυμασμός των αρχαίων ήταν τέτοιος, ώστε ο Πτολεμαίος προσφερε για την αναστήλωση του Κολοσσού το μυθώδες ποσό των 3.000 ταλάντων. Όμως οι Ρόδιοι ποτέ δεν ξανάστησαν το άγαλμα, πιστεύοντας ότι κανείς δεν πρέπει να πειράζει ένα κακό που δεν πειράζει πια κανέναν.

Και βεβαίως το «κακό» στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η πτώση. Η οποία δεν έπρεπε να επαναληφθεί. Η κατασκευή του αγάλματος που παρίστανε τον θεό Ήλιο, τον Απόλλωνα, ήταν έξοχη, και η εσωτερική του δομή τόσο καλή, ώστε ο Φίλανας (5ος μ.Χ. αιώνας) να δηλώνει ότι «καταβλήθηκε περισσότερος κόπος για το μέρος του έργου που δεν φαίνεται, παρά για όσα φαίνονται». Πλλην όμως, ο σεισμός απεδείχθη ανίκητος. Το 654 μ.Χ., όπως μας λέει ο Θεοφάνης, αλλά και ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, οι Αραβες κατέλαβαν για λίγο τη Ρόδο και πήραν τα πεομένα μέλη του Κολοσσού, τα φόρτωσαν σε 900 καμίλες και πούλησαν το χαλκό και το σίδηρο στα βάθη της Ανατολής.

Αυτό ήταν το τέλος του θαυμαστού γίγαντα, που αν έστεκε σήμερα όρθιος περισσότερο με το «άγαλμα της Ελευθερίας» θα έμοιαζε, παρά με τις αναπαραστάσεις που ο μύθος υπαγόρευσε στο πέρασμα των αιώνων.

Κεφάλαιο Δέογνομος:

Γράμματα στην πλατεία της Κάσσιας:
Τα έχαρτα στην κλιστένη των:
Την αυτού κλιστήν έργα σα μένου:
Πηδού από κλεπτή περιφράτσυ λαγύ πολεινοντά:
Επηναυτή κύλιωνα δέργασα μένων:
Πηναυτήν μαχαφόνον έργα σα μένων:
Ζηναυτούνετ μαχαπάρωσινό φθελ μούνοι ανδη

Βυζαντινό αντίγραφο (του 12 μ.Χ. αιώνα) των Ναυτικού Κάδικα (Νόμου) των Ροδίων.

Βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισού.

Ένας Χρυσός Αιώνας που Κράτησε Πολλούς Αιώνες

Όλους αυτούς τους αιώνες, στα Δωδεκάνησα ανθεί ο Πολιτισμός. Ανοιχτή η περιοχή, ως θαλάσσιος δρόμος, στις πολιτιστικές επιδράσεις, μαζεύει ανοιχτόμαλους ανθρώπους απ' όλη την οικουμένη. Δεν υστερούν, αντιθέτως προεξάρχουν, οι ντόπιοι. Ο επικός ποιητής Πείσανδρος καταγράφει το έπος του Ηρακλή, γενάρχη των Δωριέων, «Ηράκλεια». Ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος, ένας απ' τους «επτά Σοφούς», ο Τιμοκρέων, ο Αναξανδρίδης, ο Επίχαρμος, ο Αρμιμένης, ο Απολλώνιος που έγραψε τα «Αργοναυτικά», ο Θεόκριτος και ο μιμογράφος Ηρώνδας.



Στη στωική σχολή του φιλόσοφου Παναίτιου συρρέει κόσμος από παντού, οι ρήτορες Αρταμένης και Νικόπατος διαπρέπουν όπως και οι ζωγράφοι Πρωτογένης και Απελλής - ο προσωπικός ζωγράφος του Μεγαλέξανδρου!

Η συμμαχία των Ροδίων με τους Ρωμαίους τους κράτησε ανέπαφους τον πρώτο καιρό, αν και η συμπάθεια που έδειξαν στον τελευταίο βασιλιά της Μακεδονίας, Περσέα, τους στοίχισε τις κτήσεις της Λυκίας και της Καρίας.



Ρωμαϊκό αντίγραφο του συμπλέγματος του Λαοκόντα. Τα συμπλέγματα ως μορφή της γλυπτικής, σύνθετες παραστάσεις και συνθέσεις αγαλμάτων άκμασαν στα ελληνιστικά χρόνια και επηρέασαν πολύ τους καλλιτέχνες της Αναγέννησης...



Η Νίκη της Σαμοθράκης (Μονοείο του Λούβρου) δημιούργημα των Ροδίων γλυπτών Αγήσανδρου, Πολιάρου και Αθηνόδωρου. Αφιερώθηκε στους Μεγάλους Θεούς Καβείρους και στο ιερό τους στη Σαμοθράκη (190n.X.)

Μάλιστα, οι Ρωμαίοι κήρυξαν ελεύθερο δασμόν το λιμάνι της Δήλου, καταφέρνοντας έτσι μεγάλο πλήγμα στη ροδέτικη οικονομία.

Παρά ταύτα, η Ρόδος βρίσκεται στο πλευρό των Ρωμαίων στον σκληρότατο πόλεμο με τον **Μιθριδάτη του Πόντου** και πολιορκείται για δεύτερη φορά. Ανθίσταται πάλι με επιτυχία (88 n.X.).

Όμως, η εμπλοκή της στα ρωμαϊκά πολιτικά πράγματα και τις αντιθέσεις της φθίνουσας ρωμαϊκής Δημοκρατίας, φέρνει και την αναπόδραστη καταστροφή. Το 42 n.X. ο **Κάσσιος**, ο οποίος μάλιστα είχε μαθητεύει στις Σχολές της Ρόδου, καταλαμβάνει, καταστρέφει και λεηλατεί το νησί, αρπάζοντας τα δημόσια χρήματα, όλα τα πλοία και τα μεγάλα έργα τέχνης. 3000(!) αγάλματα μεταφέρονται στη Ρώμη. Ανάμεοά τους το Σύμπλεγμα του Λαοκόντα, ο ταύρος της Ρόδου και το άρμα του Ήλιου. Κάποια σώζονται ακόμα και ζουν εκεί στην ξενιτιά...

Απ' το χτύπημα αυτό τα Διωδεκάνησα δεν ουνήλθαν ποτέ. Ο θεός τους, ο θεός των γυνών, ο Απόλλων, μπαίνει στο ημίφων της Ιστορίας, κι ένας νέος θεός αποβιβάζεται στα λιμάνια των νησιών, ο θεός της Αγάπης. Ένα νέο κοινωνικό ούστημα ανέτειλε: η Αυτοκρατορία, η οποία παίρνει τη θέση της Δημοκρατίας, όπως και ο νέος θεός τη θέση των παλαιών...



Ολη η θλίψη ενός κόσμου που διαισθάνεται όπι χάνεται, αποτυπώνεται με χάρη και αρχοντιά σ' αυτό το παπιόκιο κεφάλι - ένα αριστούργημα των νειροελληνιστικών χρόνων και των αρχών της ρωμαϊκής εποχής.

Η Πρώτη Βυζαντινή Εποχή



Ο ελεύθερος πολίτης της πόλης-κράτους και στη συνέχεια ο κοσμοπολίτης της αλεξανδρινής οικουμένης δίνουν τώρα τη θέση τους στον πολέτη-υπήκοο της Αυτοκρατορίας. Της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην αρχή, της Βυζαντινής στη συνέχεια.

Παρότι πολλά στοιχεία του ελληνιστικού κόσμου μένουν ζωντανά και μάλιστα καθορίζουν τον ρωμαϊκό κόσμο, με την εμφάνιση της Αυτοκρατορίας στη Δύση και την Ανατολή η ζωή των ανθρώπων αλλάζει.

Οι πολίτες πλέον μαζεύονται στα κέντρα, στην Κωνσταντινούπολη, τη νέα Ρώμη, εκεί διαπρέπουν, ενώ οι πόλεις τους μεταβάλλονται σε επαρχίες. Ο μετασχηματισμός είναι αργός, αλλά ριζικός.

Η νέα ιδεολογία «μια αυτοκρατορία, ένας θεός, ένας αυτοκράτορας», σιγά-σιγά σχηματοποιείται. Το



Η σημαία των Μακεδόνων της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γαλάζια με λευκό τον από, αρχαριαπάτο μακεδονικό σύμβολο. (4ος αιώνας π.Χ.) (αναπαράσταση)



Η σημαία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζαντινής) στα χρόνια του Ιουλιανού. Κόκκινη με λευκό τον ρωμαϊκό από (4ος αιώνας μ.Χ.). (αναπαράσταση)



Η σημαία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όπως οριστικοποιήθηκε μετά τον Ιουλιανό και έως τα χρόνια των Κομνηνών (11ος - 12ος αιώνας). Γαλάζια πάλι, με έμβλημα τον λευκό από. Καθηερώθηκε επί Νικηφόρου Φωκά. (10ος αιώνας μ.Χ.). (αναπαράσταση)

269μ.Χ. οι Γότθοι λεηλατούν τα νησιά, ενώ το 515μ.Χ. ο τρομερός σεισμός που κατέστρεψε τις μισές πόλεις του αρχαίου κόσμου καταστρέφει και τη Ρόδο.

Η νέα πόλη χτίζεται γύρω απ' το λιμάνι και αποτελεί το κέντρο της Διοίκησης Επαρχίας και Επισκοπής.

Από τον 7^ο αιώνα και μετά, καθώς οι βυζαντινές ανατολικές επαρχίες του παλιού ελληνιστικού κόσμου χάνονται οριστικώς, τα σύνορα έρχονται πιο κοντά, και κοντέρα η αραβική απειλή. Πειρατές γεμίζουν το Αρχαπέλαγος, όπως στα χρόνια του Μιθριδάτη. Τα πλοία που πλησιάζουν είναι συνήθως εχθρικά, το εμπόριο παραλβεί και οι κάτοικοι επιστρέφουν στη γεωργική οικονομία όπως πριν από τις πόλεις-κράτη, κάτι σαν πόλεις-χωριά πλέον...

Βεβαίως, η Ρόδος παραμένει βυζαντινός ναύπαθμος, απ' όπου οι βυζαντινοί δρόμωνες χτυπούν τους Σαρακηνούς κι αργότερα τους Αραβες της Κρήτης. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται οδηγούν την Αυτοκρατορία να αναδιοργανώσει τις Επαρχίες σε θέματα, ενιαίες δηλαδή διοικητικές περιφέρειες, όπου ο αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα ουγκεντρώνει στα χέρια του όλες τις εξουσίες, πολιτικές και στρατιωτικές.

Η περιοχή των Δωδεκανήσων βρίσκεται στη δικαιοδοσία του στρατηγού κάποιου από τα ναυτικά θέματα της Νοτιοδυτικής Μ. Ασίας και στη Ρόδο εδρεύει ο Δρουγγάριος της Δωδεκανήσου (ναυτικός διοικητής).



Χάρτης των Θεμάτων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας



Η σημαία της πόλης του Βυζαντίου στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Φέρει την ημιοελήνο, έμβλημα της Αρτέμιδος, πολιούχου θεάς. Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Κωνσταντινούπολη και γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία μετονομάζεται πλέον από τους ιστορικούς σε βυζαντινή (4ος αιώνας μ.Χ.). Το σύμβολο άρχισαν να χρησιμοποιούν οι Τούρκοι, όταν χάλια χρόνια αργότερα κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, το Βυζάντιο (1453 μ.Χ.). (αναπαράσταση)



Βασιλικό φλάμουλο (φλάμποντρ) εφέρετο επί της ναναρχίδος. Τα 4 Β είναι αρχικά των λέξεων Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλείων Βασιλεύοντα. (αναπαράσταση)

Η Κυρίως Βυζαντινή Εποχή



Τον 12^ο αιώνα ιδρύεται στην Πάτμο η μονή του Αγίου Ιωάννου, τα προνόμια της οποίας, με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο, την καθιστούν εφοπλιστική δύναμη περιωπής στη Θέση, πηρουμένων των αναλογιών, της αρχαίας Ρόδου.

Την ίδια εποχή, ανίσυχοι και φιλέρευνοι καθώς είναι, οι Έλληνες σώζουν και καλλιεργούν την αρχαία τους κληρονομιά στα μοναστήρια, αλλά και στον καθημερινό τρόπο ζωής.

Φροντίζουν την εμφάνισή τους και παρακολουθούν από κοντά τις μόδες της Κωνσταντινούπολης. Το να είναι κάποιος ωραίος στη θεριά ήταν για τους Βυζαντινούς αρετή. Βεβαίως, οι γυναίκες φορούσαν ωραία μεταξωτά, αλλά και οι άνδρες δεν πήγαιναν πίσω. Φορούσαν χιτώνες κοντούς ή ποδήρεις, ωραία στολισμένους, μάλλον ανατολίτικους παρά απλούστερους και σύμφωνους με την δωρική τους παράδοση. Παράδοση, δημος, που διατηρούν άριστα στα πολεμικά, στους φατριασμούς και τις έντριγκες. Λεπτοί στο πνεύμα, πηρούσαν την ρωμαϊκή συνήθεια να ξυρίζονται και να κουρεύονται, συνήθεια που άλλαξαν, όταν άλλαξε και η μόδα στην Πόλη - την μία και μοναδική άξια να φέρει το όνομα της Πόλης, την Κωνσταντινούπολη.

Αντίθετα με την ευρωπαϊκή κοινωνία της Δύσης, οι Βυζαντινοί ήταν πεντακάθαροι και φρόντιζαν για την ιδιωτική και δημόσια υγειεινή. Οι Θέρμες, τα Δημόσια Λουτρά (τα χαμάμι που παρέλαβαν και



Η σημαία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τον δικέφαλο αητό, αρχικώς οικόπεδο των Κομνητών, ο οποίος στη συνέχεια καθιερώθηκε ως έμβλημα του κράτους.
(αναπαράσταση)



Η τελική μορφή της σημαίας των Ελλήνων Αυτοκρατόρων την εποχή της Φραγκοκρατίας, αλλά και μετά την ανάκτηση της Πόλης (1261 μ.Χ) έως την τελική της πτώση.
(αναπαράσταση)

Βυζαντινός Δρόμος (πολεμικό πλοίο με κοντά και πανιά, εξέλιξη της αιγαιακής ναυπηγικής) ρίχνει «υγρόν πύρ» γνωστό και ως «ελληνικόν πύρ» σε εχθρικό σκάφος. Η ναυτική ιωχύς των Βυζαντινών έως τον 11ο -12ο αιώνα ήταν η βάση της ισχύος του κράτους. Το «ελληνικόν πύρ» (η συνταγή του οποίου ήταν μυστικό του κράτους) εκτοξευόταν από σωλήνες τοποθετημένους στα πλοία κι έβαζε φωτιά- σαν φλογοβόλο - στα πλοία των αντιπάλων.



συνέχισαν οι Αραβες και οι Τούρκοι) ήταν απαραίτητα σε κάθε πόλη, όπως και τα *Λοιμοκαθαρτήρια*, τα *Δημόσια Νοσοκομεία* και η κοινωνική αλληλεγγύη στον **πάσχοντα** -χρονούς κανόνας για τους Χριστιανούς και *ιερή αρχαία παράδοση*.

Και στη διατροφή διέφεραν - έτρωγαν τρεις φορές την ημέρα, ορεκτικά, σούπες, φάρια, φητά κρέατα, γλυκά και τηρούσαν τις νηστείες με θρησκευτική ευλάβεια τόσο, όσο και ξεφάντωναν στα πανηγύρια. Ήταν λαός χαρούμενος, ψιλότεχνος, πνευματώδης και κομψός. Πολεμικό καθώς ήταν, οι Δωδεκανήσιοι συνέβαλαν στην ανάκτηση της Κρήτης από τους Αραβες και στη **Βυζαντινή Εποποιία** προς Ανατολάς, στα χρόνια των «πολεμιστών αυτοκρατόρων». Φωκά, Τσιμισκή και της Μακεδονικής Δυναστείας.

Κοντά όμως στον τοποτηρητή του αυτοκράτορα, που συγκεντρώνει αδιακρίτως όλες τις εξουσίες, συγκεντρώνει και τον πλούτο στα χέρια της (μόνον γεωργικό πλέον πλούτο) η τοπική αριστοκρατία των γαιοκτήμόνων, των **Δυνατών**, όπως αρχίζουν να λέγονται.

Έποι, οι ελεύθεροι γεωργοί χάνονται και, παρά τις προσπάθειες οριομένων μεταρρυθμιστών αυτοκρατόρων να μείνουν ελεύθεροι, μετατρέπονται σε υποτακτικούς, καλόν, κολίγους, δούλους και δουλοπάροικους του Αρχοντα, ο οποίος εξοπλίζει μερικούς απ' αυτούς, μαχητές στην υπηρεσία του αυτοκράτορα, όποτε τους χρειασθεί...

Ηζωή στα Δωδεκάνησα, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλάζει άρδην. Πολλοί χαρίζουν τη γη τους στην Εκκλησία για να τη οώσουν από τους Δυνατούς ή για να σώσουν την ψυχή τους, μετατρέποντας όμως έτοι την Εκκλησία στον μεγαλύτερο γαιοκτήμονα του κράτους. Σιγά-σιγά, η οικονομική και πνευματική ζωή, δι τι απέμεινε από την αρχαία κληρονομιά περιστρέφεται γύρω από την Εκκλησία.





Υστεροβυζαντινά
χρόνια

Ο πολιτικός σεισμός που αναστάτωσε τη Ρόδο τόσο, δύο την κατέσπρεψε ο φυσικός σεισμός του 515μ.Χ., έγινε το 1082μ.Χ., όταν ο **Αλέξιος Κομνηνός**, στην προσπάθειά του να προσεταιριστεί το βενετσιάνικο ναυτικό, έδωσε την άδεια στους Βενετούς να εγκαταστήσουν εμπορικό σταθμό στη Ρόδο.

Το εμπόριο αρχίζει να ανθεί ξανά στο νησί και οι Έλληνες να ξαναστρέφονται στη θάλασσα. Το 1101 ο **Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος** σταθμεύει στο νησί και στρατολογεί μισθιφόρους. Η Αυτοκρατορία πέζεται από τους **Σελτζούκους Τούρκους** στην Ανατολή κι από τους Νορμανδούς και τους **Λατίνους** στη Δύση.

Η πειρατεία οργιάζει στο Αρχιπέλαγος. Βενετοί, Γενουάτες, Βυζαντινοί έμποροι-πειρατές και πειρατές-έμποροι αλωνίζουν τις θάλασσες. Το 1204 η Πόλη αλώνεται και καταστρέφεται απ' τους Λατίνους. Τα Δωδεκάνησα μένουν στην κυριαρχία της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Το 1261 η Βυζαντινή Διοίκηση αποκαθίσταται, αλλά στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα είναι σχεδόν σκιώδης.

ΤΕΥΧΗ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΚΕΥΟΦΥΛΑ
ΑΠΟΠΟΙΗΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΣΕ ΚΑΡΤΑ
ΤΑΞΙΔΙΟΘΕΟΣ ΣΕ ΕΝΔΙΣΚΟ
ΘΑΣΟΦΙΣΗ ΜΑΘΗΤΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΤΟΜΑΤΗ ΜΑΤΡΟΦΗ Η ΜΑΤΟΥΠΑΙ

Βροντείκαθεοφύλη, σιωπηνης πιστεριας,
πρωτοτοκους φίλης περιχώνευρε το ορχην.

Ο Βυζαντινός άρχοντας Λέοντας Γαβαλάς είναι σχεδόν ανεξάρτητος (13^{ος} αιώνας).

Όμως, ηδη το πάνω χέρι στη ζωή των νησιών έχουν διάφοροι τυχάρπαστοι με τη χωρίς την έγκριση του αυτοκράτορα. Εκτός από τη νέα ναυτοσύνη, αναπτύσσονται τράπεζες, δημιουργούνται βιοτεχνίες κεραμικής, υφαντουργίας, μεταλλουργίας, παραγωγής ζάχαρης και σαπουνιού, που θα ακμάσουν κυρίως την εποχή των Ιπποτών που έρχεται. Των Ιωαννιτών Ιπποτών...

Τα νησιά σφύζουν από ζωή, κυρίως η Ρόδος - ο Εμμανουήλ Γεωργίλας ή Λιμενίτης στο ποίημά του, «Το θανατικό της Ρόδου» περιγράφει τον πλούτο των Ροδίων εφοπλιστών, τις διακοσμήσεις των εκκλησιών με τοιχογραφίες και ψηφιδωτά.

Από κοντά Βενετοί, Γενουάτες, πειρατές, εμιγκρέδες, τυχοδιώκτες πάσης φύσεως αυξάνονται και πληθύνονται. Όσο το κέντρο, η Κωνσταντινούπολη, εξασθενεί, τόσο αυτονομείται και αυτοδημιουργεί η επαρχία, μέσα δώμας σ' ένα τοπίο δλο και πιο ασφές, δλο και πιο θολό...



πρωτοφανῆ γενετήραθναντογένεθλον
τέντεν ὀλεθροτόκομαίσεσσιώνησιβλυνηφέν.



Βαλεντίνος
σπαστικός
άγιος
(13ος αι.)



Ιωαννίτης
ιππότης
(14ος αι.)

Τούρκος
Γενίταφος
(15ος αι.)



Ιωαννίτες



Το 1309 ένας από τους Γενουάτες τυχοδιώκτες στον οποίον ο αυτοκράτορας είχε παραχωρήσει τη Ρόδο ως τιμάριο, την πουλάει στους Ιωαννίτες Ιππότες, οι οποίοι πολύ γρήγορα απλώνονται στα Δωδεκάνησα, εκτός από την Αστυπάλαια, την Κάρπαθο και την Κάσο.

Η πολυεθνική σύνθεση του Τάγματος εννοεί ακόμα περισσότερο την πανοπερμία των φυλών που ζουν στο μείσσι της Δωδεκανήσου. Το λιμάνι της Ρόδου ξαναγίνεται ευρωπαϊκής σημασίας και εμβέλειας. Πιπέρι, χαβιάρι, αρώματα, υφάσματα, χαλιά, λάδι, κρασί, ζάχαρη, σαπούνι, σκλάφοι, είναι μερικά μόνο από τα προϊόντα που διακινούνται.

Παρότι οι Ιππότες μισούνται θανάσιμα με τους Τούρκους, το αμοιβαίο οικονομικό όφελος τους κάνει να μη διακόψουν το εμπόριο μεταξύ τους.

Το Τάγμα συγκροτείται από τρεις τάξεις, τους ευγενείς, τους κληρικούς (καπελάνους) και τους αεργέντες (λαϊκούς). Η επίσημη γλώσσα είναι τα λατινικά, καπόπιν τα γαλλικά και όλοι μιλούν τη γλώσσα των ντόπιων, τα ελληνικά.



Ιππότες

Στην πόλη της Ρόδου οι περιοσότεροι κάτοικοι είναι Έλληνες, αλλά και έμποροι, τεχνίτες, στρατιώτες απ' όλη τη Δύση. Σημαντική είναι η παροκία των Εβραίων, που ζουν στη δική τους γειτονιά εντός των τειχών.

Η οχύρωση της πόλης είναι ισχυρή, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πολεμική εγείρεση της πυρίτιδας. Οι Ιωαννίτες Ιππότες είναι βαριά οπλισμένοι με πανοπλίες κάτω απ' τον πορφύρο τους χιτώνα με τον οκτάγωνο λευκό σταυρό στο μέρος της καρδιάς. Οπλισμός βαρύτερος κι από τον κατάφρακτο βυζαντινό υπέα ή πεζό και πολύ βαρύτερος του Τούρκου έφιππου τοξότη.

Ο ρυθμός που κυριαρχεί στα κτίσματα είναι ο γοτθικός, που έρχεται από τις πατρίδες των Ιπποτών και επηρεάζει ακόμα και τους συντηρητικούς των δικών τους παραδόσεων Έλληνες.

Το 1453 πέφτει η Πόλη, η Ρόδος αρχίζει να ετοιμάζεται, οι Οθωμανοί έρχονται.



Η Μεγάλη Πολιορκία και οι Οθωμανοί Τούρκοι



Το 1480 οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί Τούρκοι, πολιορκούν το νησί χωρίς επιτυχία. Επανέρχονται το 1523 και ώστερα από σκληρή πολιορκία η Ρόδος πέφτει στα χέρια τους. Οι Ιωαννίτες Ιππότες αναχωρούν για τη Μάλτα.

Η Δωδεκάνησος έτοι, επανασυνδέεται με την απέναντι Μικρασιατική της ακτή, στο πλαίσιο δύος ενός πολιτισμού ξένου και απεχθούς για τους κατοίκους, τόσο όσο τουλάχιστον ήταν και ο Δυτικός πολιτισμός. Άλλωστε, εξαιτίας αυτής της αποστροφής, εκτός από τους άρχοντες και τους ασπούς, ο πολύς λαός δεν συμμετείχε και τόσο ενεργά στην άμυνα της Ρόδου. Δεν ενδιαφέρόταν και ιδιαίτερα αν ο κατακτητής θα φοράει «οσρίκι τούρκικο ή τιάρα πατική»...

Βαθιά βυζαντινός στις αντιλήψεις του επί χλια χρόνια, ο απλός Έλληνας της περιοχής ουδέποτε αποδέχθηκε τον ουνιτιούμ ή την Καθολική Εκκλησία και ποτέ δεν έχασε ή συγχώρησε τις βαρβαρότητες των Λατίνων, όπως αποκαλούσε συλλήβδην τους Δυτικοευρωπαίους, από Καταλανούς και Νορμανδούς έως Βενετούλανους και Γενοβέζους. Όλοι, πίστευε, το ίδιο κακό του έκαμαν, με αποκορύφωμα την καταλαφυραγώγηση της θεοφύλακτης Πόλης, «τον θρόνον των θεού επί της Γης!»

Το ίδιο αδιάλλακτοι μέσα τους ήταν οι Ρωμαίοι, Ρωμοί, Βυζαντινοί Έλληνες ή Αρμένηδες ή Σέρβοι ή όποιοι άλλοι και με τους Οθωμανούς Τούρκους. Όταν λοιπόν έχασαν τη δική τους δύναμη, πράγμα «παράξενο» και «παρά την τάξη των θεού στα εγκόσμια» -έτοιμοι συνέμισαν και μάλιστα «εξ αιτίας των αμαρτιών τους» παρέμειναν και παρέμεναν αδρανείς στα πολιτικά και στρατιωτικά, δραστήριοι στα οικονομικά και τον πολιτισμό τους. Αδιάφορος να προτιμήσει τύραννο ο Ελληνισμός, εκόπη σε τουρκοκρατούμενο και βενετοκρατούμενο, το ίδιο ανενεργός, παρ' εκτός στα γράμματα και τις κρυφές ελπίδες.

Αργότερα, μετά το πρώτο σοκ, κάθε 30, 50 χρόνια επαναστατούσε και σηκωνόταν, μέρος του ή όλος, αλλά πέρασαν τέσσερις αιώνες βαριάς σκλαβιάς, ώσπου να ανασάνει πάλι ελεύθερος.



Οι Οθωμανοί Τούρκοι θυμίζουν, με τον τρόπο και την ταχύτητα (1300-1350) που θεμελίωσαν την αυτοκρατορία τους, σε πολλά τους Ρωμαίους. Όντε οι Βυζαντινοί, ούτε οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατάλαβαν εγκαίρως με τι είχαν να κάνουν, έτοις όπως δεν είχαν καταλάβει, στην εποχή τους, εγκαίρως, και τα ελληνιστικά κράτη.

Όπως οι Ρωμαίοι, έτοις και οι Τούρκοι εφάρμεζαν χρήματα και ολοκληρωτικό πόλεμο, ασκούσαν πολιτική συμμαχιών και προνομίων, διατρούσαν, βασίλευαν και κατακτούσαν.

Όταν, λοιπόν, πήραν τη Ρόδο, παραχώρησαν στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, εκτός της Κω, ορισμένα προνόμια, αυτονομίας και αυτοδιοίκησης, τα οποία φύλαγαν οι Δωδεκανήσιοι ως κόρην οφθαλμού. Μάλιστα, ξεσηκώνονταν, όταν η Υψηλή Πύλη προσπάθειε να τα πάρει πίσω. Το 1809, για παράδειγμα, ο Αγιός Αγάς πολιορκεί την Κάλυμνο επί 36 ημέρες, ζητώντας απ' τους κατοίκους να δεχθούν τουλάχιστον τη δικαστική εξουσία.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι προύχοντες κρύβονταν στα βουνά, αυτόν δε που κατείχε το χρυσόβουλο (κατά το βυζαντινό προηγούμενο) του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, που χορηγούσε τα προνόμια, τον είχαν κρεμάσει σ' ένα πηγάδι και του κατέβαζαν φαγητό και νερό με σκοινί. (Για να μην τον βρουν οι Τούρκοι και πάρουν πίσω το χρυσόβουλο)...

Αυτήν την εποχή, η Σύμη, η Κάλυμνος και η Χάλκη ασχολούνται με την οπογγαλεία που αποφέρει πολλά κέρδη και οδηγεί σε οικονομική άνθηση. Η Λίνδος στη Ρόδο, η Κάσος, το Καστελλόριζο, η Πάρος και η Σύμη ασχολούνται με τη ναυπηγική και την εμπορική ναυτιλία.

Ναυτικοί και κοσμοπολίτες πάλι, τώρα που οι Δυτικοί δεν είναι κατακτητές στον τόπο τους, αντιμετωπίζονται από τους Δωδεκανήσιους ως γιατενοί φορείς του Διαφωτισμού. Πολλοί, μάλιστα, ναυτικοί και εφοπλιστές φραγκοφορούν. Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης διαδίδονται. Η φωνή του Ρήγα Φεραίου μεταδίδεται. Η μεγάλη Ελληνική Επανάσταση ετοιμάζεται...

Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821



Το 1821, όταν ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση, από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες έως την κυρίως Ελλάδα, η συμμετοχή των Δωδεκανήσων είναι πάνθημη και ολόψυχη. Το έδαφος ήταν γόνιμο σε ιδέες και τα οικονομικά των νησιών ανθηρά - ετάχθηκαν στην υπηρεσία του Αγώνα. Πρώτη επαναστατεί η Κάσος, ακολούθει η Κάρπαθος, η Χάλκη, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Πάτμος, η Αστυπάλαια. Προσφέρουν ανεκτίμητη βοήθεια στον ελληνικό στόλο, ιδιαίτερα η Κάσος, την οποία οι Τούρκοι τιμωρούν σκληρά, καταστρέφοντας ολοσχερώς το νησί στα 1824.

Πολλοί Δωδεκανήσιοι παίρνουν μέρος στον Αγώνα. Ο Ερμανούηλ Ξάνθος, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρίας, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος, ο οποίος σηκώνει τη σημαία της Επανάστασης στην πλατεία της Πάτμου.

Η Κάσος ήταν από τα νησιά που πρόσφεραν πολλά πλοια στην Επανάσταση,
η οποία, χωρίς το ναυτικό διαιρόταν Ελλήρων,
οπωδήποτε θα αποτύχανε.





Τα νησιά κατακτούν για λόγο την ελευθερία τους, δύναμη το 1830 (Πρωτόκολλο του Λονδίνου) επιστρέφονται στους Οθωμανούς σε αντάλλαγμα της Εύβοιας, η οποία αποδίδεται στο νεοσύντατο νεοελληνικό κράτος.

Τίποτε, δύναμη, δεν είναι πλέον όπως πριν. Υπάρχει Ελλάς. Τα νησιά δύπλα της αναπτύσσονται πυρετωδώς. Ο πόθος της ένωσης καίει! Στην Κάλυμνο οι σφουγγαράδες φαρένουν σφουγγάρια έως το Λιβυκό πέλαγος. Το 1869 εμφανίζεται το πρώτο σκάφανδρο και προκαλεί επανά-



«Συμιακές σκάφες». Γυμνοί δύτες πέψιτον για σφουγγάρια



Η σημαία των Καστελλόριζου στα χρόνια της Επανάστασης. Η καρδιά συμβολίζει την αγάπη, η άγκυρα την ελπίδα και ο σταυρός την πίστη.

Διαφημιστική χρωμολιθογραφία του 1880 για τη σπογγαλεία της Καλύμνου και για το εμπόριο των σφρογγαριών (στη Φρανκφούρτη και σε δλη την Ευρώπη εκείνης της εποχής).

σταση! Ο δύτης έχει τη δυνατότητα να καταδυθεί βαθύτερα, προσπατευμένος από φόρμα καουτσούκ και πάρνει αέρα από αεραντλία εγκαπεστημένη στο σκάφος.

Στη Σύμη, το σκάφανδρο φέρνει ο Συμαίος έμπορος Φώτιος Μαστορίδης, ο οποίος για να πείσει τους Συμιακούς να το φορέσουν έβαλε πρώτη στο σκάφανδρο τη γυναίκα του Βγενιά!

Tα πολλά αποχήματα, που προκάλεσε όμως η κακή χρήση του σκάφανδρου, καταλήγουν σε εξέγερση των δυτών στη Σύμη, οι οποίοι καταστρέφουν όλα τα σκάφανδρα στο νησί, με αποτέλεσμα να καταφθάσει οθωμανικό πολεμικό πλοίο και να συλλάβει 40 δύτες.

Hεξέλιξη, όμως, έχει πλέον πάρει το δρόμο της.



Νέοι Αγώνες

Στη Σύμη ναυπηγούν τόσο γρήγορα πλοία που αναλαμβάνουν το ταχυδρομείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Στην Κάλυμνο το 1884 ψηφίζεται «Κανονιμός λεπονυργίας της σπογγαλιείας και των καταδυτικών μηχανών», που θεοπίζει πρωτοφανείς κανόνες Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου!

Δέκα χρόνια αργότερα, η Γενική Λαϊκή Συνέλευση του νησιού ψηφίζει τον «Κανονιμό Δημιογεροντίας Καλύμνου» που προβλέπει Δωρεάν Παιδεία και Ιατροφαρμακευτική Περιθαλψη. Δημιουργείται Κοινοτικό Σύστημα με Δημογεροντία εκλεγμένη από το λαό.

Τα περιθώρια που αφήνει η (εδώ και δύο αιώνες) καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι μεγάλα! Πλην δύο, οι εμφανισθέντες Νεότουρκοι, προσπαθώντας να οώσουν ότι σάζεται, προσπαθούν να καταργήσουν αυτές τις κατακτήσεις.

Εποπάει μεγάλος Αγώνας. Δημιουργούνται παντού σχολεία και αναγνωστήρια, «Αίγλη» και «Λαϊκός Σύλλογος» στη Σύμη, «Αι Μούσαι» στην Κάλυμνο, πληρεξούσιοι των Νησιών φθάνουν στην Υψηλή Πέλη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στις Πρεσβείες των Δυτικών Δυνάμεων.

Λειτουργούν ιδιωτικά σχολεία και παρθεναγωγεία, διδάσκονται αγγλικά και γαλλικά. Διαβάζουν τον δυτικό Τύπο. Οι ιδέες κυκλοφορούν. Στην Κάσσο ιδρύεται Ναυτική Σχολή, στο Καστελλόριζο Ιεραπική. Στην Πάτμο ακμάζει η Πατμιάδα Σχολή, στη Ρόδο κυριαρχεί ο εκπαιδευτικός σύλλογος «Κλεόβουλος». Ο άνεμος της ένωσης με την Ελλάδα και οι ευρωπαϊκές ιδέες κυριαρχούν παντού, ώσπου το ξέσπασμα του Ιταλοτουρκικού πολέμου το 1911 έχει απροσδόκητες επιπτώσεις και καθυστερεί την ένωση με τη μητέρα πατρίδα σαράντα ακόμη χρόνια.

Το χειρότερο είναι ότι οι Δυτικές Δυνάμεις, Ιταλία πρώτα, Γερμανία ύστερα και Αγγλία τέλος, εμφανίζονται στην περιοχή ως οι άλλοι εκείνοι καταστροφικοί «Λαπίνοι» των Βυζαντινών. Βεβαίως, η Ιστορία οπανίως επαναλαμβάνεται ως τραγωδία, προτιμά τη φάροα...



Ιστονύμο ταξιδεύει, σκαλισμένο σε επιτύμβια πλάκα Καστή καραβοκύρη.

Η Φασιστική Κατοχή

Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα το 1911. Παρά τις αρχικές διακηρύξεις τους, προσπαθούν να προσαρτήσουν τα νησιά και οι κάτοικοι αντιδρούν, ανακηρύσσοντας την αυτονομία των νησιών υπό το όνομα «Πολιτεία του Αιγαίου» και με στόχο την Ένωση.

Πράγματι, το 1920 με τη Συνθήκη των Σεβρών, τα νησιά -εκτός της Ρόδου- περιέρχονται στην Ελλάδα, μετά όμως τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, η Συνθήκη της Λωζάννης (1923) τα εκχωρεί πάλι στην Ιταλία, παραπομένης της Τουρκίας.

Η Ιταλία, αποφασισμένη να ενοιωματώσει τα Δωδεκάνησα, προχωρεί στον εξιταλιομό τους, κυρίως μετά την άνοδο των φασιστών στην κυβέρνηση. Τα ελληνόπαιδα αρνούνται να μάθουν μόνον Ιταλικά, αρνούνται να εγγραφούν στη φασιστική οργάνωση Μπαλίλα και αρνούνται να χαιρετούν φασιστικά.

Οι Ιταλοί προσπαθούν να αφαιρέσουν την Εκκλησία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δημιουργούν ψευδοαυτοκέφαλη Εκκλησία προκαλώντας αιματηρές εξεγέρσεις στη Σύμη και την Κάλυμνο, που (όπως η εξέγερση του «αιματηρού Πάσχα» το 1919 στη Ρόδο) εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις και σκληρό πετροπόλεμο - στον οποίο, μάλιστα, πρωτοσπατούσαν οι γυναίκες σπάζοντας τα όπλα και τα πόδια των καραμπινιέρων.

Η Ιταλία, σε όλη τη διάρκεια της φασιστικής διακυβέρνησης, προσάθησε να εκτοπίσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και έκπιε αρκετά δημόσια κτίρια φασιστικής αντίληψης, αρκετά των οποίων σώζονται ακόμα σήμερα στη φιλόξενη Ρόδο.

Όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και όταν η ελεύθερη Ελλάδα δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση της φασιστικής Ιταλίας το 1940-41, οι Δωδεκανήσιοι έσπενσαν σε βοήθεια της μητέρας πατρίδας! Μάλιστα, ο πρώτος που έπεσε στη μάχη της Πίνδου ήταν ο ήρωας ανθυπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος από τη Χάλκη. Το δε «Δωδεκανησιακό Τάγμα», που συγκρότησαν οι νησιώτες, πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών στη Φλώρινα.



— καὶ γιὰ μνήμη σου νὰ βάλεις
μόνο ποὺ μὲς στῶν στρατιωτῶν τέσ τάξεις, τὸν εωρό¹
πολέμηες καὶ εὺ τὸν Δᾶτι καὶ τὸν Ἀρταχέρνη.

— Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ

— Η Απελευθέρωση, η Ένωση και η Ελευθερία —



Ιστορική φωτογραφία της 8ης Μαΐου 1945. Ο Γερμανός στρατηγός F. H. Wagner υπογράφει στη Σύμη την παράδοση των γερμανικών δυνάμεων νοοπαναπολικού Αιγαίου στους Συμμάχους. Δύο χρόνια αργότερα η Δωδεκανήσος ενσωματώνεται στην Ελλάδα, το 1947.

Πάρα ταύτα, η Μεγάλη Βρετανία τηρεί πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους, δεν ονομάζει τα νησιά ελληνικά, παρότι και οικονομικά από Έλληνες και δεν τα παραδίδει, ως διάφερε, μόλις αποορθήθηκαν οι Γερμανοί, αλλά τα κράτησε έως το 1947 υπό τη στρατιωτική της διοίκηση.

Το 1946 (21.9) η Συνδιάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι είχε ήδη αποφασίσει την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Όμως οι πικρές σπιγμές δεν είχαν τελειώσει. Το 1947-48 ο εμφύλιος πόλεμος ξετυλιγόταν στην Ελλάδα και η Ικαρία, δίπλα στα Δωδεκάνησα, δεχόταν τους πρώτους εξόριστους της πλευράς που έχανε.

Εκεί όπου πέταξε ο πρώτος άνθρωπος, έφθαναν τέκνα της πατρίδας του, με κομμένα τα φτερά τους.

Όμως, αυτή ήταν η τελευταία πράξη του Δράματος, ή της Ελληνικής Τραγωδίας μέσα στο χρόνο, τραγωδίας όμοιας με την ποίηση της ύπαρξης έτοι όπως την κατέγραψαν οι μεγάλοι Έλληνες ποιητές, από τα χρόνια του Λιούχλου και του Σοφοκλή έως τα χρόνια του Καβάφη και του Ελένη. Στις 31 Μαρτίου 1947 ο πρώτος Έλληνας στρατιωτικός διοικητής, ο ναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης, αναλαμβάνει τη διοίκηση της Δωδεκανήσου, η οποία από την 28η Οκτωβρίου 1947 είναι πάλι ελληνικό έδαφος.

Όμως και να χει, σπαρμένα στη θάλασσα του φωτός, τα Δώδεκα Νησιά αναστήνουν σήμερα τον αέρα της γαλήνης και της ομορφιάς μαζί με τη μάνα Ελλάδα, προτάσσονται τα ιδανικά που η σοφία τόσων αιώνων τα έμαθε: Την Ειρήνη, την Αγάπη στον Άλλον, τη Φιλοξενία, το σεβασμό στο Διαφορετικό και την Αγάπη στην Ελευθερία!...

Το 1943, με την κατάρρευση της φασιστικής Ιταλίας, τα νησιά πέφτουν στα χέρια των Γερμανών, οι οποίοι τα παραδίδουν στους Αγγλους το 1945.

Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου η δράση των Δωδεκανησίων υπήρξε ηρωική! Πολέμησαν στο πλευρό των συμμάχων στο Ελ Αλαμέιν και στο Ρίμινι. Η αντίσταση κατά των Ιταλών και των Γερμανών κατακτητών υπήρξε μεγαλεώδης και ανέδειξε πλήθος ηρώων! Ναυτικά και χεροαέρα κατορθώματα εναντίον των ναζί συνέβαιναν καθημερινώς!



Κάσος, 7 Μαρτίου 1948.

Η ελληνική σημαία υψώνεται στην ελεύθερη Δωδεκάνησο.

Σαν χορός αρχαίας τραγωδίας, οι γυναίκες της Κάσου παρακολουθούν
τη «οπονδαία πράξη» να γθάνει στο τελικό της στάδιο, την «κάθαρο».

**ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ Σ'
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ:**

- «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», Εκδοτική Αθηνών
- «ROMANO-BYZANTINE ARMIES 4th-9th CENTURIES»,
David Nicolle Phd, Angus McBride,
Osprey Publishing Ltd
- «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ»,
ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ Καθημερινής
- Περιοδικό «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»,
Τεύχος 47, Ιούνιος 1993
- «ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ»,
Εκδ. ΟΛΚΟΣ
- «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ,
Σήματα - Εμβλήματα»,
Εκδ. Ηλίας Κοκκόνης
- «ΚΑΡΑΒΙΑ»,
Εκδ. ΜΙΝΩΑΣ
- «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Οι Κλασικοί Χρόνοι, 600-400 π.Χ.»,
Εκδ. Καπόπουλος, TIME-LIFE BOOKS
- «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ UNESCO»
- «ΑΡΧΑΙΑ ΡΟΔΟΣ»,
Γρηγόρη Κωνσταντινόπουλον,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
- «ΚΩΑΚΟ ΠΛΑΝΟΡΑΜΑ 1900-1948»,
Αλέκον I. Μαρκόγλουν
Εκδ. Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κω
- «ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ»,
Εκδοτική Αθηνών

*Ευχαριστούμε τους εκδότες
για το εικαστικό υλικό,
που πήραμε από τα βιβλία τους,
ώστε να συμπληρωθεί αυτή η έκδοση.*