

Αποχαιρετισμός στο πρόγραμμα «Υιοθεσία πλοίου» – «Adopt a Ship»

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος. Οι μαθητές της **Έκτης τάξης** και οι εκπαιδευτικοί που «σαλπάρουμε» με το **Abyssinian** αποχαιρετούμε το πλοίο μας.

Υιοθετήσαμε το Abyssinian στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ακολουθήσαμε στο ταξίδι του στον Ατλαντικό ωκεανό, στην Μεσόγειο, στη διώρυγα του Σουέζ, στην Κίνα, στην Νότια Αφρική, στην Ολλανδία... Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού επικοινωνούσαμε στα Αγγλικά μέσω email με τον καπετάνιο και το πλήρωμά του και ανταλλάξαμε εμπειρίες, γνώση, συναισθήματα, πολιτισμό!

Φτιάξαμε ψηφιακά κόμικ (Ελληνικά και Αγγλικά). Πατήστε στις εικόνες παρακάτω για να τα δείτε.



Ερευνήσαμε, παρουσιάσαμε και αναρτήσαμε τις εργασίες μας για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και μιλήσαμε με σήματα Μορς.



Δοκιμάσαμε τις γνώσεις και την ετοιμότητά μας παίζοντας κουίζ σχετικά με τη ναυτιλία και την παγκόσμια γεωγραφία.

Επισκεφτήκαμε το πλωτό μουσείο Νεράιδα.



Κατασκευάσαμε το δικό μας καράβι και το βαφτίσαμε Abyssinian.



Καλέσαμε τον υπεύθυνο πληρωμάτων της ναυτιλιακής στο σχολείο μας. Μιλήσαμε με τον καπετάνιο και το πλήρωμα του πλοίου σε διαδικτυακή σύνδεση.



Ακούσαμε προσωπικές εμπειρίες για την ζωή των ναυτικών σε υπερατλαντικά ταξίδια.



Κρατήσαμε ημερολόγιο για το ταξίδι μας.



Και φυσικά είχαμε και ψηφιακό ημερολόγιο! Για να επισκεφτείτε το ψηφιακό μας ημερολόγιο πατήστε [εδώ](#).

Γεμάτοι εμπειρίες και ευγνωμοσύνη, ευχόμαστε ολόψυχα στο καράβι μας να είναι καλοτάξιδο!

Ευχόμαστε και στους μαθητές μας να είναι «καλοτάξιδοι» και τυχεροί στο νέο τους ταξίδι στο Γυμνάσιο!

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Οι εκπαιδευτικοί του "Adopt a Ship".

Αθανασίου Εύα

Αλικανιώτη Σάσα

Εξάρχου Μαρία

Καλαντζή Αλεξάνδρα

Πασσαρή Ρένα

