

Τι μας πρόσφερε το φετινό πρόγραμμα etwinning και η δημιουργία του Ιστολογίου μας

Με τη δημιουργία του ιστολογίου μας καταφέραμε να κερδίσουμε πολλά ως άνθρωποι, ως ομάδα και ως πρόγραμμα etwinning.

Το φετινό πρόγραμμα etwinning υλοποιεί το σχολείο μας μέσω της ομάδας μας σε συνεργασία με το σχολείο Azuolas του Prienai της Λιθουανίας και έχει θέμα « Τα Δικαιώματα Των Παιδιών»

Πετύχαμε πολλά.

Πρώτα πρώτα γνωριστήκαμε με τους Λιθουανούς μαθητές και γίναμε κατά κάποιο τρόπο φίλοι. Γίναμε όλοι /όλες μια μεγάλη παρέα που ανταλλάξαμε e-mail και παρουσιάσαμε ο ένας/η μια τον άλλον ή την άλλη. Παρουσιάσαμε τον τόπο μας. Ψάξαμε από κοινού για να βρούμε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα Του Παιδιού και στις τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Λιθουανικά και Αγγλικά). Κατά τη διάρκεια των γεγονότων στη Γάζα ανοίξαμε Forum συζητήσεων όπου όλοι /όλες καταθέσαμε τις απόψεις μας.

Εμείς προχωράμε κάπως γρηγορότερα λόγω του διαγωνισμού.

Έτσι μέχρι τώρα καταφέραμε:

Να διευρύνουμε τις γνώσεις μας στις Νέες Τεχνολογίες μιας και μάθαμε

1. πώς κάνουμε Blog - ιστολόγιο
2. πώς να επεξεργαζόμαστε φωτογραφίες με διάφορα προγράμματα, όπως Picture Manager, Picasa.
3. πώς να μετατρέπουμε αρχεία ήχου π.χ. τα wav σε mp3 με το αντίστοιχο converter ή να κάνουμε άλλες απαραίτητες παρεμβάσεις, όπως να αποσπούμε ένα κομμάτι από ένα τραγούδι.
4. να μετατρέπουμε αρχεία σε pdf
5. να προσέχουμε τους περιορισμούς που μπορεί να απαιτεί κάθε εφαρμογή.
6. να φτιάχνουμε Video με το Windows Movie Maker.
7. να χειριζόμαστε καλύτερα το Word και το PPT

8. να χρησιμοποιούμε δημιουργικά τα κινητά τηλέφωνα (π.χ. βγάζοντας φωτογραφίες, βιντεοσκοπώντας μια συνέντευξη).
9. να χρησιμοποιούμε ψηφιακές συσκευές.
10. να αξιοποιούμε θετικά το Internet (με την αναζήτηση πληροφοριών, προγραμμάτων, δικτυακών τόπων π.χ. <http://www.sch.gr> ή <http://blogs.sch.gr>).

Να δουλέψουμε σαν ερευνητές, αφού κάναμε

- + βιβλιογραφικές εργασίες από τα άρθρα που διαβάσαμε από τα περιοδικά της UNICEF και εφημερίδες,

- + έρευνα στα βιβλία του σχολείου μας για να δούμε που υπάρχουν θέματα σχετικά με παιδιά,

- + έρευνα σε έξι απογευματινές εφημερίδες πανελληνίας εμβέλειας για τον ίδιο λόγο.

Μάθαμε ακόμη πώς να παρουσιάζουμε τις εργασίες μας αναφερόμενοι/ αναφερόμενες στις πηγές μας.



Να εξασκηθούμε στην Αγγλική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας.

Εμπλουτίσαμε το πρόγραμμά μας και με άλλες δραστηριότητες όπως

- ✓ η επίσκεψή μας στο Συνήγορο του Παιδιού στην Αθήνα, όπου έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση μαζί του.
- ✓ η επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Οργανισμός Generation Europe) για την αποστολή «Του Βιβλίου των Νέων της Ευρώπης»
- ✓ η επικοινωνία μας με τη UNICEF για να μας στείλει οπτικοακουστικό υλικό για τα Δικαιώματα των Παιδιών, όπως και έγινε. Σε εκδήλωση στο σχολείο έγινε προβολή των ταινιών που μας παραχώρησε η



UNICEF.

- ✓ χρησιμοποιήσαμε τα περιοδικά της UNICEF

ΚΟΣΜΟΣ για να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε πάνω στην τήρηση της Σύμβασης για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού από τα διάφορα κράτη.

Ο καθένας και η κάθε μια από την ομάδα αξιοποίησε τις ικανότητες που διαθέτει, έτσι:

Φτιάξαμε graffiti στο προαύλιο του σχολείου με θέμα « Τα Δικαιώματα Του



Παιδιού» και δείξαμε μια άλλη πρόταση για τη ζωή στο σχολείο.

Γίναμε:

- συνθέτες και στιχουργοί
- μοντέρ
- συγγραφείς και ζωγράφοι
- στοιχειοθέτες
- σκηνοθέτες
- φωτογράφοι
- δημοσιογράφοι
- ρεπόρτερ
- ερευνητές

διαφημιστές και πρεσβευτές του etwinning. Το κάναμε γνωστό στο σχολείο μας, στο σπίτι μας και την οικογένειά μας, στον τόπο μας, σε ανθρώπους που συνεργαστήκαμε ή ζητήσαμε τη βοήθειά τους. Σχεδόν όλο το σχολείο συμμετείχε στη δημιουργία του ιστολογίου και γνώρισε το etwinning. Έτσι η ομάδα δημιουργίας του ιστολογίου είναι πιο διευρυμένη σε σχέση με την ομάδα του etwinning 2008-09. Πολλά μαθήματα του σχολείου είχαν και έχουν εμπλοκή στο πρόγραμμα.

Η εργασία και το θέμα μας απασχόλησε και την εφημερίδα που εξέδωσαν



μαθητές του σχολείου μας.

Συμβάλαμε και συμβάλλουμε και εμείς στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και συμμετέχουμε σε εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας.

Δουλεύουμε ομαδικά και ατομικά και κυρίως εθελοντικά. Όλοι αναλάβαμε να φτιάξουμε από ένα κομματάκι του παζλ που λέγεται ιστολόγιο- etwinning του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου για τη σχολική χρονιά 2008-09.

Και φυσικά περνάμεκαλά.



Τι άλλο κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε:

Μεταφράζουμε πολλά από τα κείμενα στα αγγλικά.

Έρευνα πεδίου με τη σύνταξη ερωτηματολογίου στο συγκεκριμένο θέμα και το μοίρασμά του στον κόσμο του Ξυλοκάστρου (ενήλικες και παιδιά). Με αυτόν τον τρόπο καταγράψαμε απόψεις και επεξεργαστήκαμε πληροφορίες σχετικές με το θέμα των παραβάσεων της Σύμβασης.

Καταγράψαμε φορείς που έχουν σχέση με το παιδί, την εκπαίδευσή του, την υγεία του κλπ και τους εισάγαμε ως συνδέσμους στο ιστολόγιο.

Ενημερωθήκαμε από το « Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης»

Περισσότερα για τις δραστηριότητες που έχουμε κάνει βρίσκονται στα αντίστοιχα αρχεία του Blog.

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και την Ομάδα Ανάπτυξης για την πολύτιμη βοήθειά της.