



- ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΩ, ΔΙΑΒΑΖΩ Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΑΜΕΝΟ.....ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ, ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΑΜΙΩΣ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ:





- Πριν από μερικά χρόνια σε μία χώρα που δεν ήταν και τόσο ανεπτυγμένη όσο οι δικές μας χώρες, τα παιδιά δεν είχαν δικαιώματα ή καλύτερα είχαν, αλλά δεν μπορούσαν να τα απολαύσουν. Λόγος ήταν η κακομεταχείριση τους από τους μεγάλους και τους δυνατούς.





- Αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να χαίρονται την παιδική τους ηλικία, να παίζουν, να γελάνε ή να διασκεδάζουν χωρίς η θλίψη να χαρακώνει το παιδικό τους πρόσωπο.
- Να διασκεδάσουν.... τι υπέροχη λέξη που όμως δεν ήξεραν, τι σημαίνει.





- Την περισσότερη κακομεταχείριση είχαν κυρίως, τα κορίτσια. Αυτά έπεφταν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά έκαναν και τις περισσότερες δουλειές. Οι δουλειές αυτές ήταν επίπονες, όπως να κουβαλάνε ξύλα, να οργώνουν χωράφια με τα ζώα ή να κουβαλάνε τσουβάλια με σιτάρι



- να τα πάνε στο μύλο να κάνουν αλεύρι και έτσι να κερδίσουν το ψωμί για την επιβίωσή τους, που ήταν πολύ δύσκολη.
- Εκτός από τον υποσιτισμό πολλά παιδιά πέθαιναν και από άλλες αιτίες.



- Όπως ήταν οι πολλές αρρώστιες που δεν μπορούσαν να τις καταπολεμήσουν γιατί δεν είχαν εμβόλια και φάρμακα. Ο ιός του AIDS σκότωνε ολόκληρες οικογένειες ή άφηνε παιδιά ορφανά.
- Τα παιδιά επίσης, δεν πήγαιναν σχολείο, γιατί υπήρχε μεγάλη φτώχεια και δυστυχία. Τα κορίτσια περισσότερο....





- Όμως κάποια στιγμή οι δυνατόι της γης αποφάσισαν, να μη στερούν πλέον από αυτές τις χώρες το δικαίωμα στη ζωή, για το δικό τους συμφέρον. Άκουσαν και τις Διεθνείς Οργανώσεις και άλλαξαν συμπεριφορά.
- Και έτσι τα παιδιά είναι πια ευτυχισμένα και μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους!





Οι φωτογραφίες είναι από τα περιοδικά ΚΟΣΜΟΣ της UNICEF. (Τεύχη: 66, 67, 70, 71, 73)

Κωνσταντίνα Κλειώση, Τάξη Γ2

