



6/θ Μειονοτικό Σχολείο  
Λυκείου-Δ' Τάξη

Μαθητική εφημερίδα  
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2016

16 Σεπτεμβρίου-Τα σχολεία άνοιξαν...αλλά λίγο αργότερα τη φετινή σχολική χρονιά. Πρώτα γιορτάσαμε το Κουρμπάν Μπαϊράμι και στις 16 Σεπτεμβρίου επιστρέψαμε και πάλι στα σχολικά θρανία. Αλλά παιδάκια χάρηκαν και άλλα ...



Καλή και δημιουργική  
σχολική χρονιά!



Να πώς πέρασαν κάποιοι μαθητές της τάξης μας το καλοκαίρι που μας πέρασε...

Πώς πέρασα το καλοκαίρι  
Εγώ το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία.  
Πήγα στη θάλασσα, έπαιξα μπάλα με το  
Μέληχ, έκανα ποδήλατο με τους φίλους  
μου, είδα τηλεόραση, διάβασα βιβλία,  
έπαιξα με το Δημήτρη, μπασκετ και πέρα-  
σαμε πολύ ωραία.

Εγώ πέρασα ωραία το καλοκαίρι. Έφαγα  
παγωτά, έπαιξα με τη Γιζέλι, διάβαζα βιβλία.  
Πήγα στη θάλασσα και πέρασα πολύ ωραία.

Πώς πέρασα το καλοκαίρι  
Εγώ πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι,  
πήγα στο βουνό και έπαιξα με τα κατσίκια,  
τα σκυλάκια και με τους φίλους μου. Πήγα  
στη θάλασσα. Έβλεπα τηλεόραση, έπαιξα μπάλα και  
πέρασα πολύ ωραία.

Εγώ έκανα ποδήλατο στην αυλή.  
Μετά πήγαμε στη θάλασσα και πέρασα πολύ  
ωραία. Παιξαμε μπάλα με τον Μερτ, πήγαμε στο  
πάρκο, τρώγαμε παγωτά και παιζαμε κρυφτό.

## Οι εκλογές της τάξης μας



## Εκλογές για πρώτη φορά στην τάξη μας

Το σχολείο μας ετοιμάζει να ζήσουμε ως ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες στην κοινωνία. Γι' αυτό, για πρώτη χρονιά φέτος, κάναμε εκλογές στην τάξη μας, για να εκλέξουμε αυτούς που θα μας εκπροσωπούν και θα προωθούν τα αιτήματά μας. Έτσι μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε όλοι μαζί, για να βρίσκουμε την καλύτερη λύση για κάθε μας πρόβλημα. Να λέμε τη γνώμη μας, αλλά να δεχόμαστε ό,τι αποφασίζουν οι πολλοί. Να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και με τους δασκάλους μας. Να είμαστε υπεύθυνοι και να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας.

## Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Για τρίτη συνεχή χρονιά πήραμε μέρος, με δραστηριότητες και παιχνίδια, στις εκδηλώσεις για την ημέρα του Σχολικού Αθλητισμού, που φέτος είχε για σύνθημα: **“Νοιώσε τη χαρά της άσκησης και του αθλητισμού, χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο της αποτυχίας.”** Κάθε τάξη έπαιξε το δικό της παιχνίδι και εμείς παίξαμε ένα ομαδικό παιχνίδι με μπαλόνια. Στο τέλος παίξαμε ποδόσφαιρο με το Ήπιο και νικήσαμε 15-4.



## 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου 1940-Η γιορτούλα μας

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 οι Έλληνες είπαν το ΟΧΙ στους Ιταλούς και έτσι άρχισε ο πόλεμος και στην Ελλάδα, που κράτησε 5 χρόνια. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχασαν τη ζωή τους 700.000 Έλληνες. Για να τιμήσουμε αυτούς που σκοτώθηκαν, για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, κάναμε και φέτος μια γιορτή με ποιήματα και τραγούδια και στο τέλος κάναμε και παρέλαση. Ήρθαν φυσικά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες μας για να μας καμαρώσουν και να μας χειροκροτήσουν. Στο τέλος μοιράστηκαν και τα παραδοσιακά λουκούμια.



## Δύο διαγωνισμοί-Δύο βιβλία για βραβεία

Δύο διαγωνισμοί στην τάξη μας, δύο νικητές. Ο Μερτ Τσακήρ κέρδισε στο διαγωνισμό **«Ένα δέντρο που ονειρεύεται, που κοιμάται, που πεινάει, που ταξιδεύει...»**, με βραβείο το βιβλίο **«Στον πίνακα»** και η Εσλέμ Τσάρα στον διαγωνισμό **«Ζωγραφίζω μια καταιγίδα»**, με βραβείο το βιβλίο **«Το γεύμα των λύκων»**.



## Μάζεμα ελιάς στην αυλή του σχολείου μας

Στην αυλή του σχολείου μας έχουμε πολλά ελαιόδεντρα, που φέτος ήταν φορτωμένα με ελιές. Όλα τα παιδιά του σχολείου, μαζί με τους δασκάλους μας, μαζέψαμε πάνω από 500 κιλά ελιές, που τις πήγαμε στο ελαιοτριβείο, στη Μάκρη. Το ελαιόλαδο που πήραμε, το πουλήσαμε και τα λεφτά θα τα διαθέσουμε για την εκδρομή μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Έτσι καταλάβαμε ότι, όταν συνεργαζόμαστε, όταν δουλεύουμε όλοι μαζί με ένα κοινό στόχο, μπορούμε να πετύχουμε πολλά και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.



20 Νοεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού Αυτή την ημέρα μιλήσαμε με την δασκάλα μας για τα δικαιώματά μας, τα ζωγραφίσαμε και φτιάξαμε ένα κολλάζ με όλα αυτά, που χρειάζονται όλα τα παιδιά, για να είναι ευτυχισμένα. Μιλήσαμε και για την UNICEF, που προσπαθεί να βοηθήσει και να προστατεύσει όλα τα παιδιά, που κινδυνεύουν από τη βία, τις αρρώστιες, την έλλειψη φαγητού, τις διακρίσεις. Μάθαμε ότι η UNICEF πιστεύει ότι υπάρχει ελπίδα, για κάθε παιδί, για ένα καλύτερο μέλλον.



## 3 Δεκεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες

Η γυμνάστριά μας, η κ. Νίκη, μας μίλησε για τις διάφορες μορφές αναπηρίας, αλλά και για τη χαρά της ζωής, που δεν πρέπει να εμποδίζεται από αυτές. Με ένα τραγούδι, με δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια μας βοήθησε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή και την ανάγκη να τα βοηθήσουμε, όταν μας χρειάζονται. Παίξαμε βόλεϊ οκλαδόν, ποδόσφαιρο με κλειστά μάτια και σουτ με τα χέρια, μιλήσαμε με τη νοηματική γλώσσα. Έτσι μπήκαμε στη θέση τους και μάθαμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα.

