



Αυτόχθονες Λαοί



ΣΤ2

2020-2021

επεκτατισμό των Αγγλοσαξόνων, που κατέλαβαν τελικά την πατρώα γη το 1848.

Κι έτσι, όταν η σκληροτράχηλη φυλή του οδηγήθηκε στους ομοσπονδιακούς καταυλισμούς της Αριζόνα στα μέσα της δεκαετίας του 1870, ο μεγάλος αρχηγός θα έπιανε και πάλι δουλειά οδηγώντας τα παλικάρια του σε μια σειρά από αποδράσεις που θα σφυρηματούσαν τον μύθο του και θα έφερναν ντροπή και ταπείνωση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Τζερόνιμο αναγκάστηκε να παραδοθεί τελικά στον αμερικανικό στρατό το 1886, βλέποντας τον θρόνο του να μεγαλώνει, καθώς παρέμεινε ο γνωστότερος Ινδιάνος της Βόρειας Αμερικής παρά την αιχμαλωσία του κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του.

Ο ήρωας των Απάτσι απαθανατίστηκε στην αμερικανική ιστορία ως ο ανυπότακτος που δεν κατέθετε ποτέ τα όπλα της ελευθερίας και συνέχιζε τον αγώνα την ώρα που οι δικοί του αποδέχονταν την ήττα.

Ο μεγάλος αρχηγός δεν αναπαύεται όμως εν ειρήνη ακόμα και σήμερα: Εκατό χρόνια μετά τον θάνατό του σε στρατιωτικό καταυλισμό της Οκλαχόμα, το πνεύμα του περιγλιανιέται αδικαίωτο, καθώς τα λείψανά του δεν έχουν αποτεθεί σε αξιοπρεπή τάφο στη γενέθλια γη, δίπλα στο δέντρο όπου είχε τυλιχτεί άηλοτε ο ομφάλιος λώρος του...

Γιώργος Δ.

ΑΒΟΡΙΓΙΝΕΣ



Οι Αβοριγίνες ήρθαν πιθανόν από την Ασία τουλάχιστον πριν 30.000 χρόνια. Στις φυλές τους δεν υπήρχαν πολιτικοί ή οικονομικοί άρχοντες, ούτε ταξική τεραρχία ή αρχηγία.

Ζούσαν με το κυνήγι και την καλλιέργεια της γης, ανέπτυξαν εκτεταμένο εμπόριο σε όλη την ήπειρο της Αυστραλίας.

Χριστίνα

ΜΠΑΝΤΟΥ



Οι Μπαντού είναι μια ομάδα συγγενικών εθνών για πάνω από 400 φυλές στην Αφρική, που τις ενώνει μια κοινή γλωσσική οικογένεια, οι γλώσσες Μπαντού καθώς και πολλά κοινά ήθη, έθιμα και παραδόσεις.

Οι Μπαντού είναι γεωργοί και καλλιεργούν μανιόκια από το οποίο παρασκευάζουν το ψωμί τους.

Η λέξη Μπαντού σημαίνει άνθρωπος.

Ηλίας Π. & Δημήτρης Π.

Βεδουίνοι



“Άνθρωπος της υπαίθρου” σημαίνει στην αραβική γλώσσα η λέξη Βεδουίνος. Οι Βεδουίνοι είναι νομαδικές φυλές βοσκών, δηλαδή μεταναστεύουν καθ’όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με το που υπάρχει νερό. Είναι περίπου 40.000 σήμερα και βρίσκονται σκορπισμένοι στις Αφρικανικές ερήμους του Μαρόκου, της Λιβύης, της Αιγύπτου, του Αλγερίου και της Τύνιδας.

Προσφέρουν απλόχερα τη φιλοξενία τους και ζουν ευτυχισμένοι, μακριά από τον πολιτισμό, σε μια σκηνή, με μια καμήλα, ένα άλογο, λίγους χουρμάδες και δυο σταγόνες νερό. Αγαπούν με πάθος τα άλογά τους και είναι δεινοί ιππείς.

Η ζωή τους στηρίζεται στην καμήλα τους, που τους δίνει το μαλλί της για τις σκηνές τους και τα ρούχα τους, τις πατροπαράδοτες κελιμπίες. Οι καμήλες κατά παράδοση εκτρέφονται στις βασιλικές φυλές, ενώ στις άλλες φυλές εκτρέφονται γιδοπρόβατα.

Ευτυχία

Βεδουίνοι



Οι Βεδουίνοι ζουν μοναδικά , δηλαδή μετακινούνται από ένα μέρος στο άλλο. Όμως οι ακραίες καιρικές συνθήκες τους αναγκάζουν συχνά να εγκατασταθούν σε οάσεις. Εκεί προμηθεύονται νερό, χουρμάδες, άλλα και ξεκουράζονται στην σκιά των δέντρων. Τα σπίτια του επίσης είναι φτιαγμένα από φοινικόδεντρα.

Οι νομάδες πωλούν τα ζώα τους, δέρματα, γάλα και μαλλί. Χρησιμοποιούν τα χρήματα για να αγοράσουν σακούλες από σιτάρι, ρύζι, αλάτι, καφέ και τσάι που μεταφέρονται από τα ζώα τους. Οι Βεδουίνοι συνηθίζουν να τρώνε φοινίκια , γάλα, γιαούρτι, κρέας, και τυρί από τα ζώα που εκτρέφουν. Προτιμούν να τρώνε πιάτα από κατσίκα και ρύζι μαγειρεμένα πάνω σε ανοιχτή φωτιά.

Οι άντρες, οι γυναίκες και τα παιδιά στις φυλές Βεδουίνων κοσμούν τα μάτια τους με το kohl (αρχαίο καλλυντικό όπως την μάσκα) όπως έκαναν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Ορισμένες γυναίκες έχουν γεωμετρικά τατουάζ στο πρόσωπο και μοτίβα από χέννα στα χέρια τους.

ΤΟΥΑΡΕΓΚ



Οι Τουαρέγκ δεν έχουν πατρίδα. Ζουν στην Αλγερία, στον Νίγηρα και στο Μαλί. Ο πληθυσμός τους φτάνει περίπου το 1.200.000.

Ονομάζονται και «Μπλε άνθρωποι» γιατί με τον χρόνο το χρώμα τους αλλάζει από τα ρούχα που φοράνε σε χρώμα λουλακί. Οι ενδυμασίες τους ονομάζονται τουρμπάνια.

Οι άντρες καλύπτουν το πρόσωπό τους ενώ οι γυναίκες όχι. Τα σπίτια τους είναι πέτρινα. Οι άντρες ασχολούνται με το εμπόριο του αλατιού και των χουρμάδων.

Χρήστος Χ.

ΛΑΠΩΝΕΣ



Οι Λάπωνες αυτονομάζονται Σαάμοι και ζουν στην Βορειοδυτική Ευρώπη. Η περιοχή που ζουν καλύπτεται από δάση, πυκνά και τεράστια κι από πολυάριθμες λίμνες, που τους περισσότερους μήνες του χρόνου είναι παγωμένες. Η συνηθισμένη θερμοκρασία βρίσκεται πάντοτε κάτω από το μηδέν. Στην Λαπωνία ο πληθυσμός τους φτάνουν έως τις 40.000 κατοίκους και η γλώσσα τους είναι σααμική.

Οι πρόχειρες καλύβες τους έχουν σχήμα κώνου (όταν μετακινούνται) που τις φτιάχνουν από λεπτούς πασσάλους, που ενώνονται στην κορυφή και σκεπάζονται με δέρματα ταράνδων. Όσοι μένουν μόνιμα κάπου, φτιάχνουν ξύλινα σπίτια και τα σκεπάζουν με φλούδες δέντρων, με κλαδιά και λάσπη. Ασχολούνται με το κυνήγι και το ψάρεμα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.

ΠΑΠΟΥΑ



Η Παπούα είναι ένα νησιωτικό κράτος που βρίσκεται βόρεια της Αυστραλίας και νότια του Ισημερινού. Η πρωτεύουσα του είναι το Πορτ Μόρεσμπι και αποτελεί ανεξάρτητο κράτος από το 1975. Επιγλήον είναι αγροτική περιοχή και ανεξερεύνητη στον κόσμο. Έχει πληθυσμό 7.000.000 περίπου.



Τρέφονται με λαχανικά τα οποία φυτεύουν αυτοί, δημητριακά, ζυμαρικά, ψάρια και κρέατα. Το νησί περιέχει πολλούς πολύχρωμους παπαγάλους με γνωστότερους τον Κακατούα και τον Καζουάριο.



Οι Παπούα είναι κοντοί, συνήθως αδύνατοι και σκουρόχρωμοι. Φοράνε πολύχρωμα και αέρινα ρούχα και διάφορα στολίδια στα κεφάλια τους. Η παράδοση τους είναι να βάφουν με έντονα χρώματα τα πρόσωπα τους. Είναι μία μεγάλη φυλή από πολύ μικρές ηλικίες έως και μεγάλους ανθρώπους.



Ομιλούν 820 τοπικές διαλέκτους άλλα η κύρια γλώσσα τους είναι τα αγγλικά. Η Παπούα έχει την δικιά της σημαία και το δικό της εθνόσημο.



Στους Παπούα αρέσει πολύ ο χορός και το τραγούδι. Συχνά οργανώνουν γιορτές και διασκεδάζουν όλοι μαζί. Επίσης φτιάχνουν ομάδες και πηγαίνουν για κυνήγι μαζί με μικρά αγοράκια, ώστε να μαθαίνουν.



Αθανασία, Μελίνα, Κωνσταντίνα

ΜΑΟΡΙ

Η φυλή των Μαορί αποβιβάστηκε στην Νέα Ζηλανδία από τις ακτές της ανατολικής Πολυνησίας κάπου μεταξύ το 1250-1300 μ.Χ. Είναι μια φυλή σταθερά προσανατολισμένη στον πόλεμο και στην μάχη. Το σώμα τους είναι γεμάτο με τατουάζ, μέχρι και το πρόσωπό τους! Αυτό αρχίζει από στην ηλικία της εφηβείας και γίνεται για να αποδείξει τη γενναιότητα και τη δύναμη του κατόχου. Έτσι δεν φτιάχνονται με βελόνα αλλά με σφυρί και (οστέινο) καλέμι!



Ένα από τα γνωστότερα χαρακτηριστικά των Μαορί είναι ο παραδοσιακός χορός που βλέπουμε να εκτελούν σε αθλητικά γεγονότα και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε αυτόν το χορό υπάρχουν τραγούδια και ποδοβολητό την ίδια ώρα που βγάζουν την γλώσσα έξω και γουρλώνουν τα μάτια τους.



Τα κρανία είχαν μεγάλη σημασία για τους Μαορί αφού στο τέλος των πολέμων έπαιρναν τα κεφάλια των νεκρών εχθρών και τους αφαιρούσαν τον εγκέφαλο και τα μάτια. Ο λόγος που το έκαναν αυτό ήταν απλά για να τα χλευάζουν.

Η πρώτη επαφή των Μαορί με τους δυτικούς ήταν το 1646 όταν ένα ολλανδικό γαλιό έδεσε κοντά σε έναν από τους οικισμούς τους. Ενώ η επόμενη επαφή με τους δυτικούς ήταν μάλιστα μετά από έναν αιώνα το 1767. Σίγουρα η φυλή των Μαορί είναι μια φυλή πολύ τρομακτική.

Σωτήρης Α.

ΜΑΟΡΙ

Μαορί, Μαόρι ή Μάορι είναι το όνομα ιθαγενούς γηθυσμού της Νέας Ζηλανδίας, και της γλώσσας του. Η λέξη maori σημαίνει «κοινός» στην Μαορί γλώσσα και διακρίνει τα θνητά όντα από τους θεούς. Προέρχεται από τα νησιά Ραροτόνγκα και Ραιατέα, πολυνησιακής καταγωγής. Ζουν στη Νέα Ζηλανδία (από τον 9ο αιώνα) και φτάνουν περίπου τις 70.000 άτομα που όμως διαρκώς ελαττώνεται.

Ο πολιτισμός τους καθώς κι ο τρόπος ζωής τους γενικά, τώρα είναι ένα μείγμα πολυνησιακού και νεοζηλανδικού πολιτισμού. Ανθρωπομορφικά διαφέρουν από τους Πολυνησίους στην κατασκευή του κρανίου τους (κοντό και γλατύ) και του προσώπου τους (ωοειδές). Το χρώμα τους είναι σκούρο καστανό τα μαλλιά τους μαύρα και κατσαρά. Οι Μαορί ποτέ δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ενιαίο κι ομοιογενές κράτος. Έχουν αρκετά αναπτυγμένο πολιτισμό και λαϊκή τέχνη.



Χαράλαμπος Κ.

ΙΝΟΥΙΤ



Ένας από τους σημαντικότερους αυτόχθονες λαούς είναι οι Ινουίτ. Έτσι ονομάζονται οι Εσκιμώοι της Αλάσκας, της Γροιλανδίας και του Καναδά. Οι Ινουίτ είναι απόγονοι της νομαδικής φυλής των Τούιη που εμφανίστηκαν στην Αλάσκα και μετακινήθηκαν στην Γροιλανδία. Επέζησαν σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες μένοντας σε ιγκλού και κυνηγώντας φώκιες, θαλάσσιους ελέφαντες, πολικές αρκούδες, τάρανδους και φάλαινες, τόσο για τροφή όσο και για ένδυση.

Επίσης, χρησιμοποιούσαν σκυλιά για να σέρνουν τα έλκηθρα με τα οποία και κυκλοφορούσαν. Αυτές τις συνήθειες ακολουθούν ακόμα και σήμερα, αν και ορισμένες φορές χρησιμοποιούν και ειδικά τζιπ. Στην καθημερινότητα τους είναι αποκλειστικά κυνηγοί και ψαράδες.

Σταμάτης Μ.

ΑΛΑΓΚΟΥΑ



Οι Αλαγκούα είναι μια φυλή της νότιας Αφρικής και συγκεκριμένα ζούν στην περιοχή Κοιζάν. Όλοι η Αλαγκούα έχουν μαύρα μαλλιά, είναι όλοι πολύ αδύνατοι και έχουν πρόσωπα με ζάρες. Οι γυναίκες σε αντίθεση με τους άντρες είναι πολύ πιο όμορφες αφού έχουν τέλεια χαρακτηριστικά.

Όλη η φυλή είναι κυνηγοί και ψαράδες, αφού κάθε μέρα πάνε για κυνήγι ή για ψάρεμα αναλόγως τι τους αρέσει. Μια από τις συνήθειές τους είναι ότι κάθε Κυριακή, οι κυνηγοί συλλέγουν τα καλύτερα κρέατα, και παγαίνουνε σε έναν συγκεκριμένο χώρο και τα ψήνουν.

Όλη η φυλή μαζεύεται σε αυτόν το χώρο και παίρνουν όλοι το μερίδιό τους. Έτσι οι Αλαγκούα περνάνε την εβδομάδα τους ειρηνικά και φιλικά!!!!

Γηνελόπη - Στεφανία - Γιώργος Κ.