

***Κανονικά δεν πρέπει να έχουμε παράπονο...***

Μετά τη διδασκαλία του ποιήματος  
του Μανόλη Αναγνωστάκη ***Νέοι της Σιδώνας 1970***,  
οι μαθητές του Γ1 (2013-2014) του 3<sup>ου</sup> ΓΕΛ Σερρών,  
ξεκινώντας από τον παραπάνω στίχο του,  
εκφράζουν τις δικές τους ιδέες γράφοντας παράλληλα ποιητικά κείμενα



*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*  
Βαδίζουμε στο πουθενά  
Με οδηγό το τίποτα και αρχηγό μας το σκοτάδι  
Στα χνάρια της άγνοιας χανόμαστε  
Όλο και πιο βαθιά στο λαβύρινθο του μενού

B.A.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*  
Όμως το μέλλον όλο και παρακμάζει  
Τίποτε δε θα βλαστάνει δίπλα μας  
Γεννηθήκαμε με πίστη και αγάπη  
Αλλά φυλακιστήκαμε στα όνειρά μας μέσα  
Γιατί άλλοι για εμάς αποφάσισαν

T.A.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*  
Μας αγαπάτε, μας φροντίζετε  
Μας καταπιέζετε πολλές φορές  
Προσπαθείτε πάντα για το καλύτερο  
Μα εμείς δεν το καταλαβαίνουμε  
Αυτά που απλόχερα μας προσφέρετε εσείς  
Στο μέλλον θα τα αναζητάμε  
Αλλά δε θα μας χαρίζονται

K.A.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Κι ας μην περνάμε καλά σήμερα

Ζήσε το όνειρο δίπλα στον άνθρωπό σου

Μη μένεις στη φτώχεια του σήμερα

Μείνε στην ευτυχία του αύριο

Ο.Ζ.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Θα πρέπει να σηκώσουμε όμως όλο το βάρος

Που εσείς αφήσατε

Συγνώμη, μα δε γεννηθήκαμε για να κάνουμε βοσκιατώδη ζωή

Στα όνειρά μας θα ονειροβατήσουμε

Ελεύθεροι και υψιπετείς

Κι αν τα υλοποιήσουμε

Δική σας η μισή ευτυχία

Ε.Δ.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Από το σχολείο

Μας δίνει «πολύτιμες γνώσεις»

Τελικά όμως το παράπονο είναι εδώ

Αφού δε μαθαίνουμε την πραγματική ζωή εκεί έξω

Μ.Κ.

Κανονικά δεν πρέπει να έχουμε παράπονο  
Κανονικά, θα έπρεπε να είμαστε ευχαριστημένοι  
Κανονικά, δε θα έπρεπε να υπάρχει κακό στον κόσμο  
Κανονικά, οι άνθρωποι δε θα έπρεπε να πεινούν  
Κανονικά, όλοι θα έπρεπε να είναι ίσοι  
Κανονικά, θα έπρεπε όλα τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο  
Τι συμβαίνει όμως στ' αλήθεια;

Μ.Γ.

Κανονικά δεν πρέπει να έχουμε παράπονο  
Τα έχουμε όλα στη ζωή μας  
Ανθρώπους που είναι κοντά μας και μας αγαπούν  
Μια στέγη να μας σκεπάζει τα βράδια  
Μια μερίδα φαγητό  
Μα πολλοί άνθρωποι σήμερα πεινάνε και δεν έχουνε να φάνε  
Πεθαίνουν κάθε μέρα  
Αλλά δεν τον νοιάζει κανέναν  
Παρά μόνο τον εαυτό του να σώσει  
Έρθε εκείνη η μέρα  
Που η τεχνολογία θόλωσε τον ανθρώπινο νου  
Και δεν τον αφήνει να δει πέρα  
Παρά μόνο τον εαυτό του

Σ.Γ.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Γενναίοι κι αγέρωχοι οι κυβερνήτες τούτης της χώρας

Πρόθυμοι να κατανοήσουν τα προβλήματα του λαού

Πολιτικοί με πείρα ζωής- υπουργοί με αδαμάντινο χαρακτήρα

Για μια Ελλάδα όπως παλιά

Πάντα μνημονεύετε αρχαίο πολιτισμό

Πάντα μνημονεύετε Σωκράτη και Πλάτωνα

Λίγη ακόμη υπομονή κι οι κόποι θα ανταμειφθούν

Λίγη ακόμη υπομονή και θα ατενίσουμε το φως!

A.A.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Εμείς σας εκλέγουμε

Σας θεωρούμε ικανούς να μας εκπροσωπείτε

Τι περιμένετε από εμάς;

Σ.Δ.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Θα 'πρεπε ο ρατσισμός να είναι ένας απλός ορισμός

Θα 'πρεπε να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη από όλους

Θα 'πρεπε να βοηθάμε και να εκτιμάμε

Να χαμογελάμε και να μην πονάμε

E.B.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Η εμπιστοσύνη μας σ' αυτούς θα 'πρεπε να φτάνει ως το άπειρο

Ικανοί να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους

Οι πολίτες να είναι ευχαριστημένοι με τα καμώματά τους

Θα εκπλήρωναν το χρέος τους

Και θα κρατούσαν την αξιοπρέπειά τους

Γι' αυτό δε θα εξέφραζαν κανένα παράπονο

Ως προς τη συμπεριφορά τους

N.A.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Οι γειτονικές χώρες μας αγαπούν πολύ

Πάντα ήθελαν το καλό μας

Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να είμαστε ασφαλείς

Ακόμη και σήμερα είναι άψογοι

Στηρίζοντάς μας στις δύσκολες καταστάσεις

Θα τους το χρωστάμε για πάντα...

A.Γ.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Αρχηγέ δεν πρέπει να είσαι έτσι

Γιατί κάποτε θα βρέξει

Θα πρέπει ν' αλλάξεις

Για να μην τη χάσεις

A.A.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Είμαστε τα παιδιά της τεχνολογίας και της άνεσης

Ζούμε στον κόσμο της κατανάλωσης και της παγκοσμιοποίησης

Δεν έχουμε την τύχη να βιώσουμε όσα δεν μπορούμε να ζήσουμε

Μέσα στις μεγαλουπόλεις

Και στα χρόνια του μπετόν

H.B. – K.B.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*

Καλή και μορφωμένη ολόκληρη η κοινωνία μας

Τόσο ανθρώπινα κι αληθινά τα συναισθήματα

Άξιοι και πολιτισμένοι οι άρχοντες

Οι ανώτεροι δίνουν το καλό παράδειγμα

Φαίνονται καλοπροαίρετοι, γεμάτοι ηθικές αξίες και ιδανικά

(Και μετά μας λένε καιροσκόπους;)

E.K.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*  
Δε μ' ενδιαφέρει αν είσαι γκόμενα ωραία  
Δε μ' ενδιαφέρει άμα με ύφος περπατάς  
Αφού σε πήρε όλη η αντροπαρέα  
Ύφος σε μένα μην πουλάς

B.E.

*Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο*  
Τα νέα παιδιά όλο και φεύγουν  
Σαν τα πουλιά που μεταναστεύουν  
Χάνονται στο χάος  
Ποιος άραγε έχει την ευθύνη;  
Φεύγουν μακριά, θα ξανάρθουν;  
Ποιος άραγε έχει την ευθύνη;

M.B.