

Εύη Ντίκου(ΠΕ78, Κοινωνιολόγος)
Μάθημα: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή(ΚΕΑ)
Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης

Α φ ι έ ρ ω μ α.....

1. Ακούω και “βλέπω” τον Εθνικό Ύμνο
2. Παρακολουθώ μία 5λεπτη μαθητική ταινία όπου “η γιαγιά Ελλάδα” εξιστορεί...
3. Σε απλή και κατανοητή γραφή μαθαίνω για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Ο Εθνικός ύμνος στην ελληνική νοηματική γλώσσα

<https://youtu.be/9smPdE5T7Sw>

Μια πρωτοβουλία του συλλόγου διδασκόντων ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Η “γιαγιά Ελλάδα” αφηγείται...

“ Ελευθερία “

Συγκινητική ταινία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου
Μια πρωτοβουλία του συλλόγου διδασκόντων ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Η “γιαγιά Ελλάδα” αφηγείται...

“ Ελευθερία “

<https://youtu.be/9smPdE5T7Sw>

Συγκινητική ταινία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου

Η ταινία δημιουργήθηκε από το ΣΤ1 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, το Ναύπλιο.

Μέσα σε κάτι περισσότερο από 5 λεπτά, οι μαθητές υποδύονται τους γνώριμους πρωταγωνιστές του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα στο φυσικό τους περιβάλλον, την πόλη του Ναυπλίου, όπου κάποτε πράγματι περπατούσαν.

Τα παιδιά στέλνουν το μήνυμα της ενότητας και της ομοψυχίας, τιμώντας τους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τα πάντα, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, για την ελευθερία της πατρίδας.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας γράφει: « Φέτος, συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τον Μάρτη του 1821. Η δίψα για ελευθερία και

ανεξαρτησία ένωσε όλους τους Έλληνες, πλούσιους και φτωχούς, διανοούμενους και αγράμματους, στρατιωτικούς και πολιτικούς, εμπόρους αλλά και ανθρώπους της εκκλησίας».

Σκηνοθεσία - σενάριο: Νικόλαος Γαλάνης

Οργάνωση Παραγωγής: Νάντια Στρατή

Ευχαριστίες π. Γεώργιος Φρίμης Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Harvard University Χρήστος Λεβέντης

Τίνα Γκιόλα Βασίλης Παϊβανάς FREEDOM: 200 years since the Greek Revolution

25^η Μαρτίου; Γιατί είναι διπλή γιορτή;



η Επανάσταση του 1821

με απλά και κατανοητά λόγια ...

Πριν πολλά χρόνια ήρθαν **οι Τούρκοι** και "κάθισαν" στην πατρίδα μας **400 ολόκληρα χρόνια**. Οι πρόγονοί μας υπέφεραν πολλά αυτά τα χρόνια .

Κακομεταχείριση , πείνα , και το σπουδαιότερο , τα μικρά ελληνόπουλα δεν μάθαιναν γράμματα γιατί το απαγόρευαν οι Τούρκοι .

Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να υποφέρουν άλλο αυτή την κατάσταση και άρχισαν να ετοιμάζονται κρυφά . Έτσι μια μέρα φωνάζοντας

<< Λευτεριά ή Θάνατος >> ξεχύθηκαν στους δρόμους .

Το είχαν πια πιστέψει πως ήρθε η ώρα για να ελευθερωθούν ..

Άρχισαν να πολεμούν με χίλιες δυσκολίες , αλλά αυτό που ήθελαν το κατόρθωσαν .

Έδιωξαν τους Τούρκους κι ελευθέρωσαν την πατρίδα μας .

Την επέτειο της έναρξης της επανάστασης του 1821 γιορτάζουμε όλοι οι Έλληνες κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου .

Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό ξεσηκωμό στις **25 Μαρτίου καθιερώθηκε το 1838** από τον βασιλιά Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό



γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

25^η Μαρτίου: **Ευαγγελισμός της Θεοτόκου**

Η πιο χαρμόσυνη είδηση της ανθρωπότητας!

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι μία εορτή, σε ανάμνηση της χαρμόσυνης αναγγελίας από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία για τη γέννηση του Χριστού.

Η ιστορία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Με απλά λόγια:

Μια μέρα που η Παναγία προσεύχονταν , παρουσιάστηκε ο **άγγελος Γαβριήλ!!** Κρατούσε στο χέρι του ένα ωραίο **άσπρο κρίνο** . Την χαιρέτησε και με γλυκιά φωνή της είπε:



- Μη φοβάσαι Μαρία με έστειλες ο Θεός . Εσύ είσαι η πιο καλή από όλες τις γυναίκες
- Με έστειλε ο Θεός να σου φέρω μια πολύ ευχάριστη είδηση. **Θα γίνεις μητέρα του Χριστού...**
- Και πως θα γίνει αυτό ; ρώτησε η Μαρία .

- Θα μυρίσεις αυτό τον κρίνο που κρατώ

και σε εννέα μήνες θα γεννήσεις ένα αγόρι που θα το ονομάσεις Ιησού .

Ο Ιησούς αργότερα θα σώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες .

Η Μαρία απάντησε με ταπεινότητα ..

- Ας γίνει το θέλημα του Θεού .

Τότε ο άγγελος έφυγε .

Την ευχάριστη αυτή είδηση (την αγγελία που έφερε ο άγγελος στη Παναγία) τη λέμε Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την γιορτάζουμε στις 25 Μαρτίου.

Πηγή: https://prosxolikipareoula.blogspot.com/2014/03/blog-post_6624.html