

“Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα Έθνη” – Η Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής



Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το 1968 και κάθε χρόνο, κατά τη Β΄ εβδομάδα των Νηστειών, η Αποστολική Διακονία διοργανώνει την Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής.

Το έργο της Ιεραποστολής συνδέεται με τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα είναι το άγιο έργο του Ευαγγελισμού των Εθνών που άρχισε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τη θεία διδασκαλία του και τη Σταυρική του Θυσία και γενικά με το όλο απολυτρωτικό του έργο

Αυτό το άγιο έργο της Ιεραποστολής συνέχισαν οι Απόστολοι και Μαθητές του Χριστού, υπακούοντας στην εντολή του κατά την ημέρα της Αναλήψεως του εις τους ουρανούς «Πορευθέντες ούν, μαθητεύσατε πάντα τα Έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς

τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν, καὶ ἰδοὺ, ἐγὼ μεθ' ἡμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, ἀμήν» (Ματθαίου 28, 19 – 20).



Ἡ «Εβδομάδα» ἀρχίζει τὴν **Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας**, ὁπότε γιορτάζεται ὁ θρίαμβος τῆς ἀληθινῆς πίστεως, καὶ ἔχει σκοπὸ νὰ τονίσει τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ ἔργου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, νὰ παρουσιάσει τὴν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν καὶ νὰ συγκεντρώσει τὰ ἀναγκαῖα μέσα γιὰ τὴ συνέχεια τῆς προσπάθειας αὐτῆς.

Γιὰ νὰ πετύχει τὸ σκοπὸ αὐτὸ τὸ Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ετοιμάζει κάθε χρόνο συμβολικὸ ἐντυπο υλικό, τὸ ὁποῖο στέλνει ἐγκαιρὰ σὲ ὅλες τὶς Μητροπόλεις τῆς χώρας, προκειμένου νὰ διοργανωθοῦν ἐκδηλώσεις ἱεραποστολικοῦ ενδιαφέροντος.



Την Κυριακή της Ορθοδοξίας οι πιστοί σε όλους τους ναούς της χώρας καλούνται να συνεισφέρουν για την ορθόδοξη ιεραποστολή.

Το προϊόν της δυσκοφορίας αυτής αποτελεί βασικό έσοδο για την οικονομική κάλυψη των πολλών αναγκών της ιεραποστολικής προσπάθειας της Εκκλησίας μας, η οποία με συνέπεια και απόλυτη αφοσίωση στον προτρεπτικό λόγο του Χριστού «Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη...» φροντίζει να ακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου στις εσχατιές του κόσμου.

Το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας

Το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος εστιάζει στην προσφορά υπηρεσιών όπως η δημιουργία υποδομών για παροχή πόσιμου νερού, τα συσσίτια, οι ιατρικές υπηρεσίες, η λειτουργία ορφανοτροφείων και σχολείων, η χορήγηση υποτροφιών για σπουδές. Σήμερα ορθόδοξα ιεραποστολικά κλιμάκια λειτουργούν σε περίπου 60 περιοχές σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων σε Κένυα, Ουγκάντα, Νιγηρία, Ζιμπάμπουε, Κονγκό, Μπουρούντι, Ρουάντα, Καμερούν, Τσαντ, Ινδία, Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Φιλιππίνες, Ταϊβάν, Ινδονησία, αλλά και στα Νησιά Φίτζι.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει υπό την αιγίδα του τα ιεραποστολικά κλιμάκια στην Ασία, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής μεριμνά για εκείνα στην αφρικανική ήπειρο, ενώ στο Πατριαρχείο Αντιοχείας ανήκουν οι μητροπόλεις τα ποίμνια των οποίων δοκιμάζονται από τις πολεμικές πληγές στη Μέση Ανατολή.



[Ο γάρτης με τα ιεραποστολικά κλιμάκια](#)

Οι σύγχρονοι Ιεραπόστολοι

Όπως ενημερώνει η Αποστολική Διακονία, στον χώρο της Ορθοδοξίας ο κάθε πιστός που επιθυμεί να δουλέψει ιεραποστολικά υπάγεται άμεσα στον Επίσκοπο της περιοχής στην οποία πηγαίνει για να εργαστεί. Στον Επίσκοπο ανήκει η ευθύνη για τον προγραμματισμό και την προώθηση του όλου έργου της περιοχής. Έτσι η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής προσπαθεί να κατανέμει, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τη βοήθεια που προσφέρεται για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της εξωτερικής ιεραποστολής. Δεν ασκεί άμεσα

ιεραποστολικό έργο, αλλά συμπαραστέκεται στις ιεραποστολικές προσπάθειες που γίνονται από τις κατά τόπους ιερές Μητροπόλεις στην Αφρική και στην Ασία.