

## ΠΑΡΑΜΥΘΟΣΑΛΑΤΑ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Τάκη.  
Ζήτησε απ' τη μαμά του ένα χριστουγεννιάτικο ελατάκι δικό  
του για το δωμάτιό του.

Το στόλισε με πολύχρωμα στολίδια, γιρλάντες , λαμπερά  
φωτάκια και στην κορυφή κρέμασε ένα αστέρι φωτεινό.

Ο Τάκης από χαρά γελά, χοροπηδά και καμαρώνει το δέντρο το  
δικό του.

Κάθε Χριστούγεννα η μαμά του Τάκη μαγειρεύει γαλοπούλα  
λαχταριστή, που την έχουν ταΐσει για να γίνει στρουμπουλή. Ο  
Τάκης ονόμασε τη γαλοπούλα Λούλα Στρουμπουλούλα.

Έτσι περάσαν οι γιορτές, με γέλια και χαρές . Κι ο Τάκης είχε  
τώρα να ξεστολίσει το δεντράκι και να το κλείσει στο  
ντουλαπάκι.

Δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα αυτή και αποφάσισε να την  
αλλάξει στη στιγμή. Θα έχει το δεντράκι του για όλες του  
χρόνου τις γιορτές και όλες τις εποχές.

Κι ενώ όλα κυλούσανε καλά, γίνεται κάτι στα ξαφνικά. Πήγε ο  
μικρούλης Τάκης να δοκιμάσει το καινούριο και γυαλιστερό  
ρολόι του μπαμπά και τότε αυτό πέφτει και σπα

Γίνεται χίλια κομμάτια , τι συμφορά! «Τι φοβερό, τι τρομερό,  
τι θα κάνω με το ρολόι αυτό;» αναρωτιέται ο Τάκης.

Ψέματα λέει στο μπαμπά ότι το 'σπασε η μαμά. Εμφανίζεται τότε ξαφνικά ένα πλασματάκι τόσο δα.

Ψεματούλης λέγεται και του λέει δυνατά: «Μη λες ψέματα στο μπαμπά ότι το σπασε η μαμά. Λέγε την αλήθεια κι άσε τα παραμύθια».

Ένα ωραίο πρωινό φτάνει στο σπίτι τρέχοντας η όμορφη Μελένια. « έχασα τη χάντρα μου, την ασημένια μου, τη χρυσομαλαματένια μου. Κι άμα δεν τη βρω πολύ θα στεναχωρεθώ. Έλα μαζί μου σε παρακαλώ.

Στο σχολείο πάει ο Τάκης κι είναι πρώτος μαθητής. Μια καινούρια συμμαθήτρια έχει που τη λένε Φαουζένια κι είναι από χώρα μακρινή.

Έφυγε από τη χώρα της αναγκαστικά και στην Ελλάδα μένει τώρα πια. Κι ο Τάκης που είναι άνθρωπος σωστός, της μαθαίνει ελληνικά και παίζουν παιχνίδια χαρωπά.

Μια μέρα που φεύγανε απ' το σχολειό, βλέπουν ένα κορίτσι μοναχό. Είναι η Μελίνα που περιμένει .

Δε φεύγει με κανέναν άλλο, γιατί περιμένει τον αδερφό της τον μεγάλο. Κι ακούει πάντα της μαμάς τη συμβουλή: « μην πας πουθενά με ξένους, Μελίνα μου καλή».

Τέτοιους φίλους έχει ο Τάκης, ο εξυπνάκης.

Και στέλνει σ' όλα τα παιδιά χαμόγελα πολλά

Και μια τεράστια αγκαλιά!