

# οι μικροί δημοσιογράφοι

τιμή: 2,00 €

mail@dim-vochaik.kor.sch.gr

Σχολική Εφημερίδα του Δημοτικού Σχολείου Βοχαϊκού -'Έτος ΙΓ' - Μάιος 2016 - Τεύχος 26

## «Προληπτική θωράκιση μαθητών και εφήβων για ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά»

Το σχολείο μας σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της 3ης Εκπ/κης Περιφέρειας Κορινθίας κ. Ζ. Καραβά και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργάνωσε εκπ/κη πημερίδα με θέμα: "Προληπτική θωράκιση μαθητών και εφήβων για ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά" με ομιλητές: τον κ. Π. Κορδούνη, καθηγητή Κοινωνικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κ. Β. Χατζημπύρο,

dr.Ψυχολογίας ΑΠΘ και τον κ. Α. Κατσουρό, Συμβούλευτικό ψυχολόγο Παντείου Πανεπιστημίου.

Η πημερίδα πλαισιώθηκε από την παρουσίαση του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές σχέσεις» που υλοποίησαν οι μαθητές της Ε΄ τάξης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης.



## Επίσκεψη ειδικού στο σχολείο μας!

Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος η Σχολική Σύμβουλος κ. Ζ. Καραβά διοργάνωσε παιδαγωγική συνάντηση των εκπ/κων της 3ης εκπ/κης περιφέρειας Κορινθίας στο σχολείο μας, με ομιλήτρια την ψυχολόγο από το «Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Γιούλη Γαλάνη. Η κ. Γιούλη μας ενημέρωσε για τη πειτουργία του "Χαμόγελου του Παιδιού", για την κακοποίηση που μπορεί να είναι πλεκτική, σωματική και σεξουαλική. Μάθαμε πάρα πολλά από την ψυχολόγο και κυρίως πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Μακάρι τέτοιες επισκέψεις να γινόντουσαν πιο συχνά στο σχολείο!

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

### Τελειώνοντας το πρόγραμμα οι μαθητές της Ε΄ τάξης λένε:

Νιώθω πολύ άνετα που ξεκίνησα αυτό το πρόγραμμα και πιστεύω πως δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι για το σώμα σου, γιατί είναι ό,τι φυσικό που πρέπει να ξέρεις!

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ

Νιώθω πολύ ωραία που ξεκίνησαμε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όταν μεγαλώσουμε, θα μας είναι χρήσιμο.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κάνοντας το πρόγραμμα σεξουαλική αγωγή, πλέον αισθάνομαι πιο ωριμη, υπεύθυνη και ικανοποιημένη που κατάφερα να μάθω τόσα πολλά πράγματα, που πολλά παιδιά δεν τα ξέρουν και θα τους είναι χρήσιμα.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ



Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία, νιώθω ότι έχω μάθει πολλά σημαντικά πράγματα, για το πώς θα προστατεύσω τον εαυτό μου στη ζωή. Θα ήθελα να το ξανακάνω το πρόγραμμα, αν μου δινόταν η ευκαιρία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΡΤΖΗ



## Θεατρική παράσταση στο σχολείο μας



Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 οι μαθητές της Δ΄ τάξης του σχολείου μας παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση «Η Λίμνη των κύκνων». Ήταν μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Όλοι οι μαθητές με την καθοδήγηση της δασκάλας τους και Ιωάννας Σαρλά, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και θύμισαν σε όλους μας τη δύναμη της αποθινής αγάπης.





## Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικουωνίων

Την Τετάρτη 13 Απριλίου οι μαθητές της Γ' και ΣΤ' τάξης του σχολείου μας επισκεφθήκαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικουωνίων, όπου συμμετείχαμε σε δράσεις του προγράμματος με θέμα: «Στη βρύση στην κρυόβρυση που είναι στο Κρυονέρι».

Οφείλω να ομοιογήσω ότι όλοι το λατρέψαμε. Ήταν υπέροχα! Τα δέντρα, τα πλουτόνια και γενικά το τοπίο ήταν φανταστικά. Χωριστήκαμε σε ομάδες και κάναμε διάφορες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες μάθαμε πολλά πράγματα και ανακαλύψαμε πολλά μυστικά της φύσης. Περπατήσαμε στο μονοπάτι και μάθαμε πώς προσανατολίζομαστε μέσα στο δάσος χωρίς πυξίδα. Μάθαμε να μετράμε τη θερμοκρασία του νερού και να υπολογίζουμε το ύψος των δέντρων. Μαζέψαμε φύλλα δέντρων και βοτάνων και κάναμε το δικό μας φυτοπόδιο.

Ήταν μια πολύ ωραία μέρα και σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κι εσείς το Κλημέντι και το Κρυονέρι.

ΠΕΝΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤ' ΤΑΞΗ



## Αθλητικοί αγώνες

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 στη σχολική ομάδα βόλεϊ πήρε μέρος στους σχολικούς αγώνες στο κλειστό γυμναστήριο του Κιάτου. Ήταν ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας. Συνεργαζόμασταν και εμψυχώναμε ο ένας τον άλλον. Καταφέραμε να κερδίσουμε τα 3 από τα 4 σετ και πήραμε τη δεύτερη θέση.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κ. Χριστίνα, τη γυμνάστριά μας, που κατάφερε να μας μάθει τόσα πράγματα στο βόλεϊ και να αποκτήσουμε ομαδικό πνεύμα. Επίσης την κ. Λιάνα, τη Διευθύντρια του σχολείου, που οπίσια κατάφερε να μας ενθαρρύνει και να μας ανεβάσει το πιθικό, ακόμα και όταν ξάσματε το ένα σετ.

Χαρήκαμε αφάνταστα και καταπλάβαμε ότι με σωστή δουλειά και συνεργασία μπορούμε να καταφέρουμε πολλά!

Δ. ΚΑΛΛΙΡΗ, Μ. ΤΣΑΒΑΡΗ & Β. ΚΕΡΟΖΙ, ΣΤ' ΤΑΞΗ

## Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Στη βρύση στην κρυόβρυση που είναι στο Κρυονέρι"

Στις 12 Απριλίου εμείς, οι μαθητές της Γ' και της Δ' τάξης, πραγματοποιήσαμε μια επίσκεψη σ' ένα όμορφο, γραφικό χωριό, το Κλημέντι Κορινθίας, προκειμένου να παρακολουθήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Στη βρύση στην κρυόβρυση που είναι στο Κρυονέρι".

Ύστερα από μια ώρας μαγευτική διαδρομή φτάσαμε στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Κλημέντιου. Εκεί μας υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι με ποπλλά χαμόγελα. Με μια βιντεοπροβολή μάς εξήγησαν πώς ανοικοδομήθηκε το χωριό, την ονομασία του, τα επαγγέλματα των κατοίκων του καθώς και τις ομορφιές της φύσης.

Στη συνέχεια φτάσαμε στο δάσος Κρυονερίου και περπατήσαμε στα μονοπάτια του. Τι ωραία που ήταν! Μάθαμε να προσανατολίζομαστε χωρίς πυξίδα, να αναγνωρίζουμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, να αντιληφθανόμαστε τη φορά του ανέμου, να υπολογίζουμε την ηλικία των δέντρων και το ύψος τους με βάση τη σκιά τους. Με ειδικά όργανα μετρήσαμε τη θερμοκρασία του νερού, του αέρα και του εδάφους. Αναγνωρίσαμε διάφορα είδοφα φυτών και φτιάχαμε φυτοπόδιο. Τέλος, πάιξαμε ένα ομαδικό παιχνίδι με τις τροφικές απλυσίδες.

Ήταν μια από τις πιο ωραίες μας εκδρομές!

Γ' ΤΑΞΗ

## Παραολυμπιακοί Αγώνες Λουτρακίου

Στις 21 Απριλίου διοργανώθηκαν Παραολυμπιακοί Αγώνες στο στάδιο του Λουτρακίου και στο κολυμβητήριο της κατασκήνωσης "Sport Camp". Πήραν μέρος αθλητές - μαθητές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, που είχαν μια μορφή αναπορίας, υποτική ή σωματική. Διαγωνίστηκαν στο τρέιμπο, στο ακόντιο, στο ποδόσφαιρο, στο μπότσια, στο τένις και στο κολύμπι.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα είχαν την υποστήριξη των συγγενών, των προπονητών και όλων εμάς των θεατών. Κέρδισαν ένα ζεστό και δυνατό χειροκρότημα.

Εμείς κερδίσαμε από αυτά τα παιδιά μαθήματα ζωής. Μας έμαθαν να προσπαθούμε για κάτι, όσες δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζουμε. Να μνη τα παρατάμε! Σημασία δεν είχε μόνο η νίκη αλλά και η συμμετοχή. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως μάθαμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και να μνη την κοροϊδεύσουμε.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ



## παρακολούθηση θεατρικής παράστασης "Ιλιάδα"

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου πήγαμε εκδρομή σε ένα θέατρο της Κάρμεν Ρουγκέρη. Όμως αυτό το θέατρο ήταν μαγικό, ήταν ξεχωριστό. Νομίζω πως η "Ιλιάδα" ως παράσταση ήταν υπέροχη ιδέα και μου άρεσε πολύ. Επίσης, η επιλογή των κουστουμιών, των πιθοποιών απλή και των σκηνικών ήταν πάρα πολύ καλή και πιστεύω πως ήταν απλοθινό θέατρο. Τέλος, τα συναισθήματα που μου προκλήθηκαν ήταν πολύ ευχάριστα!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ε΄ ΤΑΞΗ

## Σχολικός Εκφοβισμός

Η 6η Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Η κυρία μας μίλησε για το σχολικό εκφοβισμό, μας έδειξε μικρά βιντεάκια και συζητήσαμε τις συμπεριφορές των παιδιών. Μας εξήγησε πότε ένα παιδί είναι καρφί και πότε είναι ήρωας. Μάθαμε τις πλέξεις θύμα, θύτης και παραπροπής, μετά χωριστήκαμε σε ομάδες και πάσαμε το ρόλο του θύτη, του θύματος και του παραπροπή και συζητήσαμε για τα συναισθήματα που νιώσαμε, παίζοντας τους διάφορους ρόλους. Στο τέλος η κάθε ομάδα ζωγράφισε από ένα σύνθημα και το φώναξε δυνατά στην τάξη.

Α΄ ΤΑΞΗ



...διώσουμε τον κόσμο στα παιδιά να μάθει έστω και για μια μέρα ο κόσμος τη φιλία τα παιδιά θα πάρουν απ' τα χέρια μας τον κόσμο θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.

Ναζήμ Χικμέτ  
ΘΕΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,  
Δ΄ ΤΑΞΗ

**«Τι σας έρχεται στο μυαλό με τις λέξεις Σχολικός Εκφοβισμός;»  
«Φόβος...»**

Όλοι μας έχουμε φοβηθεί και ξέρουμε πόσο άσχημο συναίσθημα είναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε, πλοιόν, και η συζήτηση στην τάξη μας για το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού. Και η απλότερη τρόπος για να «μάθουν» τα παιδιά, είναι από την πραγματική συμμετοχή τους στη διαδικασία. Έτσι πλοιόν, στο τμήμα του Ολοήμερου, αφού διαβάσαμε βιβλία και είδαμε ανάλογα βιντεάκια στο διαδίκτυο, αποφασίσαμε να φτιάξουμε τα δικά μας μπλουζάκια με συνθήματα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, για να τα φορέσουμε όλοι μαζί στο σχολείο και να περάσουμε τα μπονύματά μας! Βάλλαμε όλη μας την τέχνη και το αποτέλεσμα ήταν... μοναδικό! Μπράβο σε όλους μας!



## HELMEPA JUNIOR

### Τι είναι η HELMEPA Junior

Είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που προσφέρει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε 4.000 μικρούς μαθητές που γίνονται εθελοντικά μέλη του, να ενημερωθούν και να αναλάβουν δράση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πατρίδας μας.

Από τη φετινή χρονιά το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα με τους μαθητές των Α' και Β' τάξεων με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την κ. Αν. Μαντζίκα και την κ. Ελένη Μότσια.

**Τα δευτεράκια στέλνουν το δικό τους μήνυμα για το περιβάλλον:**

Μικροί και μεγάλοι κρατήστε την παραλία καθαρή, κι έτσι θα ομορφύνει η γη.  
**ΓΙΩΡΓΟΣ-ΦΩΤΗΣ**

Εμείς στο Βοχαϊκό,  
Θα κρατήσουμε το περιβάλλον καθαρό  
Κι έτσι θα ζήσουμε για πολὺ καιρό.  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΝΙΝΟΣ**

Είμαστε προστάτες  
της γης και δε μας φοβίζει  
κανένας.  
**ΝΤΑΝΙΕΛΑ**

Τα πρωτάκια εν δράσει:



### Το παραμυθάκι της Α' τάξης:

**"Οι φακές που δεν ήθελαν να μεγαλώσουν..."**

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι και πολύ καιρό, εδώ στο Βοχαϊκό οι μαθητές της Α' τάξης αποφάσισαν να φυτέψουν φακές για να ομορφύνουν την τάξη τους. Όλα τα παιδιά πολύ έφεραν μικρά μπολάκια κι έσπειραν τα μικρά σποράκια.

Μετά από πλήγες μέρες τα μικρά σποράκια άρχιζαν δειπλά δειπλά να σπικώνουν τα κεφαλάκια τους για να γνωρίσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Όμως σε δυο γηαστράκια, του Σιέλιου και του Νικόλα, τα σποράκια δεν έλεγαν να σπικώνουν τα κεφαλάκια τους.

- Μη φοβάστε, τους έλεγαν τα άλλα σποράκια.
- Βγάλτε τα κεφαλάκια σας, σπικώστε τα ψηπλά να γνωρίσετε τι όμορφος που είναι ο κόσμος!

Αυτά όμως, όσο άκουγαν τα παιδιά να κάνουν φασαρία στην τάξη, φοβόντουσαν να σπικώσουν κεφάλι.

Μια μέρα όμως ο Νικόλας και ο Σιέλιος αποφάσισαν να τους μιλήσουν οι ίδιοι. Τα πήραν στο θρανίο τους και τους μίλησαν τρυφερά και τα χάιδεψαν. Τους υποσχέθηκαν ότι θα τα πάνε κοντά στον ήλιο και θα παρακαλέσουν και τα άλλα παιδιά να κάνουν πουχκά. Έτσι και έγινε. Μετά από πλήγες μέρες τα μικρά σποράκια άρχισαν να ξεθαρρεύουν και να ξεδιπλώνουν τα κεφαλάκια τους για να δουν τον ήλιο. Τους άρεσε τόσο πολύ που μεγάλωσαν και θέριεψαν και χαίρονταν τόσο πολύ την αγάπη των παιδιών και την ομορφιά της φύσης, που έγιναν οι πιο όμορφες φακές που έχουν φυτρώσει ποτέ. Τα παιδιά ήταν τόσο χαρούμενα που δεν ξανάκαναν ποτέ φασαρία στην τάξη. Τηρούσαν δε όλους τους κανόνες που είχαν υπογράψει και έγιναν τα πιο καλά παιδιά του κόσμου!



## 25η Μαρτίου

Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε την νίκη μας εναντίον των Τούρκων. Δεν κάναμε παρέλαση όμως γιατί έβρεχε κι εμείς στενοχωροποθήκαμε. Την παραμονή της 25ης Μαρτίου, η Δ' τάξη και η Ε' παρουσιάσαμε ένα θεατρικό. Η Μελίνα έκανε την Μαντώ Μαυρογένους, η οποία έδωσε όλα τις τα χρήματα στον Αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων.

Τραγουδόσαμε τα τραγούδια περήφανοι όλοι, ο Θούριος του Ρήγα, παιδιά της Σαμαρίνας όπου σ' αυτό το τραγούδι χόρεψαν και κάποια παιδιά. Μετά τη γιορτή χορέψαμε στο προαύλιο κι άλλους χορούς που είχαμε ετοιμάσει με την κυρία Χριστίνα. Περάσαμε πολύ ωραία!

**ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, Δ' ΤΑΞΗ**



# Απόκριες στο σχολείο μας

Και φέτος στο σχολείο μας γιορτάσαμε την Τσικνοπέμπτη. Ο Σύλλογος Γονέων Και κηδεμόνων μάς έψησε σουβλάκια και φάγαμε. Η κυρία μας μας εξήγησε τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη. Μας είπε ότι η Τσικνοπέμπτη είναι η πιο ζεχωριστή μέρα της δεύτερης εβδομάδας των Αποκριών. Τη μέρα αυτή, σύμφωνα με το έθιμο, στα σπίτια ψήνουν κρέας στη σχάρα, γεμίζοντας τον αέρα τσίκνα. Το έθιμο αυτό κρατάει από τα πολύ παλιά χρόνια, από τους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους που θεωρούσαν το φαγοπότι και το γηλέντι ιεροτελεστία για την ευφορία της γης.

Μετά διαβάσαμε την ιστορία του Αρπλεκίνου και φτιάχαμε κι εμείς αρπλεκίνους και τους κολλήσαμε στον τοίχο του σχολείου μας.

Υστερα φορέσαμε τις μάσκες μας και βγήκαμε στην αυλή να χορέψουμε! Φέτος οι μάσκες μας είχαν θέμα το περιβάλλον και συγκεκριμένα την παγκόσμια ημέρα της πολιτικής αρκούδας, 27-2-2016. Ήταν πολικές αρκούδες! Ήταν πάρα πολύ ωραίες!!

Οι απόκριες πήλων ήσαν με κέρι και πολύ χαρά!!!  
Στο κερνάβαλι πήλων ήσαν όλοι παιδιά, χαρώνα!!!  
Αποκράζετες σας τελείωσαν όλα τα παιδιά!!!  
Αρδεκίνους βλέπουμε πολύ  
και μάσκες υπάρχουν παντού!!!  
Ερεύνα τα παιδιά  
περιήρε πολύ παλά!!!  
Οι απόκριες δίνουν  
νάντια χαρά!!!  
Δ' εσή  
συρόγκαστοιον  
βοχαίκουν

## Τσικνοπέμπτη

### ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

Έχθες την Τσικνοπέμπτη φάγαμε και χορέψαμε.  
Πατ. Παπαλάμπρος  
Την πέρητη χορέψαμε και πέταχαμε κορδέλλες

Επίδια  
Εγώ πέρασα πολύ καλά,  
χορέψα και έφραγα σουβλάκια.  
Γιώργος  
Όλα τα παιδιά είχαν ωραίες στολές.  
Παναγιώτα.  
Όλοι ψτιάζαμε έναν μεγάλο Αρλεκίνο.  
Κωνσταντίνα

Το πρωί στο σχολείο χορέψαμε και φάγαμε σουβλάκια

Στην αυλή του σχολείου χορέψαμε και το γαλταγάκι με τις χριστοποτέλες κορδέλλες. Νίκος

Φάγαμε πολλά σουβλάκια, παιχαμέ σύλλι μέρα και έφυγα χαρούμενος από το σχολείο.

Πατ. Αναγνωστόπουλος  
Χορέψαμε, φάγαμε, λινγράκισαμε  
και έτα μεγάλο Αρλεκίνο.

Αγγέλα  
Χορέψαμε τις στολές και πέταχαμε σύλλι  
Ρίζαρτ σερνατίνες, χορέψαμε και  
κατέβασαμε την πατάρα.  
Κυριάκος  
Άρουρα ψτιάζαμε σουβλάκια, βάζαμε τις  
στολές μας και βγήκαμε για παρόν Nivo



## Απόκριες Ολοήμερο

Απόκριες! Μια από τις πιο αγαπημένες περιόδους για μικρά αλλά και... για μεγάλα παιδιά! Μάσκες, στολές, χαρτοπόλεμος, σερπανίνες, χορός, τραγούδια... όλα παίρνουν και δίνουν! Εσι κι εμείς είπαμε να το χαρούμε πίγιο παραπάνω και μεταμφιεστήκαμε... σε τι άλλο; Σε κάτι που όλοι ονειρευόμαστε να γίνουμε από παιδιά! Ορίστε λοιπόν τα στέμματά μας από το ημήμα του Ολοήμερου για τους μικρούς πρίγκιπες και τις μικρές πριγκίπισσες που όλοι κρύβουμε μέσα μας!



## Σκυταλοδρομίες ανάγνωσης

Εμείς, οι μαθητές της Γ' τάξης, υποποιήσαμε το πρόγραμμα "Σκυταλοδρομίες ανάγνωσης". Στο πλαίσιο αυτού, φέραμε στο σχολείο τα αγαπημένα μας βιβλία και τα ανταλλάξαμε με τους συμμαθητές μας. Τι όμορφο που είναι να μοιράζεσαι! Ύστερα, δανειστίκαμε βιβλία και από την πλούσια βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Πραγματικός θησαυρός!

Διαβάζαμε το ένα βιβλίο μετά το άλλο!



Στην τάξη επίσης, διαβάσαμε το βιβλίο "Οι τελευταίοι ήρωες" της κ. Λίτσας Ψαραύτη, η οποία μας τίμησε με την παρουσία της στο σχολείο μας.

Συζητήσαμε γι' αυτό απλά και για άλλα της βιβλία και της κάναμε ερωτήσεις για τη ζωή της.

Ήταν μια μοναδική εμπειρία για εμάς!

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ

Biblio



Τα δευτεράκια, μετά τη γνωριμία με την κ. Ψαραύτη, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης με την κ. Λιάνα, εμπνέονται και μας στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για το βιβλίο.

Β' ΤΑΞΗ

Το βιβλίο το καπό ανοίγει το μυαλό!

MARINA

Το καπό βιβλίο ανοί-  
γει την ψυχή κι όταν διαβάζει το  
παιδί, μαθαίνει να αγαπάει τη ζωή!  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ

Τα βιβλία είναι ευτυχία!

Ένα βιβλίο μπορεί να γίνει ο καπλύτερος φίλος  
των παιδιών, γιατί με φανταστικές ιστορίες μάς κρατάει  
συντροφιά και μας ταξιδεύει σε μαγικούς κόσμους.  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΝΤΑΝΙΕΛΑ, ΝΙΝΟ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΝ.

Πάμε όλοι στο βι-  
βλιοπωλείο ν' αγοράσουμε  
καπό βιβλίο!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.

Παιδιά διαβάστε βι-  
βλία κι έτσι θα βρείτε την ευτυχία!  
ΣΟΦΙΑ

Ανακουργήτα δανειστικής  
βιβλιοθήκης!



Εδώ και δύο χρόνια κάποια κορίτσια στην Ευαγγελίστρια κάνουμε καλοκαιρινό παζάρι. Η ιδέα μάς ήρθε ένα απόγευμα που καθόμασταν και συζητούσαμε στο σπίτι μιας φίλης μου. Έχουμε κάνει ήδη δυο φορές παζάρι. Τα χρήματα που μαζέψαμε την πρώτη φορά τα χρησιμοποιήσαμε για να φιτέψουμε πλουτούδια, ενώ με τα χρήματα από το δεύτερο παζάρι αποφάσισαμε να δημιουργήσουμε δανειστική βιβλιοθήκη στο χωριό μας, την οποία κι έχουμε αναλάβει να εμπλουτίσουμε από βιβλία που μας δίνουν οι κάτοικοι του χωριού. Είναι μια ωραία εμπειρία και θα συνεχίσουμε!!!

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ, Δ' ΤΑΞΗ

## "Διατροφή και υγεία"

Με αφορμή το πρόγραμμα "Διατροφή και υγεία", της κ. Χριστίνας Κωνσταντίνου, αποφασίσαμε να φτιάξουμε μάσκες - φρούτα. Γιατί η υγιεινή διατροφή είναι τρόπος ζωής...

Δ' ΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΧΑΪΚΟΥ



## Χριστουγέννα! Η γιορτή των Χαρών

Φέτος τα Χριστούγεννα περάσαμε πολύ καλά! Την Παρασκευή πριν τα Χριστούγεννα ο Εκκλησιαστικός Σύλλογος του χωριού έκανε εκδήλωση για εμάς τα παιδιά! Μας μοίρασε δώρα στον Άγιο Βασίλη που πέρασε από εκεί, μας διάβασε παραμύθια στην Παραμυθού, είδαμε τον τάρανδο του Άντα Βασίλη και μας κέρασαν πολλά γηλούκια και φαγητά. Επίσης στην Α΄, στη Δ΄ και στην Ε΄ τάξη μάς τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας οργάνωσε χριστουγεννιάτικο παζάρι στο χώρο του σχολείου με κατασκευές που φτιάχαμε παιδιά και τις προσφέραμε με μεγάλη χαρά!

Η μεγαλύτερη χαρά μας ήταν όταν παρουσιάσαμε στη σχολική γιορτή μας, την οποία οργανώσαμε εμείς, στην Α΄ τάξη, μαζί με τη Β΄ τάξη, το θεατρικό: "Φρικαντέλα. Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα". Μας άρεσε πάρα και περάσαμε υπέροχα!

A΄ ΤΑΞΗ



## Ένα φανταστικό ταξίδι στα χιόνια

Ένα μεσημέρι η κυρία μας μας είπε ότι την άπλη μέρα θα έπρεπε να ντυθούμε καλά. Να φορέσουμε σκουφιά, κασκόλ, μπουφάν, γιατί θα πάμε στα χιόνια. Την επόμενη μέρα, πρωί πρωί, κάναμε ένα ταξίδι με τη φαντασία μας στα χιονισμένα βουνά και φωτογραφήθηκαμε στα χιόνια!

Μετά από μερικές μέρες μας έφερε στην τάξη τις φωτογραφίες μας και φτιάχθηκαμε από μία καταπληκτική χιονόμπαλα. Εμείς μπήκαμε μέσα, με τη φαντασία μας πάντα, μυρίσαμε το χιόνι, ακούσαμε το σφύριγμα του ανέμου και είπαμε τι άπλη μπορούμε να ακούσουμε, να δούμε ή να αισθανθούμε. Στο τέλος γράψαμε σε ένα χαρτί τι θα έκανα αν ήμουν στη χιονόμπαλα...

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ



## Θέμα: Δάσκαλος και αστροναύτης

Τα επαγγέλματα είναι πάρα πολλά, όμως του δάσκαλου είναι το πιο εντυπωσιακό για εμένα, αντιθέτως του αστροναύτη δεν μου αρέσει γιατί παρόλο που είναι εντυπωσιακό, είναι κουραστικό και επικίνδυνο.

Το επάγγελμα του δασκάλου είναι ένα όχι και τόσο απόλυτο επάγγελμα, γιατί καθημερινά ο δάσκαλος ζει ένα μαρτύριο καθώς πολλές φορές τα παιδιά δεν ακούνε και φωνάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα ο δάσκαλος να μην αντέχει άπλω και να μην θέλει να μπει στην τάξη ή να φωνάζει συνεχώς στα παιδιά.

Όταν ήμουν μικρός και ο δασκάλα μου φώναζε συνέχεια, νόμιζα πως είναι τρελή ή ότι δεν μας αγαπάει και δεν θέλει να μας έχει στην τάξη. Όμως μεγαλώνοντας, όταν πήγαινα σε άπλη τάξεις γιατί ο δάσκαλος έπειπε, έβλεπα ότι τα μικρά παιδιά είναι ζωηρά και δεν ακούνε.

Με λίγα λόγια αυτό που με εντυπωσίζει στους δασκάλους, είναι η υπομονή τους, η αγάπη τους για τα παιδιά και ο τρόπος που καταφέρνουν να κάνουν τα παιδιά να καταλάβουν το μάθημα ή αυτό που τους πλένε.

Όμως υπάρχει ένα επάγγελμα τόσο

εντυπωσιακό για τους άπλους, απλά εμένα δεν με εντυπωσίζει και τόσο. Αυτό το επάγγελμα είναι του αστροναύτη.

Το επάγγελμα του αστροναύτη είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, γιατί πρέπει να μείνεις για πολύ καιρό μέσα σε ένα μικρό χώρο. Ακόμα, είναι πολύ επικίνδυνο γιατί αν ο πύραυλός σου έχει κάποια μηχανική βλάβη, μπορεί χαθείς στο διάστημα ή ότι προσγειώνεσαι μπορεί να χάσεις τον έλεγχο του πυραύλου, με αποτέλεσμα ο πύραυλος να πέσει από τεράστιο υψόμετρο και να πεθάνεις.

Επίσης, αυτός ο άνθρωπος έχει διαβάσει πάρα πολύ για να γίνει αστροναύτης.

Για εμένα αυτά είναι άδικος κόπος, γιατί πας να κάνεις πολύ επικίνδυνο επάγγελμα και παρ' όλο που αν γίνεις αστροναύτης σε γνωρίζουν όλοι και παίρνεις πολλά λεφτά, ή ανακαλύπτεις πράγματα για τους πλανήτες, εμένα αυτό το επάγγελμα δεν με εντυπωσίζει.

Αυτά είναι τα επαγγέλματα που παρουσιάζω και θα πρότεινα ο άνθρωπος να κάνει το επάγγελμα του δασκάλου πιο εύκολο και το επάγγελμα του αστροναύτη πιο ασφαλές.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΟΖΙ, ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

„Ταξίδι στο χρόνο“  
„Ταξίδι στο χρόνο“



Μια βαθύτσια από το μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ταξίδεψε στο σχολείο μας. Την ανοίξαμε και είδαμε μέσα αγγεία κι άλλα σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Το πινάκιο - το πιάτο που έτρωγαν, τον κάνθαρο - το ποτήρι που έβαζαν κρασί και την οινοχόη που το σέρβιραν. Επίσης είδαμε τον αρύθαπλο, ένα δοχείο που έβαζαν το λάδι οι αθλητές και άλλειφαν το σώμα τους πριν τους αθλητικούς αγώνες. Ακόμα είδαμε την υδρία, τον αμφορέα και τον λήκυθο. Φυσικά όλα τα αγγεία ήταν σε μικρό μέγεθος απλά αντίγραφα κανονικών αγγείων.

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δ' ΤΑΞΗ



## Περιμένοντας το καλοκαίρι

Μια ακόμα σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της... Τι να πρωτογράψεις γι' αυτό! Νομίζω πως ήταν μόλις χθες που φώναζε η μαμά: "Σήκω Στέλιο, θα αργήσουμε για τον αγιασμό". Συκώθηκα και η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Τρίτη Δημοτικού βλέπεις φέτος. Όλα καινούρια. Καινούρια αίθουσα, καινούρια δασκάλα, καινούρια βιβλία. Το προαύλιο του σχολείου ήταν γεμάτο μαθητές και γονείς. Έτρεξα στους φίλους μου που είχα να δω σχεδόν τρεις μήνες. Έγινε ο αγιασμός και η κάθε τάξη πήγε στην αίθουσά της με τη δασκάλα της.

Η φετινή μας δασκάλα ήταν η κυρία Γιώτα. Πολύ νέα, χαρούμενη, φιλική, μας αγκάλιασε με το χαμόγελό της την πρώτη μέρα και όλη τη χρονιά. Μας έμαθε να σκεφτόμαστε διαφορετικά και το μάθημα ποπλήρες φορές έμοιαζε με παιχνίδι. Απαντούσε ακούραστα στις ερωτήσεις μας, ακόμα και



όταν αυτές την έφερναν σε δύσκολη θέση.

Μικρές πινελιές στην καθημερινότητα του σχολείου ήταν οι εκδρομές, οι παρελάσεις, οι γιορτές και οι εκδηλώσεις. Σαν ψέμα μοιάζει που η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Ούτε για μια στιγμή δεν κουράστηκα, ούτε και αγανάκτησα. Το σχολείο το αγαπώ, μα πιο πολύ αγαπώ το καλοκαίρι. Ήέρετε γιατί; Γιατί λιατρέύω τη Θάλασσα, το κολύμπι, τις βουτιές, τις βραδινές βόλτες στην παραλία με τα ξαδέλφια μου, τα παγωτά και τον ύπνο μέχρι αργά το πρωί. Όμως το φετινό καλοκαίρι το περιμένω με περισσότερη αγωνία από τα άλλα, γιατί φέτος με τους γονείς μου θα πάμε διακοπές σε ένα νησί, την Αίγινα. Εκεί είναι το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.

Ε! γι' αυτούς τους πόλους τώρα που το καλοσκέφτομαι, μάλλον ανυπομονώ να τελειώσει το σχολείο. Άλλωστε δεν θα είναι για ποτέ... Ισα - ίσα για να πάρουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε με πιο μεγάλη διάθεση. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε...

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, Γ' ΤΑΞΗ



### "Αντίο σχολείο...."

Όλα αυτά  
και άλλα πολλά  
ζήσαμε όλοι μαζί<sup>1</sup>  
κι ετούτη τη χρονιά!!!

Όπως καταλάβατε περάσαμε εξαιρετικά!!!  
Γιορτάζουμε λοιπόν τη λήξη της χρονιάς,  
με μια γιορτή λαμπρή, απίστευτη, μαγευτική...  
Σας καλούμε να είστε όλοι εκεί.

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και ώρα 20:00, στου σχολείο μας την αυλή.  
Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βορείου Εύβοιας έχονται σε όλους  
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!

