

Συνέντευξη Άγγελου Πάλλη

9/4/2024

-Πώς ήταν η καθημερινή ζωή παλιά στο χωριό;

Η καθημερινή ζωή ήταν πολύ δύσκολη . Γυναίκες και άνδρες δούλευαν στα χωράφια και στα ζώα.

-Ποιες ήταν οι συνήθειες;

-Οι συνήθειες ήταν για τις γυναίκες να μεγαλώσουμε τα παιδιά και οι άνδρες να δουλεύουν για να εξασφαλίσουν τα καθημερινά.

-Πώς περνούσαν τον ελεύθερο τους χρόνο;

-Ο χρόνο ο ελεύθερος ήταν κι αυτό πρησμένος που μαζευόταν σε σπίτια συγγενών.

-Τι σου αρέσει στο χωριό και τι όχι ;

-Εμένα μου αρέσει το χωριό μου, γιατί έχω καθαρό αέρα και ησυχία ενώ στις πόλεις δεν έχουν.

-Θα ήθελες να αλλάξει κάτι στο χωριό ;

-Δεν θα άλλαζα τίποτα από το χωριουδάκι μου.

-Τι θυμάσαι από παλιά και τι έχει αλλά σήμερα;

-Η γιαγιά μου μού είπε παλιά ότι δεν είχαν ούτε ρεύμα, ούτε νερό. Οι δρόμοι δεν ήταν στρωμένοι, το σχολείο ήταν μονοθέσιο και η εκκλησία μας μικρή. Τώρα είναι όλα καλύτερα.Όχι βέβαια, ότι δεν χρειάζεται κι άλλα.

Συνέντευξη Αλέξανδρου Μπέντο

1 : Με λένε Νίκο και είμαι από την Αίγινα και είμαι 73 χρονών .

2 : Η καθημερινή δουλειά μου είναι σε γραφείο.

3 : Μετά από την δουλειά μου έρχομαι σπίτι , τρώω και μετά διαβάζω ένα βιβλίο .

4 : Μου αρέσει που είμαστε σε ήσυχο μέρος και δεν έχει πολύ κόσμο .

5 : Θα ήθελα να αλλάξω τους δρόμους.

6 : Θυμάμαι παλιά που είχαμε πιο πολλά δέντρα ενώ τώρα τα έχουν κόψει για σπίτια και πολλά άλλα.

7 :Μου αρέσει πολύ η γειτονιά εδώ περά στους Αγίους, που εδώ μεγάλωσα.

Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νικόλα για τη συνέντευξη.

Συνέντευξη Αλέξιου Πάλλη- Τζίτζη

Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

ΟΝΟΜΑ: ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ηλικία: 85 ετών

Ερώτηση 1: Έχετε γεννηθεί εδώ ή έχετε καταγωγή από κάποιο άλλο μέρος;

Απάντηση Κύριου Δημήτρη: Έχω γεννηθεί στον Πειραιά και η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη και τον Πειραιά.

Ερώτηση 2: Πόσα χρόνια μένετε εδώ;

Απάντηση Κύριου Δημήτρη: Δεν θυμάμαι αλλά νομίζω ήταν κάπου στην εποχή του '90 που ήρθα. Δηλαδή κάπου στα 30 με 35 χρόνια μένω εδώ στο νησί.

Ερώτηση 3: Ποιο ήταν το επάγγελμα σας;

Απάντηση Κύριου Δημήτρη: Τσαγκάρης.

Ερώτηση 4: Πώς περνούσατε τον ελεύθερο χρόνο σας;

Απάντηση Κύριου Δημήτρη: Τότε τον περνούσα ψαρεύοντας αλλά τώρα δυστυχώς μιας και γέρασα πάω μόνο βόλτα με τα πόδια εδώ στο χωριό.

Ερώτηση 5: Αν μπορούσατε να κάνετε αλλαγές στο νησί τη θα κάνατε;

Απάντηση Κύριου Δημήτρη: Αν μπορούσα να το κάνω αυτό. Θα έκτιζα ένα μεγάλο νοσοκομείο για όλες τις ανάγκες του κόσμου στο νησί. Επίσης, θα έκτιζα ένα πανεπιστήμιο για όλους αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν εδώ, για να μη φύγουν μακριά από τους γονείς τους.

Αλέξιος Πάλλης Τζίτζης

Συνέντευξη Βασίλη Παρίση

Όνομα: Πηνελόπη

Ηλικία: 43 Ετών

Επάγγελμα: Λιμενικός

Ερώτηση1: Πώς ήταν η καθημερινή και επαγγελματική σας ζωή πριν από λίγα χρόνια;

-Η καθημερινή μου ζωή ήταν πολύ έντονη καθώς είχα να συναναστραφώ με πολύ κόσμο που έφτανε στο νησί. Όλοι οι κάτοικοι εδώ ζουν κυρίως από τον τουρισμό.

Ερώτηση2: Ποιες ήταν οι συνήθειες των ανθρώπων;

-Οι συνήθειες των ανθρώπων ήταν απλές. Καθημερινά ξεκινούσαν από νωρίς με τα καϊκια τους να βγάλουν τα ψάρια της ημέρας. Στη συνέχεια επιστρέφουν να φροντίσουν τα σπίτια τους.

Ερώτηση3: Πώς περνάτε τον ελεύθερο σας χρόνο;

-Τον ελεύθερο μου χρόνο τον περνάω κάνοντας βόλτες στην παραλία και να κάθομαι στο λιμάνι για να δω το ηλιοβασίλεμα.

Ερώτηση4: Τι σας αρέσει στην πόλη και τι όχι;

-Στην Αίγινα μου αρέσουν τα τοπία, τα γραφικά στενά και οι πολλές εκκλησίες. Έχει κάτι μοναδικό που σε γεμίζει με ηρεμία και γαλήνη.

Ερώτηση5: Θα θέλατε να αλλάξει κάτι;

-Ναι, θα ήθελα να έρχεται λιγότερος κόσμος για να απολαμβάνω τη ζωή εδώ.

Ερώτηση6: Τι θυμάστε από παλιά και τι έχει αλλάξει σήμερα;

-Παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο χαμογελαστοί και έδειχναν περισσότερο φιλόξενοι. Με τα χρόνια αποξενώθηκαν και μοιάζουν πιο άγριοι και απόμακροι.

Συνέντευξη Γιώργου Πηγιαδίτη

Όνομα: Μαρδικούλα

Ερώτηση: Πώς είναι η καθημερινή σας ζωή?

Απάντηση: Στην καθημερινή μου ζωή μένω σπίτι και φροντίζω την οικογένεια μου.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι συνήθειες των ανθρώπων?

Απάντηση: Η συνήθεια του κάθε ανθρώπου είναι να εργάζεται στις δουλειές τους, αν υπάρχουν αυτές, αλλιώς κάθονται σπίτι τους.

Ερώτηση: Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας?

Απάντηση: Στον ελεύθερο μου χρόνο πηγαίνω βόλτες ή ασχολούμαι με κάποιο άθλημα.

Ερώτηση: Τι σας αρέσει στο χωριό και τι όχι?

Απάντηση: Στο χωριό μου αρέσει η εκκλησία, και μου αρέσει στη Σουβαλα που είναι παραλιακό. Αυτό που δεν μου αρέσει στο χωριό είναι οι στενοί δρόμοι και η έλλειψη χώρου, ώστε να κάνουμε ποδήλατο.

Ερώτηση: Θα θέλατε να αλλάξει κάτι στο χωριό?

Απάντηση: Θα ήθελα να αλλάξει κάτι, ώστε να υπάρξουν περισσότερες παιδικές χάρες ή πάρκα.

Ερώτηση: Τι θυμούνται οι παλιότεροι από παλιά και τι έχει αλλάξει σήμερα?

Απάντηση: Παλιότερα οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι, δεν υπήρχε ρεύμα και ήμασταν με τις λάμπες ενώ τώρα υπάρχουν δρόμοι στρωμένοι και κάθε σπίτι έχει ρεύμα και νερό.

Ερώτηση: Πώς φαντάζονται οι νεότεροι το μέλλον τους στο χωριό?

Απάντηση: Οι νεότεροι θα ήθελαν να υπάρχουν περισσότερες καφετέριες ή ίντερνετ καφέ για να ασχολούνται.

Συνέντευξη Δημήτρη Ροδάκη

ΟΝΟΜΑ ΘΩΜΑΣ

ΗΛΙΚΙΑ 52 ΕΤΩΝ

1)ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΖΩΗ ΟΤΑΝ ΗΣΑΣΤΑΝ ΜΙΚΡΟΣ;

-ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΜΙΚΡΟΣ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 12 ΜΟΥ Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ ΗΤΑΝ ΟΜΟΡΦΗ. ΠΗΓΑΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΟΥ ΧΡΟΝΟ ΕΠΑΙΖΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΑΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΚΡΥΦΤΟ ΚΑΙ ΜΗΛΑ.

2)ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΤΕ;

-ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ:ΨΑΡΑΣ,ΓΕΩΡΓΟΣ,ΧΤΙΣΤΗΣ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ,Κ.Α.

3)ΠΩΣ ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟ;

-ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΤΑΒΕΡΝΕΣ.

4)ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ;

ΝΑΙ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

Συνέντευξη Στέφανου Καλαμάκη

Όνομα- Λίτσα Καλαμάρα

Ηλικία- 45 Χρονών

- **Πώς είναι η καθημερινή σας ζωή;**
- Η καθημερινή μου ζωή είναι κουραστική αλλά ευχάριστη, γιατί ασχολούμαι αποκλειστικά με την οικογένεια μου.
- **Τι επάγγελμα έχετε;**
- Αυτή την στιγμή δεν εργάζομαι, αλλά έχω σπουδάσει προγραμματίστρια υπολογιστών και λογιστικά.
- **Ποιες είναι οι συνήθειες σας;**
- Φροντίζω την οικογένεια μου, βρίσκομαι με τους φίλους μου και συμμετέχω σε πολλούς συλλόγους.
- **Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας;**
- Προσπαθώ να κάνω πράγματα που με εκφράζουν, όπως χειροποίητες κατασκευές. Παρακολουθώ μαθήματα παραδοσιακών χωρών και μου αρέσει να ασχολούμαι με την φωτογραφία.
- **Τι σας αρέσει πιο πολύ στο χωριό σας;**
- Μου αρέσει πιο πολύ η φύση, η εναλλαγή των εικόνων και η ηρεμία που μου προσφέρει.

Συνέντευξη Μάρθας Μεθενίτη

-Πώς σας λένε;

-Με λένε κ. Τάσο.

-Πόσο χρονών είστε;

-Είμαι 65 ετών

-Πώς ήταν η καθημερινή σας ζωή και ποιο ήταν το επάγγελμά σας;

-Η ζωή κυλούσε ήρεμα. Παλιά η καθημερινότητα ήταν πολύ απλή .Για χρόνια διατηρούσα ένα παντοπωλείο.

-Ποιες ήταν οι συνήθειες των ανθρώπων τότε;

-Τότε εργαζόμασταν κυρίως το μεσημέρι ,όλοι όμως τρώγαμε οικογενειακά .Μια φορά τον μήνα κάποιοι επαγγελματίες σαν και εμένα πηγαίναμε στο διπλανό χωριό για ανεφοδιασμό.

-Πώς περνούσατε τον ελεύθερο χρόνο σας;

-Τότε δεν υπήρχαν κινητά και υπολογιστές .Περνούσαμε τον χρόνο μας στη φύση .Τα παιδιά έπαιζαν με βόλους ,οι νοικοκυρές έπλεκαν και οι νεαροί συζητούσαν στα καφενεία.

-Τι σας αρέσει πιο πολύ στο χωριό σας και τι όχι;

-Το χωριό μου η Κυψέλη ,που έζησα και ζω ακόμη ,προσφέρει μια ποιότητα ζωής ,χωρίς άγχος και γρήγορους ρυθμούς .Αυτό είναι που απολαμβάνουμε περισσότερο .Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι είμαστε λίγο απομακρυσμένοι και δεν βλέπω συχνά τα εγγόνια μου.

-Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στο χωριό σας τι θα ήταν;

-Όλο και περισσότερα μαγαζιά ανοίγουν. Έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται. Έχουμε γίνει τουριστικός προορισμός όλους τους μήνες του χρόνου. Παλιά θυμάμαι ήμασταν εμείς και εμείς!

-Πώς φαντάζονται οι νέοι το μέλλον τους στο χωριό;

-Σχεδόν όλα τα νέα παιδιά έχουν φύγει από το χωριό για να σπουδάσουν και να ανοίξουν τα φτερά τους . Όσα έμειναν εδώ το μέλλον τους είναι καθορισμένο . Έχουν αναλάβει όλοι τις οικογενειακές επιχειρήσεις.

-Σας ευχαριστώ πολύ που συνεργαστήκατε μαζί μου!

-Χαρά μου!

Συνέντευξη Βικτορίας Μπέρδου

ΟΝΟΜΑ: ΑΘΗΝΑ

ΗΛΙΚΙΑ: 62

1) Κ.Αθηνά, πως ήταν η ζωή παλιά στην Αίγινα;

Παλιά περνούσαμε πιο πολύ χρόνο έξω στις αλάνες και παίζαμε διάφορα παιχνίδια, όπως ποδόσφαιρο και μπάλα, επειδή τότε δεν είχαμε ηλεκτρονικές συσκευές, επίσης ήταν πιο ήσυχα και δεν είχαμε τόσο μεγάλο τουρισμό όσο σήμερα.

2) Είναι καλύτερη η ζωή τώρα ή παλιά και γιατί;

Νομίζω ότι ήταν καλύτερα παλιά. Τότε δεν είχαμε άγχος για το αν προλάβουμε ή δεν προλάβουμε κάτι, επειδή είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο.

3) Σας αρέσει να μένετε εδώ; Αν ναι, γιατί;

Μου αρέσει να μένω εδώ σε αυτό το χωριό, επειδή εδώ έχω γεννηθεί και μεγαλώσει αλλά και επειδή έχουμε ωραίο καιρό και θάλασσα.

4) Θα θέλατε να αλλάξετε τίποτα σε αυτό το νησί;

Ναι, θα ήθελα πολύ να μας φτιάξουν καινούριους δρόμους, γιατί οι δικοί μας είναι χάλια, να φτιάξουν ένα ελικοδρόμιο και το πιο σημαντικό από όλα να μας φτιάξουν ένα κανονικό νοσοκομείο, γιατί με αυτό το Κέντρο Υγείας, που έχουμε τώρα, έτσι και έτσι γίνεται δουλειά.

Συνέντευξη Ευαγγελίας Λυκούρη

ΟΝΟΜΑ: ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΗΛΙΚΙΑ: 67

-Καλησπέρα σας! Θα μπορούσα να σας πάρω μια συνέντευξη; Διότι στο σχολείο μου κάνουμε μια έρευνα για τα παλιά τα χρόνια!

-Καλησπέρα σας! Εννοείται πως μπορείτε.

-Α! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα από όλα πως σας λένε;

-Με λένε Πολυτίμη.

-Τέλεια! Θα ήθελα να σας ρωτήσω κ.Πολυτίμη για την καθημερινή σας ζωή τότε και μετά για την επαγγελματική ζωή.

-Τότε η καθημερινή ζωή ήταν πολύ δύσκολη αλλά καταβάθος ήρεμη.

Παλιά δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά και τα παιδιά έπαιζαν έξω όλα μαζί. Η επαγγελματική ζωή τότε δεν ήταν ιδιαίτερη. Δηλαδή οι δουλειές που υπήρχαν ήταν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι οικοδόμοι.

-Ου! Και πως ήταν οι συνθήκες των ανθρώπων τότε;

-Οι συνθήκες παλιά ήταν αρκετά δύσκολες π.χ όταν τα παιδιά έβγαιναν έξω να παίζουνε, οι γονείς τους τα έψαχναν ή τα φώναζαν γιατί τότε δεν υπήρχαν κινητά.

-Ενδιαφέρον! Πώς περνούσαν τον ελεύθερο τους χρόνο;

-Παλιά στον ελεύθερο τους χρόνο βγαίνανε έξω στις πλατείες όλοι οι φίλοι και παίζανε διάφορα ομαδικά παιχνίδια, όπως μήλα, κρυφτό, ποδόσφαιρο και άλλα.

-Όμως τι σας άρεσε και τι θα θέλατε να αλλάξετε στο χωριό;

-Εμένα μου άρεσε ότι έμενα κοντά με τους φίλους μου σε μια γειτονίτσα όλοι μαζί. Προσωπικά θα ήθελα να φυτέψουν πολλά δέντρα, να φτιάξουν τους δρόμους και να φτιάξουν πολλά περισσότερα σχολεία και νοσοκομεία.

-Φανταστικά! Και κάτι τελευταίο, τι θυμάστε από παλιά και τι έχει αλλάξει σήμερα;

-Στη σημερινή εποχή, κάποια παιδιά δεν βγαίνουν καθόλου έξω και είναι όλη την ώρα πίσω από μια οθόνη. Επίσης, οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά τους έξω, γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι.

-Τέλεια κ.Πολυτίμη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ!

-Εγώ ευχαριστώ για την παρέα και το ενδιαφέρον.