

**Σε αυτό το
τεύχος**Τα κινητά τηλέφωνα
στη ζωή των παιδιών**σελ.2**

Κλιματικές αλλαγές

σελ.2Τεράστιες ποσότητες
σκουπιδιών**σελ. 3**Αθλητικό Σωματίου
Πετροπόρου Τρικάλων**σελ. 3**

Το νερό

σελ. 3Κοπή βασιλόπιτας στο
ΚΑΠΗ Φανερωμένης**σελ. 3**

Σχολική Βία

σελ.4Η σίτιση των παιδιών στα
σχολεία εν μέσω οικονο-
μικής κρίσης**σελ.4**

Εδώ γελάμε

σελ. 4

Η φωτογραφία του μήνα

σελ. 4

Εκδότης:

Δ΄ τάξη

Δημοτικού Σχολείου Ταξιάρχων

Τρικάλων

Διεύθυνση: Ταξιάρχες Τρικάλων

Τ.Κ. 421 00

Τηλέφωνο και fax: 2431083204

E-mail: mail@dim-taxiarch.tri.sch.gr

**Εισαγωγικό****Σημείωμα**

Η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη προβολής των εργασιών των μαθητών, ώστε αυτή να λειτουργήσει ως κίνητρο για την παραγωγή όλο και περισσότερων ειδών γραπτών κειμένων. Έτσι γεννήθηκε η εφημερίδα μας με τίτλο «Τα νέα μας», που εκτός από τον κύριο στόχο της ως κίνητρο παραγωγής γραπτού λόγου αποσκοπεί και στο να λειτουργήσει παράλληλα και ως επιβράβευση των προσπαθειών των μαθητών, που θα βλέπουν τα κείμενά τους δημοσιευμένα, ανεβάζοντας την αυτοπεποίθησή τους και αυτοεκτίμησή τους, αλλά και ως ένας τόπος στον οποίο οι μαθητές θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και να καταπιάνονται με γενικότερα προβλήματα, όχι μόνο του σχολείου, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, αντλώντας τη θεματολογία τόσο

από την καθημερινότητα όσο και από τη επικαιρότητα και τα σύγχρονα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας μας.

Το πρώτο τεύχος αποτελεί την πρώτη προσπάθεια μιας ομάδας μαθητών της τάξης, που ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και έγραψαν τα πρώτα τους «άρθρα». Τα κείμενά τους δημοσιεύτηκαν χωρίς διορθώσεις και άλλες επεμβάσεις οι οποίες ενδεχομένως θα λειτουργούσαν ως αντικίνητρο.

Ευελπιστώ και είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο τεύχος της σχολικής εφημερίδας μας το σύνολο των μαθητών της τάξης θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα και θα έχει κάτι να δημοσιεύσει, καλύπτοντας έτσι μια ευρύτερη θεματολογία που θα κάνει την εφημερίδα μας πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα.

Ο δάσκαλος της τάξης

Βασίλης Γεωργολόπουλος



Τα κινητά τηλέφωνα στη ζωή των παιδιών



Συχνά, παρακολουθούμε στην τηλεόραση συζητήσεις για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία. Λένε ότι τα κινητά εκπέμπουν στο περιβάλλον «ακτινοβολία», με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων του οργανισμού μας. Όλα αυτά μας ανησυχούν, σε σημείο που να διστάζουμε ακόμα και να δώσουμε το κινητό στους γονείς μας όταν το ακούμε να χτυπά. Βέβαια, όπως μα εξηγούν οι ειδικοί, οι βλαβερές συνέπειες για τον οργανισμό μας, από την ακτινοβολία που εκπέμπει ένα κινητό τηλέφωνο προκαλούνται όταν το χρησιμοποιούμε για πολλά λεπτά της ώρας. Μάλιστα, καλό είναι να μη το βάζουμε απευθείας στο αυτί μας, αλλά να χρησιμοποιούμε

κάποια ειδικά ακουστικά που μειώνουν τους κινδύνους για την υγεία μας. Ειδικότερα για εμάς τα παιδιά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε καθόλου τα κινητά. Επειδή το κρανίο μας είναι πολύ λεπτό σ' αυτή την ηλικία, καλό θα είναι να αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή με το κινητό, γιατί η ακτινοβολία του εμποδίζει την ομαλή ανάπτυξή μας

Στην πραγματικότητα, δεν τα έχουμε ανάγκη τα κινητά τηλέφωνα, δε μας είναι απαραίτητα. Οι γονείς μας γνωρίζουν κάθε στιγμή που βρισκόμαστε, πού παίζουμε και ποιοι είναι οι φίλοι μας. Όταν είμαστε στο σχολείο, πάλι, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους χωρίς κανένα πρόβλημα.. Άρα μήπως θα πρέπει να περιμένουμε να μεγαλώσουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε με περισσότερη ασφάλεια. Νομίζουμε πως ναι! Ας χαρούμε ως τότε το παιχνίδι και ας αφήσουμε τους «μεγάλους» να χρησιμοποιούν το κινητό για τις δουλειές τους.

Χριστίνα Ραφαηλία Νίκα

Κλιματικές αλλαγές

Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει κάθε χρόνο κι αυτό οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αυτό σημαίνει ότι περιοχές που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα ή τα νησιά που βρίσκονται σε επίπεδο ύψους μικρότερο του ενός μέτρου πρόκειται να εξαφανιστούν.

Έτσι θα υπάρξουν εκατομμύρια πρόσφυγες και άνθρωποι χωρίς σπίτια λόγω των κλιματικών αλλαγών.

Μαρία Μπλατζή



Να θυμηθώ!



Αυτόν τον μήνα
γιορτάζουν:

10 Φεβρουαρίου

Ο Χαράλαμπος

Η Χαραλαμπία

Ο Χαρίλαος

Η Χαρίκλεια

26 Φεβρουαρίου

Η Φωτεινή



Να επισκεφτώ στην ιστοσελίδα του σχολείου και να παίξω κρεμάλα και άλλα παιδαγωγικά παιχνίδια που προστέθηκαν πρόσφατα, να μάθω για τα ποτάμια, να βρω πόλεις, κράτη και πρωτεύουσες ευρωπαϊκών κρατών.

Να Επισκεφτώ την ιστοσελίδα του σχολείου και να ενημερωθώ για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο σχολείο μας.

<http://blogs.sch.gr/dimtaxiar/>



Αθλητικό Σωματείο Πετροπόρου Τρικάλων

«Μπορεί το τοπικό πρωτάθλημα να περνά δυσκολίες φέτος, δηλαδή να έχει καθυστερήσει αισθητά η έναρξή του, ωστόσο οι ομάδες προπονούνται κανονικά και είναι έτοιμες να διεκδικήσουν τίτλους.»

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Αθλητικού Σωματίου Πετροπόρου κ. Κωνσταντίνος Μπαρέκας, λέγοντας ότι οι στόχοι τους Πετροπόρου φέτος είναι υψηλοί και πραγματοποιήσιμοι. «Η Ομάδα μας έχει έμπειρους παίκτες που μαζί με τους νέους, δημιουργούν τον κατάλληλο συνδυασμό για να πρωταγωνιστήσει στον όμιλο και φυσικά να διεκδικήσει την άνοδο.»

Βασίλης Τσέλιος



Κοπή Πίτας στη Φανερωμένη

Κοπή πίτας έκανε το ΚΑΠΗ Φανερωμένης Τρικάλων το Σάββατο 20 Ιανουαρίου του 2013.

Μαζεύτηκαν όλοι οι ηλικιωμένοι στην αίθουσα του ΚΑΠΗ και έκαναν ένα πολύ μεγάλο γλέντι ως αργά το βράδυ.

Αχιλλέας Κωστόπουλος

Τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών



Θα ήθελα στο άρθρο μου αυτό να ασχοληθώ με ένα θέμα που είναι πάντα επίκαιρο. Τα σκουπίδια. Πολλά από τα οικιακά απορρίμματα όμως δεν καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Οι ποσότητες των σκουπιδιών είναι τεράστιες. Θα πρέπει να τα μειώσουμε ανακυκλώνοντάς όσο το δυνατόν περισσότερα. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς οι πολίτες;

Να πετάμε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών.

Να πετάμε τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί) σε ειδικούς κάδους. Με τον τρόπο αυτό βοηθάμε το περιβάλλον και συνάμα την υγεία μας και την οικονομία του τόπου μας. Από την άλλη πλευρά οι Δήμοι πρέπει να συλλέγουν καθημερινά τα σκουπίδια, ώστε να μην μένουν μέρες στους κάδους, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα για τη δημόσια υγεία. Ας ακολουθήσουμε όλοι αυτές τις απλές συμβουλές, για έναν καλύτερο κόσμο!

Στέλλα Βιολάκη



Το νερό

Σε όλη τη γη υπάρχει νερό.

Υπάρχει γλυκό και αλμυρό νερό.

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή των ανθρώπων και πολλών άλλων οργανισμών.

Το πόσιμο νερό όμως είναι ελάχιστο!

Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να φροντίζουμε να μη το μολύνουμε και να μην το ξοδεύουμε άσκοπα.

Θα σας δώσω μερικές οδηγίες για το πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία στο νερό.

Στο σπίτι, όταν πλενόμαστε ή όταν πλένουμε την αυλή μας ή το αυτοκίνητό μας και ποτίζουμε τα λουλούδια μας, να μην αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή και να τρέχει συνέχεια. Να χρησιμοποιούμε κουβά για το πλύσιμο του αυτοκινήτου και ποτιστήρι για τα λουλούδια μας.

Εφαρμόστε τες και συμβάλλετε και εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δημήτρης Μπλέτσας

Η σχολική βία



Στις μέρες μας παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της σχολικής βίας. Στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο βλέπουμε καθημερινά τέτοια γεγονότα. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Οι γονείς εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεών τους διαθέτουν ελάχιστο χρόνο στα παιδιά τους. Η Τηλεόραση επίσης προβάλλει συχνά εκπομπές με σκηνές βίας και παρασύρει τα παιδιά. Η απουσία ειδικού ψυχολόγου στα σχολεία είναι άλλη μια αιτία που αυξάνει τη σχολική βία. Το πρόγραμμα των σχολικών μαθημάτων αφήνει συχνά αδιάφορα τα παιδιά. Η Κρίση που υπάρχει στην εποχή μας αναγκάζει πολλά παιδιά να διεκδικούν τα αναγκαία με τη βία.

Ας δείξουν λοιπόν όλοι την ευαισθησία τους και ας αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους. Ο σύλλογος γονέων κάθε σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να οργανώνουν συναντήσεις. Σ' αυτές θα πρέπει να συμμετέχουν ψυχολόγοι που θα τους ενημερώνουν για τη σχολική βία και πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουν. Οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται σε σχολές γονέων και δέχονται τις συμβουλές ειδικών. Οι εκπαιδευτικοί τέλος ας προσπαθήσουν να κάνουν πιο ενδιαφέροντα τα μαθήματα.

Αν υπάρξει συλλογική προσπάθεια η σχολική βία μπορεί να αντιμετωπιστεί και το μέλλον των παιδιών να γίνει καλύτερο.

Αθανασία Καρακάξα

Η σίτιση των παιδιών στα σχολεία εν μέσω οικονομικής κρίσης



Ξεκίνησε με αργούς ρυθμούς η παροχή φαγητών στα σχολεία όλης της χώρας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το 2013 το θέμα της σίτισης των παιδιών στα σχολεία είναι πλέον πραγματικότητα και θα πρέπει η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί.

Χρυσόστομος Γιώτας

Η Φωτογραφία του μήνα

Εμείς και το δέντρο που υιοθετήσαμε!



Εδώ γελάμε!

Στο σχολείο.

-Τι ήταν ο Κολόμβος, Γιώργο;

-Κότα, κύριε.

-Κότα, είπες!

-Μάλιστα, κύριε. Δεν έχετε ακούσει που λένε το αυγό του Κολόμβου!

