

Τα νέα του

Ταξiάρχη

ΤΕΥΧΟΣ 3

Συντακτική ομάδα

Αναστάσιος Γιωρούδης, Ιωάννα Τσολάκη, Ιωάννα Γιωρούδη,
Γιάννης Καρανταγλής, Κυριακή Βαγιωνά, Γεώργιος Χίνος,
Γιάννα Ξάκη, Χρήστος Παπανικολάου, Αθανάσιος Ξάκης,
Φίλιππος Τσολάκης

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η κλιματική αλλαγή μας χτυπάει την πόρτα!

Πρέπει να κάνουμε κάτι για να σώσουμε τον πλανήτη στον οποίο ζούμε! Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο αν δε βοηθήσουν όλοι.

Οι πάγοι λιώνουν! Πρέπει να προσπαθήσουμε να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου. Να βάλουμε όλοι ηλιακούς θερμοσίφωνες και ηλιακούς συλλέκτες.

Όμως σημαντικότερο πρόβλημα δημιουργούν τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια. Επίσης και τα σκουπίδια που μολύνουν το περιβάλλον.

Πιστεύω ότι αν βοηθήσουν όλοι, ο κόσμος μας θα είναι καλύτερος.

Κυριακή Βαγιωνά

Τον τελευταίο καιρό ακούμε πολλά για το πρόβλημα της γης που ονομάζεται «κλιματική αλλαγή». Αλλά τι είναι;

Είναι ένα φαινόμενο που θα μας αλλάξει τελείως το κλίμα. Ο πλανήτης θα υπερθερμανθεί και κάποια μέρη θα ξεραθούν, δε θα βρέχει όπως συνήθως και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς γι αυτό φταίμε εμείς!

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι αυτό: τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα, τα σκουπίδια!

Όμως αν συνεργαστούμε ίσως καταφέρουμε να το αποτρέψουμε. Γι αυτό προτείνω να προστατέψουμε το περιβάλλον ανακυκλώνοντας, χρησιμοποιώντας λιγότερο το αυτοκίνητο, κάνοντας οικονομία στο νερό και στο ρεύμα.

Η κλιματική αλλαγή με τρομάζει αλλά αν ενδιαφερθούμε όλοι, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε!

Γιάννα Ξάκη



Η καύση ορυκτών καυσίμων, η αποψίλωση των δασών και η κτηνοτροφία επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου πέραν από τα όσα απαντούν φυσικά στην ατμόσφαιρα, επιδεινώνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το κύριο αίτιο της κλιματικής αλλαγής είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ορισμένα αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης λειτουργούν όπως το γυαλί των θερμοκηπίων. Παγιδεύουν τη θερμότητα του ήλιου και εμποδίζουν τη διάχυσή της στο διάστημα, προκαλώντας την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πολλά από αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου υπάρχουν στη φύση, αλλά η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων ορισμένων από αυτά στην ατμόσφαιρα, και συγκεκριμένα τα εξής:

- διοξείδιο του άνθρακα (CO₂),
- μεθάνιο,
- υποξείδιο του αζώτου,
- φθοριούχα αέρια.

Το CO₂ που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ο κυριότερος παράγοντας που

συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Το 2020 η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα ήταν κατά 48 % πιο υψηλή από το προβιομηχανικό της επίπεδο (πριν από το 1750).

Άλλα αέρια του θερμοκηπίου εκπέμπονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα σε μικρότερες ποσότητες. Το μεθάνιο είναι πιο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου από το CO₂, αλλά έχει μικρότερο χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα. Το υποξείδιο του αζώτου, όπως και το CO₂, είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου με μεγαλύτερο χρόνο ζωής που συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα για δεκαετίες ή και για αιώνες. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που δεν συγκαταλέγονται στα αέρια του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των αερολυμάτων όπως η αιθάλη, έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στη μείωση και την αύξηση της θερμοκρασίας και συνδέονται επίσης με άλλα ζητήματα, όπως η κακή ποιότητα του αέρα.

Φίλιππος Τσολάκης

Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη μας με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Το 1983, η **HELMERA**, με σύμβολο της το “Γλάρο”, ξεκίνησε συντονισμένες καλοκαιρινές εκστρατείες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για Καθαρές Θάλασσες και Ακτές. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόσκοποι και μαθητές συμμετείχαν σε εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών, κυρίως στην Αττική. Έκτοτε, οι καθαρισμοί ακτών έχουν καθιερωθεί ως ένα βασικό εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της ρύπανσης με στερεά απορρίμματα. Επίσης, η υιοθεσία και ο καθαρισμός ακτής αποτελεί την πιο δημοφιλή δραστηριότητα του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού Προγράμματος “Παιδική HELMERA”, που από το 1993 προσφέρεται σε μαθητές ηλικίας 5-13 ετών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα.

Ιωάννα Γιωρούδη

Η ΦΩΛΙΑ

Μια μέρα φέραμε στο σχολείο μια φωλιά όμορφη, στρογγυλή και πλεκτή.

Αναστάσιος Γιωρούδης

Μόλις την είδα , αναρωτήθηκα πώς την φτιάξανε τα πουλάκια και συγκινήθηκα.

Γιάννης Καρανταγλής

Ήταν πολύ όμορφη και χαριτωμένη. Ένωσα χαρά και θαυμασμό για την κατασκευή τους.

Ιωάννα Γιωρούδη



Η φωλιά ξεσήσωσε πολλές συζητήσεις για το πόσο όμορφη ήταν και πώς χωρούσαν τα πουλάκια εκεί μέσα.

Χρήστος Παπανικολάου

Βλέποντάς την σκέφτηκα πως μέσα της ζούσαν μικρά πουλάκια και εκεί μέσα πέρασαν την παιδική τους ηλικία απολαμβάνοντας τη φροντίδα των γονιών τους.

Γιάννα Ξάκη

Σκεφτήκαμε πως κάθε θρόισμα φύλλων , κάθε πάτημα ανθρώπου , το σκαρφάλωμα φιδιού θα δημιουργούσε φόβο στη μικρή ψυχή τους. Ένωσα θαυμασμό και τρυφερότητα!

Γιώργος Χίνος

Η περίτεχνη φωλιά ήταν πάνω σ' ένα κλαδί ελάτου. Φαντάστηκα όταν ένωθαν φόβο έφευγαν τα μικρά κι όταν απομακρύνονταν ο κίνδυνος γύριζαν .

Φίλιππος Τσολάκης

Η φωλιά μικρή, όμορφη, χαριτωμένη , περίτεχνη και εντυπωσιακή κατάφερε να μας συγκινήσει. Όλο αυτό το σκηνικό μου θύμιζε πώς είναι η φύση.

Κυριακή Βαγιωνά

Αυτή η κατασκευή μας έδειξε πόσο ωραίο και όμορφο είναι το δάσος και γενικώς όλη η πλάση του Θεού!

Θανάσης Ξάκης

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 6 ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Κ	Λ	Ι	Μ	Α	Χ
Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Η
Κ	Α	Π	Ν	Ο	Σ
Η	Ε	Ο	Π	Λ	Τ
Α	Ρ	Γ	Ε	Φ	Ι
Λ	Γ	Ψ	Τ	Ξ	Κ
Λ	Ο	Κ	Ρ	Υ	Α
Α	Σ	Υ	Ε	Λ	Ι
Γ	Τ	Λ	Λ	Ο	Ρ
Η	Α	Α	Α	Ρ	Ο
Ψ	Σ	Ν	Ι	Π	Σ
Χ	Ι	Τ	Ο	Τ	Ι
Η	Ο	Ο	Κ	Ω	Χ

Φίλιππος Τσολάκης, Γιάννα Ξάκη, Ιωάννα Γιωρούδη

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 10 ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Π	Ε	Τ	Ρ	Ε	Λ	Α	Ι	Ο	Η	Ζ	Ζ
Ε	Σ	Α	Σ	Ρ	Π	Ρ	Ξ	Η	Β	Α	Κ
Ρ	Ο	Ρ	Ο	Γ	Ο	Ω	Ο	Θ	Γ	Ε	Ο
Ι	Γ	Ω	Ε	Ο	Υ	Α	Β	Γ	Ζ	Δ	Υ
Β	Η	Ε	Ξ	Σ	Ζ	Ε	Δ	Ξ	Η	Θ	Π
Α	Ι	Ο	Κ	Τ	Σ	Ι	Γ	Α	Ρ	Ο	Ι
Λ	Δ	Ε	Δ	Α	Σ	Η	Α	Δ	Ε	Θ	Δ
Λ	Ω	Λ	Ω	Σ	Ψ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Ι
Ο	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	Λ	Γ	Ζ	Ο	Φ	Α
Ν	Κ	Λ	Π	Ο	Α	Ν	Θ	Ρ	Α	Κ	Α
Ο	Ο	Ω	Χ	Ψ	Ν	Μ	Λ	Γ	Ω	Λ	Β
Ο	Ξ	Υ	Γ	Ο	Ν	Ο	Β	Δ	Ζ	Ψ	Γ
Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	Α	Β	Δ

Γιώργος Χίνος, Θανάσης Ξάκης,

Χρήστος Παπανικολάου, Κυριακή Βαγιωνά

25^η ΜΑΡΤΙΟΥ

1821

Ο αγώνας του 1821 ήταν τραχύς, συνεχής και άνισος. Χρειάστηκε να δοθούν σκληρές μάχες και να χυθεί πολύ αίμα για να φθάσουμε στη νίκη. Οχτώ περίπου χρόνια πάλευαν ασταμάτητα οι Έλληνες εναντίον του φοβερού τυράννου. Ήταν χρόνια γεμάτα από φρικτές θυσίες, ερημώσεις, στερήσεις, απερίγραπτα μαρτύρια, σφαγές. Αλλά και χρόνια γεμάτα από νίκες, ένδοξα τρόπαια και κατορθώματα, που προκάλεσαν το θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου.

Στις ατέλειωτες και αδυσώπητες αυτές τιτανομαχίες αποκαλύφθηκε όλη η δύναμη της αδάμαστης ελληνικής ψυχής και το πολεμικό σθένος των ηρώων του '21.



Ας γνωρίσουμε 2 ήρωές μας !

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (Γέρος του Μοριά)

(1770-1843) Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι ο πρωτεργάτης και η πιο εμβληματική φυσιογνωμία του Αγώνα. Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, από το Λιμποβίσι της Αρκαδίας και μητέρα του η Ζαμπία Κωτσάκη, από την Αλωνίσταινα, ο ίδιος γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας.

Δεκατετράχρονος ξεκίνησε από το χωριό του για να πουλήσει ξύλα στην σκλαβωμένη Τριπολιτσά και όταν δέχτηκε το χτύπημα ενός Τούρκου, ορκίστηκε πως θα γυρίσει κάποτε και θα την ελευθερώσει, και τα κατάφερε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821.

Το έτος 1818 μνήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στη Ζάκυνθο, όπου υπηρετούσε στον αγγλικό στρατό. Το όνομά του συνδέθηκε με τις σπουδαιότερες μάχες που διεξήχθησαν στην Πελοπόννησο. Δερβενάκια, Βαλτέτσι, Καρύταινα, Τρίκορφα, Παλαμήδι, Γράνα, Πάτρα και άλλοι τόποι μιλούν για την ανδρεία του, τη στρατηγική σκέψη του και την ανιδιοτέλειά του.

Φυλακίστηκε δυο φορές άδικα από τους αντιπάλους του, Έλληνες και ξένους, σκότωσαν τον γιο του Πάνο στον εμφύλιο, δεν κράτησε κακία σε κανέναν και συνέχισε να πολεμάει για το δίκιο και την πατρίδα.

Γιώργος Χίνος



Ο **Γεώργιος Δικαίος ή Φλέσσας** γεννήθηκε το 1786 ή το 1788 στην Πολιανή Μεσσηνίας. Φοίτησε στη Σχολή Δημητσάνας, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Το 1816 μόνασε στο **μοναστήρι της Παναγιάς της Βελανιδιάς στην Καλαμάτα**, όπου πήρε το όνομα **Γρηγόριος**. Ήρθε όμως σε σύγκρουση με τον επίσκοπο Μονεμβασιάς και μεταφέρθηκε στο μοναστήρι της Ρεκίτσας. Εξαιτίας νέας σύγκρουσης, με Τούρκο αξιωματούχο αυτή τη φορά, κατέφυγε στη Ζάκυνθο. Εκεί γνωρίστηκε με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Έπειτα έφυγε για την Κωνσταντινούπολη όπου είχε επαφές με τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και **μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία** στις 21 Ιουνίου 1818 με το συνθηματικό όνομα Αρμόδιος. Στην Κωνσταντινούπολη χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης από τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄.



Στις αρχές του 1821 ο **Παπαφλέσσας** έφτασε στην Πελοπόννησο. Ανάλογα με τις συνθήκες, άλλοτε εμφανιζόταν ως πατριαρχικός έξαρχος και άλλοτε ως εκπρόσωπος της Ανωτάτης Αρχής της Φιλικής Εταιρείας. Στη **μυστική συνέλευση της Βοστίτσας** (26-30 Ιανουαρίου 1821) παρουσίασε εντολές του Αλέξανδρου Υψηλάντη σχετικά με την έναρξη της Επανάστασης στον Μοριά, διαβεβαιώνοντας παράλληλα για αποτελεσματική ενίσχυση από τη Ρωσία. Αντιμετωπίστηκε όμως με επιφύλαξη, δισταγμό και εχθρότητα, κυρίως από τον επίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανό και τον πρόκριτο Ανδρέα Ζαΐμη. Αυτοί επειδή φοβήθηκαν την παρορμητικότητά του, πρότειναν την απόσυρσή του στο μοναστήρι της Σιδηρόπορτας. Ο Παπαφλέσσας εξοργίστηκε και απείλησε πως θα μισθώσει 2.000 άνδρες και θα ξεκινήσει μόνος του την Επανάσταση «κι όποιον πιάσουν χωρίς όπλα οι Τούρκοι ας τον θανατώσουν».

Ο **Παπαφλέσσας** κατόπιν έφυγε για τη Μάνη, όπου συναντήθηκε με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Στις 23 Μαρτίου 1821 καταφθάνουν όλοι μαζί στην Καλαμάτα και την ελευθερώνουν αμαχητί. Από εκείνη τη στιγμή ο Παπαφλέσσας πέταξε το ράσο και άρχισε να φορά τη στολή του πολεμιστή. Έλαβε μέρος σε πολλές συγκρούσεις στην Αργολίδα και Κορινθία και μάλιστα στο Αγιονόρι, στα Δερβενάκια.

Τον Δεκέμβριο του 1821 συμμετείχε ως πληρεξούσιος στην **Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου** και ονομάστηκε γερουσιαστής. Το 1823 συμμετείχε και στη **Β' Εθνοσυνέλευση του Άστρους**, από την οποία στις 27 Απριλίου 1823 εκλέχτηκε **Υπουργός Εσωτερικών**, αξίωμα που κράτησε μέχρι τον θάνατό του. Την 1η Ιουλίου 1823 ανέλαβε και το Υπουργείο της Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου τάχθηκε με το μέρος της κυβέρνησης Κουντουριώτη, αντίπαλος του Θ. Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά. Αρχικά, ωστόσο, είχε υποστηρίξει τον Κολοκοτρώνη, αλλά αποδείχθηκε «αμφίρροπος εις τας κομματικάς του πεποιθήσεις κατά τον εμφύλιον πόλεμον».

Το 1825, αφότου ο Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο, πρότεινε την αποφυλάκιση του Θ. Κολοκοτρώνη και άλλων αντικυβερνητικών αγωνιστών, ενόψει του μεγάλου κινδύνου που είχε προκύψει. Παράλληλα ξεκίνησε και ο ίδιος από το Ναύπλιο για τη Μεσσηνία προκειμένου να εμποδίσει την επέλαση των Τουρκοαιγυπτίων στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στις 20 Μαΐου 1825 αντιμετώπιζει τον Ιμπραήμ στη θέση Μανιάκι, όπου χάνει τη ζωή του μαχόμενος.

Θανάσης Ξάκης