

Παιδικές Φωνές

της Στιμάγκας

Εφημερίδα του Δημοτικού Σχολείου Στιμάγκας - Ιούνιος 2018 - Αρ. φύλλου 35 <http://dim-stimag.kor.sch.gr> // email: dim-stimag.kor.sch.gr - Ενδ. τιμή 1 €

ΦΡΑΙΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Συμβουλές για να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα

- ▶ Φοράμε πάντα το καπέλο μας
- ▶ Βάζουμε αντηλιακό και ανανεώνουμε συχνά
- ▶ Πίνουμε πολύ νερό για να ενυδατωνόμαστε
- ▶ Φοράμε γυαλιά ηλίου για να προστατεύσουμε τα μάτια μας
- ▶ Έχουμε μαζί μας φάρμακο για τσιμπήματα
- ▶ Πηγαίνουμε στη θάλασσα νωρίς το πρωί ή το απόγευμα όταν ο ήλιος είναι λιγότερο επικίνδυνος
- ▶ Αποφεύγουμε να καθόμαστε στον ήλιο και προτιμάμε τη σκιά
- ▶ Φοράμε ανοιχτόχρωμα και ελαφριά ρούχα
- ▶ Πηγαίνουμε θάλασσα όσο πιο συχνά μπορούμε!

Η Α΄ και η Β΄ τάξη σας εύχονται ένα διασκεδαστικό και ασφαλές καλοκαίρι



Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του σχολείου μας σας εύχονται

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



Μία θάλασσα γεμάτη αγκαλιές....

«Καλοκαίρι είναι...»

...οι βόλτες στην πλατεία του χωριού μας,
με τους φίλους μας
...οι διακοπές στα πανέμορφα νησιά μας
...τα δροσιστικά φρούτα του καλοκαιριού
...να ξεκουράζομαι και να μην έχω διάβασμα
...το μάζεμα των κοκυλιών στην άμμο
...τα όμορφα κάστρα στην παραλία
...ο καυτός ήλιος έξω από την ομπρέλα
...το ανέμελο και ξέφρενο παιχνίδι στην
πλατεία του χωριού μας
...να διαβάσεις ένα βιβλίο στην παραλία,
πίνοντας κρύα πορτοκαλάδα
...οι βραδινές βολτούλες στην παραλία
Οι μαθητές της ΓΔ΄ τάξης

ΠΟΙΗΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ

Καλοκαίρι μου ζεστό
Ήρθε να ξεκουραστώ!
Αλέξανδρος

Καλοκαίρι σε αγαπώ
Σε σκέφτομαι όλο τον καιρό!
Ριλάντο

Στάζεις γλύκα, στάζεις μέλι
Όμορφό μου καλοκαίρι!
Ένιο

Χαίρεται το καβουράκι
Που ήρθε το καλοκαίρακι!
Παντέλα

Μες στη θάλασσα να μπαίνω
Και το βράδυ, πλατεία να βγαίνω!
Αδαμαντία

Ωωω, καλοκαιράκι μου καλό!
Πόσο όμορφο είσαι και ζεστό!
Κωνσταντίνος

Το καλοκαίρι έχει ωραία θάλασσα
Σε μάσκες και σε πέδιλα τα λεφτά
μου χάλασα!!!
Νικόλας



Καλοκαιρινό σταυρόλεξο



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Όταν έχει πολλή ζέστη αλλάζω συχνά μπλούζα γιατί...
3. Το φοράμε το καλοκαίρι για να μας προστατεύει από τον ήλιο
5. Με αυτό κάνουμε ιππασία
8. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς...
9. Αλλιώς ο παπάς

ΚΑΘΕΤΑ

2. Γεωμετρικό σχήμα
4. Τέτοιο καιρό έχουμε το καλοκαίρι
6. Αρσενικό άρθρο (πληθυντικός αριθμός)
7. Όχι σήμερα, ούτε χθες

«Τι πρέπει να προσέχουμε το καλοκαίρι»

Το καλοκαίρι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη θάλασσα. Δεν θα πρέπει να καθόμαστε στον καυτό ήλιο, κυρίως τις ώρες από τις 12 το μεσημέρι, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Να χρησιμοποιούμε την ομπρέλα θαλάσσης και να βάζουμε αντηλιακό. Να μην πίνουμε τις μέδουσες που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στις θάλασσές μας και να μην απομακρυνόμαστε πολύ από την αμμουδιά και τους γονείς μας, εμείς τα παιδιά. Τα σκουπίδια να μην τα πετάμε δεξιά κι αριστερά στη θάλασσα, παρά μέσα στη σακούλα, την οποία θα φέρνουμε πάντα μαζί μας. Αυτά λοιπόν αν τα εφαρμόσουμε θα περάσουμε το καλύτερο καλοκαίρι!!! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!!!
Οι μαθητές της ΓΔ΄ τάξης



ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

Η μαγεία της <δολού>

«Η εκδρομή μας στο SILOART»

Στις 3/02/23 επισκεφτήκαμε το Ίδρυμα Ευγενίδου ή αλλιώς γνωστό ως Ευγενίδειο Ίδρυμα, το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό, κοινωνικό κέντρο, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1956, σύμφωνα με την επιθυμία του εφορπιστή Ευγενίου Ευγενίδου. Στο κτήριο αυτό στεγάζεται και το Πλανητάριο όπου, μόλις φτάσαμε, μας υποδέχτηκαν θερμά. Κατά την εξερεύνηση μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και ιδιαίτερα το διάστημα που ο ορισμός της <δολού> είναι η σύνδεση των <θόλων> που ονομάζονται <θόλοι> και <δολοί> που ονομάζονται <δολοί>. Μετά από λίγο άρχισε να βρέχει και οι μαθητές μας πήραν ομπρέλες. Η εκδρομή μας ήταν 3D λεπτομερειακή. Όταν τελειώσαμε είμασταν όλοι λίγο ζαλισμένοι αλλά και εντυπωσιασμένοι από το εκπαιδευτικό θέμα που μόλις είχαμε παρακολουθήσει. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τους υπεύθυνους του ιδρύματος γι' αυτή την εμπειρία και τους δασκάλους μας που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Ευχόμαστε να ξαναπάμε σύντομα!!!

Στις 16 Μαΐου όλοι οι μαθητές του σχολείου μας πήγαμε στο Λεωφορείο με προορισμό το SILOART, το εργαστήριο κεραμικών στο Άργος. Όταν φτάσαμε εκεί μας υποδέχτηκε με πολλή χαρά η κυρία Αναστασία, η οποία μας ξενάγησε στους μεγάλους χώρους του εργαστηρίου. Το πρώτο που μας έδειξε ήταν ο Δούρειος Ίππος, που κομμοίσατε την είσοδο, φτιαγμένος από ξύλο σε φυσικό μέγεθος, που τον είχαμε φτιάξει ο κύριος Μαργακό, ο ιδιοκτήτης του χώρου. Φτιάξαμε κι εμείς απίθανες κούβες από πηλό, τις οποίες μάλιστα τις πήραμε μαζί μας. Ήταν μια φοβερή εμπειρία, διασπορά είδαμε στην έκθεση του κυρίου Μαργακού, απίθανες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, που τις πουλούσαν σε όποιον ενδιαφερόταν.

Οι μαθητές της ΓΔ' τάξης

Η "Οδύσσεια", της Κάρμεν Ρουγγέρη

Στις 29 Νοεμβρίου το Λεωφορείο μας ξεκίνησε από την όμορφη πλατεία του χωριού μας, με προορισμό το θέατρο της κυρίας Κάρμεν Ρουγγέρη, για να παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση «Οδύσσεια», η οποία αναφερόταν στις περιπέτειες του Οδυσσέα, μέχρι να φτάσει στην αγαπημένη του πατρίδα, την Ιθάκη. Παρακολουθήσαμε την παράσταση που ήταν μαγική!!! Θαυμάσαμε το ταλέντο ηθοποιών, τα φοβερά σκηνικά και τα κοστούμια των ηθοποιών. Πώς να ξεχάσουμε την Καλυψώ, τους Λαιστρυγόνες, τον Κύκλωπα και τις άλλες περιπέτειες, που μας άφησαν άφωνους!!!Περάσαμε υπέροχα, για άλλη μια φορά...

Οι μαθητές της ΓΔ' τάξης

«Η Γιορτή της 25^{ης} Μαρτίου»



Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος γιορτάσαμε την επέτειο της 25^{ης} Μαρτίου, με μεγάλη χαρά και περηφάνια. Την παραμονή της επετείου όλοι οι μαθητές του σχολείου μας -στην αίθουσα της ΕΖ' τάξης- έπαιξαν φοβερά το ρόλο τους στα σκετς, που τους είχε αναθέσει η κυρία τους. Όλοι μας, τη μέρα αυτή, θέλω να δείχνουμε με κάθε τρόπο, τον θαυμασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας για αυτούς τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Την ημέρα της παρέλασης με πολύ καμάρι όλοι μας, παρέλασαμε στον κεντρικό δρόμο του χωριού μας και καταθέσαμε στεφάνια στο πρώτο της εκκλησίας, για να τιμήσουμε τους νεκρούς ήρωες.

Οι μαθητές της ΓΔ' τάξης



Στο καφενείο του χωριού μας

Στις 31 Ιανουαρίου επισκεφτήκαμε το παραδοσιακό καφενείο του χωριού μας, το καφενείο του κ. Τραυγάδη. Μόλις φτάσαμε μας καλωσόρισαν οι ιδιοκτήτες, ο κ. Παναγιώτης και η κ. Ευαγγελία, με ένα ζεστό κέρασμα και μας φιλοξένησαν με αγάπη και ευγένεια. Στη συνέχεια μας ξενάγησαν και μάθησαν την ιστορία του χώρου. Πώς ήταν παλιά, πώς λειτουργούσε, τι εκδηλώσεις γίνονταν; Τους κάναμε ερωτήσεις και μας απαντούσαν χαμογελαστά. Η ατμόσφαιρα του καφενείου θύμιζε <παλιά εποχή>. Τα αντικείμενα και οι εικόνες μας εντυπωσίασαν και την ιστορία του καφέ που εξελίσσεται συνεχώς και ως σωματίο επαγγελματίες προσπαθούν να ακολουθούν. Ο καθένας στη χόβολη θα μας μείνει αξέχαστος! Περνούσαμε τόσο ωραία που δε θέλαμε να φύγουμε!!! Ευχαριστήσαμε τους ιδιοκτήτες, τους ευχθήκαμε <καλές δουλειές> και ζητήσαμε από την κυρία να μας υποσχεθεί ότι θα ξαναπάμε!!!

Οι μαθητές της Ε' & Στ' τάξης

«9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού»

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2023 όλοι οι μαθητές του σχολείου μας, επισκεφτήκαμε τον Πευκιά Ευλοκάστρου για να γιορτάσουμε μέσα στη φύση την 9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Όταν φτάσαμε εκεί, το τοπίο ήταν μαγευτικό. Περπατήσαμε από την άκρη ως την άλλη. Περνούσαμε ανάμεσα στα πανύψηλα πεύκα και δίπλα μας έσκαγε το κύμα της θάλασσας. Η ατμόσφαιρα μάς έδωσε έμπνευση για να δημιουργήσουμε πάνω σε καρδάνια, με υλικά που βρήκαμε από την παραλία, τις φύσεις, παιδάκια να ασχολούνται με κάποιο άθλημα. Οι δημιουργίες μας ήταν μαγευτικές, στολίζουν τώρα τις αίθουσές μας και νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση, όταν τις βλέπουμε..

Οι μαθητές της ΓΔ' τάξης

« Η εκδρομή μας στο GLOBAL ART studios»

Στις 10/03/2023 πήγαμε στο «Global Art Studios» στην Κόρινθο. Μπήκαμε σε μια αίθουσα γεμάτη ζωγραφίες και πορτρέτα. Ο κ. Σωκράτης μας έμαθε να σχεδιάζουμε χαρακτήρες αγοριού και κοριτσιού. Μετά πήγαμε σε μια μυστήρια αίθουσα που ήταν περιτριγυρισμένη από αντικείμενα που μας θύμιζαν αγαπημένα παραμύθια, όπως μια κολοκύθα, ένα όμορφο γοβάκι, ένα ωραίο στέμμα και πολλά ακόμα πράγματα. Η υπεύθυνη του χώρου μας ζήτησε να φτιάξουμε εμείς το δικό μας παραμύθι, λέγοντάς μας κάποιες δικές της χαρακτηριστικές λέξεις. Το αποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο!!! Είχαμε γίνει όλοι μας οι καλύτεροι παραμυθώδες.. Μετά από τα τόσα συγκινητήρια που μας έδωσαν για τις επιδόσεις μας, πήραμε το δρόμο της επιστροφής με χαρά, αφού και πάλι είχαμε περάσει μια αξέχαστη εκδρομή.

Οι μαθητές της ΓΔ' τάξης

Η κ. Παναγιώτα Μπαθινάκου στη Στιμάγκα

Φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου τη γιορτάσαμε διαφορετικά... Με την ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα κ. Π. Μπαθινάκου! Ήρθε στο σχολείο μας στις 5 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του παγκόσμιου παραμυθιά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Πρόκειται για μία ταλαντούχα συγγραφέα με δέκα πανέμορφα βιβλία που θέλεις να τα διαβάξεις ξανά και ξανά! Τόσο όμορφα! Είναι επίσης μια πανέξυπνη δασκάλα στο επάγγελμα και νιώθεις την αγάπη της για τα παιδιά μέσα από τα βιβλία. Μας έμαθε τόσο ξεχωριστά πράγματα για τη λογοτεχνία, την αφήγηση, το διήγημα και μας διάβασε και ένα υπέροχο βιβλίο. Παίξαμε κι ένα μικρό παιχνίδι με τα συναισθήματα. Μας έκανε να αγαπήσουμε τα βιβλία και το διάβασμα ακόμα περισσότερο. Την συμπαθήσαμε πολύ και ελπίζουμε να ξαναθίγει στο σχολείο μας!

Οι μαθητές της Ε' τάξης

«Η συγγραφέας κ. Μπαθινάκου στο σχολείο μας»

Στις 5 Απριλίου με μεγάλη μας χαρά υποδεχτήκαμε στο σχολείο μας τη συγγραφέα παιδικού βιβλίου, κυρία Μπαθινάκου Παναγιώτα. Η χαρά μας ήταν απείρητη... Την περιμένναμε με ανυπομονησία, γιατί θέλαμε να της παρουσιάσουμε τις εργασίες μας πάνω στα βιβλία της. Όλες οι τάξεις είχαν μελετήσει κάποιο από τα βιβλία της και είχαν κάνει πόστερ, ζωγραφιές κείμενα, δραστηριότητες. Η κυρία Μπαθινάκου έμεινε άφωνη με όλα όσα της παρουσιάσαμε και ζήτησε μάλιστα να πάρει μαζί της κάθε υλικό μας που τη δειξάμε. Μας μίλησε και αυτή για το έργο της, για τα βιβλία της και πέρασε πολύ όμορφα η ώρα μαζί της... Όμως ο χρόνος της ήταν λίγος και πιστευτός και μας αποχαιρέτισε γρήγορα γιατί έπρεπε να πάει και σε άλλο σχολείο που ήταν καλεσμένη. Μας υποσέχθηκε όμως ότι θα ξαναρθεί και θα μείνει περισσότερη ώρα μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της στο σχολείο μας!!! Περάσαμε απίθανα...

Οι μαθητές της ΓΔ' τάξης

Εσύ το ξέρεις ότι... Έχει και το βιβλίο δικαιώματα

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας της συγγραφέας Παναγιώτας Μπαθινάκου για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, οι Α' και Β' τάξεις του σχολείου μας ανέλαβαν να παρουσιάσουν ένα θέμα που δεν μας είναι ιδιαίτερα γνωστό: Τα 5 δικαιώματα του βιβλίου. Δεν έχει λοιπόν μόνο ο αναγνώστης δικαιώματα αλλά και το βιβλίο. Γι' αυτό μας ζητάει τα παρακάτω:

1. Μη με κακομεταχειρίζεσαι. Σκοπός μου είναι να σας διασκεδάσω με τις ιστορίες μου!
2. Να με ξεφυλλίζεις προσεκτικά! Να με προσέχεις! Να με κρατάς με το δυο σου τα χεράκια!
3. Μη με μουτζουράρεις
4. Μη μου σκίζεις τις σελίδες
5. Και μην ξεχνάς: Το σπίτι μου είναι η βιβλιοθήκη. Εκεί είναι η θέση μου!!!



Δε θα μπορούν να μειωθούν μετά!
4. Μη μου σκίζεις τις σελίδες
Δε θα μπορεί κανείς να με διαβάσει μετά!
5. Και μην ξεχνάς:
Το σπίτι μου είναι η βιβλιοθήκη. Εκεί είναι η θέση μου!!!

Α' και Β' τάξη

«Τα Δικαιώματα του παιδιού»

Στο μάθημα της γλώσσας, στην τάξη μας, μιλήσαμε για τα δικαιώματα του παιδιού και τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι οι μεγάλοι να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα του παιδιού, γιατί μόνο έτσι οι λαοί της γης θα έχουν παιδιά με υγεία και χαμόγελο... Πολλά χαμόγελα!!! Κανένα παιδί στον κόσμο να μην υποφέρει και μόνο ευτυχία να χαρίζουν οι μεγάλοι σε μας, τα παιδιά, που πολλές φορές οι πράξεις και οι αποφάσεις τους, μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ άσχημα... Μιλήσαμε για το διαπολιτισμικό σχολείο και ότι όλα τα παιδιά του κόσμου είναι ίσα, άσχετα από το χρώμα, τη θρησκεία, την παράδοση. Ζωγραφίσαμε σπουδαία πράγματα, γιατί το θέμα μας έδωσε έμπνευση μεγάλη!

Οι μαθητές της ΓΔ' τάξης



Τα εκτάκια μας γράφουν...

Έξι... αξέχαστα χρόνια !!!

Φέτος άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της όπου θα πάρει όμως μαζί της αυτά τα υπέροχα και μοναδικά 6 χρόνια στο μικρό μας σχολείο. Με θαυμάσιους μαθητές, αγαπημένους μας δασκάλους, που με τόση αγάπη και υπομονή, μας δίδαξαν να γίνουμε υπεύθυνα, ευγενικά και σεβαστά παιδιά. «Αν αρχή και πιστεύουμε πως με τις γνώσεις που πήραμε από το Δημοτικό θα καταστήσουμε υπεύθυνα και σοβαρά σε δύσκολες καταστάσεις που θα βρεθούν στον δρόμο μας. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τις τόσες εμπειρίες που ζήσαμε!!! Έτσι, αποχαιρέτάμε τα, πιο χαρούμενα και γεμάτα όνειρα, χρόνια της παιδικής μας ηλικίας, με όμορφα συναισθήματα να πλημμυρίζουν την καρδιά μας. **Με πάρα πολλά αγάπη!!!**

Τα Εκτάκια



Ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο με την κ. Δήμητρα Παπαναστασίου

Στις 9 Μαΐου ήρθε στο σχολείο μας η κ. Δ. Παπαναστασίου με το πρόγραμμα Διάλοκος «Ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο». Στην αρχή γνωριστήκαμε και μετά χωριστήκαμε σε ομάδες για να παίξουμε το παιχνίδι «Τι θα ήταν το Γυμνάσιο αν ήταν...». Περάσαμε πολύ ωραία και μάθαμε πολλά και σημαντικά πράγματα για το άγνωστο σχολείο που μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε τους φόβους μας! Στο τέλος ζωγραφίσαμε τα δύο σχολεία που τα

χωρίζε η γέφυρα των εφοδίων και το ποτάμι των φόβων!!!
Οι μαθητές της Στ' τάξης



Επίσκεψη στο Γυμνάσιο

Στις 11 Μαΐου επισκεφτήκαμε με τη δασκάλα μας, την κ. Αγγελική, το Γυμνάσιο Βέλου. Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί θα γνωρίζαμε τον χώρο και τους καινούριους καθηγητές. Μόλις φτάσαμε οι φίλοι και γνωστοί μας άρχισαν να μας χαιρετούν. Αυτό μας έκανε να νιώσουμε αρκετά ασφαλείς. Ο Διευθυντής, ο κ. Μπάτσος, με τον κ. Ζάρκο αφού μας καλωσόρισαν μας ξενάγησαν στο σχολείο. Στον αθλητικό χώρο ήταν πολύ ωραία και η κ. Γίκα, η γυμνάστρια, μας είπε ότι μπορούμε να παίξουμε βόλεϊ ή μπάσκετ. Στη συνέχεια, στον χώρο της βιβλιοθήκης, ο κ. Μπάτσος μας έλυσε όλες τις απορίες. Νιώσαμε λίγο άγχος γιατί οι κανόνες του Γυμνασίου είναι πολύ διαφορετικοί από του Δημοτικού αλλά και ανυπομονησία γιατί γνωρίσαμε νέα παιδιά και ελπίζουμε να κάνουμε πολλές φίλιες!!!

Οι μαθητές της Στ' τάξης



«Το παρτέρι του σχολείου μας»

Στις 20 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή, το Δ.Σ του Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, μαζί με την κυρία Λίτσα, τη Δ/ντριά μας, φύτεψαν πολύχρωμα λουλούδια στο παρτέρι που βρίσκεται στο προαύλιο χώρο του σχολείου μας, εμφανίζοντας με τον τρόπο αυτό ακόμα περισσότερο το σχολείο μας. Αμέσως το όμορφο παρτέρι μας άλλαξε όψη. Εμείς τα παιδιά τα ποτίσαμε τα λουλουδάκια μας και ευχόμαστε τον Σεπτέμβριο, που θ' ανοίξουν πάλι τα σχολεία να είναι όλα τα λουλουδάκια μας εκεί και να στολίζουν με τα υπέροχα χρώματά τους ακόμα περισσότερο το σχολείο μας!!! Ένα «ευχαριστούμε» στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, για όλα όσα κάνει για το σχολείο μας και είναι ενεργά δίπλα μας σε κα' θε επιθυμία μας!!!

Οι μαθητές της ΓΔ' τάξης

Οι μαθητές της Ε' & Στ'



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

«Ο Μάγος του ΟΖ»

Η ιστορία μιλά την χαμογελαστή Ντόροθι και τον Τότο, το σκυλάκι της με τα πανέξυπνα μάτια, όπου ζουν με τον θείο Χένρι και τη θεία Έμα, σ' ένα μικρό αγρόκτημα στο γκρίζο και μελαγχολικό Κάνσας. Μια μέρα ένας δυνατός κυκλώνας παρασύρει μακριά το μικρό κορίτσι και το σκυλάκι της, στη φανταστική και γεμάτη χρώματα χώρα του ΟΖ. Πώς θα επιστρέψουν στο Κάνσας; Θα είναι εύκολο; Θα συναντήσουν κινδύνους; Ο ικανότερος μάγος του κόσμου πώς θα βοηθήσει; Με έναν διασκεδαστικό και ξεχωριστό τρόπο με το βιβλίο αυτό μάθαμε πως πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να μένουμε ακώρικοι σαν μια γροθιά!

Οι μαθητές της Στ' τάξης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

1. Ένας καλόκαρδος καρχαρίας

Υπεργραφέας: Λήδα Βαρβαρούση
Υπήρχε ένας καρχαρίας που το φρόντιζαν όλοι γιατί τον έβλεπαν με τα κοφτερά του δόντια και έτρεχαν να κρυφτούν. Ο κακομοίρης καρχαρίας ήθελε λίγη παρέα. Ήταν καλός και του άρεσε το διάβασμα αλλά ήταν πολύ στεναχωρημένος γιατί όλοι τον έβλεπαν και έτρεχαν από το φόβο τους. Ήσπου μια μέρα βρήκε ένα μικρό ψαράκι που ήταν και αυτό ολομόναχο και γίνανε αχώριστοι φίλοι.

Αδμαντία Κολινιάτη

στο δάσος, στο ιατρείο ζώων. Τα ζώα μαζεύτηκαν και προσπάθησαν να το πάνε στη θέση του, πάνω στον ουρανό. Πρώτα προσπάθησε το λιοντάρι, μετά η καμπλοπάρδαλη, η μαϊμού, αλλά κανείς δεν τα κατάφερε. Ήρθαν να βοηθήσουν και τα μυρμηγκάκια. Ανέβηκαν το ένα πάνω στο άλλο και φτιάξαμε μια σκάλα μέχρι τον ουρανό. Το αστέρι γύρισε πίσω στη θέση του και λάμπει χαρούμενο.

Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος

3. Η βέσπα του Πάρη

Η βέσπα του Πάρη είναι ένα πολύ ωραίο παραμύθι ειδικά για μικρά παιδιά. Λέει για ένα αγόρι που κάνει καλές πράξεις και οδηγεί ένα μηχανάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ!!! Διαβάστε το!

Γιώργος Καραφωτιάς

2. Η σκάλα της αγάπης

Υπεργραφέας: Τσορώνη Γεωργιάδη Γιολλάνα

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αστέρι που έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στη γη. Έπεσε



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Β' τάξη τελείωσε... Πόσες σκέψεις έχουν μείνει στο μυαλό, ποια να πρωτογράψω... Μία από τις καλύτερες αναμνήσεις είναι τα παιχνίδια με τους φίλους μου. Επίσης η κυρία ήταν πολύ καλή, μας μάθαινε πάντα και δεν κουραζόταν ποτέ. Θα μου λείψει πολύ. Αυτή η χρονιά πέρασε πολύ γρήγορα και θα πάω Τρίτη τάξη!

Ριλάντο

Στην Β' τάξη πέρασα πολύ ωραία. Κάναμε μάθημα μαζί με την Πρώτη. Μου άρεσαν πολύ τα μαθήματα και τα παιχνίδια με τους φίλους μου. Ανταλλάξαμε γράμματα και με τη Δευτέρα τάξη ενός άλλου σχολείου και πολύ μου άρεσε που διαβάσαμε τα γράμματά τους. Ήταν πολύ

ωραίες οι εκδρομές και οι γιορτές που κάναμε. Δε θα τα ξεχάσω ποτέ!

Αλέξανδρος

Όταν ξεκίνησα τη Δευτέρα τάξη ένιωσα χαρά γιατί μεγάλωσα. Δυσκολεύτηκα λίγο στην ανάγνωση αλλά εγώ προσπάθησα και δεν τα παράτησα. Το αγαπημένο μου μάθημα ήταν τα μαθηματικά γιατί τα καταλαβαίνω καλύτερα. Η δασκάλα μας, η κυρία Γιούλα, είναι η καλύτερη. Έχει πολλή υπομονή και δε μας φωνάζει καθόλου. Εύχομαι να την έχουμε και του χρόνου.

Αδμαντία

Φέτος στη Δευτέρα φτιάχναμε κατασκευές και ζωγραφιές και περνούσαμε

πολύ ωραία. Την κυρία μου την αγάπησα τόσο πολύ γιατί ήταν πάντα δίπλα μας σε ό,τι τη χρειαζόμασταν. Με τους συμμαθητές μου παίζαμε πολύ ωραία και συνεργαζόμασταν όλοι μαζί.

Γιώργος

Εγώ θυμάμαι από τη Δευτέρα τάξη τις εκδρομές που πηγαίναμε και τις πρόβες για τις γιορτές. Μου άρεσαν τα τραγούδια που μαθαίναμε και οι ζωγραφιές που κάναμε.

Παντέλα

Ήταν καταπληκτικά! Μου άρεσε πολύ η εκδρομή που πήγαμε στην Καλαμάτα και βάζαμε τραγούδια στο λεωφορείο.

Ένιο



Πολύ μας άρεσαν οι Διαφημίσεις!!!

Στο μάθημα της Γλώσσας μιλήσαμε και μάθαμε πολλά πράγματα για τις διαφημίσεις. Έτσι αποφασίσαμε με τη δασκάλα μας να φτιάξουμε κι εμείς τις δικές μας. Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες των δύο παιδιών και η κυρία μας ανέθεσε το θέμα πάνω στο οποίο θα φτιαχνόταν ή κάθε διαφήμιση. Συγκεντρώσαμε στοιχεία όπως όνομα, σλόγκαν και πληροφορίες προϊόντος. Στήσαμε τη διαφήμιση προσθέτοντας το κείμενο και ζωγραφίζοντας το προϊόν. Κάναμε και <διαγωνισμό> όπου όλες οι τάξεις ψήφισαν ποια τους άρεσε πιο πολύ. Αφού νίκησε το «Χρυσό Μήλο» αποφασίσαμε να μαζέψουμε κι άλλες πληροφορίες γιατί το βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον. Και τελικά όλα βρήκαν τη θέση τους σε ένα μεγάλο poster που διακοσμεί την τάξη μας!!!

Η Στ' τάξη



Χελιδονίσματα με χελιδόνες και δωράκια

Την 1^η Μαρτίου καλωσορίσαμε την άνοιξη με διαφορετικό τρόπο. Βγήκαμε στους δρόμους του χωριού τραγουδώντας και χορεύοντας τα κάλαντα της άνοιξης και όσοι άνθρωποι συναντήθηκαν μαζί μας ήταν τυχεροί γιατί τους δίναμε ένα «μάρτη» για το χέρι και ένα μικρό κλαδάκι κισσού για καλοτυχία. Φορούσαμε ασπρόμαυρα ρούχα για να θυμίζουμε τα

υπέροχα χελιδόνια, τους προάγγελους της άνοιξης, και κρατούσαμε στο χέρι από μία χελιδόνα που είχαμε κατασκευάσει.

Νιώσαμε τόσο ωραία βλέποντας τους ανθρώπους να χαίρονται με τα δωράκια μας και με τον τρόπο που καλωσορίσαμε την άνοιξη όλοι μαζί!

Οι μαθητές της Ε' τάξης



Τ' ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΣ

