



Δημοτικό Σχολείο Κεραμίου

Σχολικό Έτος 2023-24

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

ολοκληρώσαμε τον πρώτο μήνα από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με μια σειρά δράσεων: εκκλησιασμό την ημέρα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, συμμετοχή όλων των μαθητών στην Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού, επίσκεψη του συντονιστή εκπαίδευσης κ. Μπούμπα και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τα παιδιά, δράσεις την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Ζώων (4 Οκτωβρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών (5 Οκτωβρίου).

Τον Οκτώβριο, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κι αναμένοντας τη σχετική εγκύκλιο με τις λεπτομέρειες του εορτασμού της 28^{ης} Οκτωβρίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου μας στην παρέλαση που πραγματοποιείται στην Καλλονή **συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας από την Α΄ μέχρι και την Στ΄ τάξη.**

Τα ρούχα που θα φορούν τα παιδιά είναι τα εξής : για τα κορίτσια μας σκούρα μπλε φούστα, άσπρο καλσόν, άσπρο πουκάμισο και μπορντό-βυσσινί αμάνικο πουλόβερ και για τα αγόρια σκούρο μπλε παντελόνι, άσπρο πουκάμισο και μπορντό-βυσσινί αμάνικο πουλόβερ. Όλα τα παιδιά θα φορούν μαύρα ή σκούρα παπούτσια.

- Κι επειδή έχουμε μπει μέσα στο φθινόπωρο κι έχουν αρχίσει οι ιώσεις, παρακαλούμε όταν τα παιδιά είναι αδιάθετα κι έχουν συμπτώματα (βήχας, συνάχι κλπ) **να παραμένουν στο σπίτι** και να έχετε τη συμβουλή του γιατρού σας. Επίσης, καλός θα ήταν και ο τακτικός έλεγχος για ψείρες στα μαλλιά όλων των παιδιών.

Συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια προστασίας της υγείας όλων των παιδιών-κι όχι μόνο των δικών μας- και των ανθρώπων που αγαπάμε.

Παρά τις δυσκολίες και τις αποφάσεις που «υποβαθμίζουν» την καθημερινότητά μας στο σχολείο και τη ζωή, εμείς αντέχουμε και συνεχίζουμε... **Κι ελπίζουμε πως οι εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης θα προχωρήσουν από τα λόγια τα προεκλογικά σε πράξεις.**

Ευχαριστούμε θερμά

«Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου το παμπάλαιο χώμα πατώντας.

Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους... Και το φως δεν έδεσε ποτέ με τη σκέπη τους... Και το μέτρο δεν έδεσε ποτέ με την σκέψη τους...

Τα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βέλος»

Από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη