



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο, 01-12-2023

Τιμούμε στις 3 Δεκεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η οποία καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, και αδράττουμε την ευκαιρία να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα κομβικό κοινωνικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με κάποια μορφή αναπηρίας, ενώ όλοι οι άνθρωποι μπορεί να βιώσουν την αναπηρία, μόνιμα ή πρόσκαιρα, λόγω του ευμετάβλητου και εύθραυστου χαρακτήρα της ζωής. Σε μια υγιή κοινωνία, χωρίς διακρίσεις και οίκτο, χρειάζεται να σταθούμε όλοι σύμμαχοι και συμπαραστάτες στον δύσκολο αγώνα που δίνουν οι συνάνθρωποί μας που ζουν με κάποια αναπηρία, προκειμένου να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Με στόχο την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωσή τους, οφείλουμε να πολεμούμε την απόρριψη, την περιθωριοποίηση, τη στέρηση και την παραμέληση, που ανεξίτηλα εμποτίζουν πολλές φορές τα βιώματά τους και προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους.

Εμείς, οι άνθρωποι της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας μια εκπαίδευση συμπεριληπτική, προσπαθούμε για τη συνεχή βελτίωση του σχολικού κλίματος και της ποιότητας της μάθησης στο σχολείο, ώστε όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν με αξιοπρέπεια, ισότητα και δημοκρατία το δικαίωμα στην εκπαίδευση, σε ένα πλαίσιο αποδοχής και σεβασμού. Οραματιζόμενοι μια εκπαίδευση που αγκαλιάζει με ιδιαίτερη φροντίδα τα παιδιά με αναπηρία και στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, στη βελτίωση των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την ισόρροπη συμβίωσή τους με αυτό,

αγωνιζόμαστε για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού και την απαλλαγή της κοινωνίας από σύνδρομα και κατάλοιπα αναχρονιστικών αντιλήψεων που εμποδίζουν τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες να επιλέγουν και να αποφασίζουν σύμφωνα με τις ικανότητές τους.

Η αποδοχή των ανθρώπων με αναπηρία και η ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη συμβάλλουν στην πρόοδο και τον ανθρωπισμό και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση της ατομικής και συλλογικής ευημερίας. Ο τρόπος που μια κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία αποτελεί δείκτη πολιτισμού και δημοκρατίας και αντανακλά τις αξίες της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης ή την έλλειψη αυτών. Γι' αυτό η 3η Δεκεμβρίου δεν αποτελεί ημέρα γιορτής. Είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά τι οφείλουμε να κάνουμε ως υπεύθυνοι πολίτες και ως άξιοι να λεγόμαστε άνθρωποι για την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης

Εμμανουήλ Καρτσωνάκης