



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων



ΓΔ Εκπαίδευση και πολιτισμός

Πρόγραμμα διά βίου μάθησης

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ**

Επίσκεψη Λιθουανών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών συναντήσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος **Comenius Regio** με θέμα **“Social Integration Through Sport”**, που υλοποιεί η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, 12 εκπαιδευτικοί από το Kaunas της Λιθουανίας επισκέφθηκαν τη χώρα μας από 16 έως 22 Οκτώβρη 2013.

Στις 16 Οκτωβρίου, στο 26^ο και 29^ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών (Ολυμπιακό Χωριό), πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα “Non- traditional Physical Educations forms –dances and outdoor activities”, με συμμετοχή Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών και εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Πολυδενδρίου Αντ. Χριστόδουλος παρουσίασε τις έως τώρα δράσεις του προγράμματος. Στη συνέχεια οι διευθυντές του 26^{ου} και 29^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών κκ. Μ. Πατρινόπουλος και Φ. Περρής αναφέρθηκαν στα καινοτόμα προγράμματα των σχολείων τους. Ακολούθησε η εισήγηση του εκπαιδευτικού Φ.Α. του 2^{ου} Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών κ. Αλ. Λαζαρίδη, με θέμα “Active Lifestyle & Social Integration Through Sports”. Στη δράση συμμετείχε ο μαθητής της Γ’ γυμνασίου



Μάριος Μητροφάνης. Τέλος, παρουσιάστηκαν αντίστοιχες δράσεις από τους εκπαιδευτικούς της Λιθουανίας. Όλοι οι εισηγητές τόνισαν τη σημαντικότητα του χορού και των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων και την ενεργή κοινωνικοποίηση των μαθητών. Ακολούθησε πεζοπορία στην Πάρνηθα, υπό την καθοδήγηση του εκπ/κού Φ.Α. Παπανδρέου

Αθανάσιου.



Τη δεύτερη μέρα του προγράμματος οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν το Δήμο Διονύσου. Ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ι. Καλαφατέλης υποδέχτηκε τους Λιθουανούς στο Βωμό του Διονύσου, όπου ξεναγήθηκαν από τον καθ. Κ. Λαμπρινουδάκη και το Σχολ. Σύμβουλο κ. Μ. Καρβούνη. Στον ίδιο χώρο παρακολούθησαν και την παράσταση

«Όρνιθες» του Αριστοφάνη, από μαθητές του 1^{ου} Δημ. Σχ. Διονύσου. Ακολούθησε επίσκεψη στους χώρους του Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης. Εκεί οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με το διευθυντή κ. Γ. Παγανόπουλο και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν μια πληρέστερη εικόνα για τα σχολεία μας.

Στις 18 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνα και περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή, τις οποίες οργάνωσε η υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κα Βέρα Βορύλλα.



Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2013 ήταν αφιερωμένο στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Την ξενάγηση στο ΟΑΚΑ έκανε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων κυρία Άντα Χατζημανώλη. Ακολούθησε επίσκεψη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και στο Μουσείο της

Ακρόπολης, όπου όλοι είχαν της ευκαιρία να θαυμάσουν τα μοναδικά εκθέματα που φιλοξενούνται στο χώρο. Η επίσκεψη άφησε ιδιαίτερα συναισθήματα σε όλους. Η περιήγηση συνεχίστηκε στα γραφικά δρομάκια της Πλάκας και ολοκληρώθηκε με δείπνο.



Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 είχαμε την ευκαιρία, συντροφιά με τους Λιθουανούς, να απολαύσουμε μια ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο. Σε μια πόλη που συνδυάζει την ομορφιά με τη βαρύτητα των ιστορικών γεγονότων που συνέβησαν στα χώματά της. Με ενθουσιασμό και χαρούμενη διάθεση αφήσαμε την Αθήνα περίπου στις 9:00 το πρωί, με πρώτη στάση μας φυσικά τον

Ισθμό της Κορίνθου, για να θαυμάσουμε τη μαγευτική θέα. Η συνέχεια της διαδρομής μέσα από ελαιώνες, αμπέλια και πορτοκαλαιώνες ήταν υπέροχη! Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί από τη Λιθουανία εντυπωσιάστηκαν από την εναλλαγή των τοπίων βουνού και θάλασσας. Φτάσαμε στον προορισμό μας περίπου στις



12:00 το μεσημέρι και κατευθυνθήκαμε προς το βενετσιάνικο κάστρο «Παλαμήδι», όπου θαυμάσαμε τη μαγευτική θέα και ζήσαμε την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Η περιήγησή μας εδώ κράτησε μια ώρα και με σύμμαχο τον υπέροχο καιρό κατευθυνθήκαμε προς την απάνεμη παραλία της Αρβανιτιάς. Η θάλασσα μας καλούσε για ένα φθινοπωρινό μπάνιο, που πραγματικά ήταν απόλαυση. Μετά το μπάνιο σειρά είχε ο περίπατος στα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου, στις πλατείες του και στην παραλία του, με θέα το Μπούρτζι. Η

ημέρα μας τελείωσε σε ένα γραφικό ταβερνάκι της πόλης, όπου δοκιμάσαμε παραδοσιακές γεύσεις και μεζέδες. Αναχωρήσαμε από το Ναύπλιο αργά το βράδυ, αφού απολαύσαμε το ηλιοβασίλεμα από το λιμάνι. Φορτωμένοι εικόνες και χρώματα πήραμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Η ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.





Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου η λιθουανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Σχολείου υποδέχτηκαν τους επισκέπτες αρχικά στην αυλή του Σχολείου, με τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών και με μπαλόνια στα

χρώματα των σημαίων Λιθουανίας και Ελλάδας να απελευθερώνονται στον ουρανό. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν στους χώρους και τις τάξεις του Σχολείου και του Νηπιαγωγείου και δέχτηκαν αναμνηστικά που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές με τις δασκάλες τους.

Μετά την ξενάγηση οι λιθουανοί συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια γιορτή γεμάτη χορό και τραγούδι. Η Α' τάξη με την καθοδήγηση της κας Τζένης Μαγγανάρη μας ταξίδεψε με την υπέροχη φωνή και αγαπημένα τραγούδια του Ν. Ευλούρη. Οι μαθητές της Β' τάξης και η κα Λίλα Στυλιανοπούλου σκόρπισαν κέφι παρουσιάζοντας τον «Χορό των μπιζελιών».



Η κα Κατερίνα Παπαϊωάννου και η κα Λήδα Σάμιτα με τους μαθητές της τρίτης τάξης μας μετέφεραν χαρά και αισιοδοξία, με ένα υπέροχο χορευτικό και τους «Χαρταετούς» του Μίκη Θεοδωράκη.

Οι τάξεις Δ' και ΣΤ' παρουσίασαν παραδοσιακές εργασίες των κατοίκων της περιοχής,



όπως το πάτημα των σταφυλιών σε ένα αυτοσχέδιο πατητήρι. Ακολούθησε κέρασμα μουςταλευριάς σ' όλους τους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τη συγκομιδή της ελιάς και το ζύμωμα του ψωμιού, διανθισμένα με χορό και τραγούδι. Τα παραπάνω δρώμενα είχαν επιμεληθεί οι δασκάλες Μαγγανιάρη Ελένη και Μαγγανιάρη Σοφία.



Η εκδήλωση έκλεισε με χασάπικο και χασαποσέρβικο χορό από τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης. Τα χορευτικά, που πραγματικά ξεσήκωσαν όλους τους παρευρισκόμενους, προετοίμασαν από κοινού ο δ/ντής κ. Αντώνης Χριστόδουλος και ο δάσκαλος χορού του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Πολυδενδρίου κ. Γιάννης Γαντζίας. Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η κα Μαρία Παρδάλη, σχολική σύμβουλος και Πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Πολυδενδρίου, η κα Βέρα Βορύλλα, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, καθώς και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κα Μαρία Βασιλάκου. Η κα Παρδάλη και ο κ. Χριστόδουλος στο σύντομο χαιρετισμό τους αναφέρθηκαν στην αγαστή συνεργασία του Σχολείου με το Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Πολυδενδρίου, ο οποίος άλλωστε αποτελεί και έναν από τους εταίρους του προγράμματος. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με γεύμα σε ταβέρνα του Πολυδενδρίου, προσφορά της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ωρωπού. Οι Λιθουανοί εταίροι αναχώρησαν αργά το απόγευμα, με τις καλύτερες εντυπώσεις για τη φιλοξενία και για την υποδοχή στο Σχολείο μας. Οι συμμετέχοντες έδωσαν ραντεβού στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση στο Κάουνας την Άνοιξη. Το Σχολείο μας ευχαριστεί ολόψυχα όλους όσους για άλλη μια φορά με την έμπρακτη υποστήριξη τους συνέβαλαν στην επιτυχία των στόχων του προγράμματος, ιδιαίτερα δε τον Δήμαρχο, τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.