



Η Ηχώ των Τρωκτικών

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΙΖΚΑΜΠΟΥΡ!!!!

Αυτό που μου συνέβη είναι **ΤΡΟΜΕΡΟ!!!** Είμαι σε μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης και δεν μπορώ να χαρώ **ΤΙΠΟΤΑ!!!** Το ποντικομουαλό μου κάνει συνέχεια κύκλους και έχει κολλήσει στη μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ και στην κλοπή των βιβλίων της. Αποφασισμένος να λύσω και αυτό το μυστήριο, αρχίζω **απεγνωσμένα** να ψάχνω επιπλέον πληροφορίες γι αυτή την μαγική βιβλιοθήκη!!! Οι νύχτες και οι μέρες μου αντί να είναι είναι περιστοιχισμένες με **τυρογεύσεις**, **τυροαρώματα** και **χρώματα έργων τέχνης** έχουν κατακλυστεί από βιβλία,περιοδικά, εφημερίδες και εγκυκλοπαίδειες. Σαν τρελός γυρνάω την μέρα από βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη και τα βράδια στα σοκάκια του Παρισιού ψάχνοντας απελπισμένα να βρω κάτι γι αυτή την Ιζκαμπούρ και τα βιβλία τηςόμως **ΜΑΤΑΙΑ**, τα στόματα όλων είναι κλειστά, κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ γι αυτή την βιβλιοθήκη ενώ σε όλα τα έντυπα πέρα από την ίδια φράση και μια φωτογραφία δεν μπορώ να βρω καμιά άλλη πληροφορία.

Ποιος και πότε την ίδρυσε αυτή την βιβλιοθήκη; Τι είναι αυτό που την κάνει μαγική; Τι το ιδιαίτερο έχουν τα βιβλία της;

Το ποντικοευστικό μου μου έλεγε ότι αν έβρισκα απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις, θα έλυνα και αυτό μυστήριο!!! Γιατί στην ποντικοπροσκοπική μου τιμή **ήμουν σίγουρος** ότι αυτό που κυνηγούσαν οι ληστές είχε να κάνει με την **μαγεία της βιβλιοθήκης**...Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι...

Ένα βραδάκι που με είχε πάρει ο ύπνος διαβάζοντας το «**Μαγικά βιβλία στην ιστορία του κόσμου**», χτυπάει το κινητό μου! Τρομαγμένος, πετάγομαι από τον ύπνο και το σηκώνω..και **ΜΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙΑ** είναι ο φίλος μου **Ηρακλής Ποντικάρο**, ο φημισμένος ντετέκτιβ! **ΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΓΑΤΩΝ !!!** Τι είχα πάθει! Πως ήταν δυνατόν να τον έχω ξεχάσει !!! Εκείνος θα μου έδινε **λύση** στο πρόβλημά μου!!! Αρχίζω λοιπόν να του εξηγώ τι μου συμβαίνει και τι ψάχνω.. «**Μείνε ήσυχος, Τζι**», μου λέει και το κλείνει.Για δυο μέρες κάθομαι σε αναμμένα καρφιά περιμένοντας να με πάρει πίσω.Ο πιστός μου φίλος και δαιμόνιος ντετεκτιβ ποτέ δεν με είχε απογοητεύσει μέχρι τώρα....και ήμουν σίγουρος ότι ούτε και τώρα θα με απογοήτευε!!! Μεσάνυχτα Παρασκευής, έρχεται το πολυπόθητο τηλεφώνημα.. «Έλα, Τζι, κάθεσαι;»,με ρωτάει.Η ποντικοουρά μου αρχίζει να **τρέμει** και τα **μουστάκια μου έχουν σηκωθεί** σαν τεντωμένες πευκοβελόνες. «**Ιδρυτής της μαγικής βιβλιοθήκης της Ιζκαμπούρ είναι η συγγραφέας Μάγια Δεληβοριά, η οποία κατοικεί εδώ και πολλά χρόνια ινκόγκνιτο στην Ελλάδα...Λέγεται ότι μέσα στα βιβλία**



Εικόνα: Η μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ

*βιβλία της κρύβεται μια σελίδα από ένα μαγικό βιβλίο από το χρόνο των ιπποτών, μια σελίδα από ένα από τα βιβλία που είχε ο ιππότης της αγάπης, και που έχει τόση δύναμη που σου χαρίζει όλη την σοφία του κόσμου και μπορεί να σε ταξιδέψει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης...Τρόσεξε όμως μόνο **ΕΚΕΙΝΗ** έχει την μαγική δύναμη να την ξεκλειδώσει!!!!»* Δεν προλαβαίνω να του πω ευχαριστώ και πέφτει η γραμμή και μαζί με την γραμμή **πέφτει και το μάτι μου** στο τελευταίο τεύχος της εφημερίδας των βιβλιοπειρατών «**Μυαλά κουβάρια**...**ΜΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙΑ**...Σίγουρα σήμερα είναι η τυχερή μου μέρα και **το σύμπαν συνομωτεί υπέρ μου...ΓΙΑΤΙ** τα βιβλία που βρήκαν οι βιβλιοπειρατές, είναι της Μάγιας Δεληβοριά...και **στοίχημα όλη την μοτσαρέλλα του κόσμου** ότι μέσα στις σελίδες αυτών των βιβλίων, κρύβεται και η μαγική σελίδα που κυνηγούν οι επίδοξοι ληστές!!!»

Τι άλλο μένει λοιπόν, αγαπητοί μου βιβλιοπειρατές, από το να **ψάξετε τις σελίδες των βιβλίων της Μάγιας Δεληβοριά για να βρείτε αυτή την μαγική σελίδα και να καλέσετε την ίδια την συγγραφέα** για να της την παραδώσετε και να σας την ξεκλειδώσει... Εκείνη θα λύσει και όλες τις υπόλοιπες απορίες σας. Ποιοι είναι αυτοί που κυνηγούν αυτή τη μαγική σελίδα και γιατί....

Ένα είναι σίγουρο...

Και αυτό λοιπόν το μυστήριο οδεύει προς τη λύση του

Σας το είχα εγγυηθεί από την αρχή, εγώ !!!!

Ο Τζερόνιμο Σάιλτον !!! Σκαούτ!!

Το χελιδόνι και η φωτιά

Πήραν λοιπόν τον δρόμο για τον Νότο μα ένα από αυτά σταμάτησε και γύρισε να δει τη γη. Από ψηλά είδε τους ανθρώπους να κλαίνε. Το πουλί χαμήλωσε και τους ρώτησε:

-Ποια συμφορά σάς βρήκε και είστε τόσο θλιμμένοι;

- Να, είπαν πρώτα οι γυναίκες, εσύ φεύγεις για αλλού, μα εμείς μένουμε εδώ και παγώνουμε μοναχοί.

-Και γιατί δεν ανάβετε φωτιά; ρωτάει το χελιδόνι.

-Δεν την ξέρουμε, ψάχνουμε, είπαν οι άνθρωποι, μα δεν ξέρουμε τα μυστικά της.

«Όλη η γη να μένει χωρίς φωτιά κι ο ουρανός που την έχει να μην την δίνει...», σκέφτεται το χελιδόνι.

- Αχ! πουλάκι, πουλάκι μου, ακούγεται μια νέα γυναίκα, εσύ που ταξιδεύεις μακριά, πες μας μήπως ξέρεις πού είναι η πατρίδα της φωτιάς να πάμε να την πάρουμε;

- Καλή γυναίκα, τη φωτιά την έχει ο ουρανός και είναι δύσκολο να την πάρεις, απαντάει το πουλί.

- Πέτα, πουλί μου καλό, είπε τότε ένας γέροντας, και φέρε μας λίγη φωτιά. Σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις.

- Μα δεν τη δίνει εύκολα ο ουρανός, λέει το χελιδόνι.

- Τότε να την κλέψεις, προτείνει ένας αντρας.

Και το πουλί πετάει και πηγαίνει στα λημέρια του Τένγκρι, του θεού του ουρανού, που έχει τη φωτιά. Περιμένει λοιπόν να πλαγιάσει ο θεός Τένγκρι και τότε μόνο το χελιδόνι του κλέβει τη φωτιά. Μα ο Τένγκρι ξυπνάει και αρχίζει να κυνηγάει το χελιδόνι.

Μπροστά εκείνο με τη φωτιά, πίσω ο Τένγκρι με το βέλος του, μέχρι που ο θεός σημαδεύει για τα καλά το πουλί και σκίζει στα δύο την ουρά του. Όμως το χελιδόνι γλιτώνει και δίνει στους ανθρώπους τη φωτιά. Από τότε τα χελιδόνια γεννιούνται με φαλιδωτή ουρά και οι άνθρωποι τα αγαπούν και χαίρονται όταν αυτά τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους στις στέγες των σπιτιών τους.

Αθηνά Παπαδάκη, «Παλιές ιστορίες του κόσμου» (Ασία)

Βιβλιοπροτάσεις....



