



Η Ηχώ των Τρωκτικών

ΚΛΟΠΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΒΡΟ!!!!

Έπειτα από δυο μήνες κρεβατώματος στο νοσοκομείο και στο σπίτι, αποτέλεσμα της απρόσμενης περιπέτειας μου στην Πέτρα, αποφάσισα να κάνω ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι-**δώρο** στον εαυτό μου...Και που αλλού θα επέλεγα να πάω, εκτός από την πόλη των *τυριών*, των *κρασιών*, του *φωτός* και της *τέχνης* !!! Πολύ σωστά καταλάβατε...

ΠΑΡΙΣΙ!!!!

Λοιπόν, όλα άρχισαν έτσι ακριβώς...

Μια τεμπέλικη μέρα, περιδιάβαινα στους διαδρόμους του μουσείου του Λούβρου απολαμβάνοντας τα διάφορα έργα τέχνης, ώσπου τα βήματα μου με οδήγησαν στην αίθουσα με τις σπάνιες συλλογές βιβλίων. Όταν προσπάθησα να μπω μέσα, δυο φύλακες του μουσείου με σταμάτησαν και με έλεγξαν εξονυχιστικά, ενώ τα ποντικομάτια μου είδαν κάποια ράφια με τις κόκκινες ταινίες σήμανσης της αστυνομίας! Το **ποντικοενστικτό** μου αμέσως αντέδρασε και το **ποντικοδημοσιογραφικό μου δαιμόνιο** κατάλαβε ότι κάτι περίεργο είχε συμβεί εδώ πέρα... Χωρίς να κινήσω υποψίες, προσπάθησα να πιάσω κουβέντα με τους φύλακες και κατάφερα να μάθω ότι το καλοκαίρι **ληστές** είχαν επιτεθεί στη συγκεκριμένη αίθουσα του μουσείου και είχαν κλέψει κάποια από τα βιβλία που φιλοξενούσε το μουσείο σε μια έκθεση που έκαναν αφιερωμένη στην **μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ**... Η υπόθεση μύριζε *μοτσαρέλλα* ...γιατί οι ληστές, ενώ θα μπορούσαν να πάρουν άλλα πιο παλιά και ανεκτίμητης αξίας βιβλία, πήραν μόνο βιβλία από τα ράφια της Ιζκαμπούρ...**ΜΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙΑ**... καμπανάκια άρχισαν να χτυπούν μες στο μυαλό μου... Βγήκα από το μουσείο παραζαλισμένος και πήγα τρέχοντας στο δωμάτιο μου. Άνοιξα **αμέσως** τον υπολογιστή μου και άρχισα να σερφάρω στο mouse-net αναζητώντας πληροφορίες ...και δεν βρήκα **ΤΙΠΟΤΑ** εκτός από την φράση «**μυστηριώδη βιβλιοθήκη που βρίσκεται στην Ιζκαμπούρ, ένα μέρος που δεν έχει τίποτα σημαντικό να επιδείξει εκτός από την βιβλιοθήκη του, που λένε ότι είναι μαγική**»



Ένα σωρό ερωτήσεις πλημμύρισαν το κεφάλι μου.

Τι είναι αυτό το τόσο **ιδιαιτέρο** που έχει αυτή η βιβλιοθήκη; Τι είναι **αυτό που ψάχνουν** απεγνωσμένα αυτοί οι επίδοξοι και επικίνδυνοι ληστές; Καταλάβαινα ότι θα χρειαζόμουν **ΒΟΗΘΕΙΑ** για να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Το **ποντικοενστικτό** μου όμως δεν με γελούσε ...*Εκαύτ*.. Μου φώναζε **δυνατά** ότι όλα αυτά που μου συνέβαιναν **συνδέονταν μεταξύ τους** και γινόντουσαν για κάποιο λόγο.

Ποια είναι τα βιβλία που βρήκαν οι βιβλιοπειρατές στην Πέτρα; Έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους; Έχουν κάποια σχέση με την μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ;

Ένα είναι σίγουρο!!!!

Κι αυτό το μυστήριο θα λυθεί!!!

Σας το εγγυώμαι εγώ!!!!

Ο Τζερόνιμο Σάλτου !!! Εκαύτ!!

Χανιά - Αθήνα...

με επιστροφή

Ταξιδεύω πολύ, ταξιδεύω συνέχεια Συνήθως με αεροπλάνο, Χανιά-Αθήνα, Αθήνα-Χανιά ! Με λένε Μάρκο και η μαμά μου με περιμένει πάντα στο αεροδρόμιο, γιατί είμαι μικρός. Το αεροδρόμιο είναι... σαν το σπίτι της. Η μαμά είναι αεροσυνοδός και ζει στην Αθήνα. Εγώ και ο μπαμπάς μένουμε στα Χανιά. Κοντά στο σπίτι είναι το μαγαζί του μπαμπά.

Ο μπαμπάς είναι επιπλοποιός και δεν ταξιδεύει. Όμως, ξέρει τόσα πράγματα και μου αρέσει να τον ακούω. Από τον μπαμπά έμαθα ότι ο Ειρηνικός είναι ο μεγαλύτερος ωκεανός του κόσμου, σχεδόν όσο όλοι οι άλλοι ωκεανοί μαζί, ότι ο Νείλος είναι ο πιο μακρύς ποταμός, αλλά ο Αμαζόνιος είναι ο πιο πλατύς και έχει πιο πολύ νερό, ότι η πιο μεγάλη λίμνη - τι λίμνη! θάλασσα, αφού έχει αλμυρό νερό είναι η Κασπία θάλασσα. Ότι η Ανταρκτική έχει στεριά κάτω από τον πάγο, ενώ η Αρκτική είναι σκέτος πάγος... χωρίς στεριά. Θα έπαιρνε άριστα στη γεωγραφία ο μπαμπάς, όπως και η μαμά μου.



Η μαμά είναι αεροσυνοδός και ταξιδεύει. Είναι σαν τους ναυτικούς, όλο λείπει. Τα καλοκαίρια με παίρνει μαζί της. Είδα από κοντά το καμπαναριό της Πίζας, το Κολοσσαίο, το Μπιγκ Μπεν, τους κήπους των Βερσαλλιών, την Αλάμπρα. Γνώρισα και μερικά παιδιά, τον Λουίτσι, την Άναμπελ, τη Μαρί, τον Πάκο και γίναμε φίλοι.

Ο Πάκο είναι τσιγγάνος και ζει στη Γρανάδα της Ισπανίας. Από τον παππού του άκουσα την πιο γλυκιά «σαέτα». Η σαέτα είναι ένα τσιγγάνικο τραγούδι για τον σταυρωμένο Χριστό, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. Αυτό το βράδυ, οι τσιγγάνοι ανάβουν φωτιές στους δρόμους. Οι φωτιές φτάνουν μέχρι το Σακρομόντε, τον ιερό τους λόφο, όπου είναι χτισμένη μια εκκλησούλα. Ο παππούς του Πάκο τραγούδησε τη σαέτα δυνατά και μελαγχολικά !Τραγούδησε υπέροχα!

Το μυαλό μου είναι γεμάτο από ταξίδια και το σπίτι μου είναι γεμάτο από πραγματάκια από όλο τον κόσμο: αφρικανικές μάσκες, γόνδολες, πυραμίδες, κιμονό, σομπρέρο, ένα κινέζικο καπέλο, ένα ινδικό σάρι, ένα περσικό κιλίμι. Τόσα ταξίδια, τόσα αναμνηστικά, τόσα ξενοδοχεία! Μερικές φορές κουράζομαι και θέλω να μένω σπίτι. Το μόνο ταξίδι που δεν θα με κουράσει είναι Αθήνα-Χανιά... με τη μαμά μου μαζί. Ας έρθει και δεν θα την αφήσω να επιστρέψει ξανά στην Αθήνα!

Μ.ΤΤ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ!!!

Στείλτε κι εσείς τις δικές σας ιστορίες με
**ένα φανταστικό ή πραγματικό
ταξίδι σε κάποιο μέρος του
κόσμου .**

Οι καλύτερες ιστορίες θα

δημοσιευτούν!!!!

Βιβλιοπροτάσεις....

Από Μακριά...



