



ΕΛΜΕΠΑ
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ένα παραμύθι που
δημιουργήθηκε από
τους μαθητές της
Ε'-Στ' τάξης του
Δημοτικού Σχολείου
Μυρτιάς



ΣυμπεριπτικούΠολη



Μυρτιά, 2023-2024

Μια φορά κι έναν καιρό, κάπου στο σύμπαν, υπήρχε ο Φρύδιας, ένας σκύλος με πολύ μεγάλα φρύδια, απ' ότι καταλαβαίνετε, άσπρη γούνα και μακρύ λαιμό. Χειμώνα – καλοκαίρι φοράει ένα κόκκινο πουλόβερ και ασορτί παπούτσια.



Ο Φρύδιας, μόλις 3 χρονών και 20 εκατοστών, είναι και αδερφάκι της Μπέλας και του Ορφέα. Οι γονείς του είναι ο Ρούμπι και η Ρόξη. Όλη η υπόλοιπη οικογένεια έχει μαύρο τρίχωμα, μόνο ο Φρύδιας ξεχωρίζει.



Γεννήθηκε στην Πόλη, όντως έτσι την έλεγαν, μία μονότονη πόλη χωρίς πολλά χρώματα. Το δικό του σπίτι είναι στην μέση ακριβώς της Πόλης.



Η μόνη του υποχρέωση είναι να πηγαίνει σχολείο, όπου βλέπει και τον καλύτερο του φίλο, τον ποντικό Άρη Καμάρη. Μαζί αντιπαθούν τις γάτες, επειδή κάποτε μία από αυτές δάγκωσε την ουρά του Άρη. Γι' αυτό από τότε, ο Φρύδιος όλο προκαλεί τις γάτες πετώντας τους νερό.



Με αυτά και με 'κείνα, ο Φρύδιας και ο Άρης, είναι κάπως απομονωμένοι από τα υπόλοιπα ζώα της Πόλης. Πιο συγκεκριμένα, τον Φρύδια, τον κοροϊδεύει ο Κούλης ο «Κανονικούλης», εξαιτίας του μακρύ λαιμού και των μεγάλων φρυδιών που έχει λέγοντάς του: «Εσύ δεν είσαι σκύλος! Καμηλοπάρδαλη είσαι!».



Τον Άρη τον κοροϊδεύει ο μεγαλύτερός του εχθρός, ο Jason, ο οποίος λέει ψέματα σε όλους πως ο Άρης έκοψε μόνος του την ουρά του για να τον λυπούνται και να τον κάνουν παρέα. Έτσι, κατέληξαν και οι δύο μας φίλοι να νιώθουν δυστυχισμένοι και νευριασμένοι.

Το ίδιο ένιωθαν και οι γονείς τους, ο Ρούμπι και η Ρόξη, που τους έβλεπαν έτσι, γι' αυτό αποφάσισαν να οργανώσουν ένα πάρτι και να τους καλέσουν όλους. Είπαν όλοι ότι θα το σκεφτούν χωρίς να πουν κατευθείαν ναι ή όχι. Κατά βάθος όμως, οι μικροί μας φίλοι φοβόντουσαν πως κανένας δεν θα εμφανιζόταν.

Έτσι κι έγινε. Ο Κούλης και ο Jason έπεισαν όλα τα ζώακια να μην πάνε, λέγοντας ότι δεν πρέπει να τους κάνουν παρέα. Το κλίμα στο σχολείο ήταν δυσάρεστο για αρκετό καιρό, κάτι που επηρέαζε όλα τα ζώακια της Πόλης.



Μια μέρα λοιπόν, η γάτα η Φιλιώ, ένα μεγαλύτερο ζώακι του σχολείου, αποφασίζει να αναλάβει δράση. Καταστρώνει, λοιπόν, ένα σχέδιο. Οργανώνει αυτή τη φορά εκείνη ένα πάρτι, καθώς ήταν σίγουρη πως όλοι θα έρχονταν στο δικό της, μιας και εκείνη είναι φίλη με όλους στο σχολείο. Προσκάλεσε ένα-ένα τα ζώακια του σχολείου και όλα αμέσως αποδέχτηκαν την πρόσκλησή της.



Η κατάσταση φτάνει στα άκρα με την Φιλιώ να στεναχωριέται πολύ και να κάθεται μόνη της σε μία γωνία και να κλαίει. Όταν την είδαν, πήγαν όλοι μαζί εκεί για να δουν τι συμβαίνει.

- Γιατί κλαις Φιλιώ; Τι σε στεναχώρησε; Την ρώτησε ο Κούλης.
- Εγώ το μόνο που ήθελα με το πάρτι μου ήταν να γίνουμε όλοι φίλοι αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να κάνω την κατάσταση χειρότερη, του είπε η Φιλιώ.



Τότε τα ζώακια κοιτάζουν το ένα το άλλο με αμηχανία, καθώς αντιλήφθηκαν πόσο άδικη και άσχημη ήταν η συμπεριφορά τους απέναντι στη φίλη τους. Προκειμένου λοιπόν να διορθώσουν κάπως την κατάσταση ζητάνε συγγνώμη όλοι από την Φιλιά και αποφασίζουν πως για να αλλάξει η εχθρική σχέση που έχουν ο Φρύδιος και ο Άρης με τα άλλα ζώακια χρειάζεται να συζητήσουν τις διαφορές τους και τους λόγους που τους οδηγούν σε διαμάχες.



Οπότε κάθισαν όλοι μαζί σε ένα κύκλο και άρχισαν να μιλάνε για αυτά. Η Φιλιώ παρατηρώντας τα ζώακια από μακριά στον κύκλο που είχαν φτιάξει τους λέει: «Κοιτάξτε ο ένας τον άλλον... όλοι έχουμε από κάτι διαφορετικό, είτε αυτό είναι το τρίχωμα, είτε τα αφτιά, είτε η μουσούδα... Είτε είναι ένας μακρύς λαιμός ή μια κομμένη ουρά, όπως έχουν ο Φρύδιος και ο Άρης. Αυτά όμως, είναι χαρακτηριστικά που μας κάνουν μοναδικούς. Και όχι λόγοι ικανοί που να μας διαφοροποιούν και να δημιουργούν τσακωμούς και συγκρούσεις».

Τα υπόλοιπα ζωάκια αμέσως συνειδητοποίησαν πόσο δίκιο έχει η φίλη τους. Έτσι λοιπόν, η Φιλιώ, που όλους τους φιλιώνει, κατάφερε τον στόχο της και τα ζωάκια του σχολείου ξεκίνησαν να κάνουν παρέα όλα μαζί.

Για να επισφραγιστεί αυτή η συμφιλίωση σκέφτηκαν να αλλάξουν όνομα στην πόλη τους και από Πόλη να γίνει ΣυμπεριπτικούΠολη, μια πόλη που τους συμπεριλαμβάνει όλους ακόμα και αν έχουν κάτι διαφορετικό. Τα ζωάκια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφη την πόλη τους ζωγράρισαν όλα τα κτήρια με διάφορα χρώματα και σχέδια.



Το παραμύθι αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης- Εποπτείας ΙΙΙ από τις φοιτήτριες Κοινωνικής Εργασίας, Καμνάκη Μαρία, Καμπόλη Ξανθή και Πετρακάκη Παναγιώτα, υπό την εποπτεία της υπεύθυνης καθηγήτριας κα. Φουντουλάκη Κυριακής. Αποτελεί έργο των μαθητών της Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς, το σχολικό έτος 2023-2024. Στη δημιουργία αυτή συνέβαλαν, η υπεύθυνη δασκάλα των τμημάτων αυτών, κα. Κατερίνα και η διευθύντρια του σχολείου, κα. Θεανώ Αντωνοπούλου.

Συμπεριπτικού Πολη



Ο Φρύδιας και ο Άρης, δύο ξεχωριστά ζώακια,
ζούσαν σε μία πόλη, απομονωμένοι από τους
υπόλοιπους εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους. Οι
ίδιοι όμως αδυνατούν να δώσουν μία λύση... τι
γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Τι χρειάζεται να
συμβεί για να αλλάξει αυτό;

