

Στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος "Εργαστήρια Δεξιοτήτων", στην 4η θεματική ενότητα με τίτλο : "Δημιουργώ και καινοτομώ- Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία" και με αφορμή την υποενότητα: "Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα" κάναμε βιντεοκλήση σήμερα, 22/5/2024, στην κ. Σαπουνίδου Ζαφειρούλα, την οποία είχα μαθήτριά όταν ήταν στην Ε΄ τάξη, στο 12/Θ Δ.Σ. Κ. Νευροκοπίου, το σχολικό έτος 2004-2005 και η οποία είναι σήμερα μια πετυχημένη Συμβολαιογράφος στη Βέροια!!!

Η κ. Σαπουνίδου έχει ένα πλουσιότατο βιογραφικό: Πτυχίο Νομικής, Μετ/κό στο Δημόσιο Δίκαιο και στις Πολιτικές Επιστήμες, έδωσε κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, γνωρίζει πολύ καλά 3 ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά, μπορεί να διδάξει σε ΚΕΕ,ΚΕΚ, ΙΕΚ (έχει πιστοποιήσεις και εκπ/κή επάρκεια ), γνωρίζει πολύ καλά η/υ, έχει συμμετοχή σε πολλά συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.ά.

Η κ. Σαπουνίδου, μας έδειξε πολλά από τα νομικά βιβλία που έχει στην προσωπική της βιβλιοθήκη, μας έδειξε διάφορα συμβόλαια, την σφραγίδα της ,έκανε απλά μαθήματα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής με τα παιδιά (διαδραστικότητα).

Η κ. Σαπουνίδου έδωσε μερικές χρήσιμες συμβουλές στα παιδιά, όπως να πιστεύουν στον εαυτό τους, να κάνουν αυτό που αγαπούν , αυτό που τους αρέσει και τους «γεμίζει», να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, να έχουν επαφή με το βιβλίο , κάνοντας αναφορά στα οφέλη του διαβάσματος. Επίσης, τόνισε να είναι σεμνά στη ζωή τους, να μην έχουν έπαρση-υπερηφάνεια- εγωισμό , να κάνουν καλές πράξεις και, να ακούν, να σέβονται τους Γονείς και τους Δασκάλους τους. Κάτι που έκανε εντύπωση είναι πως πίσω από την καρέκλα του γραφείου της, στον τοίχο, έχει την εικόνα του Χριστού

και της Παναγίας και όχι τα πτυχία της. Επίσης, παρότρυνε και προέτρεψε τα παιδιά να έχουν διάφορα χόμπι , όπως, χορό, ζωγραφική, κάποιο άθλημα κτλ. και ΌΧΙ να είναι όλη την ώρα στην τηλεόραση ή στο tablet, τον η/υ και το κινητό.

Η κ. Σαπουνίδου, θυμήθηκε κάποια περιστατικά και κάποιες δράσεις που κάναμε τότε στην τάξη, στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία με όλα τα παιδιά, όπως , όταν κάναμε καθαριότητα και ανακύκλωση σε αρκετές γειτονιές στο χωριό (με γάντια μιας χρήσης, μεγάλες σακούλες, κουτιά για το πλαστικό, το γυαλί, το χαρτί και το αλουμίνιο κτλ ή όταν είπαμε τα κάλαντα στο χωριό και στις διάφορες υπηρεσίες : Δημαρχείο, Επαρχείο, Κέντρο Υγείας, Γυμνάσιο- Λύκειο, Στρατόπεδο κτλ και με τα λεφτά που συγκεντρώσαμε κάναμε φιλανθρωπίες-αγαθοεργίες και δωρεές ή την εφημερίδα που τυπώναμε: «Η φωνή του μαθητή», ή όταν καλέσαμε στην τάξη μας την συγγραφέα κ. Κατερίνα Μουρίκη κ.ά. Όλα αυτά , της έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη της. «Ήρθαμε σε επαφή με τις έννοιες του εθελοντισμού, της προσφοράς, της βιωματικής μάθησης» , δήλωσε η κ. Σαπουνίδου «και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, τα εφαρμόζω κι εγώ» . Στο άκουσμα όλων αυτών, ένιωσα κι εγώ απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση!

Η κ. Σαπουνίδου, σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας-παρουσίασης ήταν φιλική, ευγενική, χαμογελαστή, επικοινωνιακή και οικεία. Απάντησε με προθυμία, χαρά και υπομονή σε όλες τις ερωτήσεις των μαθητών, έλυσε τις απορίες τους και έδωσε διευκρινίσεις σε όποια σημεία της ζήτησαν οι μαθητές. Την αποχαιρετίσαμε με ένα δυνατό και ζεστό χειροκρότημα. Την ευχαριστούμε θερμά, για την ωραία, χρήσιμη, ενδιαφέρουσα, αξιόλογη και ουσιώδη παρουσίασή της.