

## Από πού πήρε το όνομά του ο Μαυρόβατος

Ο Μαυρόβατος είναι ένας σχετικά νέος ελληνοποντιακός οικισμός στον ελλαδικό χώρο.

Πριν από το 1920 ήταν ένα από τα πολλά τσιφλίκια στην πεδιάδα της Δράμας. Ήταν το Καράτσαλι, όπως το έλεγαν οι Τούρκοι μέχρι το 1912, που το είχαν στην κατοχή τους, όπως και τα άλλα γύρω μέρη. Μετά, για λίγο, πέρασε στα χέρια των Βουλγάρων, ώσπου να ελευθερωθεί κι από αυτούς την 1η Ιουλίου 1913.

Η μετονομασία του σε Μαυρόβατο έγινε από την αρμόδια Επιτροπή με το Διάταγμα της 1.4.1927 (Φεκ 76/1927 τ.Α') και δεν έγινε κατά λέξη. Στα τούρκικα "καρά-τσαλί" λέγεται ο μαυριδερός αγκαθωτός θάμνος (που αφθονούσε τότε στο γύρω χωριό) και του οποίου το επιστημονικό όνομα είναι "ράμνος" ή "μέλαινα" ενώ αλλιώς λέγεται και "παλιούρος" (παλιούρι). Θα έπρεπε λοιπόν να μετονομαστεί το χωριό σε "Ραμναίοι" ή "Παλιούρι" για να υπάρχει συνέπεια. Δεν ξέρουμε όμως γιατί προτιμήθηκε το "Μαυρόβατος" παρμένο σίγουρα από τα πολλά άγρια βάτα που επίσης αφθονούν στην περιοχή ενώ τα παλιούρια είναι πολύ λιγότερα τώρα.

## Κανετίδου Δέσποινα

### Άγιος Νικόλαος (4ος μ.Χ. αι.)

Άγιος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας. Καταγόταν από πλούσια και ευγενή οικογένεια και έλαβε άρτια μόρφωση. Νωρίς μπήκε στο μοναστήρι Σιών, στα Μύρα της Λυκίας, όπου και χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας. Νωρίτερα είχε επισκεφθεί τους Άγιους Τόπους, όπου προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο. Αργότερα έγινε επίσκοπος Μύρων, όπου ανέπτυξε αξιόλογη φιλανθρωπική δράση, ιδρύοντας γηροκομεία, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού διώχτηκε, φυλακίστηκε και υπέφερε φοβερά βασανιστήρια με μεγάλη εγκαρτέρηση. Αποφυλακίστηκε από το Μεγάλο Κωνσταντίνο και αποκαταστάθηκε στο ποιμνιό του. Έλαβε μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325 μ.Χ., όπου αναδείχθηκε φλογερός κήρυκας της Ορθοδοξίας. Πέθανε το 330 μ.Χ. (6 Δεκεμβρίου). Από τον τάφο του ανάβλυζε ιαματικό μύρο. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν το 1087 στο Μπάρι της Ιταλίας, όπου και χτίστηκε προς τιμήν του μεγαλοπρεπής ναός. Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ο προστάτης άγιος της Ρωσίας, των ναυτικών, των εμπόρων και των μικρών παιδιών, του αποδίδονται δε πλήθος από θαύματα. Ιδιαίτερα είναι δεμένος μαζί του ο ελληνικός λαός και ξεχωριστά οι ναυτικοί μας. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 6 Δεκεμβρίου.

## Ηλιάδης Κωνσταντίνος

## Νέα Σεβάστεια

Το χωριό μου ιδρύθηκε λίγο μετά τη μικρασιατική καταστροφή και αποτελείται κυρίως από προσφυγικές οικογένειες. Οι κάτοικοι ήταν παλιά όλοι ποντιακής καταγωγής, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει και οικογένειες οι οποίες δεν έχουν κάποια συγγενική σχέση με τους παλιούς κατοίκους απλά το επέλεξαν από την πόλη που απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα. Το χωριό μου, από τι λέει η γιαγιά μου η Ξένια, ήταν χωρισμένο σε δύο γειτονιές ή μαχαλάδες. Στην κάτω γειτονιά κατοικούσαν άτομα από τη Σαμψούντα του Πόντου ενώ στην πάνω γειτονιά, όπου είναι και το Δημοτικό σχολείο, κατοικούσαν άτομα από την περιοχή Καρς του Πόντου. Η γιαγιά μου η Ξένια με τους γονείς, τα αδέρφια και τους συγγενείς της, περίπου 15 οικογένειες, ήρθαν στο χωριό το 1940-41 από το Βατούμ της Γεωργίας, όπου είχαν καταφύγει για να γλιτώσουν από τους Τούρκους. Ο παππούς μου ο Άγγελος είχε έρθει από την περιοχή της Τραπεζούντας του Πόντου.

Το 1990 ήρθαν από τη Ρωσία γύρω στις 10 οικογένειες, αλλά μετά από λίγα χρόνια μετακόμισαν στο χωριό Καλλίφυτος.

Το 1957 ιδρύθηκε ο Μ.Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού, όπου υπάρχει και σήμερα και αγωνίζεται στη Β' ερασιτεχνική κατηγορία της Δράμας. Το 1985 ιδρύθηκε ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού ο οποίος διοργανώνει διάφορους χορούς και συμμετέχει σε γιορτές της ευρύτερης περιοχής μας.

Οι κάτοικοι του χωριού πιο παλιά ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία ενώ σήμερα οι περισσότεροι είναι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι. Στο κέντρο του χωριού είναι η πλατεία και η εκκλησία, που γιορτάζει στις 14 Σεπτεμβρίου «ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ».

Η Νέα Σεβάστεια είναι ένα ήσυχο χωριό και οι χωρικοί νοιάζονται ο ένας τον άλλον, γιατί όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Το χωριό έχει 175 σπίτια και 520 κατοίκους.

## Ανθοπούλου Ξένια Πασχαλίδου Ελίζα