

Μηνιαίο Μαθητικό Περιοδικό

Δημοτικό Σχολείο

Κυνοπιαστών

Δνση: Μηλιά Κυνοπιαστών,

τ.κ. 49084, Κέρκυρα

τηλ. σχολείου: 26610 56298

email: [mail@dim-](mailto:mail@dimkynop.ker.sch.gr)

[kynop.ker.sch.gr](mailto:mail@dimkynop.ker.sch.gr)

ιστότοπος:

<https://blogs.sch.gr/dimkynop/>

τεύχος Οκτωβρίου

τιμή: 1 €

Μικροί Δημοσιογράφοι



Το σχολείο μου

Το σχολείο μου είναι το Δημοτικό Σχολείο Κυνοπιαστών, λειτουργεί από το 2007 και βρίσκεται στη Μηλιά Κυνοπιαστών,

κανείς στο μπάσκετ, περνάει από «το χώρο αναπαύσεως» με παγκάκια και δέντρα. Το γήπεδο μπάσκετ είναι κανονικών διαστάσεων. Οι γκρίζες κερκίδες του χρησιμεύουν περισσότερο την ώρα



λίγο έξω από την Κέρκυρα.

Όταν περάσεις το ευρύχωρο πάρκιν που περιτριγυρίζεται από δέντρα, βρίσκεσαι μπροστά από μια σιδερένια καγκελόπορτα. Υπάρχει μια τεράστια αυλή, στο κέντρο της οποίας είναι το φρεσκοβαμμένο με ροδακινί χρώμα σχολείο μας. Στα δεξιά βλέπεις το αμφιθέατρο, το οποίο χρησιμοποιείται για τις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις. Όταν κάθεται εκεί παισιώνεται από ζωγραφιές και την πλούσια βλάστηση. Απέναντι ακριβώς είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου και γύρω του βρίσκονται παγκάκια για να καθόμαστε στα διαλείμματα. Ο δρόμος για το γήπεδο ποδοσφαίρου είναι γεμάτος ζωγραφιές με κουτσό και διαδρόμους στίβου. Για να πάει

της γυμναστικής.

Περνώντας την πράσινη είσοδο του κτιρίου βρίσκεσαι απέναντι από τις σκάλες, τις τουαλέτες, ενώ στα δεξιά σου υπάρχει η αίθουσα εκδηλώσεων και στα αριστερά το κυλικείο. Μπροστά είναι οι ζωγραφισμένες στο χέρι σκάλες που οδηγούν στον δεύτερο όροφο, όπου βρίσκονται οι έντεκα αίθουσές μας. Η κάθε μία έχει διαφορετικό μέγεθος και το μόνο κοινό που έχουν είναι το ροδακινί χρώμα τους. Πέρα από αυτές υπάρχει η αίθουσα υπολογιστών, το γραφείο της διευθύντριας και των δασκάλων, καθώς επίσης μια αποθήκη και ένα ασανσέρ.

Θεωρώ ότι το σχολείο μου είναι το πιο όμορφο του νησιού και

είναι στο χέρι μας να διατηρηθεί. Μακάρι να καταφέρουν όλα τα σχολεία να είναι έτσι!

Της Ανδριάνας Δημητρίου

Χάλκινο μετάλλιο για την Κατερίνα Στεφανίδη!

Χαρούμενη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Ντόχα ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη. Μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στον κόσμο στο επί κοντώ η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης είπε στις δηλώσεις της πως έκανε υπέρβαση, καθώς δεν αισθανόταν πολύ καλά την ώρα του αγώνα. Σε συνδυασμό με την εκπληκτική μέρα που ήταν στον τελικό η Ρωσίδα



Σιντόροβα και η Αμερικανίδα Μόρις, το χάλκινο μετάλλιο ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την Ελληνίδα. «Δε γίνεται να μην είμαι χαρούμενη με αυτό το μετάλλιο. Κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο σε έναν δύσκολο αγώνα υψηλού επιπέδου κάνοντας φετινό ρεκόρ» είπε η Στεφανίδη.

του Δημήτρη Μικάλεφ

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στην εποχή μας

Τα τελευταία χρόνια η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών, όπως η



τηλεόραση, ο Η/Υ, το κινητό τηλέφωνο, το tablet, το PS, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Οι μεγάλοι αρχίζουν να εξοικειώνονται και σιγά σιγά να εθίζονται με τη χρήση τους. Από την άλλη οι ανήλικοι και τα μικρά παιδιά μεγαλώνουν με αυτά κι έτσι μαθαίνουν να μην μπορούν χωρίς αυτά. Μια καλή λύση θα ήταν τα όρια που πρέπει να μπαίνουν από την κάθε οικογένεια, καθώς και η σωστή ενημέρωση.

Της Χρύσας Μπογιατζή

Λίγα λόγια για τον πλανήτη μας

Η Γη αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά κοντινότερο πλανήτη στον Ήλιο, τον πιο πυκνό από όλους τους άλλους

του Ηλιακού Συστήματος και τον πέμπτο σε μάζα. Σύμφωνα με ενδείξεις μέσω ραδιομετρικής χρονολόγησης και άλλων επιστημονικών πηγών, η Γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,34 δισεκατομμύρια χρόνια. Η Γη έχει έναν φυσικό δορυφόρο, τη Σελήνη. Επίσης, έχει πολλούς τεχνητούς δορυφόρους. Εκτός από το συνηθισμένο της όνομα



αποκαλείται ακόμη Κόσμος, Γαία και Γαλάζιος Πλανήτης.

Της Τζούλιας Δαφνή

Τρελή ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας

Τεράστια ταλαιπωρία έχει προκαλέσει σε δεκάδες χιλιάδες τουρίστες η πτώχευση της Thomas Cook, καθώς πολλοί από τους πελάτες της παραμένουν εγκλωβισμένοι μετά την



κατάρρευσή της. Ειδικότερα, από το πρωί της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου 2019 στην Κέρκυρα καταγράφονται πρωτοφανείς εικόνες. Οι Βρετανικές Αρχές οργανώνουν την επιστροφή 150.000 υπηκόων της χώρας, αριθμός δυο φορές μεγαλύτερος από όταν πτώχευσε η αεροπορική εταιρεία Monarch πριν από δύο χρόνια. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας υπάρχουν στελέχη των Βρετανικών Αρχών, που ενημερώνουν τους τουρίστες για τις εξελίξεις αλλά και για την αναχώρησή τους.

Των Ελένης Βλαχοπούλου &
Αλεξάνδρας Γαρδικιώτη

Συνέντευξη από τη γιαγιά μου

Κ.Μ.: Καλημέρα γιαγιά. Σήμερα θα σου πάρω μια συνέντευξη.

Γ.: Καλημέρα Κυριακή. Ακούω.

Κ.Μ.: Πώς ήταν η ζωή σου τα παλιά χρόνια;



Γ.: Τα παλιά χρόνια ήταν πολύ ωραία. Πήγαινα στο σχολείο και ήμουν καλή μαθήτρια σε όλες τις τάξεις. Στο διάλειμμα παίζαμε με όλα τα παιδιά. Όμως δεν μπόρεσα να συνεχίσω για να σπουδάσω, γιατί οι γονείς μου δεν είχαν χρήματα. Έτσι όταν τελείωσα τον Ιούνιο τον επόμενο χειμώνα πήγα να μαζέψω ελιές στο διπλανό χωριό. Πήγαινα με τα πόδια το πρωί. Μαζεύαμε όλη μέρα ελιές και μετά γυρνούσαμε πάλι με τα πόδια.

Κ.Μ.: Πόσο χρόνων ήσουν;

Γ.: Περίπου 14. Το επόμενο καλοκαίρι πήγα στο ξενοδοχείο και δούλεψα καμαριέρα, καθαρίζα δωμάτια.

Κ.Μ.: Και τι έμαθες από τη δουλειά;

Γ.: Έμαθα να έχω καλή συμπεριφορά, να είμαι εργατική, να καταλαβαίνω την αξία των χρημάτων και να τα διαχειρίζομαι σωστά, γιατί έβλεπα πόση κούραση

ήθελε για να τα βγάλεις. Έμαθα να είμαι ειλικρινής, έμαθα και λίγα από τις ξένες γλώσσες. Οι πελάτες προσπαθήσανε να μας μάθουν λίγα ξένα κυρίως Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Θυμάμαι ότι στο σπίτι είχαμε ένα μοσχάρι και ο μπαμπάς μου το πούλησε για να βγάλει χρήματα για να έχουμε...

Κ.Μ.: Πόσο χρόνων είσαι τώρα;

Γ.: Είμαι 62 χρόνων.

Κ.Μ.: Παλιά είχατε νερό, τηλεόραση, όσα έχουμε τώρα εμείς;

Γ.: Όχι, δεν είχαμε τίποτα από όσα έχετε σήμερα. Δεν είχαμε ούτε φως ούτε νερό. Το ρεύμα ήρθε το 1968 και η τηλεόραση περίπου το 1972.



Τηλέφωνο υπήρχε μόνο ένα στο χωριό. Μπάνιο κάναμε στο Μαστέλο με νερό από το χωριό και το ζεσταίναμε στη φωτιά.

Κ.Μ.: Τι μεταφορικό μέσο είχατε τότε;

Γ.: (Γέλια) Είχαμε έναν γάιδαρο, τα ποδαράκια μας, το ποδήλατο, τις

άμαξες και το κάρο. Το χόμπι μας ήταν να κεντάμε.

Κ.Μ.: Ευχαριστώ πολύ γιαγιά μου!

Γ.: Παρακαλώ, Κυριακή μου!

Της Κυριακής Μπόικου

Από πού κατάγονται οι χοροί;

Κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα χορού. Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται τι είναι ο χορός. Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω του σώματος. Έτσι μπορούν να εκφραστούν διάφορα συναισθήματα. Επίσης, ο χορός μας βοηθά να χάσουμε βάρος, να διασκεδάσουμε και να γυμναστούμε



γιατί η γυμναστική και ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικά για τη φυσική μας κατάσταση και την υγεία μας.

Υπάρχουν πολλά είδη χορών, που προέρχονται από διάφορες χώρες. Το Μπαλέτο «κατάγεται» από την Ιταλία, το Jazz από την Αμερική, το Latin από τη Βραζιλία, το Bollywood από την Ινδία, οι Μαζορέτες από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Zumba από την Κολομβία, το Σύγχρονο από την Αμερική, η Salsa, το Mambo και το Cha cha cha από την Κούβα, το Οριεντάλ από την Αίγυπτο, το Breakdance από τη Νέα Υόρκη και το Τάνγκο από την Αργεντινή. Αυτοί ήταν μερικοί χοροί από όλο τον κόσμο.

Των Χριστίνα Μουμούρη &
Μάγδας Καββαδία



Ανέκδοτα

Α) Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε στο σπίτι του ρώτησε τη μαμά του που έκανε δουλειές:

- Μαμά, πες μου μια πρόταση.
- Άσε με τώρα δεν μπορώ.



Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει στον αδελφό του που έπαιζε ηλεκτρονικό παιχνίδι.

- Αδελφέ, πες μια πρόταση.
- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν!

Πάει και τη γράφει. Μετά πηγαίνει στον πατέρα του, που μιλούσε στο τηλέφωνο.

- Μπαμπά, πες μου μια πρόταση.
- Ποιον; Εκείνο τον χοντρό με την φαλάκρα;

Πάει και τη γράφει. Την άλλη μέρα στο σχολείο ρωτάει η δασκάλα τον Τοτό:

- Τοτό, έγραψες τις προτάσεις;
- Ναι κυρία.
- Για πες μου.
- Άσε με τώρα δεν μπορώ.
- Τοτό, ποιον παριστάνεις;

- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν!
- Τοτό, θα σε πάω στον διευθυντή.
- Ποιον; Εκείνο τον χοντρό με τη φαλάκρα;

Β) Ο Τοτός λέει στη δασκάλα:

- Συγγνώμη κυρία, να διακόψω λίγο;
- Ναι, πες μου τι θέλεις Τοτό;
- Τίποτα, να διακόψω ήθελα μόνο...

Γ) Ρωτάει ο δάσκαλος τον Τοτό:

- Η μητέρα σου αγοράζει ένα πουκάμισο προς 140€, άλλο ένα προς 150€, ένα καπέλο προς 50€ και ένα ζευγάρι παπούτσια προς 180€. Πες μου τι κάνουν όλα αυτά;
- Όλα αυτά κύριε κάνουν τον μπαμπά μου θηρίο!

Του Σπύρου Αναστόπουλου

