

Μηνιαίο Μαθητικό Περιοδικό των μαθητών της Β2 τάξης

του Δημοτικού Σχολείου Κυνοπιαστών

τηλ. σχολείου: 26610 56298

<https://blogs.sch.gr/dimkynop/>

Μάιος- Ιούνιος 2019

Τεύχος 1^ο- Τιμή 1€

Οι μικροί δεινόσαυροι!

Συγγραφική ομάδα

Πολύκαρπος Παϊπέτης

Μαριλένα Ταμπάκου

Αντώνης Σουρβίνος

Ιωαννέτα Πλασκασοβίτη

Δήμητρα Παπαϊωάννου

Ιάσοντας Πουλημένος

Μιλτομάριος Μπαλός

Κατερίνα Ταμπάκου

Σπύρος Αλαμάνος

Άγγελος Μπούκης

Νεφέλη Μπίμπε

Ντάνιελ Νάκσι

Δέσποινα Θεοδότου

Παύλος Γαούτσας

Αλέξια Χυτήρη

Αλέξανδρος Καλογέρι

Περιεχόμενα

σελίδα

- | | |
|--|---|
| • Ας μάθουμε για τους δεινόσαυρους | 1 |
| • Τα φυτά: Γιατί μας είναι χρήσιμα; | 1 |
| • Η γατούλα μου | 1 |
| • Ο κύκνος και τα τέσσερα κυκνάκια | 2 |
| • Χορός: Το μπαλέτο | 2 |
| • Το ποδόσφαιρο | 3 |
| • Φόρμουλα #1: Μίχαελ Σουμαχερ | 4 |
| • Το χωριό μας | 4 |
| • Τα ζώα | 4 |
| • Το τένις | 5 |
| • Ας γελάσουμε λίγο... Ανέκδοτο | 5 |
| • Σοκολατογλειφιτζούρια | 5 |
| • Συνέντευξη από τον ζαχαροπλάστη
παππού της ΔΕ.ΘΕ. | 6 |
| • Κατασκευή: Κοτούλα | 7 |

Ας μάθουμε για τους δεινόσαυρους!

Οι δεινόσαυροι ζούσαν πριν από εκατομμύρια χρόνια. Στην αρχή ήταν σαύρες. Λέγεται ότι τότε μια ξαφνική βροχή από κομήτες και μετεωρίτες εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους από τη Γη, όπως και πολλά άλλα είδη.

Κάποια από τα είδη:

τυραννόσαυρος
 τρικεράτοπας
 στεγόσαυρος
 απατόσαυρος
 βραχιόσαυρος
 πτεροδάκτυλος
 βελοσιράπτορας
 πελικόσαυρος



ΠΑ.ΓΑ.

Τα φυτά: Γιατί μας είναι χρήσιμα:

Χωρίς τα φυτά δε θα μπορούσαμε να ζήσουμε: μας θρέφουν, μας ντύνουν, μας προσφέρουν υλικά για να φτιάχνουμε σπίτια και να παράγουμε ενέργεια και καθαρίζουν τον αέρα που αναπνέουμε. Τα φυτά είναι πραγματικά οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου!

Για να ζήσουν χρειάζονται τέσσερα στοιχεία:

νερό

χώμα

ήλιο

αέρα

ΔΕ.ΘΕ.



Η γατούλα μου

Τη γατούλα μου τη λένε Βασιλική. Είναι Θηλυκή και έχει χρώμα άσπρο και γκρίζο. Τα αυτιά της είναι συνήθως όρθια. Της αρέσει πολύ να τρώει κρέας.

ΔΗ.ΠΑ.

Ο κύκνος και τα τέσσερα κυκνάκια

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας θηλυκός κύκνος. Ξημέρωσε μια καινούρια μέρα και ο κύκνος πήγε κάτω από ένα δέντρο και προσευχήθηκε: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, θέλω παιδιά να μ'αγαπάνε». Νύχτωσε και έβρεχε λουλούδια από τον ουρανό. Τον κύκνο τον λένε Αγάπη. Έπεσαν, λοιπόν, πάνω στα φτερά της τέσσερα λουλούδια: ένα τριαντάφυλλο, μία μαργαρίτα, ένα ηλιοτρόπιο και μια παπαρούνα. Δεν τα είχε δει κι έτσι κοιμήθηκε χωρίς να τα καταλάβει. Όταν ξύπνησε το πρωί, είδε πάνω της τα αβγά σε σχήμα ήλιου. Τα έβαλε αμέσως για να τα κλωσήσει και είπε: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, μου έκανες το καλύτερο δώρο του κόσμου!». Το επόμενο πρωί είδε τα αβγά και μόλις είχαν σπάσει. Ήταν τέσσερα κυκνάκια, δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Τότε τους έδωσε ονόματα. Το πρώτο το μεγάλο το ονόμασε Μηλάκι, γιατί του άρεσαν τα μήλα. Το μικρό το κορίτσι Τριανταφυλλένια, γιατί της άρεσαν τα τριαντάφυλλα. Το μικρό αγόρι το ονόμασε Μαξιλαρένιο, γιατί του άρεσαν τα μαλακά μαξιλάρια και το μεγάλο το κορίτσι Μπαλαρίνα, γιατί της άρεσε το μπαλέτο. Αμέσως μετά πήγανε όλοι σε μια λίμνη και ήπιαν νερό. Νύχτωσε πάλι κι όλοι κοιμήθηκαν βαθιά. Τότε ήρθε ένας αρσενικός κύκνος που τον έλεγαν Αγκαλίτσα. Γνωρίστηκαν καλά, αγαπήθηκαν και μετά παντρεύτηκαν. Στο τέλος ο Αγκαλίτσας και η Αγάπη πήγαν ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με τα κυκνάκια. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.



ΙΩ.ΠΑ.



Χορός: Το μπαλέτο

Το μπαλέτο είναι ένα είδος χορού με καταγωγή από την Ιταλία. Μετά έγινε γνωστό και στις υπόλοιπες χώρες. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι ο χορευτής πρέπει να είναι καλός ηθοποιός αλλά και μίμος. Επίσης, χρειάζεται να έχει κανείς ισορροπία, δύναμη, ενέργεια και θάρρος. Για μένα είναι αθλητισμός.

ΑΛ.ΧΥ.

Το ποδόσφαιρο

Παίζεται με δύο ομάδες που η καθεμιά έχει έντεκα παίκτες. Ο αγώνας έχει διάρκεια 90' και έχει δύο ημίχρονα. Τότε αλλάζουν τέρματα. Ο σκοπός του είναι η μία ομάδα να βάλει γκολ στην άλλη.

ΠΟ.ΠΑ & ΜΙ.ΜΠ.

Η καλύτερη ενδεκάδα



Φόρμουλα #1: Μίχαελ Σουμέχερ

Ο Μίχαελ Σουμάχερ γεννήθηκε το 1969. Είναι από τους πιο διάσημους πιλότους της Φόρμουλα #1. Έχει κερδίσει επτά φορές τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Από το 1996 και μετά αγωνίστηκε με τη Φεράρι. Το 2007 εγκατέλειψε την ενεργό δράση.



ΚΑ.ΤΑ. & ΝΕ.ΜΠ.



Το χωριό μας

Οι Κυνοπιάστες είναι ένα γραφικό χωριό της Κέρκυρας. Έχει περίπου 1.000 κατοίκους. Υπάρχει μια όμορφη πλατεία που συνήθως είναι γεμάτη με κόσμο. Επίσης, μπορεί

κανείς να δει τρεις εκκλησίες: του Άγιου Σπυρίδωνα, του Άγιου Ιωάννη και της Υ.Θ. Ελεούσης. Σε όποιον αρέσει το καλό φαγητό υπάρχουν ωραίες ταβέρνες, όπως αυτή του Τρύπα. Και όλα αυτά μόλις 10 λεπτά από την πόλη της Κέρκυρας!



ΝΤ.ΝΑ & ΑΓ.ΜΠ.

Τα ζώα

Υπάρχουν ζώα που γεννούν αυγά, όπως η κότα, η οχιά, ο αετός, η αράχνη, ο παπαγάλος, το καναρίνι. Επίσης υπάρχουν ζώα που γεννούν μικρά, όπως το άλογο, η αγελάδα, η γάτα, ο σκύλος, η μαϊμού, η τίγρης.



Όλα τα ζώα για να ζήσουν χρειάζονται νερό, τροφή, αέρα, αλλά και πολλή αγάπη και φροντίδα, αν είναι κατοικίδια.

ΜΑ.ΤΑ.

Το τένις

Το τένις παίζεται με μια ρακέτα και με μια κίτρινη μπαλίτσα. Στη μέση του γηπέδου υπάρχει ένα φιλέ. Όταν η μπάλα έρχεται στη ρακέτα, τη χτυπάμε με δύναμη για να πάει στην άλλη μεριά που είναι ο αντίπαλος. Αν ο παίκτης δεν μπορέσει να την γυρίσει, κερδίζει πόντο ο αντίπαλος.



Στέφανος Τσιτσιπάς

ΙΑ.ΠΟ.



Ας γελάσουμε λίγο...

Ανέκδοτο

Δυο παιδιά στο δρόμο για το σχολείο βλέπουν μια ταμπέλα που λέει: «ΣΙΓΑ ΣΧΟΛΕΙΟ!». Τότε γυρίζει το ένα στο άλλο και του λέει:

-Καλά, μιλάμε οι μεγάλοι δεν είναι καθόλου έξυπνοι... Τι φαντάζονται; Ότι ερχόμαστε τρέχοντας;!

ΑΝ.ΣΟ. & ΙΑ.ΠΟ.

Σοκολατογλειφιτζούρια!

Υλικά

- ✓ 1 πακέτο μπισκότα οreo
- ✓ χοντρά ξυλάκια
- ✓ σοκολάτα μαύρη και άσπρη
- ✓ πολύχρωμη τρούφα

Εκτέλεση

1.Παίρνουμε ένα χοντρό άσπρο ξυλάκι.

2.Μετά παίρνουμε ένα μπισκότο oreo και το τρυπάμε προσεκτικά επάνω στο ξυλάκι.

3.Λιώνουμε σοκολάτα ή βανίλια και τη βάζουμε πάνω στο σοκολατογλειφιτζούρι.

4.Πριν στεγνώσει, βάζουμε πάνω την πολύχρωμη τρούφα και την αφήνουμε.



Καλή απόλαυση!

ΙΩ.ΠΛ. & ΜΑ.ΤΑ.

Συνέντευξη από τον ζαχαροπλάστη παππού της ΔΕ.ΘΕ.



Δ.Θ.: Πώς σε λένε;
 Σ.Α.: Σπύρο Ανδριώτη.
 Δ.Θ.: Παππού, πώς έμαθες τη ζαχαροπλαστική;
 Σ.Α.: Τη ζαχαροπλαστική την ξεκίνησα το 1968 στο Θείο μου το Σπύρο. Μετά από κει πήγα σε άλλο ζαχαροπλαστείο κι έμαθα περισσότερα

πράγματα.

Δ.Π.: Πόσα χρόνια ήσουν ζαχαροπλάστης;

Σ.Α.: Συνολικά ήμουν από το 1968 μέχρι το 2014.

Δ.Θ.: Δηλαδή πόσα χρόνια;

Σ.Α.: Πρέπει να είναι καμιά σαρανταριά.

Δ.Θ.: Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό;

Σ.Α.: Το αγαπημένο μου γλυκό είναι η νουγκατίνα που είναι ωραίο και γευστικό.

Δ.Θ.: Στο μαγαζί που είχες ερχόταν πολύς κόσμος να πάρει γλυκά;

Σ.Α.: Στην αρχή μέχρι να μας μάθει κι ο κόσμος δεν έρχονταν πολλοί. Μετά που μας μάθανε και τους άρεσαν τα γλυκά μας, ερχόντουσαν συνέχεια. Βάζαμε αγνά υλικά όπως κουβερτούρα, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς που σήμερα είναι δύσκολο να τα συναντάσει κανείς σε κάποιο ζαχαροπλαστείο. Για αυτό και ευχαριστώ όλον τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την προτίμησή του!

Δ.Θ.: Θυμάμαι κι εγώ που ερχόμουν στο ζαχαροπλαστείο σου κι έπαιρνα πράγματα και γλυκά...

Σ.Α.: Ναι κι εσύ μας βοηθούσες. Θυμάσαι; Μαζί με τη γιαγιά και τη Μελίνα; Όλοι ερχόσασταν να βοηθήσετε.

Δ.Θ.: Σε ευχαριστώ πολύ παππού!

ΔΕ.ΘΕ.

Κατασκευή: Κοτούλα!

