




# Η πριγκίπισσα Τάμπλετ, ο βασιλιάς Ράιφον και το ουράνιο τόξο!!!

Γ' Τάξη  
Δημοτικού Σχολείου Νέας Κερασιά  
Σχολ. Έτος 2023-24





Μια φορά κι έναν καιρό, στη χώρα της Πληροφορίας ζούσε, η όμορφη πριγκίπισσα Τάμπλετ. Η Τάμπλετ δεν είχε φίλους. Δεν ήθελε να παίζει με τα παιδιά του παλατιού. Ήταν συνέχεια λυπημένη. Όλη μέρα έπαιζε στο Τάμπλετ: Σορτ Νάιτ, Τζι Τι Έι, Φρι Φάι, Φολ Γκái και Ρόμπληξ.

Ενώ είχε πάρα πολλούς φίλους στο διαδίκτυο και έπαιζε μαζί τους καθημερινά για πολλές ώρες, εκείνη δεν αισθανόταν χαρούμενη.





Είχε πονοκεφάλους, θόλωναν τα μάτια της, ζαλιζόταν, δε μελετούσε και έμοιαζε άρρωστη.

Στο σχολείο του παλατιού ήταν η χειρότερη μαθήτρια και σιγά σιγά άρχισε να παχαίνει, γιατί δεν κινούνταν καθόλου. Έτρωγε πολλές σοκολάτες, πατατάκια, κρουασάν, ντορίτος, λουκάνικα και πάστες.





Στα διαλείμματα, άρχισε η πριγκίπισσα να γίνεται επιθετική και να μπλέκεται συνεχώς σε καβγάδες με τους συμμαθητές της. Ο διευθυντής Ρόκια αναγκάστηκε να καλέσει στο σχολείο τους γονείς της, τον βασιλιά Σλάμσουνγκ και τη βασίλισσα Άιχοντ.

Πολύ στεναχωρημένος ο βασιλιά ρώτησε την πριγκίπισσα:

-Γιατί Τάμπλετ κλοτσάς και χτυπάς τους συμμαθητές σου;





-Πατέρα μου δεν είμαι εγώ αυτή που χτυπάω αλλά από μέσα μου πετάγονται ο Ρέβορ, ο Άγκι Ουάγκιρ, η Κράνλοξ, ο Σάνερχεντ, ο Τσαρ Τσούλφ Τσάρλς και όλοι οι άλλοι που παίζουν μαζί μου όλη νύχτα. «Και ποιες είναι αυτές οι λεπτές χορδές της φαντασίας σου που σε βάζουν να κάνεις τόσες ζαβολιές;» ρώτησε η βασίλισσα Άιχοντ.





«Μα, μητέρα μου, το παιχνίδι ονομάζεται: "όποιος πεθάνει πρώτος" και στόχος είναι να σκοτώσεις όσο πιο πολλούς αντίπαλους μπορείς, πριν σε σκοτώσουν εκείνοι».

«Μην τους μιλάς άλλο Τάμπλετ» πετάχτηκε απ' το μυαλό της ο Ρέβορ.

«Θα μας διακόψουν τα παιχνίδια».





«Μικρή μου Τάμπλετ, ποιες είναι οι οδηγίες που σου δίνουν οι φίλοι σου αυτοί;» ρώτησε ο πατέρας της.

«Να τρέξω γρήγορα. Να σκοτώσω τους εχθρούς. Να είμαι πολύ βίαιη. Να αγοράσω τσιγάρα και αυτοκίνητα, για να μπορέσω να φτάσω πρώτη στην τελευταία πίστα» απάντησε η Τάμπλετ.

Ο βασιλιάς αμέσως κάλεσε όλους τους σοφούς του παλατιού να τον συμβουλέψουν πώς θα μπορέσει να βοηθήσει





την αγαπημένη του κόρη. Για μήνες συζητούσαν οι σοφοί και τελικά η απόφαση τους ανακοινώθηκε στον βασιλιά από τον διευθυντή Ρόκια. «Η Τάμπλετ θα συμμετέχει στο διαγωνισμό της Παγκόσμιας Πληροφορικής, γιατί είναι η καλύτερη στο μάθημα αυτό. Δάσκαλός της θα είναι ο βασιλιάς Ράιφον.







Στον διαγωνισμό αυτόν πρέπει τα παιχνίδια και τα προγράμματα που θα φτιάξει να είναι: ψυχαγωγικά, ζωγραφικής, ασφάλειας στο Διαδίκτυο, ρομποτικής, κατασκευής, εκπαιδευτικών βίντεο, αστροφυσικής, παιχνιδιών μνήμης καθώς και υγιεινής διατροφής» τους εξήγησε ο Ρόκια.





«Ο βασιλιάς Ράιφον, από το βασίλειο της Κινητής Τηλεφωνίας, έχει κερδίσει πολλές φορές σ' αυτόν τον διαγωνισμό και θα της μάθει όλα τα νέα επιτεύγματα της τεχνολογίας, με τον καλύτερο τρόπο» συνέχισε ο Ρόκια.

Πολύ χαρούμενοι οι γονείς της Τάμπλετ με την απόφαση αυτή, φώναξαν αμέσως στο βασίλειο τους τον βασιλιά Ράιφον.





Ο βασιλιάς Ράιφον, έξυπνος και πολυτάλαντος, κάλεσε την πριγκίπισσα Τάμπλετ για να αρχίσουν τα μαθήματα.

«Βασιλιά μου, πραγματικά λατρεύω την πληροφορική αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το λάθος μου και δεν έχω επαφή με την πραγματική ζωή» είπε η Τάμπλετ.

«Εκείνο που σου λείπει είναι το μέτρο, η γνώση, η ποικιλία και η ισορροπία» της απάντησε ο Ράιφον.





«Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τα μαθήματα και θα σας κάνω περήφανους, υποσχέθηκε η Πριγκίπισσα».

Η εκπαίδευση ήταν απίστευτα δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα. Ήταν η πρώτη φορά που γεύτηκε τη χαρά της συνεργασίας με αληθινούς φίλους και συμπαίκτες. Ένας φανταστικός κόσμος από διάφορους πολιτισμούς και υπέροχους συμμαθητές παρουσιάζονταν καθημερινά μπροστά της.





Έπρεπε να συμμετέχει σε αγώνες πραγματικούς αλλά και διαδικτυακούς, να διαβάζει πολύ, να συνεργάζεται και να κάνει αληθινούς φίλους. Άρχισε να νιώθει χαρούμενη, να χάνει βάρος, να αγαπάει τον εαυτό της και τους άλλους για πρώτη φορά.





Μια μέρα πριν το διαγωνισμό, καθώς η μικρή Τάμπλετ φορούσε τα ακουστικά στα αυτιά της, ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος και σπίθες έβγαιναν από τον υπολογιστή της. Τραντάχτηκε δυνατά άρπαξε τον Ράιφον από το χέρι και αισθάνθηκε το καλώδιο να τη ρουφά με δύναμη μέσα στα προγράμματα του υπολογιστή!

Μπαίνοντας εκεί συνάντησαν με χαρά την ομάδα των παιδιών που έφτιαχναν





δικά τους βιντεοπαιχνίδια. Τους φώναξαν οι μαθητές της ρομποτικής να φτιάξουν τον Άρτου Ντίτου από το Σταρ Γουόρς και οι φίλοι τους, της αστροφυσικής, τους έδωσαν τα πολύχρωμα ιπτάμενα ρόλερς για να ανεβούν με την μοβ ρομποτσιγλόφουσκά τους στον πλανήτη Δία. Όλα εκπληκτικά όπως τα είχε φανταστεί. Και να! Τι χαρά! Μπροστά της ο φίλος της ο Μόρφλιγκ, που τόσο καιρό παίζουν και μιλάνε στο Διαδίκτυο.





«Πρόσεχε Τάμπλετ!» της φωνάζει ο Ράιφον τη στιγμή που ο Μόρφλινγκ της δίνει το χέρι του. Με γρήγορες κινήσεις ο Ράιφον ορμάει σαν αστραπή, αναποδογυρίζει τον Μόρφλινγκ και τότε παρουσιάζεται μπροστά τους ένας άγριος δολοφόνος, έτοιμος να τους σκοτώσει!

**ΤΑΜΠΛΕΤ:** Αλίμονο! Μα τι γίνεται; Πώς είναι δυνατόν; Ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Παίζαμε και μιλούσαμε μαζί για ώρες!

**ΡΑΪΦΟΝ:** Το Διαδίκτυο έχει πολλούς κινδύνους! Πρέπει να μάθεις όλα όσα χρειάζονται για την ασφάλεια σου! Δεν είναι όλα τόσο αθώα όσο φαίνονται.







Ο Μόρφλινγκ κάνει μια ανάποδη τούμπα και αρχίζει να τους κυνηγάει, για να τους σκοτώσει και ξαφνικά ακούγεται η φωνή της μητέρας της. «Εύπνα, ξύπνα Τάμπλετ!» της φώναξε η βασίλισσα Άιχοντ. Ήρθε η ώρα να πας στον διαγωνισμό.

Η Τάμπλετ αγωνίστηκε σκληρά. Πήρε το πρώτο βραβείο





στον διαγωνισμό και όλοι στο βασίλειο της ήταν περήφανοι για εκείνη. Έφτιαξε το πρώτο παγκόσμιο σχολείο προγραμματισμού στον κόσμο και το ονόμασε : «ουράνιο τόξο», γιατί ήταν χαρούμενο και πολύχρωμο. Η κάθε τάξη είχε το δικό της χρώμα.





Στην κόκκινη τάξη γινόταν το μάθημα της αστροφυσικής, στην πορτοκαλί η προστάσια στο διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη στην κίτρινη. Στην πράσινη τάξη τα παιδιά δημιουργούσαν καταπλήκτικα βιντεοπαιχνίδια, στη γαλάζια διδάσκονταν οι γλώσσες προγραμματισμού, στην μπλε η γραφιστική και τα εργαλεία σχεδίασης και φυσικά στη μοβ τα μαγικά παραμύθια!!!



Η πριγκίπισσα Τάμπλετ, ο Βασιλιάς Ράιφον  
και το σχολείο ουράνιο τόξο



- Αυτό το σχολείο ακόμα και σήμερα δημιουργεί μικρούς υπέροχους προγραμματιστές. Μπαίνουν οι μαθητές σε παγκόσμια δίκτυα, μαθαίνουν τους κανόνες ασφάλειας, δημιουργούν πρωτότυπα προγράμματα, έχουν αληθινούς φίλους και αγαπάνε πολύ την Τάμπλετ. Και η μαγική συνταγή της επιτυχίας είναι πάντα: μέτρο, ποικιλία, ισορροπία και γνώση

Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν για το πρόγραμμα:  
Σταγιά Θεοδώρα η δασκάλα της τάξης, Δεμερτζής Απόστολος  
ο καθηγητής της πληροφορικής και Τζηρίνη Παναγιώτα η  
καθηγήτρια των εικαστικών.

Οι μαθητές της τρίτης τάξης με αλφαβητική σειρά που  
συμμετείχαν στη συγγραφή, την εικονογράφηση και τελικά  
στη μετατροπή του παραμυθιού σε ψηφιακή μορφή: Ηλιάδης  
Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Χρήστος, Καρράς Αθανάσιος,  
Κουτσούκου Δήμητρα, Μπόνου Βασιλική, Νικολαΐδης  
Σπύρος, Παλάζης Γιώργος, Τσαμπουλατίδης Βασίλειος,  
Τσερκέζοβα Νίκα, Τσιούμας Ιωάννης





Τέλος

