

25^η Μαρτίου
Διπλή Γιορτή



Δ.Σ. ΚΕΛΛΗΣ
ΤΑΞΗ: Ε'

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Ευαγγελισμός είναι η μεγαλύτερη χαρμόσυνη είδηση για τον χριστιανισμό.

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ έδωσε στην Μαριάμ – Παναγία τον άσπρο κρίνο και της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Σωτήρα του Κόσμου όλου, τον Χριστό.



Εκείνη την περίοδο, η Μαρία ζούσε στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και ήταν αρραβωνιασμένη με τον ξυλουργό Ιωσήφ.

~~Ο Γαβριήλ εμφανίσθηκε ξαφνικά μπροστά στη Μαρία και την χαιρέτησε:~~

«Χαίρε κεχαριτωμένη, ο κύριος μετά σου».

Η Μαριάμ - Μαρία, πανικοβλήθηκε, αλλά ο αρχάγγελος την καθησύχασε:

«Μη φοβού Μαριάμ, εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. Και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν».

Μόλις συνήλθε από την ταραχή, η Μαρία γεμάτη απορία ρώτησε τον αρχάγγελο πώς θα συλλάβει, αφού δεν γνωρίζει τον άνδρα. Ο Γαβριήλ της αποκρίθηκε ότι το Άγιο Πνεύμα θα την καλύψει σαν σύννεφο και θα ενεργήσει χωρίς να φαίνεται και με μυστήριο τρόπο θα συλλάβει το Υιόν του Θεού.

. Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθιερώθηκε γύρω στον 4ο αιώνα. Πρώτα ορίστηκε η γιορτή των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου και αυτό γιατί μεταξύ των δύο γιορτών υπάρχει στενή σχέση και έπρεπε ο εορτασμός του Ευαγγελισμού να τοποθετηθεί 9 μήνες πριν από τη Γέννηση του Χριστού, δηλαδή στις 25 Μαρτίου.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Η ιστορία μας ξεκινάει πολύ παλιά. Τότε που οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Βασιλεύουσα δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.



Βυζάντιο - Κωνσταντινούπολη



Τελευταίος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου
ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.



Μαρμαρωμένος Βασιλιάς

Έξω από τις Πύλες του Βυζαντίου βρισκόταν ο στρατός των Οθωμανών. Ο Αυτοκράτορας επειδή δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει ζήτησε βοήθεια από τη Δύση.

Στις αρχές του 1453 ο Μωάμεθ προετοιμαζόταν να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Ο στρατός των Οθωμανών είχε 150.000 στρατιώτες και στο ναυτικό 400 πλοία. Ξεχώριζε το πυροβολικό του, που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα το τεράστιο κανόνι.

Στις 7 Απριλίου, ο σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά από την Πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.



Πύλη Αγίου Ρωμανού - Κερκόπορτα

Ο πόλεμος ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς, είχαν μόνο 7.000 άνδρες.

Η Κωνσταντινούπολη είχε γύρω - γύρω διπλό τείχος και τάφρο.

Ο σουλτάνος, από τις 12 Απριλίου άρχισε καθημερινούς κανονιοβολισμούς.

Ο Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως ότι μόνο το πυροβολικό του δεν έφθανε για να κατακτήσει την Πόλη. Με τη βοήθεια ενός ιταλού μηχανικού κατασκεύασε δίολκο και τη νύχτα της 21 προς την 22 Απριλίου, περίπου 70 πλοία σύρθηκαν από τον Βόσπορο προς τον Κεράτιο κόλπο.



Δίολκος

Η μεταφορά θα γινόταν από την ξηρά, πάνω σε πλατφόρμες στηριζόμενες σε τροχούς.



Αλυσίδα που κατασκεύασαν οι Βυζαντινοί.

ΒΟΣΠΟΡΟΣ





Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί στις 29 Μαΐου 1453. Οι στρατιώτες του Μωάμεθ επιτέθηκαν στην Πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες.

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα δεν δέχτηκε να συνθηκολογήσει με τον Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος.

Οι Οθωμανοί αφού έσφαξαν τους περισσότερους στρατιώτες της Πόλης, λεηλάτησαν την Κωνσταντινούπολη και το βράδυ, ο Μωάμεθ ο Πορθητής μπήκε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Θεό του «αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης».



Μωάμεθ ο Πορθητής



Έτσι ξεκινούν τα 400 χρόνια σκλαβιάς των Ελλήνων



Βοήθησαν στον αγώνα για τον ξεσηκωμό.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

- Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός κατάφερε μέσα στην Περίοδο της Τουρκοκρατίας να σπουδάσει και να γίνει μοναχός. Τα έργα του έχουν ιστορική σημασία. Παρακίνησε τους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς να χτίσουν σχολεία και το κατάφερε. Οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και τον εκτέλεσαν. Ωστόσο οι Έλληνες άρχισαν να βρίσκουν τον δρόμο τους. Αυτό ήταν και το τέλος του Κοσμά ο οποίος χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε Άγιος της Ορθοδοξίας!



Ίδρυση Φιλικής Εταιρείας

Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις που σχηματίστηκαν για την προετοιμασία της Επανάστασης του 1821, για την απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Οθωμανούς. Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας,, από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ.



Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας



Νικόλαος Σκουφάς



Εμμανουήλ Ξάνθος



Αθανάσιος Τσακάλωφ



Φιλική εταιρεία

Ο όρκος της Φιλικής Εταιρείας



Έμβλημα Φιλικής Εταιρείας



Η σφραγίδα της Φιλικής Εταιρείας



Το σπίτι της Φιλικής Εταιρείας



*Το σπίτι της οδού Κράση (πάροδος Ν. 18)
στην Οδησσό, όπου ιδρύθηκε η Φιλική
Εταιρεία.*



Κυριακή Ναύτη



Η μόνη γυναίκα της Φιλικής Εταιρείας

Στις αρχές του 1820, η Κυριακή Ναύτη ανησυχούσε μήπως ο άνδρας της είχε προβλήματα με τις τουρκικές αρχές. Ένα βράδυ αποφάσισε να μπει κρυφά στο γραφείο του. Σηκώθηκε, ξεκλείδωσε την πόρτα και άνοιξε τον χαρτοφύλακα του συζύγου της. Βρήκε χιλιάδες έγγραφα της Φιλικής Εταιρείας, τα περισσότερα από τα οποία όμως ήταν αποκρυπτογραφημένα. Μόλις ο Μιχαήλ Ναύτης αντίκρισε τη γυναίκα και τα απόρρητα έγγραφα που είχαν παραβιαστεί, τρομοκρατήθηκε. Ο όρκος των Φιλικών ήταν μυστικός και μάλιστα ένα από τα άρθρα του έλεγε: «Ορκίζομαι να μην φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της Εταιρείας, μήτε να σταθώ κατ' ουδένα λόγον η αφορμή του να καταλάβωσιν άλλοι ποτέ ότι γνωρίζω περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου...» Για εκείνον υπήρχαν δύο λύσεις. Είτε η γυναίκα του να πεθάνει είτε να μνηθεί στην οργάνωση. Την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο και αμέσως ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της Φιλικής Εταιρείας που βρίσκονταν στη Σμύρνη. Όταν έφτασαν στο αρχοντικό του, ο Μιχαήλ Ναύτης με δάκρυα στα μάτια τούς είπε: «Πάρτε το πιστόλι μου αυτό και θυσιάστε την, αν πρόκειται με τη θυσία αυτή να μη διακινδυνεύσει η πατρίδα. Ας θαφτεί το τρομερό μυστικό μαζί της. Την αγαπώ πολύ, γιατί είναι η μητέρα των παιδιών μου, μα πρώτα έρχεται το συμφέρον της Πατρίδας»....

Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, βλέποντας ότι ο Ναύτης θα θυσίαζε ακόμη και τη γυναίκα του, αν έμπαινε εμπόδιο στην ελληνική επανάσταση, αποφάσισαν να μη σκοτώσουν την Κυριακή, αλλά να τη μυσήσουν κι εκείνη στη Φιλική Εταιρεία....

"Το κρυφό σχολειό"

Στα 400 χρόνια σκλαβιάς οι Τούρκοι έπαιρναν συνέχεια σκληρότερα μέτρα με σκοπό όχι μόνο την σωματική αλλά και την ψυχική αποδυνάμωση του Ελληνικού λαού. Απαγόρευσαν στους Έλληνες να μιλούν την γλώσσα τους αλλά και να πιστεύουν στην θρησκεία τους. Σε μερικές περιοχές οι Τούρκοι έκοβαν τις γλώσσες όσων δεν μιλούσαν Τουρκικά. Τα Κρυφά Σχολειά είχαν δασκάλους παπάδες και μοναχούς.

«Φεγγαράκι μου λαμπρό»

Τα παιδιά τραγουδούσαν το συγκεκριμένο τραγούδι τη νύχτα πηγαίνοντας προς το Κρυφό Σχολειό.



Ρήγας Φεραίος



Ο Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος) γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας.

Ο ίδιος προτιμούσε να χρησιμοποιεί ως επώνυμο του, το όνομα της πόλης που γεννήθηκε, ενώ οι Έλληνες ζούσαν στην εξορία τον αποκαλούσαν Φεραίο, επειδή στην αρχαιότητα η πόλη του ονομαζόταν Φεραί.

Ένα από τα καλύτερα έργα του θεωρείται η «Νέα Πολιτική Διοικήσεις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας» που περιείχε: **τον Θούριο**. Γνωστό επαναστατικό τραγούδι μία επαναστατική προκήρυξη, για τα δικαιώματα του ανθρώπου.



Κλέφτες και αρματωλοί



Πολλοί ήταν οι Έλληνες που πολέμησαν τους Τούρκους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι **Κλέφτες**, που ζούσαν συνήθως στα βουνά. Είχαν τα λημέρια τους σε δύσβατα μέρη. Βασικό χαρακτηριστικό των κλεφτών ήταν η εχθρότητα που ένιωθαν για τους Τούρκους.

Οι Τούρκοι ήθελαν να αντιμετωπίσουν τους κλέφτες. Έτσι χρησιμοποιούσαν ένοπλους Έλληνες, πρώην κλέφτες, τους αρματολούς. Οι **Αρματολοί**, παρόλο που ήταν βοηθητικά στρατεύματα των Τούρκων, συνεργάζονταν συνήθως με τους κλέφτες.



Η έναρξη του αγώνα

Τον Φεβρουάριο του 1821 ο αρχηγός της Εταιρείας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, ξεκίνησε την επανάσταση στη Μολδαβλαχία ενώ τον επόμενο μήνα ξεκίνησαν στην Μακεδονία και Κρήτη.

7 Μαρτίου 1821

Ο Παπαφλέσσας ξεσηκώνει το Μοριά και σε λίγο βροντούν τα καριοφίλια της λευτεριάς σ' όλες τις γωνιές της ελληνικής γης.

25 Μαρτίου 1821

Έγινε τελετουργική θρησκευτική κήρυξη της Επανάστασης στη Μονή, όταν ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε τους συγκεντρωμένους επαναστάτες και ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στο θόλο του ιστορικού Ναού της Αγίας Λαύρας.



Γεώργιος Κολοκοτρώνης

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης - «Γέρος του Μοριά» ήταν αρχιστράτηγος και ηγέτης της Επανάστασης του 1821. Το 1818 ορκίστηκε και μπήκε στη Φιλική Εταιρεία και τον Ιανουάριο του 1821 γύρισε στη Μάνη, όπου άρχισε να προετοιμάζει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες του Αγώνα, όπως στη νίκη στο Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821), στην άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821), στην καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822), όπου έσωσε τον Αγώνα στην Πελοπόννησο, αφού η εξυπνάδα και η τόλμη του ήταν μεγάλες. Μετά από μάχες με τους ίδιους τους Έλληνες, ο ίδιος και ο γιος του συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στο Ναύπλιο.



Οι μάχες είναι πολλές. Οι Έλληνες άλλοτε κερδίζουν και άλλοτε χάνουν σε στεριά και θάλασσα.

Αλαμάννα-Αθανάσιος Διάκος

- Η μάχη της Αλαμάννας ήταν μια από τις μάχες της Επανάστασης του 1821, με νίκη για τους Τούρκους και ήττα των Ελλήνων. Πληγώθηκε ο Αθανάσιος Διάκος και τελικά βρήκε ηρωικό θάνατο, αφού εκτελέστηκε με βασανιστήρια από τον Οθωμανό διοικητή Ομέρ Βρυώνη και είπε το θρυλικό «Εγώ γραικός γεννήθηκα, γραικός θελ' να αποθάνω!».



Οδυσσέας Ανδρούτσος

Ο πατέρας του Οδυσσέα, καπετάν Ανδρούτσος πήρε μέρος στην Επανάσταση και τον αποκεφάλισαν, έτσι έμεινε ορφανός 8 ετών.

Το 1806 ο Αλή Πασάς Τεπελενλής, επειδή ήταν φίλος με τον πατέρα του, τον πήρε στα Ιωάννινα και μεγάλωσε εκεί.

Λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Αλή Πασά ο Οδυσσέας με 1500 άνδρες, άρχισε πόλεμο με τους Οθωμανούς για 3 χρόνια.

Οι Έλληνες όμως τον κατηγόρησαν για συνεργασία με τους Τούρκους και τον συνέλαβαν.



ΣΟΥΛΙ - ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣ - ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ

Οι Οθωμανοί Τούρκοι προσπάθησαν για πολλά χρόνια να κατακτήσουν το Σούλι, όχι για να επιβάλλουν φόρους σε μια τελείως άγονη περιοχή, όσο για να εξουδετερώσουν τους ανυπότακτους Σουλιώτες. Στις 16 Δεκεμβρίου του 1803 στο Ζάλογγο έγινε μεγάλη μάχη στην οποία σκοτώθηκαν πολλοί Σουλιώτες ενώ περίπου 60 Σουλιώτισσες προτίμησαν, αντί την αιχμαλωσία, να γκρεμιστούν με τα παιδιά τους στον γκρεμό του Ζαλόγγου. Σήμερα έχει στηθεί στους βράχους του Ζαλόγγου μνημείο, ως φόρος τιμής στο ακαταδάμαστο πνεύμα των γυναικών αυτών. Στις 4 Απριλίου (1804) οι Τούρκοι περικύκλωσαν την περιοχή και ακολούθησε η περίφημη μάχη του Σέλτσου, κατά την οποία πολλοί Σουλιώτες σφαγιάστηκαν και περισσότερες από 200 Σουλιώτισσες ακολούθησαν το παράδειγμα εκείνων του Ζαλόγγου.





Εκτός από την στεριά, οι Έλληνες πολεμούσαν και στη θάλασσα.

- Οι κυριότερες πολεμικές ενέργειες του Κανάρη στην Επανάσταση του '21
- Πυρπολεί την ναυαρχίδα του καπετάν πασά Καρα Αλή στη Χίο (6 - 7 Ιουνίου 1822). 2.000 νεκροί Οθωμανοί, ανάμεσά τους και ο Καρα Αλής.
- Ανατινάζει τουρκικό πλοίο ανάμεσα στην Τένεδο και την Τρωάδα στις 9 Οκτωβρίου 1822. 800 νεκροί Οθωμανοί.
- Πυρπολεί τουρκική φρεγάτα κοντά στη Σάμο (5 Αυγούστου 1824), εκδικούμενος την καταστροφή της Κάσου και της πατρίδας του. 600 νεκροί Οθωμανοί.
- Πυρπολεί τουρκική πλοιάριο στα ανοιχτά της Μυτιλήνης (23 - 24 Σεπτεμβρίου 1824).



Κωνσταντίνος Κανάρης

- **Οι κυριότερες πολεμικές ενέργειες του Κανάρη στην Επανάσταση του '21**
- 28 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τους Τούρκους στην Πύλο.
- Τον Οκτώβριο του 1823 ο Μιαούλης, επικεφαλής του ελληνικού στόλου, νικά τους Τούρκους στο Αρτεμίσιο και του Ωρεούς.
- Μετά την καταστροφή των Ψαρών (20-22 Ιουνίου 1824), σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην εξουδετέρωση της τουρκικής δύναμης.
- Στις 29 Αυγούστου 1824, ο Μιαούλης, επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ναυμαχεί τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στον Γέροντα. Οι απώλειες του εχθρού 27 πλοία, ανάμεσά τους και η επιβλητική φρεγάτα «Ασία».



Ανδρέας Μιαούλης

Και πόσοι ακόμα Έλληνες δεν έδωσαν και την ζωή τους για τον αγώνα

25

ΜΑΡΤΙΟΥ

1821

Εμείς τα παιδιά της σύγχρονης Ελλάδας
οφείλουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε αυτούς που
έδωσαν τη ζωή τους για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ.

Όσους καταγράψαμε είναι ένα μικρό δείγμα
των ΗΡΩΩΝ μας.

Ζητάμε συγνώμη από αυτούς που δεν
αναφέραμε, αλλά όσα μας πρόσφεραν γράφτηκαν
στην ιστορία και θα τους ευγνωμονούμε πάντα.

Ε΄ τάξη Δ.Σ. ΚΕΛΛΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

