

Ε3. ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (α' μέρος)

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1



- Οι προσδοκίες των υπόδουλων χριστιανικών λαών από το κίνημα των Νεότουρκων γρήγορα διαψεύδονται.
- Η ισότητα όλων των υπηκόων δεν εφαρμόζεται και υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
- Τα βαλκανικά κράτη προχωρούν σε μυστικές συνεννοήσεις μεταξύ τους.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

6



- Στην Ήπειρο οι Έλληνες στρατιώτες απελευθερώνουν σημαντικές πόλεις.
- **21 Φεβρουαρίου 1913: Απελευθερώνονται τα Ιωάννινα.**
- Ο ελληνικός στρατός προχωρά προς τη Βόρεια Ήπειρο.
- Στο Αιγαίο, ο στόλος με αρχηγό το ναύαρχο Κουντουριώτη εμποδίζει τη μεταφορά τουρκικών στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία.
- **Απελευθερώνονται πολλά νησιά του Αιγαίου.**

Συνεχίζεται...

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1912 Α' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

2



- Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο και Ελλάδα συμμαχούν εναντίον των Τούρκων και κηρύσσουν τον πόλεμο.
- Διεκδικούν τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια.
- Οι Μεγάλες Δυνάμεις παρόλα αυτά είναι αντίθετες στην αλλαγή των συνόρων.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3

- Η Ελλάδα έχει φροντίσει έγκαιρα να οργανώσει και να εξοπλίσει τα στρατεύματά της.
- Έχει εκπαιδεύσει τους στρατιώτες.
- Έχει παραγγείλει νέα πυροβόλα, τουφέκια και πυρομαχικά.
- Ο ελληνικός στρατός ενισχύεται με αρκετούς Έλληνες εθελοντές και Φιλέλληνες.
- **Αρχιστράτηγος είναι ο διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος.**

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5



- Οι Βούλγαροι προσπαθούν να καταλάβουν πρώτοι τη Θεσσαλονίκη.
- Με εντολή του πρωθυπουργού Βενιζέλου, ο ελληνικός στρατός στρέφεται αμέσως προς την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
- **19-20 Οκτωβρίου 1912: Δίνεται αποφασιστική μάχη στα Γιαννιτσά και νικούν οι Έλληνες.**
- **26 Οκτωβρίου 1912: Ο Οθωμανός διοικητής της Θεσσαλονίκης παραδίδει την πόλη στους Έλληνες.**
- Δύο μέρες αργότερα, τμήματα του ελληνικού στρατού με τον διάδοχο Κωνσταντίνο μπαίνουν στην πόλη.
- Γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό.

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΝΙΚΕΣ

4

- Ο ελληνικός στρατός κινείται προς **δύο κατευθύνσεις: προς την Ήπειρο και προς τη Μακεδονία.**
- Με συντονισμένες και αιφνιδιαστικές κινήσεις απελευθερώνονται Ελασσόνα και Δεσκάτη.
- Μετά τη μάχη στο Σαραντάπορο, και σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την κήρυξη του πολέμου, οι Έλληνες στρατιώτες έχουν μπει στην Κοζάνη.