

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μαγευτική περιήγηση με τον "οδοντωτό" σιδηρόδρομο



Η διαδρομή μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού αποτελεί ένα από τα ωραιότερα αξιοθέατα της χώρας μας. Χρονολογείται από το 1889 και την κατασκευή του ήταν απόφαση του Χαρίλαου Τρικούπη. Το έργο κατασκευάστηκε από Γάλλους και Ιταλούς τεχνίτες και ολοκλήρωθηκε μέσα σε εφτά χρόνια. Το πρώτο του δρομολόγιο έγινε στις 10 Μαρτίου του 1896 και πρώτος επιβάτης ήταν ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Α'. Ο οδοντωτός συνέδεσε την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων με την Πάτρα και την Αθήνα δεδομένου ότι δεν υπήρχε οδική πρόσβαση. Οι πρώτες μηχανές ήταν ατμοκίνητες και είχαν σαν καύσιμο το κάρβουνο από την καύση του οποίου έβγαινε ατμός και λειτουργούσε μηχανή. Μαζί όμως με τον ατμό έβγαινε και πολύ καπνός από το κάρβουνο. Όταν περνούσε μέσα ,από τις στραγγες, εξαιτίας του καπνού οι επιβάτες γίνονταν μαύροι. Για αυτό το λόγο και από τότε ονομάστηκε Μουτζόρης. Ο σπιρεριός συρμός, ο οποίος έχει αντικατασταθεί πρόσφατα, αποτελείται από τρία βαγόνια που μπορούν να μεταφέρουν 100 περίπου επιβάτες.

Οι σιδηροτροχίες έχουν επίσης αντικατασταθεί και οι γέφυρες έχουν συντηρηθεί. Όλες οι εγκαταστάσεις (σταθμόι, στάσεις κλπ.) ,τις σιδηροδρομικής γραμμής έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά μνημεία με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.Το μήκος του είναι περίπου 22 χλμ. Από τα Καλάβρυτα ως το Διακοπτό. Η διαδρομή διαρκεί μία ώρα, η ταχύτητα του συρμού κυμαίνεται από 30 έως 40 χλμ την ώρα. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του συρμού αυτού είναι οι οδοντωτές ράγες του, έτσι προέκυψε και το όνομά του. Σε αρκετά σημεία με μεγάλη ανοφόρα, υπάρχουν οδοντωτές ράγες που συγκρατούν το τρένο για να ανέβει με ασφάλεια από το επίπεδο της θάλασσας ως στο σταθμό των Καλαβρύτων. Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος έχει το μικρότερο πλάτος γραμμών (0,75 μ.) στην Ευρώπη.

Η διαδρομή...

Ξεκινάει από τα Καλάβρυτα . Στην αρχή είναι οι μαλά. Σε λίγο το τρένο φτάνει στην Ζαχλωρού. Είναι ένα μικρό χωριό μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού γεμάτο πλατάνια και τρεχούμενα νερά.

Από εκεί μπορείς να πάρεις το μονοπάτι για το ιερό μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου. Στη συνέχεια το τρενάκι μπαίνει για τα καλά στο φαράγγι. Ακολουθεί πιστά τη ροή του ποταμού. Οι βράχοι είναι απότομοι και το νερό ορμητικό. Το πιο στενό σημείο είναι ο Πόρτες όπου παλιά άνοιγαν μόνο όταν πέρναγε το τρένο. Επόμενη στάση είναι τα Νιάματα. Ένα μαγικό μέρος κοντά στο Διακοπτό με τεράστια τριγωνικά βράχια. Τέλος το τοπίο ανοίγει και ο οδοντωτός φτάνει στο Διακοπτό. Σας καλούμε λοιπόν όλους να το επισκεφτείτε , να το απολαύσετε και να θυμάστε το μοναδικό αυτό φυσικό μνημείο. Και μην ξενάγτε την επίσιμη κατάβαση του φαραγγιού του Βουραϊκού κάθε Μάιο.

Παναγιώτης Άγαλος, Μαρσέλο Ντόι, Χρίστος Βορύλλας, Νεφέλη Γιανέλλου, Μαρινέλα Λούπος, Γιώργος Λουρίδας, Αντριάνα Αντωνοπούλου



- Η προέλευση μερικών γεωγραφικών ονομάτων...
- Η λέξη Αυστραλία προέρχεται από τη λατινική λέξη australis, που σημαίνει «νότος». Κατά την αρχαιότητα, οι Έλληνες θεωρούσαν ότι στο νότο βρισκόταν μια άγνωστη χώρα την οποία αργότερα οι χαρτογράφοι ονόμασαν Terra Australis Incognita, δηλαδή «άγνωστη χώρα στο νότο».
- Για τη λέξη Αφρική υπάρχουν πολλές θεωρίες. Το όνομα αυτό μπορεί να προέρχεται από το όνομα της ρωμαϊκής επορχίας Africa. Μία άλλη θεωρία είναι πως προέρχεται από τη λατινική λέξη aprica, δηλαδή «πλησίουστη» ή οπό την ελληνική λέξη Αφρική, που σημαίνει «άνευ ψύχους».
- Η προέλευση του ονόματος Ασία είναι επίσης αβέβαιη, αλλά ίσως, προέρχεται από τη σημιτική λέξη asu, δηλαδή «ανατολή» (τόπος του πλίου).
- Η πειρος Αμερική πήρε το όνομά της από τον Ιταλό ταξιδευτή-εξερευνητή Amerigo Vespucci.
- Το όνομα Ανταρκτικής, από την ελληνική λέξη ανταρκτικός , σημαίνει «αντίθετη αρκούδα». Είναι η αρκούδα του αστερισμού της Μεγάλης Άρκτου πάνω από το βόρειο πόλο.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Στην ελληνική μυθολογία, με το όνομα Ευρώπη είναι γνώστη κυρίως πι το κόρη του Φοίνικα και της Τηλέφασσας. Η Ευρώπη ήταν πολύ όμορφη. Μια μέρα που μάζευε άνθη με τις φίλες της σε έναν αγρό στην ακρογαλιά της Τύρου ή της Σιδώνας, την είδε ο Δίας και θαυμάσθηκε από την ομορφιά της. Για να την πλοπίσει, μεταμορφώθηκε σε κάτασπρο ταύρο. Βλέποντας την ήσυχο ταύρο, πήγε κοντά του, τον χάιδεψε λίγο και, αφού ρεβειαώθηκε ότι δεν αγριεύει, κάθισε πάνω στην ράχη του. Αυτό περίμενε και ο Δίας, οπότε άρεσων, γρήγορος στον αστραπή, έπεσε στη θάλασσα, ώστε να μην προλάβει την Ευρώπη να κατέβει. Από τη Φοινίκη ο ταύρος – Δίας κολύμπησε ως την Κρήτη, όπου βγήκε στη Γόρτυνας λάτρευαν έναν ιερό πλάτανο, όπου θυσίαζαν. Αντίστοιχα, ο Δίας χάρισε στην Ευρώπη τρία δώρα: τον Τάλω, έναν άγρυπνο μεταλλικό γίγαντα φύλακα που αργότερα προστάτευε την Κρήτη από κάθε επιδρομή, ένα κυνηγόσκυλο που δεν έκανε ποτέ το θήραμά του κι ένα όμλο που δεν αστοχούσε ποτέ. Μετά από αυτό, ο Δίας αποκατέστησε την Ευρώπη παντρεύοντάς την με το βασιλιά της Κρήτης, Αστέρωνα, γιο του Τεκτάμου. Ο Αστέρων δεν απέκτησε παιδιά με την Ευρώπη, αλλά νιούθητη πέτρα της Κρήτης.



Ανδρέας Τζελέπης
Σπύρος Μαργαρόνης
Λίδα Νικολάου
ΣΤ' τάξη

KATI ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

Μικροί μαθητές με ...μεγάλη δράση και συνεισφορά!!!

Μαθητές και δάσκαλοι εν δράση σε πολλά σχολεία όλως της Ελλάδας έκαναν ένα μικρό θαύμα! Συγκέντρωσαν πολλά καπάκια από πλαστικά μπουκάλια για να τα δώσουν σε εταιρείες ανακύκλωσης με αντάλλαγμα... MANTEPESTE!

Ένα αναπρικό αμάξιδιο για να το δωρίσουν σε κάποιον που το έχει ανάγκη!!! Φυσικά, και το δικό μας σχολείο συμμετείχε σε αυτή τη δράση -προσφορά, π οποία ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ,καθώς καταφέραμε να συγκεντρώσουμε αρκετές κούτες με πλαστικά καπάκια! Η κίνηση αυτή λοιπόν είχε καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα , καθώς δισαθήκαμε όλοι την άξια της προσφοράς και της αλληλεγγύης, μέσα από μια πολύ απλή διαδικασία που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε...κάτι πολύ σημαντικό στις μέρες μας! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους!!!

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του Σχολείου μας



ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΟΝ

«ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΤΕΙΑ»

«Με αφορμή ένα βιβλίο.....»
«Το βιβλίο ταξιδεύει, το βιβλίο συναρπάζει, το βιβλίο καλλιεργεί. Για το λόγο αυτό κι εμείς αποφασίσαμε αυτή τη χρονιά να οργανώσουμε ένα μεγάλο ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου. Συνεπιβάτες μας οι μαθητές των δύο τμημάτων της Β τάξης του σχολείου μας. Το ταξίδι μας ξεκινάει καθε μίνα, διαρκεί περίπου ένα μήνα και μετά αιλλάξει προσριμό, σε άλλο τόπο, σε άλλη βιβλιοθήκη, με άλλους ήρωες, με άλλη ιστορία.

Ο λόγος για τη Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης «ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΤΕΙΑ» που ξεκίνησε και λειτουργεί στο σχολείο μας. Οι μαθητές της Β' συναντώνται μία φορά τα μήνα, σε ώρες εκτός σχολείου και συζητούν για ένα κοινό βιβλίο που έχουν ανατάξει στον ελεύθερο τους χρόνο.

Όταν λοιπόν όλοι οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει την ανάγνωση, είναι η ώρα που τα μέλη της λέσχης θα συναντηθούν και θα αρχίσει ένα ωραίο ταξίδι. Οι μαθητές προκαρούν σε δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες στο βιβλίο που διάβασαν, για παράδειγμα ζωγραφίζουν σκηνές, δραματοποιούν, παίζουν παντομία, αλλάζουν τον τίτλο, τους ήρωες, την ιστορία, και γενικώς μετέχουν σε πολλές δραστηριότητες που τους δίνουν την ευκαιρία να ανταλλάσουν απόψεις, να ποιηστούν εμπειρίες, να παίζουν και να δημιουργήσουν, να γίνουν ομάδα, και όλα αυτά με αφορμήένα βιβλίο.

Στόχος αυτής της δράσης είναι να καλλιεργηθεί στους μαθητές η αγάπη για το βιβλίο, η γλωσσική έκφραση και η δημιουργική ανάγνωση, πι ανάπτυξη βιβλιοτικών δραστηριοτήτων την πέμπτη της ανάγνωσης βιβλίων στην καθημερινότητα των παιδιών. Κύρια ώρας επιδίωξη μας είναι οι μαθητές που περάσουν καλά και να αναπτύξουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη ενδιαφέρον από το ξεκίνημα και ανυπομονούν για την επόμενη συνάντηση. Το πρώτο βιβλίο που διαβάζουμε μαζί αυτό το μήνα είναι «Ο Φαλακρός Σκαντζόχοιρος» του συγγραφέα Ευγένιου Τριβιζά.

Την Παιδική Λέσχη συντονίζουν και οργανώνουν εθελοντικά οι δασκάλες θεοδοσίου Δώρα,