



## Παραμύθι : “Το όνειρο των σκουπιδιών”



Δ.Σχ.Γαζώρου- Σχ.Χρονιά 2021-22

-Εργαστήρια Δεξιοτήτων -

Θεματική Ενότητα:Φροντίζω το περιβάλλον

Τίτλος προγράμματος: “Σκέφτομαι πριν το πετάξω”

Τάξη Α΄ Δασκάλα της τάξης :Εφετζή Μαρία





# ***Μια φορά κι έναν καιρό...***

στην αυλή του σχολείου στο Γάζωρο ζούσαν πολλά μικρά αλλά και μεγάλα σκουπίδια!

Χαρτοπετσέτες, διάφορα χαρτάκια , η οικογένεια Καπακίδη ( Πολύχρωμα καπάκια), πλαστικά μπουκάλια, καλαμάκια, αλλά και συσκευασίες από γκοφρέτες!!!



Γύρω τους περνούσαν πολλά παιδιά , πολλές φορές τα πατούσαν  
μα.... κανένα δεν τα πρόσεχε!!!!

Έτσι ήταν όλα τους πολύ δυστυχισμένα!!!!

“Πότε θα μας δουν επιτέλους, να μας προσέξουν και να  
βρεθούμε σε κάποιο κάδο;” Έλεγε και ξανάλεγε ένα  
πατημένο πλαστικό μπουκαλάκι από νερό!!!!



“Ας μην είμαστε απαισιόδοξοι!!!!” είπαν με μια φωνή τα πολύχρωμα καπάκια της οικογένειας Καπακίδη.

“Μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα” ακούστηκε η φωνή της κυρίας συσκευασίας Kinder Bueno .





Όπως και πραγματικά έγινε! Μια παρέα παιδιών , η πρώτη τάξη του σχολείου, ο Νίκος, ο Μάριος, ο Κωνσταντίνος, η Γαβριέλα και η Αθηνά μια ηλιόλουστη μέρα στο διάλειμμα, μαζί με τη δασκάλα τους άρχισαν να ψάχνουν προσεκτικά στην αυλή.



“Παιδιά βρήκα πολλά καπάκια”, είπε ο Μάριος.

“Κι εμείς ένα πατημένο πλαστικό  
μπουκαλάκι”, φώναξαν η Γαβριέλα κι ο Νίκος.

“Να και μια συσκευασία από Kinder Bueno και  
ένα πλαστικό καλαμάκι”, είπαν ο Κωνσταντίνος  
με την Αθηνά!



Όλα μαζί αποφάσισαν να τα ρίξουν στο σωστό κάδο ανάλογα με το αν θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν και να ξαναγίνουν και πάλι κάτι χρήσιμο.

Έτσι δεν θα υπήρχαν πια σκουπίδια στη αυλή κι αυτή θα ήταν πεντακάθαρη!

-“Ζήτω !!!!! Φώναξαν ευτυχισμένα όλα τα σκουπίδια”.



**Επιτέλους τα όνειρά τους έγιναν πραγματικότητα!!!!!!**