

Εορτασμός της μνήμης των Τριών Ιεραρχών

Η Εκκλησία μας, στις 30 Ιανουαρίου, τιμά τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών. Πέραν όμως από εκκλησιαστική εορτή, η μνήμη τους έχει καθιερωθεί ήδη από τον 19^ο αιώνα και ως εκπαιδευτική εορτή, αφού,

ο Μέγας Βασίλειος,

ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και

ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζηνός,

θεωρούνται προστάτες

των γραμμάτων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.



Οι τρεις Ιεράρχες ήταν Άνθρωποι μορφωμένοι, με βαθιά πίστη στο Θεό, αφιέρωσαν τη ζωή τους στη διάδοση της Χριστιανοσύνης, αλλά και των αρχαίων Ελληνικών Γραμμάτων, έχοντας υπηρετήσει υψηλά αξιώματα, όπως αυτά του Επισκόπου και του Πατριάρχη.

Το φιλανθρωπικό τους έργο και αποτύπωμα, είναι επίσης γνωστό, με κύριο δείγμα τη «Βασιλειάδα» που ίδρυσε ο Μέγας Βασίλειος. Αυτή αποτέλεσε κέντρο φιλανθρωπικής δράσης, καθώς περιελάμβανε νοσοκομείο, σχολείο, φτωχοκομείο, λεπροκομείο, γηροκομείο κ.α.

Αρνούμενοι τη δόξα και τη φήμη, οι τρεις Ιεράρχες, επέλεξαν να προσανατολίσουν τη ζωή τους στο να «φέρουν» τους απλούς ανθρώπους προς το δρόμο της αρετής και καλοσύνης,...σπουδαίοι δάσκαλοι και χαρισματικοί ρήτορες, κατάφεραν να συνδυάσουν την

Ελληνική Παράδοση με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη και να αποτελέσουν πρότυπο για τις επόμενες γενιές.

Το έργο τους παραμένει επίκαιρο και διαχρονικό αποτελώντας φωτεινό φάρο για την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ η αγάπη τους για τα γράμματα και τη μάθηση, τους καθιερώνει επάξια ως προστάτες των δασκάλων και των μαθητών.

Μερικά από τα αποφθέγματα τους

«Η αγάπη είναι η αρχή της δημιουργίας», Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

«Η αγάπη είναι η πηγή της ευτυχίας», Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

«Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές», Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος



χρωματισμός, της εικονογραφίας των τριών Ιεραρχών & των Εκκλησιών, από μαθητές του 3ου & 4ου Τμήματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, 30-01-2024