

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - - - « το πιο γλυκό ψωμί »

Μαθητές/τριες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς παρακολούθησαν την παιδική παράσταση, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Κιλκίς, βασιζόμενη στο λαϊκό παραμύθι «το πιο γλυκό ψωμί», με τον ομώνυμο τίτλο της παράστασης.

Αρχικά, άκουσαν για τον τρόπο που το σιτάρι γίνεται ψωμί, αλλά και για τη θρεπτική αξία που έχει το ψωμί στον οργανισμό μας. Τονίστηκε η κατανάλωσή του με φειδώ, χωρίς να γίνεται σπατάλη του αγαθού, κάνοντας αναφορά στην περιορισμένη δυνατότητα της γης να παράγει την πρώτη ύλη.

Έπειτα οι μαθητές/τριες απόλαυσαν την όμορφη θεατρική παράσταση αλληλεπιδρώντας με τους ήρωες, και αποκόμισαν μηνύματα για τη σημασία της προσπάθειας του να δημιουργούμε κάτι από την αρχή μόνοι μας, αλλά και για το αίσθημα του «ανικανοποίητου» που ένιωθε ο βασιλιάς του παραμυθιού παρότι του ανήκαν «όλα τα πλούτη του κόσμου».



Έτσι το παραμύθι και η θεατρική παράσταση αρχίζει, εξιστορώντας ότι κάποτε ήταν ένας πολύ πλούσιος βασιλιάς που είχε ό,τι επιθυμούσε η καρδιά του, ώσπου μια μέρα δεν είχε όρεξη για τίποτε...δεν έτρωγε, δεν κόπιαζε, δεν ενδιαφερόταν για το ο,τιδήποτε, δεν νοιαζόταν για το λαό του...άρχισε να πέφτει σε μελαγχολία, να γίνεται παράξενος, και να θέλει να κοιμάται όλη τη μέρα. Μια μέρα όμως έτυχε να περνάει από το παλάτι ένας σοφός γέροντας, που ήξερε πολλά γιατρικά. Ο βασιλιάς τον ρώτησε πως θα γίνει καλά, και ο



γέροντας του απάντησε ότι η λύση στο πρόβλημά του ήταν να φάει «**το πιο γλυκό ψωμί**» του κόσμου...και ποιο είναι αυτό, ρώτησε ο βασιλιάς ; είναι το ψωμί, απάντησε ο γέροντας, που θα φτιάξεις εσύ ο ίδιος...θα χρειαστεί όμως να δουλέψεις για τρεις μήνες νηστικός, και από το σιτάρι που θα σπείρεις, να το θερίσεις ο ίδιος, μετά να το αλέσεις για να πάρεις το αλεύρι, και στο τέλος να ζυμώσεις...



...έτσι και έπραξε ο βασιλιάς...με κόπο και νηστικός, όπως ήταν...

Έφτασε εκείνη η μέρα που ο βασιλιάς ζύμωσε και έψησε το ψωμί, που θα αποτελούσε γεύμα για τον ίδιον. Όμως επειδή ήταν τόσο νηστικός και κατάκοπος τόσο καιρό, το ψωμί που ο ίδιος έφτιαξε, ήταν πλέον για αυτόν **το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου**,..., και τρώγοντάς το, αποτέλεσε φάρμακο για την αρρώστια του αλλά και για την πείνα του.



Έτσι, ο βασιλιάς κατάλαβε πως η **γλυκύτητα στο ψωμί** ήταν ο ιδρώτας που έχασε για να το φτιάξει. Από τούδε και στο εξής λοιπόν, ο βασιλιάς δούλευε κάθε μέρα για τον ίδιον και για το λαό του, ήταν ευδιάθετος και χαρούμενος, και κυρίως...!!!...δεν έχανε ποτέ την όρεξή του...!!!..

Στο τέλος της παράστασης, οι μαθητές/τριές του σχολείου μας, ήρθαν σε επαφή με τις/τους ηθοποιούς της ιστορίας μπαίνοντας για λίγο στον κόσμο της φαντασίας.



Με την επιστροφή τους στο σχολείο, οι μαθητές/τριες εξέφρασαν τα συναισθήματα που βίωσαν στη θεατρική παράσταση, αποτυπώνοντάς τα σε ζωγραφιές..., ως δείγμα της σημασίας και της επιρροής που έχει η δραματοποίηση στην παιδική ηλικία...

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς, Νοέμβριος 2023