

3 Δεκεμβρίου :Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities) .

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1992 για την προώθηση δράσεων υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους αλλά και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας μας. Την ημέρα αυτή δίνεται η ευκαιρία να θυμίσουμε σε όλο τον κόσμο την απαγόρευση των διακρίσεων. Την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία και τον σεβασμός της διαφορετικότητας και την αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας. Πρέπει να υπάρχει **Ισότητα** των ευκαιριών και η **Ισότητα** μεταξύ των φύλων. Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία να είναι κάτι αυτονόητο και να μην παραβιάζεται. Ο σεβασμός των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρία και ο σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να διατηρούν την ταυτότητά τους. Τα άτομα με αναπηρία υπολογίζονται σε 10-15% του παγκόσμιου πληθυσμού με τα ίδια ποσοστά να ισχύουν και στην χώρα μας (>1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα). Οφείλουμε να δράσουμε σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές σεβόμενοι την έμφυτη αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια πιο δίκαιη κοινωνία η οποία να συμπεριλαμβάνει ισότιμα όλους μας. Παρακάτω παρατίθεται ένα ποίημα ενός παιδιού που περικλείει όλες εκείνες τις σκέψεις που κάνει ένα άτομο με αναπηρία.

Ας το διαβάσουμε και ας μην το ξεχάσουμε ποτέ!!

Δεν έχω πόδια,

μα έχω αισθήματα.

Δεν μπορώ να δω,

Αλλά σκέφτομαι όλη την ώρα.

Αν και δεν ακούω,

Θέλω τόσο να μιλήσω με τους άλλους.

Γιατί με βλέπει ο κόσμος σαν να μην αξίζω τίποτα ,

Σαν να μην μπορώ να μιλήσω ή να σκεφτώ.

Αφού μπορώ,

Σκέψεις σαν και εσάς να κάνω για τον κόσμο αυτόν που ζω!

Coralie Severs 14 ετών Ηνωμένο Βασίλειο