

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
Ε' - ΣΤ' τάξη

Το σχολείο μας στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου επισκέφτηκε την Προεδρική Φρουρά που στεγάζεται πίσω από τη Βουλή των Ελλήνων. Αρχικά, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφού κάναμε σε αυτό μια μικρή στάση 20 λεπτών. Η ξενάγηση έγινε από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής κ. Πίττα Δημήτριο. Αμέσως μετά το λεωφορείο πέρασε μπροστά από το Σύνταγμα, όπου έγινε αναφορά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου και τον τρόπο φύλαξής του από τους Εύζωνες.

Φτάνοντας στην Προεδρική Φρουρά μας υποδέχτηκε ο αξιωματικός υπηρεσίας όπου μας οδήγησε στον χώρο που θα γινόταν η ενημέρωση. Κατά την είσοδό μας στον αύλειο χώρο είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το Τάγμα των Ευζώνων, το οποίο βρισκόταν σε στοίχιση με την χειμωνιάτικη ενδυμασία, ή αλλιώς χειμερινό ντουλαμά. Ο αξιωματικός υπηρεσίας ενημέρωσε τους μαθητές για την ιστορική πορεία της Προεδρικής Φρουράς και κατόπιν παρουσίασε τις 7 στολές των Ευζώνων. Αναφέρθηκε στον τρόπο κατασκευής τους, καθώς και στους συμβολισμούς που έχει κάθε κομμάτι της στολής. Στη συνέχεια μίλησε για την εκπαίδευση των Ευζώνων και τον ιδιαίτερο βηματισμό τους, με το νόημα που κρύβει κάθε κίνηση. Το σχολείο μας ευχαρίστησε με θερμό χειροκρότημα τον αξιωματικό υπηρεσίας για την παρουσίασή του αλλά και την υποδοχή που μας επιφύλαξε.

Τα παιδιά μας εντυπωσιάσαν με την άψογη συμπεριφορά τους, την προσοχή τους στην ξενάγηση και τις γεμάτες ενθουσιασμό ερωτήσεις τους!

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί
Ευθυμίου Ειρήνη Ε'1 – Δεμερτζή Γεωργία Ε'2
Γκούντα Δήμητρα ΣΤ'1 – Ντάφος Κωνσταντίνος ΣΤ'2
Πίττας Δημήτριος, Καθηγητής Φυσική Αγωγής



