



Χανιά, 24/09/2023

mail:enosigoneondimouchanion@gmail.com

Με αφορμή τα περιστατικά βίας μέσα και έξω από τα σχολεία μας

Τα περιστατικά ενδοσχολικής και «εξωσχολικής» βίας, που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες αλλά και όσα έχουν έρθει στο φως συνολικά τα τελευταία χρόνια, έχουν τις αιτίες τους μέσα στην ίδια την κοινωνία. Σήμερα οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολλαπλές μορφές βίας. Φτώχεια, ανεργία, ακρίβεια, ανασφάλεια, καταστροφή της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής είναι μέρος της καθημερινότητας πια!

Η βία που διάχυτη υπάρχει στη κοινωνία μας δεν έχει αφήσει απ' έξω μαθητές και εκπαιδευτικούς που γίνονται αποδέκτες ενός εκπαιδευτικού συστήματος που στον πυρήνα του θέτει τον ανταγωνισμό, την ατομική λύση. Που αφήνει τα σχολεία μας απογυμνωμένα από εκπαιδευτικούς και όλο το αναγκαίο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό και τα παιδιά μας αποκλεισμένα από την αναγκαία εκπαιδευτική επιστημονική υποστήριξη. Την ίδια στιγμή όλοι οι γονείς καλούμαστε να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουμε τα αυτονόητα στη λειτουργία των σχολείων, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης τόσο από το κεντρικό κράτος αλλά και από τη περιφέρεια και τον Δήμο.

Είναι επόμενο όλα τα παραπάνω, τα άγχη και οι αγωνίες που βασανίζουν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να αφήνουν το αποτύπωμά τους στη συμπεριφορά και την κοινωνική ζωή τόσο των ενηλίκων όσο και της νέας γενιάς.

Χωρίς να παραβλέπουμε υπαρκτά προβλήματα ή να δικαιολογούμε παραβατικές συμπεριφορές, γνωρίζουμε πολύ καλά πως η λύση στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου κοινωνικού φαινομένου δε βρίσκεται στη δημιουργία «μαύρων προβάτων», στις πλατφόρμες ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών που πρόσφατα θεσπίστηκε και φυσικά ούτε στην ένταση της καταστολής με κάμερες και ένταση των ποινών.

Η λύση βρίσκεται σε ένα πλέγμα ουσιαστικών μέτρων που στόχο έχουν την πρόληψη και την ολόπλευρη στήριξη του παιδιού. Βρίσκεται:

- στη γενναία χρηματοδότηση των σχολείων που θα επιτρέψει μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την πλήρη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς, ώστε να χτίζεται η σταθερή παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή,
- στους μαζικούς μόνιμους διορισμούς κοινωνικών επιστημόνων με οργανικές θέσεις σε κάθε σχολική μονάδα για να στηρίζουν τη σχολική ζωή.
- στην αναβάθμιση των καλλιτεχνικών προγραμμάτων και φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες,
- στην ενίσχυση των "εξωταξικών δραστηριοτήτων" σε κάθε σχολείο με ομάδες θεατρικές, αθλητικές, μουσικές, περιβαλλοντικές, που θα ενισχύουν τις σχέσεις μέσα στη σχολική κοινότητα,
- στη δημιουργία σχολών γονέων σε κάθε σχολείο με ευθύνη των δήμων,
- στα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια που έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας,

- στον μη αποκλεισμό κανενός μαθητή από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης και τον σχολικό νοσηλευτή

Με αυτές τις διεκδικήσεις τάσσεται η Ένωση Γονέων δήμου Χανίων, που αποτελούν διαχρονικές διεκδικήσεις του γονεϊκού, του μαθητικού, του εκπαιδευτικού κινήματος και απαντούν στις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νέας γενιάς.

Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στα παιδιά μας, τους μαθητές και τις μαθήτριες, καλώντας τους να δυναμώσουν τη συλλογική δράση και τον αγώνα για την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών τους, μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους τους, έχοντας στον νου ότι “μάγκας” είναι αυτός που μάχεται υπέρ όλων των αδυνάτων και όχι αυτός που καταπατά τον αδύναμο!

Για το ΔΣ της Ένωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαμμάκας Σταμάτης



Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αργυρώ Νταγκουνάκη