

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

Μηνιαίο περιοδικό Δημοτικού Σχολείου
Αχιλλείου



- «Η Ελλάς ευγνωμονούσα» πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη, που φιλοτεχνήθηκε το έτος 1858. Συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης.

ΤΕΥΧΟΣ 5ο

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

Μάρτιος του 2023 και κυκλοφορεί το 5ο τεύχος του περιοδικού μας . Εντυπωσιαζόμαστε από την προθυμία και τη δημιουργικότητα των μαθητών μας που ατομικά ή ομαδικά συνεργάζονται κι αυτό μας γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό! Παρά τις δυσκολίες, το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων, τις απογευματινές δραστηριότητες τους ,η προσπάθεια των παιδιών να εκφραστούν και να δουν τη δουλειά τους αποτυπωμένη , είναι αξιέπαινη ! Πατούν γερά για να ανθίσουν, και αξίζουν το χαμόγελο και τον έπαινο. Οι ρίζες είναι για να βγάζουμε κλαδιά και άνθη !. Ας τα αφήσουμε, λοιπόν ν' ανθίσουν!

Οι εκπαιδευτικοί του Δημ. Σχ. Αχιλλείου : Τσιαμανή Ευαγγελία, Σιαμανίκου Ξένη, Κωστάκου Ασημίνα-Ξένια, Ευγενία Φυτοπούλου, Ευθυμία Τσαλούρη

Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ

Η ετυμολογία του Μαρτίου προέρχεται από την αρχαία Ρώμη και από τη λατινική γλώσσα . Συγκεκριμένα στο αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο πρώτος μήνας του χρόνου ήταν ο Μάρτιος και έφερε την ονομασία primus ωστόσο μετά το 46 π.χ. ονομάστηκε Μάρτιος και έγινε ο τρίτος μήνας του χρόνου αφιερωμένος στον Θεό Άρη που στα Λατινικά

ονομαζόταν mars. Έσι οι Ρωμαίοι τον βάπτισαν Martius (Άρειο) από τον Θεό του πολέμου Mars (Άρη) ενώ σύμφωνα με τη ρωμαϊκή ιστορία οι ιδρυτές της Ρώμης, Ρέμος και Ρωμύλος του έδωσαν αυτό το όνομα προς τιμή του γενάρχη των Ρωμαίων του Θεού Άρη για αυτό και στον Πλούταρχο ο Μάρτιος απεικονίζεται ως άνδρας που φοράει δέρμα λύκαινας. Μαρία Τσουκάρα Γ -Καλλιόπη Μπλάνη Ε

Εαρινή Ισημερία: 21 Μαρτίου

Μαρτιάτικες παροιμίες

Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης .
Άλλα λογαριάζει ο Μάρτης κι άλλα η Σαρακοστή .
Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα .
Μάρτης είναι νάζια κάνει ποτέ κλαίει πότε γελάει .
Ο Μάρτης ώρα βρέχει και χιονίζει και ώρα μαρτολουλουδίζει!
Δέσποινα Μπεζάτη Δ- Αποστολία Μπλάνη Β

ΜΥΘΟΙ,ΘΡΥΛΟΙ,ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Ο Μάρτης είχε δύο γυναίκες . Μία πολύ όμορφη και φτωχιά και η άλλη πολύ άσχημη και πολύ πλούσια .Όταν αντικρίζει ο Μάρτης την άσχημη ουρλιάζει και μαυρίζει ενώ όταν αντικρίζει την όμορφη γελάει , χαίρεται και λάμπει. Έτσι λοιπόν όταν ο Μάρτης βλέπει την άσχημη γυναίκα ο καιρός χαλάει ενώ όταν βλέπει την όμορφη γυναίκα ο καιρός είναι καλός .
Μαίρη Ραχιώτη Ε - Σοφία Μουζουράκη Δ

ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ

Ο Μάρτης ή η Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο εξαπλωμένο σε όλα τα Βαλκάνια .Έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια όπου οι μύστες έδεναν μία κλωστή ,την «Κρόκη» στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι όπως παρατηρεί ο λαογράφος Νικόλαος Πολίτης από την 1η έως τις 31 του Μάρτη .Συνηθίζεται να φοριέται από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή . Ο Μάρτης είναι ένα έθιμο

σύμφωνα με το οποίο αυτός που φοράει το Μάρτη προστατεύεται είτε από ασθένειες , γενικά για να μην τον κάψει ο ήλιος .ή για να μην τον μαυρίσει ο ήλιος ή για να μην τον πιάνει το μάτι . Το βραχιολάκι αυτό το βγάζουμε στο τέλος του μήνα ή το αφήνουμε πάνω στις τριανταφυλλιές για να το πάρουν τα χελιδόνια να χτίσουν τη φωλιά τους . Άλλοι το καίνε με το αναστάσιμο φως του Πάσχα.
Νιφορίτσα Διαμαντή Γ-
Άρτεμις Τιμπλαλέξη Γ-
Σερίνα Χάνκο Β

Η γέννηση του Albert Einstein

Ο Albert Einstein γεννήθηκε το Μάρτιο και συγκεκριμένα στις 14/3 του 1879 .Ήταν Γερμανός και βραβεύτηκε με το Νόμπελ φυσικής το 1921 για τις υπηρεσίες του στην θεωρητική φυσική. Είναι ο θεμελιωτής της θεωρίας της σχετικότητας και θεωρείται ο σημαντικότερος επιστήμονας του 20ου αιώνα και όλων των εποχών . Σπούδασε στην Ελβετία και εργάστηκε και ως καθηγητής μαθηματικών. Απεβίωσε στο Πρίνστον του New jersey στις 18 Απριλίου του 1955 .
Δημήτρης Αργυρίου Ε-
Ηρακλής Παναγιώτου Δ

Λέγεται ότι μια μητέρα ρώτησε τον Άινστάιν τι να κάνει με τον μικρό της γιό για να γίνει έξυπνος σαν τον ίδιο. Ο Άινστάιν της είπε : «ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» Κι όταν μεγαλώσει λίγο ακόμη; Ρώτησε η μητέρα . «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ» απάντησε πάλι ο Άινστάιν. Και μεγάλος όταν γίνει; επέμεινε η μητέρα... «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ,ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» απάντησε ο Άινστάιν ,τονίζοντας την αξία τους και πόσο σημαντικά είναι τα παραμύθια στην παράδοση κάθε λαού και πόση σοφία κρύβουν...Γ.Τ.

25 Μαρτίου 1821 : Μια μεγάλη Διπλή Γιορτή

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στις 25 του Μαρτίου εμφανίστηκε ένας άγγελος στη Μαρία και της έδωσε ένα άσπρο κρίνο .Της είπε ότι θα γεννήσει τον γιο του Θεού, το Χριστό . Η Παναγία μας φοβήθηκε , αλλά ταπεινή όπως ήταν ,είπε : «Ας γίνει το θέλημά σου θεέ μου» Έτσι η μέρα αυτή ονομάζεται Ευαγγελισμός που σημαίνει τη χαρμόσυνη είδηση για την Παναγία μας αλλά και για όλους τους ανθρώπους .Κωνσταντίνος Διαμαντής Δ- Έρσης Αβντίου Ε



ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΟΥ 1821

Οι μαθητές του σχολείου μας γράφουν για τους ήρωες και τις ηρωίδες της επανάστασης του 1821 ,γεγονότα και πληροφορίες που τους εντυπωσίασαν.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή αλλιώς ο Γέρος του Μοριά .

Ήταν ένας από τους ήρωες του 1821 που έμεινε στην ιστορία για το θάρρος του και για την αγάπη του για την Ελλάδα .Από πολύ μικρός υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να είναι ελεύθερη πατρίδα του. Όταν μεγάλωσε έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας και προετοιμαζόταν για την επανάσταση στην Πελοπόννησο .Έδωσε πολλές μάχες .Οι πιο σημαντικές όμως ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821 η άλωση της Τριπολιτσάς και 26 Ιουλίου 1822 η μάχη στα Δερβενάκια .Η ελληνική κυβέρνηση παράλες τις μάχες που έδωσε τον φυλάκισε και τον καταδίκασε σε θάνατο στο Ναύπλιο .Όταν όμως ο Όθωνας έγινε βασιλιάς του έδωσε χάρη και πέθαινε ελεύθερος και ήσυχος τον Φεβρουάριο του 1843 Ηρακλής Παναγιώτου Δ

Ανδρέας Μιαούλης

Ανέλαβε το καράβι του πατέρα του , σε μικρή ηλικία ,παρά τις αντιρρήσεις του . Γρήγορα όμως έγινε κουρσάρος στη θάλασσα της Μεσογείου και έκανε μεγάλη περιουσία . Σαν επιχειρηματίας πια εγκαταστάθηκε στην Ύδρα όπου τον βρήκε η επανάσταση . Εκλέχθηκε ναύαρχος και πήρε μέρος σε πολλές ναυμαχίες όπως αυτή των Σπετσών και της Σάμου .Έστειλε γράμμα στην κυβέρνηση προειδοποιώντας πως το Μεσολόγγι δεν θα μπορούσε να αντέξει πολύ ακόμη .Μετά την πτώση του Μεσολογγίου ο Μιαούλης παρέμεινε απλώς καπετάνιος στο πλοίο του , τη φρεγάτα «Άρης» .

Κωνσταντίνος Διαμαντής Δ

Ανδρέας Μιαούλης

Πήρε το επίθετό του , σύμφωνα με κάποιους , από μία βάρκα την οποία αγόρασε από έναν Τούρκο γιατί «Μιαούλ» στα τουρκικά σημαίνει μικρή βάρκα .Σύμφωνα με άλλους το όνομά του το κόλλησαν οι ναύτες του όταν τους έδινε τη διαταγή : «Μια ούλοι» για να κωπηλατούν όλοι συγχρόνως!

Άρτεμις Τιμπλαλέξη Γ

Γεωργάκης Ολύμπιος

Ήταν αρματολός ,Φιλικός, αγωνιστής της ελληνικής επανάστασης από τους πιο άξιους συνεργάτες του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Σκοτώθηκε κατά την πολιορκία της μονής Σέκου από τους Τούρκους.

Μαριλένα Αργυρίου Β

Παλαιών Πατρών Γερμανός

Το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος .Χειροτονήθηκε διάκονος και εκλέχθηκε μητροπολίτης Πατρών .Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία αλλά και ο ίδιος μύησε πολλούς οπλαρχηγούς και ιερωμένους .Κήρυξε την επανάσταση στη μονή Αγίας Λαύρας .Εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο όπου και πέθανε από εξανθηματικό τύφο. Αποστολία Μπλάνη Β



Μάρκος Μπότσαρης

Εμένα μου έκανε εντύπωση που ο Μάρκος Μπότσαρης μετά την πτώση του Σουλίου πήγε στην Κέρκυρα και έγινε δεκανέας του γαλλικού στρατού και αργότερα έγινε διοικητής του Αλή Πασά.

Εμμανουέλα Αργυρίου ΣΤ

Ιωάννης Μακρυγιάννης

Ήταν γιος του Δημητρίου και της Βασιλικής .Γεννήθηκε το 1897 .Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Τριανταφύλλου .Από μικρή ηλικία άρχισε να δουλεύει .Πήγε στην Άρτα στη δούλεψή του Αθανασίου Λιδωρίκη .Όταν μεγάλωσε μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία .Συνελήφθη από τους Τούρκους αλλά κατάφερε να δραπετεύσει . Με τη βοήθεια του Δημητρίου Υψηλάντη, του Μαυρομιχάλη και άλλων προξένησε τρομερές απώλειες στον εχθρό .συμμετείχε στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και ανάγκασε τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα .Κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του Όθωνα και καταδικάστηκε σε θάνατο .Ένα χρόνο περίπου μετά του δόθηκε χάρη και αποφυλακίστηκε .

Μαίρη Ραχιώτη Ε

Δημήτριος Υψηλάντης

Ήταν ο δευτερότοκος γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη και της Ελισάβετ και αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη .Οι γονείς του τον έστειλαν στη Γαλλία για να σπουδάσει σε στρατιωτικές σχολές και στη συνέχεια κατατάχθηκε στην αυτοκρατορική φρουρά του τσάρου στην Πετρούπολη .Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία .Κήρυξε την επανάσταση στη Μολδοβλαχία .Μετά αποφασίστηκε να κατέβει στην Πελοπόννησο σαν γενικός πληρεξούσιος του αδερφού του Αλέξανδρου. Όταν έφτασε στην Ελλάδα είχε μαζί του 300 χιλιάδες γρόσια και ξεκίνησε να οργανώνει τακτικό στρατό .Ήρθε σε σύγκρουση με τους



Πελοποννήσιους πρόκριτους και τον Μαυροκορδάτο.
Διακρίθηκε σε πολλές μάχες.
Βασιλική Τσερίκου ΣΤ

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Τα παιδικά χρόνια του Γεωργίου Καραϊσκάκη ήταν δύσκολα επειδή ήταν νόθος γιος του Δημήτρη Καραϊσκού και της μοναχής Ζωής .Γεννήθηκε στο Μαυρομάτι Καρδίτσας. Έγινε κλέφτης σε πολύ μικρή ηλικία και αργότερα πιάστηκε αιχμάλωτος και οδηγήθηκε στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Φυλακίστηκε στην αρχή αλλά αργότερα αποφυλακίστηκε επειδή έδειχνε ικανότητες σαν αγωνιστής . Εκεί έμαθε να γράφει και να διαβάζει και φυσικά τη στρατιωτική τέχνη και έγινε πρωτοπαλικάρο του Κατσαντώνη. Από μικρός υπέφερε από φυματίωση για αυτό έχει πάντα μαζί του τη Μαριώ .Στην αυλή του Αλή Πασά γνώρισε την Γκόλφω ,την παντρεύτηκε και έκανε μαζί της τρία παιδιά. Μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία και έγινε αρματολός στα Άγραφα, πραγματοποιώντας ένα όνειρο που είχε από μικρός. Καλλιόπη Μπλάνη Ε

Αλέξανδρος Υψηλάντης

Ήταν γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη και της Ελισάβετ. Έλληνας ευγενής της ρωσικής αριστοκρατίας , αξιωματικός του ρωσικού στρατού και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας . Αλέξανδρος Μουσάκου ΣΤ

Νικηταράς

Ήταν ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες όπως το Βαλτέτσι και αργότερα στη μάχη των Δολιανών .Εκεί κατάφερε με λίγους άντρες να αποκρούσει τους Τούρκους .Διακρίθηκε στην πολιορκία και την άλωση της Τριπολιτσάς ,στα Δερβενάκια και σε άλλες μάχες. Τελευταία επιθυμία του ήταν να ταφεί δίπλα στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη .Ο Νικηταράς κατά τη διάρκεια μιας μάχης έσπασε τρία σπαθιά .Στο τέταρτο έπαθε αγκύλωση το χέρι του και χρειάστηκε να ρθει γιατρός να τραβήξει το σπαθί από το χέρι του !

Αχιλλέας Τσουκάρας Ε

Μαντώ Μαυρογένους

Ήταν κόρη του Φαναριώτη Μαυρογένη και της Ζαχαράτης Χατζή Μπατή , αρχοντικής γενιάς. Οι γονείς της ήταν από τη Μύκονο όμως έζησαν χρόνια στην Τεργέστη. Ξόδεψε όλη την περιουσία της για τις ανάγκες του αγώνα .Εξόπλισε πλοία με δικά της έξοδα και έδωσε της μάχες. Καταδίωκε της πειρατές που έκαναν επίθεση σε νησιά των Κυκλάδων .Έστειλε δυνάμεις στη Σάμο, στην Πελοπόννησο και έλαβε μέρος στη μάχη της Καρύστου .

Δέσποινα Μπεζάτη Δ

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

Η Μπουμπουλίνα γεννήθηκε στις φυλακές τη μέρα που η μητέρα της είχε πάει να επισκεφτεί τον πατέρα της που κρατούνταν εκεί . Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε έξι παιδιά .Και οι δύο άντρες της πέθαναν νωρίς αφήνοντας της μία τεράστια περιουσία . Η Μπουμπουλίνα αγόραζε όπλα και πολεμοφόδια και τα έκρυβε στο σπίτι της . Μεγάλωσε την περιουσία της και έφτιαξε πολλά πλοία . Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο «Αγαμέμνων» ,πλοίο ,που ήταν δυνατό και εντυπωσιακό . Όταν ξεκίνησε η επανάσταση είχε το δικό της στρατό από σπετσιώτες ,τα γενναία παλικάρια της . Είχε αναλάβει όλα τα έξοδα για τα πλοία της και το πλήρωμα της με αποτέλεσμα να ξοδέψει όλη της την περιουσία στον αγώνα . Όμως δολοφονήθηκε από συγγενή της κατά τη διάρκεια μιας λογομαχίας .

Σοφία Μουζουράκη Δ





Κίτσος Τζαβέλας


Ήταν δευτερότοκος γιος του Φώτου Τζαβέλα και εγγονός του Λάμπρου Τζαβέλα .Μετά την κατάληψη του Σουλίου από τον Αλή Πασά, η οικογένειά του πήγε στην Κέρκυρα .Επέστρεψε όμως έπειτα από χρόνια μαζί με άλλους Σουλιώτες . Μετά το θάνατο του Αλή Πασά πήγε στην Ιταλία για να μιλήσει με τους Φιλικούς αλλά και να ζητήσει οικονομική βοήθεια από τον Μητροπολίτη . Πήρε μέρος στην άμυνα του Μεσολογγίου ,στη μάχη του Κεφαλόβρυσου, στη θρυλική μάχη της Κλείσοβας και σε άλλες πολλές. Στο Μεσολόγγι πήγαινε τρόφιμα στους πολιορκημένους χωρίς να τον πάρουν είδηση οι Τούρκοι.
Μαρία Τσουκάρα Γ

Οδυσσέας Ανδρούτσος

Ήταν γιος του Ανδρέα Βερούση και της Ακριβής Τσαρλαμπά. Μόλις ξέσπασε η επανάσταση βρέθηκε αμέσως στην πρώτη γραμμή και πολέμησε στο Χάνι τις Γραβιάς και χάρισε στον αγώνα μία από τις πιο δοξασμένες μάχες...
Νιφορίτσα Διαμαντή Γ

Κωνσταντίνος Κανάρης

Ήταν Έλληνας επαναστάτης σπουδαία μορφή του ναυτικού αγώνα κατά την Ελληνική επανάσταση του 1821 και μετέπειτα ήταν ναύαρχος και πολιτικός . Μετά τη σφαγή της Χίου οι ψαριανοί αποφασίζουν να πυρπολήσουν τα καράβια του Καρά Αλή. Έτσι ο Μιαούλης μαζί με τον Πιπίνο και δύο πυρπολικά ξεκίνησαν τη νύχτα να πυρπολήσουν τις τουρκικές ναυαρχίδες του Καρά Αλή . Τη βραδιά εκείνη 2000 άνθρωποι γιόρταζαν το Μπαϊράμι και δεν τους είδαν να πλησιάζουν. Ο Κανάρης έδεσε το πλοίο του στη ναυαρχίδα και έβαλε το μπουρλότο. Σε λίγα λεπτά είχαν πάρει φωτιά. Η πυρπόληση της ναυαρχίδας θεωρείται από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιτυχίες και προκάλεσε



μεγάλο φόβο σε όλους τους Τούρκους ναυτικούς.
Δημήτρης Αργυρίου Ε

Παπαφλέσσας

Το όνομά του ήταν Γεώργιος αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο της εκκλησίας και έγινε μοναχός στη Μονή Βελανιδιάς. Εκεί άλλαξε το όνομά του σε Γρηγόριος. Πήγε στο μοναστήρι της Ηρακλείτσας κι εκεί βοήθησε να μη χαθούν τα κτήματα της μονής από έναν Τούρκο Αγά . Σπούδασε και χειροτονήθηκε Αρχιμανδρίτης στην Κωνσταντινούπολη. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία με το ψευδώνυμο Αρμόδιος. Πέρασε από πολλά χωριά της Πελοποννήσου και έβγαλε επαναστατικούς λόγους με σκοπό την εξέγερση των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού. Συμμετείχε στην απελευθέρωση της Καλαμάτας., στα Δερβενάκια ,στο Μανιάκι .Σε πολλές άλλες μάχες στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου βρέθηκε σε αντίπαλο στρατόπεδο με τον Κολοκοτρώνη , αν και στο παρελθόν είχε πολεμήσει μαζί του .Πέθανε πολεμώντας ηρωικά στο Μανιάκι. Αντώνης Κόντζια Δ

Κολοκοτρώνης

Εφάρμοσε την τακτική της καμένης γης. Κατέστρεψε τις καλλιέργειες στην Πελοπόννησο και αφάνισε τα ζώα για να επιδεινωθεί η κατάσταση του τουρκικού στρατού και να μην εφοδιαστεί ο Δράμαλης και ο στρατός του. Έτσι κατάφερε μία μεγάλη νίκη στην Πελοπόννησο .Γιάννης Κόντζια Γ

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΑΣ

Μια οικογένεια, μία μάγισσα και μια νεράιδα : Πολλή φαντασία και ...να ! Έτοιμα τα παραμύθια μας!



Η τρελή μάγισσα

Μία μέρα ήταν μία οικογένεια, μέσα σε μία lamborghini . Ξαφνικά είδαν μία κυριούλα να πετάει με ένα σκουπόξυλο και παραξευεύτηκαν ...Πήγε κοντά τους και ήθελε να κάνει κακό στον Κωνσταντίνο δηλαδή στο γιο .Τότε τον έκλεισε σε μία φούσκα ! Μετά ήρθε μία Νεράιδα και την διέταξε να αφήσει τον Κωνσταντίνο ελεύθερο ! Έτσι κι έγινε! Κι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα! Χρήστος Μπλάνης Γ

Η μάγισσα Gardenia

Μία φορά και έναν καιρό ζούσε μία οικογένεια που είχε τα πιο καλά παιδιά: Τη Μαρία και τον Φιξ . Ο Φιξ ήταν καλός και ήθελε να βοηθάει όλο τον κόσμο. Η Μαρία είχε πολλές ικανότητες και έλεγε “Καλημέρα” σε όλο τον κόσμο. Μία μέρα που η οικογένεια πήγε μία βόλτα είδε ένα περίεργο σπίτι . Του Φιξ του άρεσε το σπίτι και της Μαρίας άρεσε , αλλά δεν ήξεραν ποιος μένει εκεί μέσα. Κοίταξαν να βρουν καμία πόρτα ανοιχτή. Βρήκανε μία πόρτα ανοιχτή, μπήκαν μέσα τα δύο παιδιά και τότε μπήκαν και οι γονείς τους. Είδαν ξαφνικά μία μάγισσα που την έλεγαν Gardenia .Η μάγισσα Gardenia τους είπε ότι δεν μπορούσαν πια να φύγουν γιατί όποιος έμπαινε



στο κάστρο της δεν έβγαινε ζωντανός. Η μάγισσα άρπαξε τον Φιξ και τον έκανε επτά σβούρες. Ξαφνικά εμφανίστηκε μία πριγκίπισσα με ένα άλογο και παρακάλεσε την μάγισσα να τον αφήσει .Αυτή με το ζόρι τον άφησε και μετά έφυγε και δεν ξανά ήρθε ποτέ πια ...

Νιφορίτσα Διαμαντή Γ

Το μαγεμένο κάστρο της μάγισσας

Μια φορά και έναν καιρό μία οικογένεια που την έλεγαν Κάλεντον, με τα παιδιά της ,το Δημήτρη και την Έλλη ,πήγαν μία βόλτα στο δάσος .Ξαφνικά είδαν ένα μαγεμένο κάστρο που κατοικούσε μία κακιά μάγισσα που την έλεγαν Φρικέλλα! Η μάγισσα έλειπε και αποφάσισαν να εξερευνήσουν το κάστρο .Η μάγισσα δεν άργησε να έρθει και όταν τους είδε μέσα ,φώναξε θυμωμένη : «Φύγετε από το κάστρο μου τώρα !Αλλιώς θα σας μεταμορφώσουν σε βατράχια !» Η οικογένεια Κάλεντον τρόμαξε και άρχισαν όλοι και έτρεχαν. Η μάγισσα όμως έπιασε το Δημήτρη και τον φυλάκισε σε μία μεγάλη φούσκα .Τότε εμφανίστηκε μία νεράιδα που αποφάσισε να βοηθήσει την οικογένεια Κάλεντον και είπε : «Αν δεν ελευθερώσεις το αγοράκι θα σε σκοτώσω !»Η μάγισσα τρόμαξε και άφησε το Δημήτρη ελεύθερο. Η μάγισσα έτρεξε μακριά και γύρισαν σπίτι όλοι !Ουφ ! Τέλος καλό όλα καλά!

Ηρακλής Παναγιώτου Δ

Η σκανταλιάρα μάγισσα

Μία φορά και ένα καιρό σε ένα ψηλό Πύργο ζούσε μία μάγισσα που την έλεγαν Κάκια. Μία μέρα της ήρθε η ιδέα να κλέψει από τον βασιλιά το άλογο με τη χρήση χαίτη .Έτσι άρπαξε τη σκούπα της και έφυγε. Μόλις έφτασε στο παλάτι είδε 10 φρουρούς να το φυλάνε .Αλλά η μάγισσα ήταν πολύ έξυπνη και κούνησε το ραβδί της και έπεσαν όλοι σε βαθύ ύπνο .Η μάγισσα όμως δεν ήξερε πως δίπλα της υπήρχε συναγερμός και μόλις ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός αυτή φοβήθηκε και έφυγε



κατευθείαν. Μετά σκέφτηκε και κάτι άλλο : Να βρει το λιοντάρι με την άσπρη χαίτη ! Ταξίδευε μέρες και επιτέλους βρήκε το λιοντάρι .Αυτό μόλις την είδε , της όρμησε κατευθείαν! Τότε αυτή έφυγε τρέχοντας και απογοητευμένη ! Κατάλαβε όμως ότι να κλέβει είναι πολύ κακό πράγμα....

Μαρία Τσουκάρα Γ

Το μαγικό σπίτι

Μία φορά και έναν καιρό ήταν η οικογένεια Ελπεπόλντο που είχε πάει σε ένα δάσος για περπάτημα μέχρι που χάθηκε.... Ξαφνικά είδαν μπροστά τους ένα μαγικό σπίτι που πετούσε στον αέρα ! Η οικογένεια κάθισε μερικά λεπτά και το κοίταζε γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακό ώσπου εμφανίστηκε μπροστά τους μία μάγισσα. Ήταν η μάγισσα Φρικάρια . Τότε η μάγισσα κούνησε το ραβδί της και μεταμόρφωσε το μικρό αγόρι της οικογένειας ,τον Τζο ,σε βατραχάκι. Ο πατέρας του παρακαλούσε τη μάγισσα να ξανακάνει το Τζο άνθρωπο αλλά δεν τα κατάφερε . Τότε εμφανίστηκε μία πριγκίπισσα με πανέμορφα ξανθά μαλλιά. Ήταν η Ξανθομαλλούσα. Η Ξανθομαλλούσα ανάγκασε τη μάγισσα να κάνει το Τζο άνθρωπο, κάνοντας της το ίδιο... Δηλαδή την έκανε και εκείνη βάτραχο! Η μάγισσα ξανάκανε τον Τζο άνθρωπο και η Ξανθομαλλούσα έκανε τη βατραχίνα ξανά μάγισσα και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα !

Αυτό το παραμύθι μας δείχνει πως δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα στους άλλους που εμάς δεν μας αρέσουν να μας τα κάνουν ! Σοφία Μουζουράκη Δ

Από το κακό στο καλύτερο

Ήταν μία οικογένεια. Τον μπαμπά τον λέγανε Μπάμπη ,τη μαμά Καροτίνα και τα αδέρφια Ελεντίνα και Ντάνι . Μία μέρα πήγαν βόλτα μέχρι που έπεσε η μπάλα των παιδιών στο σπίτι της μάγισσας Στρογγλύστρο , η οποία είχε πάει μία βόλτα στο μανάβικο. Τα παιδιά και οι γονείς μπήκαν μέσα στο σπίτι. Όταν γύρισε αυτή τους βρήκε μέσα και έκανε τον Ντάνι παπί! Ευτυχώς όμως

ήρθε μία πριγκίπισσα που την έλεγαν Γλυκούλα και έκανε τον Ντάνι πάλι κανονικό παιδί και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα !

Δέσποινα Μπεζάτη

Φρικαντέλα

Μία φορά και έναν καιρό ήταν μία μάγισσα που τη λέγανε Φρικαντέλα και ήταν πολύ κακιά! Υπήρχε μία οικογένεια που τη λέγανε Ντομάτα και εκεί που περπατούσαν είδαν ένα ωραίο σπίτι και μπήκαν μέσα . Η Φρικαντέλα φοβήθηκε που τους είδε και εξαφανίστηκε ! Αντώνης Δ

Η πεισματάρια οικογένεια

Μία φορά και ένα καιρό στην πόλη Άννα-Ντάλα ζούσε μια οικογένεια που ήταν πολύ πεισματάρια. Μία μέρα που κάνανε ιππασία ,η

μάγισσα Καλόκαρδη που πετούσε από πάνω, τους έδωσε μία πρόσκληση για τσάι και εκείνοι δεν αρνήθηκαν μόνο και μόνο για τα κουλούρια ! Γιατί το τσάι το μισούσαν... όταν φτάσανε όλοι , φάγανε όλα τα κουλούρια !Τότε η καλόκαρδη μάγισσα τους έκανε... καρύδια! Ευτυχώς περνούσε η Λούνα η νεράιδα, που αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους, και έλυσε τα μάγια. Πήρε την πεισματάρια οικογένεια , την πήγε στην πόλη και τους είπε να αφήσουν τα πείσματα και τους κακούς τρόπους! Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα! Άρτεμις Τιμπλαλέξη Γ

Τέλος καλό όλα καλά

Μία φορά και έναν καιρό ήταν μία μάγισσα. Η μάγισσα Μυτόγκα .Ζούσε σε ένα μεγάλο παλάτι. Όταν βαριόταν πήγαινε σε μία μηλιά και μάζευε μήλα. Μία μέρα όμως που γυρνούσε ,είδε μία porsche και της κόπηκε η μηλιά! Επειδή της άρεσαν πολύ οι porsche . Πήγε να τους την

πάρει ,τους σταμάτησε και τους πήρε την Πόρσε. Μέσα ήταν ο κόμης Μάντρα -γκουνού, η κόμισσα Αλκίνα, ο κόμης Πετράν και η κόμισσα Αικατερίνη . Ηταν η οικογένεια του κυρίου Πορσελάνη .Αναγκάστηκαν να της δώσουν την porsche και τότε η μάγισσα τους έκανε να χορεύουν όλοι ζειμπέκικο, συνεχώς! Η Μάγισσα Μυτόγκα γελούσε ... Τότε παρουσιάστηκε η νεράιδα Πρασινοτάτη , έβγαλε το σπαθί της και ανάγκασε τη μάγισσα να δώσει την πόρσε και να τους σταματήσει να χορεύουν ζειμπέκικο αλλιώς θα τη σκότωνε ! Αυτή το έκανε και έφυγε και δεν ξανάρθε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Κωνσταντίνος Διαμαντής Δ

6 Μαρτίου

Πανελλήνια ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας .



6/3/2023 : Οι μαθητές μας γράφουν τις εντυπώσεις τους από τις δράσεις του σχολείου μας.

«ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΪΑ»

Χθες ήταν η πανελλήνια ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και στο σχολείο είδαμε ένα βιντεάκι και μετά ζωγραφίσαμε αφίσες κατά της σχολικής βίας. Βγήκαμε διάλειμμα και ζωγραφίσαμε μεγάλα πανό και τα βάλουμε έξω στην περίφραξη του σχολείου να τα βλέπουν όλοι οι περαστικοί. Διαλέξαμε λουλούδια και τα φυτέψαμε. Στο τέλος ξαπλώσαμε κάτω και σχηματίσαμε τις λέξεις : “ Ναι στη φιλία”. Εγώ ήμουν το γράμμα ν μαζί με δύο φίλους μου . Στο τέλος μπήκαμε στην τάξη και συζητούσαμε με την κυρία για το πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και να μην κάνουμε στον άλλο ότι δεν θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε εμάς. Μαίρη Ραχιώτη Ε



«ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ»

Χθες μάθαμε στο σχολείο για την πανελλήνια αυτή ημέρα. Φυτέψαμε πανσέδες, πού είναι τα λουλούδια της φιλίας και έχουν πολύ ωραία χρώματα : τα περισσότερα κίτρινα ή μοβ ! Είδαμε βίντεο με παραδείγματα για το πόσο σημαντική είναι η φιλία και πόσο κακός είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Ζωγραφίσαμε πανό και σχηματίσαμε λέξεις με τα σώματά μας. Μάθαμε το πώς να αντιμετωπίζουμε

το bullying, πώς πρέπει να βοηθάμε το παιδί που δέχεται το bullying ,να μιλάμε με καλοσύνη και να μην το αγνοούμε . Μάθαμε πόσο καλό είναι να μιλάμε και να φερόμαστε ευγενικά γιατί καλό δεν κάνει σε αυτόν που το λες, κάνει καλό και σε σένα .Οι εντυπώσεις από αυτή τη γιορτή είναι πολλές! Αλλά η σημαντικότερη ήταν που ζωγράφισαμε τις αφίσες!

Δημήτρης Αργυρίου Ε

«ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ»

6 Μαρτίου, ημέρα κατά της σχολικής βίας. Στο σχολείο μας κάναμε πολλές δραστηριότητες: μία από αυτές ήταν ότι καθίσαμε κάτω σχηματίζοντας με τα σώματά μας τη φράση : “ Ναι στη φιλία” .


Η αγαπημένη μου δραστηριότητα ήταν όταν φυτέψαμε τὰ πανσεδάκια. Εγώ φύτεψα ένα κόκκινο πανσεδάκι και πρέπει να το ποτίζω δύο φορές τη βδομάδα. Φτιάξαμε πανό και άλλα πολλά ! Χθες

ήταν μία όμορφη μέρα !
Καλλιόπη Μπλάνη Ε



«ΜΙΛΑ,ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ»

Χτες ήταν ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού . Ζωγραφήσαμε τρία πανό με συνθήματα κατά της βία. Φυτέψαμε πανσέδες . Το δικό μου λουλούδι ήταν άσπρο και λίγο πεσμένο αλλά με λίγη αγάπη θα ξανά μεγαλώσει . Είδαμε και ένα βιντεάκι με ένα μήλο. Με τα κακά λόγια σάπιζε... όταν όμως του φερόταν καλά ήταν φρέσκο και κατακόκκινο. Σχηματίσαμε μία φράση με τα σώματά μας το σύνθημα μας ήταν : “ Ναι στη φιλία όχι στη βία” Όλα μου άρεσαν πάρα πολύ και εύχομαι να



ξαναγίνουν παρόμοιες
δράσεις στο σχολείο μας.
Βασιλική Τσερίκου ΣΤ
«ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ»

Τη Δευτέρα μας
μίλησαν οι εκπαιδευτικοί
μας για την ενδοσχολική
βία. Ότι όταν θέλουμε να
λύσουμε μία σύγκρουση
να χρησιμοποιούμε τον
διάλογο. Με διάλογο καλό
και όχι κακά λόγια γιατί
μπορεί να προσβάλλουμε
κάποιον. Επίσης είδαμε
ένα βίντεο, φτιάξαμε τρία
πανέμορφα πανό και
ξαπλώσαμε στο έδαφος
και με το σώμα μας
φτιάξαμε το σύνθημα
“ Ναι στη φιλία όχι στη
βία”. Αλλά το πιο ωραίο
από όλα που κάναμε, για
μένα, ήταν που φυτέψαμε
30 λουλούδια που τα λένε
πανσέδες και είναι τα
λουλούδια της φιλίας !
Όλα αυτά θα μου μείνουν
αξέχαστα , αλλά πιο πολύ
θα μου μείνει αξέχαστη η
κηπουρική που κάναμε με
τα λουλούδια γιατί
ομόρφυνε το σχολείο μας
και αυτά είναι πραγματικά
εκπληκτικά λουλούδια!

Εμμανουέλα Αργυρίου ΣΤ

«ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ»

Αυτό που μου άρεσε
είναι ότι κάναμε πολλές
δραστηριότητες .Κάναμε
αφίσες, φτιάξαμε πανό με
ωραία συνθήματα, είδαμε
βίντεο ,φυτέψαμε τα
λουλούδια της φιλίας,
γράψαμε με το σώμα μας
“ Ναι στη φιλία όχι στη
βία”, μιλήσαμε για την
ενδοσχολική βία και
μάθαμε πολλά
πράγματα .Το κυριότερο
πώς πρέπει να φερόμαστε
σε ένα παιδί που κάνει
bullying. . Αυτό δεν ξέρει
πώς νιώθει το άλλο
παιδί ,γιατί κανείς πρέπει
μπαίνει στη θέση του
άλλου. Αυτό που
κατάλαβα είναι ότι δεν
φερόμαστε ποτέ άσχημα
σε κανέναν . Του
φερόμαστε πάντα καλά,
του συμπαραστεκόμαστε
όταν έχει οποιοδήποτε
πρόβλημα και αν
μπορούμε πρέπει και να
τον βοηθάμε .Αλέξανδρος
Μουσάκου ΣΤ

«ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ»

Αυτό που μου άρεσε χθες στις 6 Μαρτίου , που ήταν η πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας , ήταν η αφίσα, τα λουλούδια και το βίντεο με τα δύο μήλα. Το αγαπημένο μου ήταν το φύτεμα των λουλουδιών. Αυτά τα λουλούδια λέγονται πανσέδες και συμβολίζουν τη φιλία. Εάν όμως τα καταστρέψεις χαλάς την ένωση της

φιλίας. Σε αυτά τα



λουλούδια θα βγουν και άλλα φύλλα κι άλλα άνθη και εσύ θα έχεις περισσότερους φίλους και η χαρά σου θα μεγαλώσει!
Αχιλλέας Τσουκάρas Ε

Ακροστιχίδα

του Αχιλλέα Τσουκάρas Ε και του Χρήστου Μπλάνη Γ

- 1 .Ποιος δεν λείπει από τη Σαρακοστή;
2. Αυτή την εποχή έρχονται τα χελιδόνια .
- 3 .Χόρτα του αγρού
4. Η πανωλεθρία των..... στα Δερβενάκια
5. Είναι στρογγυλό και σουσαμένιο .(αντίστροφα)
- 6.Το δεύτερό μου σπίτι .(αντίστροφα)
7. Τη λέμε και λάβαρο ή φλάμπουρο ή μπαιράκι.

1. Μ _____
2. Α _____
3. Ρ _____
4. Τ _____
5. Ι _____
6. Ο _____
7. Σ _____



ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου μας , από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχει οργανώσει τμήματα παραδοσιακών χορών για τους μαθητές του σχολείου μας. Έτσι λοιπόν στην γιορτή της 25 Μαρτίου θα καμαρώσουμε τα παιδιά μας που θα χορέψουν στην πλατεία του χωριού μας ,6 παραδοσιακούς χορούς.

6 Μαρτίου :Πανελλήνια ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και στο σχολείο μας έγιναν δράσεις με κεντρικό σύνθημα: «ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ»

10 Μαρτίου: Το τραγούδι μας «ΑΣΤΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» είναι έτοιμο !

15 Μαρτίου :Αδελφοποίηση σχολείων :Το σχολείο μας αδελφοποιήθηκε με το γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας ,με το γυμνάσιο Πτελεού ,το 8ο Δημοτικό σχολείο Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής και το 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς Ν. Αττικής.Το πρόγραμμα αυτό αδελφοποίησης προωθεί καλές πρακτικές με απώτερο στόχο να καλλιεργηθεί το συνεργατικό πνεύμα και να αναδειχθούν τα ταλέντα ,οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και μαθητριών. Πρώτη κοινή συνεργασία το αφιέρωμα στο Σικελιανό με τίτλο «Άγγελος Σικελιανός ένας ονειροπόλος ποιητής»

16 Μαρτίου :Κλιμάκιο ειδικών από το Κέντρο Υγείας Αλμυρού ενημέρωσε τους μαθητές της έκτης τάξης του σχολείου μας πάνω σε θέματα που αφορούν το σώμα τους και τις αλλαγές της εφηβείας.

24 Μαρτίου : Η γιορτή μας στο σχολείο

25 Μαρτίου : Ο Εορτασμός :Η Δοξολογία , η παρέλαση ,τα ποιήματα και οι παραδοσιακοί χοροί των μαθητών μας στην πλατεία του Αχιλλείου.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Στην Ευαγγελία και στον Βαγγέλη !