

## Περιβαλλοντική εκπαίδευση / φιλαναγνωσία

Στο πλαίσιο των οικολογικών σχολείων οι μαθητές της Α΄ τάξης, με τη συνδρομή της εκπαιδευτικού Αγάθου Ντόρας, ασχολήθηκαν με ένα βιβλίο οικολογικού ενδιαφέροντος: **Η ψαρόσουπα, του Γ. Λεμπέσης.**

<https://www.youtube.com/watch?v=y33HvUkXsQ&t=41s>



Τι συμβαίνει όταν τρεις παμπόνηροι μάγειροι βάζουν σε εφαρμογή το καταχθόνιο σχέδιο τους για να μετατρέψουν ένα μικρό θαλάσσιο κόλπο της πανέμορφης Μήλου σε... τεράστια ψαρόσουπα; Προς κακή τους τύχη τα νέα φτάνουν γρήγορα στο βυθό και ο Βρασίδης ο αχινός μαζί με την παρέα του αναλαμβάνουν την υπόθεση! Και η περιπέτεια ξεκινά... Θα καταφέρουν άραγε οι μικροί ήρωες, τα ψαράκια του βυθού να ρίξουν τη θερμοκρασία της θάλασσας και να νερώσουν τη σούπα; Ποιοι θα είναι σύμμαχοι τους; **Θα καταφέρουν να σώσουν το βυθό από την υπερθέρμανση;**

Μια σύγχρονη ιστορία με **οικολογική συνείδηση** και πολύ περιπέτεια, δοσμένη με φαντασία και χιούμορ.

Οι μαθητές διάβασαν το βιβλίο, έμαθαν για την ανακύκλωση και είδαν σχετικά βίντεο από το διαδίκτυο, ζωγράρισαν σκηνές του παραμυθιού, έπαιξαν θεατρικά

δρώμενα βασισμένα σε σκηνές του παραμυθιού και επιμελήθηκαν φιγούρες από πλαστελίνη με τους ήρωες του βιβλίου ...





Ακολούθησε έκθεση των έργων τους...

