

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Οι μαθητές και μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μας, που θα είναι τα επόμενα «πρωτάκια» επισκέφθηκαν το Δημοτικό. Στην πρώτη τους επίσκεψη ξεναγήθηκαν και γνώρισαν τους χώρους του. Ξεναγοί τους ήταν οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄τάξης. Κατά τη δεύτερη επίσκεψη των μαθητών-τριών του Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο, οι μαθητές-τριες της Α΄τάξης, αφού προετοιμάστηκαν κατάλληλα με την δασκάλα τους, ανέλαβαν να βοηθήσουν στην κατασκευή ενός χαρτονένιου βραχιολιού. Τα παιδιά θα είχαν τη δυνατότητα να χαρίσουν την κατασκευή στη μητέρα τους – μιας και πλησίαζε η Γιορτή της Μητέρας - ή σε όποιο άλλο πρόσωπο επιθυμούσαν. Σκοπός εκτέλεσης αυτής της εργασίας ήταν οι μαθητές του Νηπιαγωγείου να νιώσουν και πάλι ευπρόσδεκτοι, να γνωρίσουν τον τρόπο εργασίας στο δημοτικό, να εργαστούν σε ομάδες, να εξασκήσουν την προσοχή και την λεπτή κινητικότητα. Ταυτόχρονα, με την ίδια δραστηριότητα σκοπός ήταν οι μαθητές της Α΄ να εξασκήσουν την οργανωτικότητά τους, τις δεξιότητες συνεργασίας, τη συνέπεια, την αλληλοβοήθεια. Στην διαδικασία πήραν μέρος η δασκάλα της Α΄, η νηπιαγωγός και ο δάσκαλος του Τμήματος Ένταξης. Εφόσον είχαν όλοι κατανοήσει καλά τα βήματα εκτέλεσης της κατασκευής, οργανώθηκαν μικτές ομάδες και ορίστηκαν οι βοηθοί. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι μαθητές της Α΄ έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, προσοχή και φροντίδα ώστε να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούσαν. Αυτό έκανε τους μαθητές και μαθήτριες του Νηπιαγωγείου να νιώσουν οικειότητα, ασφάλεια και σιγουριά, γεγονός που θα κάνει τη μετάβασή τους στο δημοτικό κάτι που θα περιμένουν με χαρά και ανυπομονησία!

